

Maart 2017  
6<sup>e</sup> Jaargang nr. 2

Parochieblad

# De Verbinding

Benningbroek  
Hauwert  
Midwoud  
Nibbixwoud  
Oostwoud  
Wognum  
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

## **Vanuit de pastorie**

### **Het sacrament van het Doopsel**

Wat betekent het woord dopen eigen? Het is afgeleid van het Griekse werkwoord 'baptizein', dat onderdompelen betekent. In onze rooms-katholieke traditie wordt er bij het uitspreken "ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 3 keer water over het hoofd(je) van de dopeling gegoten. In Israël in de rivier de Jordaan worden dopelingen ondergedompeld eveneens bij sommige christelijke dominanties.

Als je wordt gedoopt, word je in het water "ondergedompeld" om zuiver en rein op te staan tot nieuw leven, waarin je bent bevrijd van alle zonden.

Een scharniermoment in een mensenleven. De start van een christelijk leven, Christus die met jou verbonden is. Je bent kind van God geworden.

Ook Jezus werd gedoopt. Was dat nodig? In principe niet. Jezus, zonder zonden, Zoon van God die met en tussen mensen wilde zijn en koos voor de zwakke en zondige mens. Water staat ook o.a. voor leven. Door het doopsel maak je met Christus de overgang van dood naar leven.

En ook mogen we de hoop en het vertrouwen hebben dat we met Christus zullen verrijzen.

Ik sprak enige tijd geleden een jonge moeder. Die vertelde: "we laten de kinderen een eigen keuze maken of zij zich willen laten dopen". Het is goed bedoeld van deze ouder, maar denk eens even na.

Wanneer komt een kind en later een jongvolwassene tot de keuze om zich te laten dopen en een christen te worden? Als je jong bent moet je al zo veel: school, sport, veel afleiding, vrienden, relatie, studeren of werken.

En als je dan als jong mens een druk bestaan hebt, hoeveel ruimte blijft er dan open om over het doopsel na te denken en te kiezen voor het christelijk leven? Je moet vaak al door bijzondere omstandigheden geraakt worden om voor het sacrament van het doopsel open te staan. Vaak ontbeert je ook de kennis waar dopen nu eigenlijk voor staat.

Ouders geven hun kind de Hoofdprijs mee als zij hun kind laten dopen. Als je als mens gedoopt wordt "loopt God op een bijzondere manier met jou mee in het leven" en beschermt jou.

Bij een volgende gelegenheid ga ik wat verder in op het sacrament van het doopsel.

### **Tijd**

Je hoort mensen het vaak zeggen: "wat vliegt die tijd". Carnaval gevierd (of niet) en nu al is de vastentijd aangebroken op weg naar Pasen, het belangrijkste christelijk feest.

Ik zeg wel eens: "alles wat je belangrijk vindt daar maak je tijd en ruimte voor. Als naast je werk sport en studeren belangrijk zijn, dan maak je er tijd voor vrij. Dat heeft dan bij jou prioriteit.

Hoe we onze tijd doorbrengen zegt veel over wat we belangrijk vinden.

Je zou voor je zelf eens een "werk en tijdsbestedings-" briefje moeten bijhouden. Misschien schrik je wel van jezelf hoeveel tijd je voor de tv zit of andere bezigheden.

Als mensen mij wel eens spreken dan is vaak de eerste opmerking "u heeft het vast druk". En soms staat er de ene maand meer op de rol dan de andere maand (bijvoorbeeld de afgelopen maand februari had ik elke 4 dagen een uitvaart).

De Veertigdagentijd kan nu eens een korte tijdsperiode zijn waar we onze tijdsindeling eens kritisch tegen het licht houden.

De tijd die we aan allerlei dingen besteden, kunnen we die ook ombuigen? Lukt het u om elke dag in de veertigdagentijd een kwartiertje voor God vrij te maken? Minder tv kijken, iets eerder naar bed en een kwartiertje eerder opstaan. Of overdag die tijdsruimte proberen te pakken.

Hoe is de relatie met God en mij? Zijn er punten in mijn dagelijks leven waar ik in relatie met mijn Schepper en de mensen om mij heen een beter en gelukkiger mens kan worden? Doe ik het goed als vader of moeder, collega of....priester?

In deze lawaaierige wereld is het heilzaam om de stilte op te zoeken en nu en dan alleen te zijn. In de stilte kan je soms God ontmoeten.

En het is "vastentijd". Lukt het ons (en dat is voor iedereen weer anders) om af te zien/ of te minderen van materiële behoeften. Er wordt ons zoveel onnodigs aangepreut. We hebben als mens vaak minder nodig dan we denken. Laat uw gedachten maar eens gaan. En werk in stilte uw voornemens uit. Dat mag met vallen en opstaan gaan. Misschien ervaart u wel een bepaalde bevrijding. Weg met onnodig ballast. Bidt met aandacht. En dank God voor alle mooie dingen en vraag hulp bij tegenslag. Aan de slag met z'n allen! Succes op weg naar Pasen.

### **Reminder**

Als u mij wilt spreken neemt u dan contact met mij op. Telefoon 0226-351637. Of na een eucharistieviering loopt u naar mij toe.

### **Melding**

Als er op een woensdag een uitvaartmis is, vervalt de avondviering in Wognum. Ook als een overledene opgebaard is in de kapel kan de Heilige Mis geen doorgang vinden.

### **Ziekencommunie**

Als u door ouderdom, ziekte of andere beperkende omstandigheden niet de Heilige Communie kan ontvangen en u zou graag zo nu en dan de Heilige Communie willen ontvangen, meldt u dan uw wens bij het parochiesecretariaat.

*Pastoor Fred Deen*

Beste parochianen,

Het is alweer anderhalve maand geleden, dat ik in de krant een aantal prachtige kleurrijke foto's mocht tegenkomen. Foto's die geschoten waren op woensdag 18 januari. De dag waarop we voor het eerst in deze winter ons mochten wanen in winterse sferen. Zoals menig kerstkaart ons dat laat zien en waarbij de krant toentertijd, zo rondom die foto's, de kop plaatsen van 'Een winterwonderland'.

Maar aan dat 'winterwonderland' kwam echter weer snel een einde. Dat door veel mist, laaghangende bewolking en een stevige wind uit het oosten. Die wind voelde dusdanig koud aan, dat ik zelfs iemand tegenkwam met 'verwarmde handschoenen' aan. Ik had ze nog nooit eerder gezien, wist zelfs van het bestaan niet af, maar ze zijn een uitkomst als je snel last hebt van koude handen.

Inmiddels zijn we alweer aangekomen in de maand maart en daarmee, aansluitend op Carnaval en Aswoensdag, aan het begin van de Veertigdagentijd. Daarover kwam ik onlangs nog een gedicht tegen met de volgende woorden en titel ...

#### **Veertigdagentijd**

**Wees aanwezig,  
God van leven en licht,  
nu de dagen lengen  
en de natuur zich tooit  
in haar volle pracht.**

**Wees aanwezig,  
God van leven en licht,  
nu het nieuwe leven zich aandient  
en het kleine de kracht ontvangt  
om uit te groeien.**

**Wees aanwezig,  
God van leven en licht,  
nu de mens zijn huis verlaat  
en zich in het licht plaats  
van de nieuwe lente.**

**Wees aanwezig,  
God van leven en licht,  
als wij de naam  
van Jezus, uw Zoon noemen,  
Hij die de wereld in haar  
schoonheid zag,  
Hij die de mens ontmoette in  
Liefde,  
Hij die was het licht der wereld  
en het brood des levens.**

En met dit gedicht in de hand trekken we langzaam door de winter naar de lente met tussendoor van die dagen dat ons de indruk geeft in de herfst te zijn beland. Neem alleen al verleden week donderdag 23 februari met haar Westerstorm. Toch zijn we onderweg naar de lente en daarmee onderweg naar het Hoogfeest van Pasen. Hoewel dat nog ver weg is, zo rondom 16 april, hebben we inmiddels wel onze nieuwe paaskaars besteld. Het symbool van Christus, het symbool van Licht onder ons mensen gekomen, opdat het onze levensweg weet te verlichten. En wij op onze beurt, naar voorbeeld van Hem, dat weten uit te dragen naar mensen onder ons en om ons heen. Een voorbeeld dáárvan is o.a. Moeder Teresa (1910-1997). Van haar kwam ik eveneens onlangs nog het volgende tegen ...

#### **Wees het licht**

**Vaak zie je in de ogen van een kind, klein of groot,  
licht sprankelen.**

**Alsof het is aangesloten op het elektriciteitsnet,  
met draden die oud of nieuw zijn, duur of goedkoop.  
Maar die sprankeling heeft het kind niet van zichzelf.  
Als er geen stroom door de draden loopt, is er geen  
sprankeling.**

**Het kind dat zijn wij. De stroom, dat is God.**

**Wij kunnen Hem door ons heen laten stromen,  
en Hem zo helpen de wereld te verlichten.**

**Maar je kunt je ook voor Hem afsluiten en de  
duisternis vrij spel geven.**

**Mijn gebed is voor ieder van jullie.**

**Ik bid dat je heilig mag worden, en dat je de liefde  
van God mag verspreiden waar je ook komt.**

**Dat het waarachtige licht in elk wezen mag zijn,  
zodat God zijn liefde aan de wereld kan blijven geven  
door jou en mij.**

**Zet heel je hart in, om te kunnen sprankelen.**

Om elkaars levensweg te verlichten en dat dus naar voorbeeld van Moeder Teresa, naar voorbeeld van Christus. Zo wens ik ons allen een mooie, inspirerende Veertigdagentijd. Een tijd van 'vasten en bezinning'. En mocht in die tijd de winter zich weer aandienen met haar vrieskou, dan weten wij dat ze er zijn ... die 'verwarmde handschoenen'. In de folder van de ANWB kwam ik zelfs 'verwarmde kousen' tegen. Het is maar dat we het weten.

Tenslotte wens ik al diegenen zo onder ons, daar waar zo nodig, 'bemoediging en troost' voor die tijd die voor u ligt.

Hartelijke groet,

*pastor André Dekker*

## ***In Memoriam:***

**Siem Rinkel \* 11 oktober 1938 - † 2 januari 2017**  
**(Locatie St. Hiëronymus)**

Siem is geboren op 11 oktober 1938 in Wognum op de Oosteinderweg als 5<sup>e</sup> zoon. Na de lagere en tuinbouwschool te hebben doorlopen ging Siem bij verschillende tuinders aan het werk. Na een aantal jaren zocht hij wat anders en ging bij kruideniers aan de slag. In Spierdijk, Spanbroek en Wognum bracht hij de boodschappen thuis. Vervolgens ging hij naar Hoorn en Blokker, bij Karsten om vandaar uit de winkels te voorzien van kruidenierswaren. Ook heeft Siem een aantal jaren bij de VeGe in Medemblik gewerkt. Zijn laatste werkgever was bij Deen in Hoorn in het magazijn. Siem heeft jaren met zijn moeder en broers samengewoond. De laatste 9 jaren was hij alleen toen broer Cees was overleden. Zijn hobby was zingen bij verschillende koren en zijn tuin en boetje voorzien van bloemen en planten. Eind 2015 begon Siem zijn gezondheid af te nemen en in 2016 was een opname noodzakelijk in het GGZ in Hoorn. Hij kon niet meer terug naar zijn woning en is tot 29 december verzorgd in St. Jozef te Wervershoof. Na 4 dagen ziekenhuishuis is hij daar op 2 januari 2017 overleden. Na een mooi en waardig afscheid vanuit onze parochiekerk is hij begraven in het familiegraf bij zijn familie. Siem rust in vrede.

**Adrie Smit \* 14 januari 1943 - † 11 januari 2017**  
**(Locatie St. Hiëronymus)**

Zondags was zijn zus Thea nog bij hem en hebben ze samen met bewoners van Sweelinckhof bingo gespeeld en als vanouds gelachen. Twee dagen later was hij onverwacht in zijn slaap overleden. Adrie heeft geen gemakkelijk leven gehad maar wist ondanks zijn beperkingen er iets moois en goeds van te maken. Zijn enorme drijfveer en doorzettingsvermogen stelden hem in staat zijn werk en hobby's met succes af te ronden. Als hij eenmaal iets in gedachten had, rustte hij niet voordat hij het afgewerkt had. Met zijn vasthoudendheid heeft hij een prachtige collectie bidprentjes opgebouwd waarvan een belangrijk deel naar het West-Fries archief is gegaan. Daar heeft hij vele uren doorgebracht om alles te ordenen en aan te vullen. Vele mensen heeft hij blij gemaakt met een stamboom voor hun familie. Adrie was erg gesteld op familie, burens en kennissen en kwam bij velen op bezoek. Hij had een uitstekend gevoel voor humor en was altijd dankbaar als je wat voor hem deed. Nu hij zo plotseling uit ons leven is, zullen we hem missen, evenals de andere dierbaren die hem zijn voorgedaan. Namens de familie bedankt zus Thea, allen die veel voor hem hebben gedaan en betekend. Adrie het ga je goed. Rust in vrede.

**Ton Dekker \*8 april 1935 - † 13 januari 2017**  
**(Locatie St. Hiëronymus)**

Op 13 januari 2017 is mijn vader Ton Dekker overleden, wel bekend als de organist van de Hiëronymus kerk. Hij heeft 40 jaar lang dienst gedaan in deze kerk; er was altijd wel een gelegenheid en bijna ieder weekend bespeelde hij het orgel. Het bijzondere aan hem was dat als hij een bekende persoon de kerk binnen zag komen, dat hij dan met een vriendelijke knik en met eenvoudige muzikale overgang het favoriete nummer van deze persoon begon te spelen. Met veel plezier trok hij het liefst alle registers open en liet het orgel graag luid 'brullen'. Het heeft hem een pauselijke onderscheiding opgeleverd, waar hij best trots op was. Ook heeft hij gezongen in het Mannenkoor en heeft hij jarenlang met veel plezier het Sylvida 'vogeltjes' koor begeleid. Hier werd hij op handen gedragen en hij genoot van de gezamenlijke aandacht voor de muziek. Hij werd zelfs benoemd tot erelid, misschien was hij daar nóg trotser op! En wat fijn dat het Sylvidakoor voor hem heeft gezongen tijdens zijn laatste afscheid in de kerk...

Na zijn overlijden hebben we veel steun gehad van de mensen om hem heen en hebben we ook veel over mijn moeder Bets Dekker-Tiebie gesproken. Het was zó fijn om te merken dat zij samen in één adem werden genoemd. Onmiskenbaar aan elkaar verbonden. Samen hebben zij veel voor anderen en ook voor ons als ouders betekend.

"Een ieder die hen beiden heeft gekend,  
heeft mogen delen in haar oprechte aandacht  
en de mooie warme klanken van zijn muziek,  
die zij allebei zo gul om zich heen verspreidden"  
Hartelijke groet,

*Wendy Dekker*



**Bets Koelemeijer-Rood \* 25 oktober 1924 - † 24 januari 2017**  
(Locatie St. Hiëronymus)

Mama is geboren op 25 oktober 1924. Zij was één van de negen kinderen. Op jonge leeftijd werkte zij in een kruidenierswinkel en in café 't Haasje. Toen zij 18 jaar oud was ontmoette zij papa en in 1947 zijn ze getrouwd. Al heel gauw kwamen de kinderen; Trudi, Gerda, Piet, Marlies en Kees. Trudi is als vierjarig meisje overleden en had een speciaal plekje. Mama was voor haar gezin een zorgzaam middelpunt, een lieve moeder. Wij konden haar vroeger aantreffen in de fruittuin tijdens het bessenplukken, appels en peren oogsten of druiven krenten.

De periode in Nibbixwoud toen zij hun fruitteelt bedrijf vaarwel moesten zeggen is wel moeilijk geweest. Zij ging daarna werken in het restaurant van C&A in Amsterdam, waar papa ook bij de beveiliging werkte. In die tijd pakten zij vaak de caravan en gingen veel op vakantie. Mama werd ook heel creatief en boetseerde o.a. prachtige vazen.

Toen er eenmaal kleinkinderen waren organiseerde zij Sinterklaasfeesten en af en toe kwamen zij ook bij hun oma logeren. Kortom, een hele lieve oma en later overoma die de klein en -achterkleinkinderen echt kon verwennen. De laatste 17 jaar is mama alleen geweest. Haar woninkje in Wognum op de Kaaspers was haar dierbaar. Toen bij mama de ziekte van Alzheimer zich meer openbaarde moest zij naar het verzorgingshuis in Spanbroek. Altijd wilde ze lopen, wandelen of buiten op een bankje buiten zitten, sigaretje roken. Vijf jaar heeft ze daar gewoond. Tot het moment dat Piet kwam te overlijden in augustus 2015. Vanaf dat moment was zij zo verward en ging zij zienderogen achteruit.

Dat was een verdrietige periode. Zij kwam nu in het verpleeghuis in Wognum, in villa C.

Daar heeft zij haar laatste zeer goede verzorging gekregen.

Ze heeft nu rust gekregen. Een lang leven van 92 jaar. Ze zal in onze herinnering een zorgzame liefdevolle moeder blijven.

*Rust nu maar uit, ga nu maar heen, met jou in ons hart zijn we nooit alleen..*

**Jo Neuvel \* 01-12-1928 - † 30-01-2017**  
(Locatie St. Hiëronymus)

De in 1928 in Bovenkarspel in een arm gezin geboren Jansje Suzanna Neuvel, vanaf nu noem ik haar zoals ze dat zelf wilde 'Jo', werd als 'thuishaalter' al vroeg opgenomen in het gezin van mijn oma en weduwe Jantje Beerepoot, die in Wognum destijds een klein winkeltje had. Naast dat winkeltje vergde het moederschap veel tijd en energie. Er waren namelijk nog 5 kinderen in het gezin. Vier dochters, waaronder mijn moeder San, en een zoon. Jo werd daarin gastvrij als een zesde kind opgenomen. Toen mijn moeder (1913-2008) in de '40-45 oorlog' trouwde met onderwijzer Jan Stam (1918-2000) en daarop naar hun eigen huisje aan de Bobeldijk verhuisden, ging Jo mee. Zij maakte de geboorte van de vier kinderen uit het huwelijk mee. Ze was zowel een 'oudste dochter' als een 'hulp' thuis en deelde haar passie voor (kerk)muziek met mijn vader. Jo volgde de R.K. Kweekschool in Bergen, bij de nonnen, en stond daarna al gauw voor de klas. Avontuurlijk als hij was, besloot mijn vader in 1953 met gezin en al zijn loopbaan in Oranjestad (Aruba, Ned. Antillen) voort te zetten. Ook Jo, als deel van het gezin, ging mee en bleef er 8 jaar als onderwijzeres werkzaam. Op Aruba ontwikkelde Jo een nieuwe hobby, de fotografie. Honderden foto's van het gezin Stam en de Arubaanse natuur werden er genomen en thuis in de 'donkere kamer' afgedrukt. Nog regelmatig blader ik in de albums die zij voor elk van de kinderen Stam maakte. Terug in Nederland (Amstelveen) verlengde Jo, tot ieders genoegen, haar verblijf bij ons gezin. Lesgeven, fotografie en muziek waren haar lust en haar leven. Jarenlang was zij gewaardeerd lid en secretaris van het West-Fries Dameskoor in Wognum, waarvan mijn vader dirigent was. Toen mijn ouders besloten naar Oss te verhuizen bleef Noord-Holland aan Jo knagen. Ze koos voor het eerst haar eigen weg en verhuisde naar Volendam. Na haar pensioen vestigde zich in Wognum om er niet meer te vertrekken. Ze was er gelukkig. Jo leefde alleen, maar was beslist niet eenzaam. Haar hartelijkheid, hulpvaardigheid, spontaniteit, gulheid en maatschappelijke betrokkenheid zorgden voor een grote vriendschare. Het logeren bij tante Jo van de kleinkinderen Stam was altijd een groot feest. De laatste jaren in haar aanleunwoning aan de Sweelinckhof trok Jo zich meer en meer terug. Haar gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit totdat zij op 30 januari op 88-jarige leeftijd in haar slaap overleed. De grote belangstelling bij haar crematie is een illustratie van de 'grootheid' van deze vrome, kleine, maar vooral sterke vrouw. Zij zal altijd een voorbeeld voor ons zijn.

*Hans Stam, Rotterdam, februari 2017*



**Annie Ligthart-Veecken \* 31 mei 1923 - † 5 februari 2017**  
(Locatie St. Hiëronymus)

Annie Veecken werd geboren op 31 mei 1923. Op 12 oktober 1950 trouwde zij met Antoon Ligthart.

Zij heeft veel meegemaakt in haar leven. Toch was het geen vrouw die bij de pakken neer ging zitten. Annie was een vrouw die veel oog en oor had voor wat er om haar heen en in de wereld gebeurde. Ze was trots op haar kinderen. Ook haar betrokkenheid naar de kinderen en de kleinkinderen was groot.

Dat gold de laatste jaren ook voor haar 12 achterkleinkinderen.

Mams was een echte West-Fries met twee benen op de grond. Zonder poespas.

Ze was heel erg gericht op het West-Friese landschap en de natuur in zijn algemeenheid. Gek op alle beestjes, zoals poesjes, hondjes, vogeltjes enzovoorts.

De laatste tijd ging haar gezondheid wel achteruit maar ze bleef actief bezig met onder andere puzzelen, lezen en dergelijke, hoewel ze het zelf heel naar vond als zij niet meer op een woord voor de cryptogram kon komen." Zie je wel", zei ze dan, "ik word oud. Ik weet het allemaal niet zo erg meer". Wij als kinderen bleven haar dan aangeven dat ze nog erg -bij- was voor iemand van 93 jaar.

De laatste twee weken van haar leven was haar gezondheid snel achteruit gegaan, Annie is in het bijzijn van haar kinderen en schoondochters overleden op 5 februari '17.

We zijn blij dat we heel lang onze (schoon)moeder bij ons mochten hebben en zullen haar heel erg missen.

**Gré Kroon-Ruiter \* 2 september 1924 - † 9 februari 2017**  
**(Locatie St. Hiëronymus)**

Bij het afscheid van Mam werd een gedicht genoemd over de herfst. De herfst, waarin de stralende zomer lijkt te zijn vergeten. En dat deed denken aan Mam. De lente en zomer, waarin ze als jongste van de 8 kinderen van Thamis Ruiter en Trien Schouten in Avenhorn werd geboren. De verhuizingen wanneer de pacht van de boerderij werd opgezegd om uiteindelijk in Overleek te belanden. Daar maakte ze de oorlog mee en verloor ze als vroege twintiger haar moeder. Maar ze leerde daar ook Qrijn Kroon kennen, waar ze in 1953 mee trouwde.

Ze gingen wonen in de Beemster waar Pap boerenknecht was. Logees waren welkom in het kleine huisje, net als later op de Breedstraat in Purmerend, waar Pap met zijn broers melkmachines ging verkopen.

Een druk leven had ze toen: Uiteindelijk 4 kinderen, 4 of 5 kostgangers die met de melkmachines hielpen, de winkel en de telefoon voor boeren met een klus. Ook later op de Kerkstraat in Wognum bleef het druk, al hielp Opa Ruiter met de moestuin en klusjes als het aardappelen schillen. Wij als kinderen kregen alle ruimte en vrijheid, maar ook vaste zaterdagklussen als ramen lappen en schoenen poetsen.

Toen Pap op doktersadvies stopte met het bedrijf en ze naar de Korte Regel verhuisden, kregen ze tijd voor leukere dingen: vakantie naar familie in het buitenland, reisjes naar Lourdes en Beauraing, fietstochten, de vierdaagse in Assen, jokeren, borduren, haken en breien. En Zwarte Piet bracht hier kadootjes voor de Zonnebloem. Iedereen was altijd welkom in het grote huis en traditiegetrouw kwam met de kermis, Sinterklaas en Kerst de steeds uitbreidende familie bij elkaar. Maar na hartklachten deed mam het rustiger aan. Ze bleef vaker thuis, het hoefde allemaal niet meer zo nodig. Eind 2012 verhuisden ze naar Sweelinckhof, waar ze nog hun 60-jarig huwelijk mochten meemaken.

Na het overlijden van Pap, op 18 december 2013, trok mam zich steeds meer terug. Ze was tevreden in haar stoel bij het raam en bij de tv. Visite kwam er genoeg.

Maar de conditie ging achteruit en uiteindelijk is ze in de nacht van 8 op 9 februari rustig ingeslapen.

Mam bedankt dat je er altijd was, altijd een luisterend oor had en niemand veroordeelde. Rust zacht.

*Je kinderen Kees, Tinie, Ans en Tom.*

**Annie (Anna) Commandeur-Knol \*21 januari 1930 - † 16 februari 2017**  
**(Locatie St. Cunera)**

Annie is geboren aan het Knollenpad in Nibbixwoud als oudste dochter van Jan knol en Afie Koeleman. Het gezin breidde zich verder uit met nog 6 dochters en 2 zoons. Op 17-jarige leeftijd kwam Piet Commandeur is haar leven. Na een verkeringstijd van 7 jaar trouwden ze op 24 november 1954 en kwamen te wonen aan de Ganker 70. Haar Piet was eerst werkzaam op een bollenbedrijf en werd later zelfstandig landbouwer. Annie wijdde zich volledig aan het gezin bestaande uit 6 kinderen, waarvan kleine Afra kort na haar geboorte overleed. Ondanks al die toewijding aan het gezin en allerlei bezigheden daaromheen, was altijd een ieder van harte welkom. En als wat te vieren viel, dan was Annie graag van de partij. Carnaval, kermis, de vele verjaardagen en hun huwelijksjubileum. Die van 25, 40 en 50 jaar. Vol trots en groots werd dat ook gevierd. Maar naast dat vieren, kon ze tot op hoge leeftijd ook genieten van de sport. Zowel actief met haar gymmen en zwemles, als passief door het kijken naar schaatsen en voetbal. Daarbij was ze groot fan van Ajax. En waar ze ook groot fan van was, misschien beter verwoord ... aanbidsster ... was van Maria. Bij het overlijden van haar Piet op 24 mei 2013, na 58 jaar huwelijk, heeft ze bij haar, zo uiteraard ook bij haar kinderen en andere dierbare mensen om haar heen, heel veel steun en kracht mogen ervaren. Nu heeft ze deze Maria in september 2016, nog samen met Bea en andere Westfriezen, van heel dichtbij mogen ontmoeten. Dat daar in Lourdes. Die reis was bijzonder indrukwekkend en misschien juist daardoor voor haar ook heel vermoeiend. En dat bleek, na die reis, wel bij haar thuiskomst aan de Weidelaan. Langzaam leverde ze steeds iets van haar kracht en daarmee zelfstandigheid in, om zich vervolgens op te gaan maken voor het laatste deel van haar reis van 'hier naar hierna'. Daartoe hebben we Annie kracht meegegeven middels de 'ZiekenZegening', waarbij ze zich omringd mocht weten door haar kinderen. En op donderdag 16 februari, vroeg in de morgen, was het moment dat haar plaats in het hierna, in het Eeuwig Licht aan de overkant, voor haar gereed was gekomen. Dat ze daar, omringd door haar Piet en andere dierbaren die haar zijn voorgedaan, zo ook Maria, mag rusten in vrede.

Deze lieve moeder en trotse oma, Annie Anna Commandeur-Knol.

**Veronica Engelberta Ober-Kieftenburg \* 27 oktober 1939 - † 17 februari 2017  
(Locatie St. Hiëronymus)**

Veronie werd geboren op 27 oktober 1939 in Abbekerk en was het jongste kind in het gezin. Op 31 maart 1967 trouwde zij met Henk Ober. Na een 9-jarig huwelijk werd zij op 36-jarige leeftijd weduwe terwijl zij in verwachting was van haar zoon. Hierdoor kreeg zij vanaf het begin zowel de rol van moeder als vader van het gezin. Zij was zeer zelfstandig en iemand die aan zichzelf altijd hoge eisen stelde, als er iets werd gedaan dan moest het ook goed gebeuren. In haar vrije tijd was ze altijd met plezier in de tuin bezig. Uit haar werk als pedicure haalde zij veel voldoening en zij heeft dit tot haar 70ste gedaan. Toen zij dit vanwege haar gezondheid niet meer kon doen miste zij het contact met de mensen en voelde zij zich niet meer nuttig. Het was voor haar moeilijk om te aanvaarden dat zij de laatste jaren steeds minder zelfstandig werd en meer en meer afhankelijk van anderen. De laatste jaren in Sweelinckhof las ze veel boeken en volgde zij het nieuws via krant en televisie. Zij is in het bijzijn van haar zoon en schoondochter overleden op 17 februari '17. Wij zullen haar erg missen en zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen.

**Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof**

Za.	4 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Zo.	5 mrt.	10.00 uur	<b>Voorstellingsdienst 1<sup>e</sup> communicantjes. 1<sup>e</sup> Weekend vasten</b> Woord en communieviering m.m.v. Jeugdkoor Zingsalabim. Voorganger: Hans van Engen.
Wo.	8 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za.	11 mrt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo.	12 mrt.	10.00 uur	<b>Viering van medeleven.</b> Woord en communieviering m.m.v. het Avondwakekoor. Voorganger Siem Bijman.
Wo.	15 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za.	18 mrt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo.	19 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo.	22 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za.	25 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Cor Hoogland.
Zo.	26 mrt.	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Cor Hoogland.
Wo.	29 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za.	1 apr.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor A. Dekker.
		19.00 uur	<b>Half vasten.</b> Woord- en communieviering. Voorganger: Tony Slaman.
<b>Zo.</b>	<b>2 apr.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Eerste Communie – Half vasten.</b> Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor Zingsalabim Voorganger: Pastoor F. Deen. In de St. Cunerakerk te Nibbixwoud.
Wo.	5 apr.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Vrij.	7 apr.	19.00 uur	<b>Vormselviering</b> m.m.v. Jongerenkoor Upbeat. Voorgangers: Deken E. Moltzer en Pastor A. Dekker.
Za.	8 apr.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za.	8 apr.	19.00 uur	<b>Viering Palmzondag.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo.	12 apr.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.



Vieringen in de Paasperiode:

Do. 13 apr.	19.30 uur	<b>Gezamenlijke Witte Donderdagviering in Nibbixwoud.</b>
Vrij. 14 apr.		<b>Goede Vrijdag. Geen viering!</b>
Za. 15 apr.	10.30 uur	Oecumenische Paasviering in Sweelinckhof m.m.v. het Sweelinckkoor.
Za. 15 apr.	21.00 uur	<b>Paaswake.</b> Woord en communieviering m.m.v. Jongerenkoor Upbeat. Voorganger: Siem Bijman.
Zo. 16 apr.	10.00 uur	<b>1<sup>e</sup> Paasdag.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Ma. 17 apr.	10.00 uur	<b>2<sup>e</sup> Paasdag.</b> Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen

### ***Kerkvieringen Wognum volgen op computer***

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

### ***Misintenties Wognum***

#### **Zaterdag 4 maart: Sweelinckhof**

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

over haar gezin; Adrie Smit; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater;

#### **Zondag 5 maart: Voorstellen 1<sup>e</sup> Communicantjes**

Annie Ridder-Roozendaal; Lizet Groot-Zuiker; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Overleden ouders Besseling-Huiberts; Chef de Buijzer; Leonie Appelman; Rikus en Tiny Rinkel-Onneweer; Simon en Gre Bijman-Sjerps, Sjaak Bijman en Dick Tool; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Kees en Peter van Diepen; Adrie Smit; Ton en Bets Dekker-Tiebie;

#### **Woensdag 22 maart: Dagkapel**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

#### **Zaterdag 25 maart: Sweelinckhof**

Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen; Adrie Smit;

#### **Zondag 26 maart:**

Joop en Tini Bleeker; Annet Langedijk; Koos Smit en zoon Koos; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Ton en Bets Dekker-Tiebie;

#### **Woensdag 8 maart: Dagkapel**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

#### **Woensdag 29 maart: Dagkapel**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

#### **Zaterdag 11 maart: Sweelinckhof**

Arie Loos en overleden familie; Adrie Smit; Johanna Steltenpool-Putter;

#### **Zaterdag 1 april: Sweelinckhof**

Jaap en Riet Sjerps - Janmaat en overleden familie;

#### **Zondag 12 maart: Viering van medeleven**

Barbara Schipper-Tiggers; Lenie de Lange-Segers; Familie Klaver-Koopman; Maria Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Kees, Siem en Renee Besseling; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Johan Schaapherder; Cees Wester; Piet Rinkel; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot en zegen over hun gezin; Margreeth Ursem-Boots; Frida Bleeker-Neefjes en overleden familieleden; Ton en Bets Dekker-Tiebie;

#### **Zaterdag 1 april:**

Piet Schoenmaker en overleden familie; Chef de Buijzer; Leonie Appelman; Piet Rinkel; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak Bijman en Dick Tool; Adrie Smit; Ton en Bets Dekker-Tiebie;

#### **Woensdag 15 maart: Dagkapel**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

#### **Woensdag 5 april: Dagkapel**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

#### **Zondag 19 maart:**

Ben Rohof en Bets Rohof-Homan; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Overleden familie Bakker-Twisk; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Hans van Oosten; Tiny Tool-Huisman en zegen

#### **Zaterdag 8 april: Sweelinckhof**

Adrie Smit;

#### **Zaterdag 8 april: Palmzondag**

Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Levende en overleden leden Tuinploeg "Bladgroen"; Familie Klaver-Koopman; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans en zegen over hun gezin; Hans van Oosten; Frans Frantzen; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Ton en Bets Dekker-Tiebie;



## Vieringen in de H. Jacobus de Meerderekerk

Zo. 12 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger: Past. F. Deen, samenzang
Zo. 26 mrt.	10.00 uur	DOP-viering, dameskoor
Zo. 9 apr.	10.00 uur	Palmpasen, Gezinsviering, voorstellen communicantjes, koor?

LET OP: de Palmpasen viering is verplaatst van zaterdag 8 april naar zondag 9 april.

Vrij. 14 apr.	19.30 uur	Goede Vrijdag, DOP, samenzang
---------------	-----------	-------------------------------



Vieringen in de Paasperiode:

Zat. 15 apr.	21.00 uur	Paaswake, eucharistieviering, voorganger Pastor Koning, beide koren
--------------	-----------	---

## Misintenties Zwaagdijk-West

### Zondag 12 maart

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; John van der Meer; Fons Bruins; John Swanenburg en zegen over zijn gezin

### Zaterdag 26 maart

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Jan Jong; Gert Vriend en Ali Vriend- Buis

### Zondag 9 april

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Jan Jong; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Dhr. en Mevr. de Boer- Tesselaar; Klaas en Geer Rood- Laan;

## Vieringen in de St. Cunerakerk

Za. 4 mrt.	19.00 uur	<b>1<sup>e</sup> vasten.</b> Woord- en communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Hans van Engen.
Do. 9 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 11 mrt.	19.00 uur	Woord- en communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Do. 16 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 18 mrt.	10.45 uur	<b>Stille omgang.</b>
	19.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor A. Dekker.
Do. 23 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 25 mrt.	19.00 uur	Woord- en Communieviering. Voorganger: Cor Hoogland.
Do. 30 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Vr. 31 mrt.	19.00 uur	<b>Vormen.</b> Woord- en Gebedsviering m.m.v. Upbeat. Voorgangers: Pastor A. Dekker en Deken Moltzer.
Zo. 2 apr.	10.00 uur	<b>1<sup>e</sup> Communie / Halfvasten</b> Eucharistieviering m.m.v. Zingsalabim. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 6 apr.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 9 apr.	10.00 uur	<b>Palmzondag.</b> Woord- en communieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.



Vieringen in de paasperiode:

Do. 13 apr.	19.30 uur	<b>Witte Donderdag/ Gezamenlijke viering.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Vr. 14 apr.	15.00 uur	<b>Goede Vrijdag/Kruisweg</b> m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor A. Dekker.
Za. 15 apr.	19.00 uur	<b>Paaszaterdag.</b> Eucharistieviering m.m.v. Ticht Formation. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 16 apr.	10.00 uur	<b>1<sup>ste</sup> Paasdag.</b> Woord- en communieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor A. Dekker.

### **Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:**

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de pastoraal werker.

### **Misintenties Nibbixwoud**

Als we in het weekend de naam noemen van een parochiaan, van wie we een jaar geleden afscheid hebben moeten nemen, zullen we voortaan het herdenkingskruisje in een standaardje met kaarsje op het altaar zetten.

Wij blijven wel de nabestaanden bezoeken om het herdenkingskruisje te overhandigen.

#### **Zaterdag 4 maart:**

Willem en Annie Goedhart-Pronk; Co Stuijt en overleden familie Stuijt-Schuitmaker; Joop en Geertruida van Schagen-Vlaar; Anneke Vleerlaag-Jonk; Kees en Ria Koeleman-Nieuwenhuis en overleden ouders Koeleman-Nieuwenhuis en zegen over de gezinnen; Lou Hes; Ans Berkhout-Grippeling; Jaap en Rie Bijl-Maas; Dirk Broers; Overleden ouders Reinier en Maria Vlaar-Laan;

#### **Zaterdag 11 maart:**

Cor en Truus Pronk-Molenaar; Jaap Huisman en onze overleden ouders; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Jan en Agnes Knol-Ettes; Kees en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Jan Schilder en Ko en zegen over de gezinnen; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Piet en Riet de Vries-van Diepen en zegen over de gezinnen;

#### **Zaterdag 18 maart:**

Overleden familie Schoenmaker; Cor en Mart Koppes-Kuip; Roelof en Truus op den Kelder-Glas; Bert Schouten; Joop van Zelm; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat; Martijn en Pé Vlaar;

#### **Zaterdag 25 maart:**

Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Gert en Riet Kroon-Verlaat; Niek Vlaar en overleden ouders; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef Karsten; George van der Laan; Piet Velzeboer; Cor Ooijevaar en zegen over de gezinnen;

#### **Vrijdag 31 maart en zondag 2 april:**

Theo Neefjes en overleden familie; Co Stuijt en overleden familie Stuijt-Schuitmaker; Opa Hes en Opa Schouten; Cor Bakkum; George van der Laan;

#### **Zondag 9 april:**

Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar;

### **Onze gebeden worden gevraagd voor:**

**Onze overledenen:** In het bijzonder bidden voor Siem Rinkel, Adri Smit, Ton Dekker, Tini van der Lee-van Beusekom, Bets Koelemeijer-Rood, Jo Neuvel, Annie Ligthart-Veecken, Gré Kroon-Ruiter, Veronie Ober-Kieftenburg, Trien Koppes-Gieling, Marie Huiberts-Kok (locatie H. Hiëronymus), Catharina Visje-Hand (locatie H. Jacobus) en Annie Commandeur-Knol (locatie St.Cunera) Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

**Onze dopelingen:** Op zondag 12 februari werden Fien Ooijevaar en Jim Korpershoek en op 12 maart wordt Melle Zuurbier door het heilig doopsel in onze gemeenschap opgenomen. Wij bidden dat het hen goed mogen gaan in hun leven en in onze kerk.

**Crisis?** Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684

## Geboortekaartje



### Nibbixwoud

**Wies Lida Helena**, geboren 1 februari 2017

dochter van Robby en Loes Ridder, zusje van Gijs

Van harte gefeliciteerd met de geboorte en heel veel geluk en plezier met elkaar gewenst!

### Doopvoorbereiding

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum

### Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939



**Zwaagdijk-West:** Contact opnemen met de pastor

### Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.

Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

## Kerkwerksters

### Wognum

Groep 5	7 maart	18.30 uur
Groep 6	14 maart	09.00 uur
Groep 7	21 maart	19.00 uur
Groep 1	30 Maart	09.00 uur
Groep 2	5 April	13.00 uur



### Agenda Zwaagdijk-West:

Zondag 12 maart: Wereldwinkel

### Agenda Nibbixwoud:

Donderdag 2 maart	19.00 uur	pastorale werkgroep
Maandag 6 maart	20.00 uur	ouderavond 1 <sup>e</sup> Communicanten
	20.00 uur	vergadering PU
Woensdag 8 maart	19.00 uur	2 <sup>e</sup> bijeenkomst vormelingen
Zaterdag 11 maart	19.00 uur	kinderwoorddienst 1 <sup>e</sup> Communicantjes
Dinsdag 14 maart	20.00 uur	jaarvergadering Cunerakoor
Donderdag 16 maart	09.00 uur	kerkwerksters groep 1
	19.00 uur	3 <sup>e</sup> bijeenkomst vormelingen
Vrijdag 17 maart	19.45 uur	oefenen vormelingen met Upbeat
Dinsdag 21 maart	20.00 uur	vergadering locatieraad
Vrijdag 24 maart	19.45 uur	oefenen vormelingen met Upbeat
Maandag 27 maart	15.00 uur	oefenen 1 <sup>e</sup> Communicantjes
Woensdag 29 maart	09.00 uur	kerkwerksters groep 2
	09.00 uur	koperpoetsers
	19.00 uur	oefenen vormelingen
Vrijdag 31 maart	15.00 uur	oefenen 1 <sup>e</sup> Communicantjes
Maandag 3 april	20.00 uur	vergadering PU
Woensdag 5 april	19.00 uur	evaluatie 1 <sup>e</sup> Communie



De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

## Van het Parochie Bestuur

---



Voor het **drukken van de boekjes** voor de vieringen in Wognum is vorige keer een oproep geplaatst. Helaas hebben we nog geen

aanmeldingen ontvangen. Hierbij daarom nogmaals de oproep aan de parochianen in Wognum of er één of twee personen zijn (wellicht van de betrokken koren?) die hierbij kunnen ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich melden bij ondergetekende. Alvast dank.

Inmiddels is in Wognum en Zwaagdijk net als in Nibbixwoud nagegaan wie het **parochieblad voortaan via de mail** wil ontvangen. Velen hebben inmiddels gereageerd het blad via de mail te willen doen. Omdat dit veel inspanningen en kosten bespaard hopen we dat vele anderen ook alsnog daartoe willen overgaan. Jullie kunnen dit doorgegeven via de mailadressen van het secretariaat.

Inmiddels loopt de actie **Kerkbalans** ook al enige tijd. Iedereen die eraan heeft gedacht hierbij dank. Mocht u nog niet gereageerd hebben. Iedere bijdrage is welkom. Als u toch elk jaar bijdraagt, denk dan ook eens om er een periodieke gift van te maken. Dat levert belastingtechnisch voor de schenker voordeel op en wellicht kan er dan nog iets extra van af voor de parochie, zodat zowel de schenker als de parochie daar voordeel van kan hebben. Meer informatie of verwijzingen daarnaar vind je op onze website.

Ja, het heeft even geduurd, maar de **website** is 'live'. Deze is nog niet af, maar daar wordt aan gewerkt. Hierbij ook een oproep aan de vele koren, werkgroepen en andere vrijwilligers in de parochie om informatie aan te leveren. Zie voor contactinformatie de website: <http://www.rkemnausparochie.nl>.

Namens het Parochie Bestuur,

*Peter van Diepen*

Alweer een paar maanden geleden las mijn vrouw in de Verbinding de advertentie waarin de vacature van penningmeester werd genoemd.

Zij vroeg aan mij: Kees iets voor jou?

Ik heb de advertentie een paar keer gelezen en heb Jaap van Diepen gebeld (de vorige penningmeester) en een afspraak gemaakt.

Wij hebben tijdens de afspraak intensief gepraat en na ons gesprek was zijn vraag wil ik de nieuwe penningmeester worden? Ik heb direct gezegd dat ik de uitdaging wil aangaan.

Na een paar vergaderingen en de Bisschoppelijke benoeming tot penningmeester kan ik wel zeggen het is een grote uitdaging. Drie locaties met een eigen administratie, drie kerkgebouwen met hun eigen historie. De harmonisatie van afspraken, regels en andere zaken vragen veel aandacht en het bestuur zal daarvoor wel enige tijd bezig zijn. Samen met de locatieraden wordt dit jaar gewerkt aan een beleid.

Ondertussen heb ik kennisgemaakt met de leden van de Locatieraden en een aantal vrijwilligers. Veel enthousiaste mensen.

Wie is Kees Nederhoff, ik ben 61 jaar en met Anneke al bijna 39 jaar getrouwd, onze drie kinderen zijn het huis uit.

Daarnaast hebben wij twee prachtige kleindochters. Ik werk op de Hogeschool van Amsterdam bij de faculteit Techniek, ik verzorg de vakken Vastgoedeconomie, Bedrijfskunde en Bestuurskunde.

Daarnaast ben ik actief in de lokale politiek als lid van de commissie bestuur en middelen en voorzitter van de Auditcommissie. Tenslotte ben ik lid van de Auditcommissie van de RSG in Enkhuizen.

Uw penningmeester

*Kees Nederhoff*

### **Een nieuwe penningmeester**

### **Mededelingen voor alle locaties**

---

#### **Stille Omgang**

**West-Friesland. De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt dit jaar plaats in het weekend van 18 op 19 maart.**



DE VERENIGING VAN HET  
H. MIRAKEL VAN AMSTERDAM

#### **Intentie:**

Dit jaar is de intentie: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)

Toelichting: Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris-generaal van de

Verenigde Naties, kwam om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement vond men zijn geestelijk dagboek "Merkstenen" met deze intentie.

#### **Organisatie**

De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. Vanaf

19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats richting Amsterdam.

De kosten zijn € 15,- te voldoen bij het instappen van de bus. De Heilige Mis in de om 21.30 uur in de St.Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station). Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr.J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam, twee koren, Voces Cyriaci en de Schola Cantorum Hoorn verzorgen de gezangen.

Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui. Opgave kan gedaan worden bij verschillende personen in West-Friesland tot **15 maart**.

De bus vertrekt om 20.20u bij de kerk in Nibbixwoud, om 20.25u bij het viaduct van de Oosteinderweg en om 20.30u bij de kerk van Zwaagdijk-west.

Voor inlichtingen en opgave kan U zich melden bij:  
Nibbixwoud: Truus Ooijevaar 0229-571583  
Wognum: Dhr. Kroon 06-10386099  
Zwaagdijk-West: Dhr. Sneek 0229-572201

### **Vastenactie: Aan de slag El Salvador!!**

Dit jaar gaan we naar Zuid-Amerika, een land waar 80% van de bewoners braaf maar strijdbaar katholiek is. Het land dat eens door de Spaanse overheersing tot onderdrukking werd gedwongen. Geïnspireerd door de Bijbel en opgepakt door de geestelijkheid, ontstond er een gewelddadige groep opstandelingen die bleef opkomen voor de minder bedeeden. En zo gebeurde het dat tijdens een dienst bisschop Oscar Romero in 1980 op 24 maart werd doodgeschoten. Omdat hij de gave van het woord had en de gelovige kon overtuigen dat het opkomen van de achtergestelde Indianen, een opdracht was die levensbeschouwelijk juist was, toch gingen de doodseskaders er meedogenloos te keer. Vijfenzeventigduizend slachtoffers zijn toen in de jaren tachtig om het leven gebracht, waaronder ook veel priesters en religieuzen. Want vanuit het geloof waren de opstandelingen idealistisch actief. Een campagne team vanuit Nederland bracht onlangs een bezoek bij Mgr. Alas, aartsbisschop van El Salvador. Sinds 1988 is in samenwerking met de protestantse gemeenten, de rust gekeerd hoewel, toch is het verschil van rijk en arm heel groot.

En dan zijn er moeilijke omstandigheden omdat er zorgelijk gekeken wordt hoe er beslag gelegd wordt op hun vruchtbare grond.

El Salvador ligt aan de Stille Oceaan, heeft een tropisch klimaat waar kleurrijke bloemen weelderig bloeien onder de blauwe hemel.

Mgr. Alas; "als we de handen ineenslaan, kunnen we deze situatie breken".

Een steun verband rondom de wonden vanuit het verleden maakt de toekomst leefbaarder.

*MOV Jan Ebbing en Ben Hoogzaad*

### **Gered Gereedschap**

Het voorjaar is toch de tijd van opruimen spullen wegdoen en ruimte maken? Als u van uw oud gereedschap, gered gereedschap wilt maken dan kunt u dat het beste doen door het te brengen naar Oosterwijzend 23 of 25, Nibbixwoud.

Ook oude of niet zulke oude naaimachines zijn zeer welkom. U kunt het gewoon voor de deur neerzetten als er niemand thuis is, wij zorgen dan dat het verder komt en daar opgeknapt wordt ten behoeve van minderbedeede mensen in de ontwikkelingslanden.

Vriendelijke groeten,

*Joop Ooijevaar Nibbixwoud*

### **Palmpasenstokken maken**



Beste jongens en meisjes  
Wij gaan weer  
palmpasenstokken maken en  
zouden het leuk vinden als  
jullie ook hieraan mee willen  
doen op **zondag 9 april**  
tijdens de viering van 10.00  
uur in de Cunerakerk.

Weet je al voor wie je hem  
gaat maken? Het is heel  
leuk om hem te brengen  
naar iemand die je goed  
kent. Misschien ken je

iemand die ziek, bejaard of verdrietig is en deze  
verrassing goed kan gebruiken. Geef je dus zo snel  
mogelijk op zodat we weten hoeveel stokken we  
moeten klaarmaken.

Uiterlijk **woensdag 5 april** willen we je opgave hebben  
i.v.m. de inkopen!

Evelina Verlaat, tel: 573225, e-mail:  
eamverlaat@live.nl

### **Jezus' intocht in Jeruzalem**

*Het was druk op de wegen. Drommen mensen trokken  
naar Jeruzalem, om daar het Pascha te vieren, het  
Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn vrienden waren  
op weg. Er hadden zich veel pelgrims bij Jezus  
aangesloten, en het was een grote groep, die daar  
naar Jeruzalem liep.*

*Toen ze bijna in de stad waren bleef Jezus staan. Hij  
zei tegen twee van zijn vrienden: "Ga naar dat dorpje  
daar, en je zult er een ezelsveulen vinden. Maak hem  
los en breng hem naar mij. En als ze er wat van  
zeggen, zeg dan dat de Heer het veulen nodig heeft,  
en dat hij het straks zal terugsturen." De twee vrienden  
gingen ernaartoe en vonden inderdaad het veulen. En  
terwijl ze ermee naar Jezus liepen, begrepen ze  
ineens wat die wonderlijke woorden betekenden, die zij  
uit hun bijbel kenden: "Juich, dochter van Sion! Kijk,  
uw Koning komt naar u toe! Kalm is hij, en vriendelijk.  
En hij rijdt op een ezel, op een veulen." Het was  
eeuwen geleden, dat de profeet Zacharias dat had  
opgeschreven, maar nu begrepen ze het. Die 'dochter  
van Sion', dat waren zij, de pelgrims. En alle mensen  
van Jeruzalem. Misschien wel van de hele wereld! Een  
paar mensen legden hun jas op de rug van het ezeltje,  
zodat Jezus erop kon zitten alsof hij een koning was.  
En de anderen legden hun jassen op de weg, zodat  
het ezeltje niet door het stof hoefde te lopen. Er waren  
jassen genoeg voor de hele weg naar Jeruzalem. En  
hoewel het ezeltje nog nooit iemand gedragen had,  
droeg het Jezus met gemak. Terwijl Jezus zo  
Jeruzalem binnenreed, kwamen er steeds meer  
mensen om hem toe te juichen. De hele stad liep uit,  
arm en rijk, groot en klein. Ze trokken palmtakken van  
de bomen en zwaaiden ermee, terwijl ze alsmaar  
riepen "Hosanna!". Dat betekent: Red ons!*



### **"Boekenhoekje"**

In het portaal van de St. Cunerakerk hebben wij een boekenkastje neergezet. Het is de bedoeling dat het een kleine bibliotheek wordt. Neem gerust een boek mee. Een boek aanleveren zou heel fijn zijn. Voor en na de weekendvieringen staan ze achter in de kerk. Tijdens openingstijden van het secretariaat dinsdag en woensdagmorgen ook mogelijk.

U kunt het gewoon neerleggen, maar doe er s.v.p. even een briefje bij met uw naam.

Veel leesplezier!

*Vriendelijke groeten, de leescommissie.*

## **Locatie H. Hiëronymus**

---

### ***Verzoek van de Herbergier***

De burens aan de overkant van de H. Hiëronymuskerk hebben het verzoek gedaan of bezoekers van de kerk geen gebruik willen maken van de parkeerplaatsen die van hen zijn. Regelmatig moeten bezoekers en medewerkers van de Herbergier nu verderop parkeren omdat de parkeerplaatsen bezet zijn door kerkbezoekers. Hierbij daarom het verzoek om daar rekening mee te houden. Dank.

*Het Parochie Bestuur*

### ***Oproep***

Vanaf mei 2017 zal alle drukwerk plaatsvinden in Nibbixwoud. We hebben liefst twee vrijwilligers die bij toerbeurt en om elkaar te vervangen wanneer dat zo uitkomt, om het drukwerk voor Wognum in Nibbixwoud gaan verzorgen. Je kan je melden bij ondergetekende. Namens het Parochie Bestuur,

*Peter van Diepen*

### **UITNODIGING**

### **KOMT ALLEN DINSDAG 14 MAART 20.00 UUR IN DE HIËRONYMUSKERK**

Op deze avond organiseert de Locatieraad H. Hiëronymus een optreden van Charlotte Glorie. Deze blinde kleinkunstnares treedt sinds 1990 met haar luisterliederen en conferences zo'n zestig keer per jaar op voor publiek in zorginstellingen, verenigingsgebouwen, congrescentra en kerkelijke instellingen. Ook voor vrijwilligers treedt zij vaak op. Deze avond is dan ook heel bijzonder voor onze grote groep vrijwilligers en onze parochianen.

Charlotte schrijft al haar teksten en muziek zelf en begeleidt zichzelf bij het zingen aan de piano. De leuke, lastige en ontroerende kanten van een visuele of andere handicap vormen voor haar een onuitputtelijke bron van inspiratie en ook het feit dat ze moeder is. Alles wat haar raakt in de maatschappij kan een aanleiding zijn voor het schrijven van een tekst.



Graag nodigen wij u uit deze avond bij te wonen. Om ca. 20.45 uur zal er een pauze zijn, waarbij u in een gezellige sfeer een consumptie wordt aangeboden door de Locatieraad.

***De avond biedt:***

***Humor en bewogenheid***

***Zelfspot en ironie***

***Woordspelingen en onverwachte wendingen***

***Muziek die goed in het gehoor ligt en toch verrast...***

**Charlotte Glorie, kleinkunst van grote klasse**

## Viering van medeleven

Drie jonge boompjes verliezen alle drie een mooie tak. De eerste boom vindt dit verlies ondraaglijk. Hij blijft maar treuren om de verloren tak. Hij komt niet aan groeien toe. Het blijft een onooglijk boompje met een heel groot lelijk litteken. De tweede boom doet net of er niets gebeurd is. Hij schenkt totaal geen aandacht aan zijn verloren tak. Hij wil alles vergeten en richt zich helemaal op groeien en groeien. Het wordt een enorme boom. Maar omdat hij niet geworteld is, gaat hij door een herfststorm verloren. De derde boom heeft veel verdriet van het gemis. Hij treurt en rouwt. Na verloop van tijd hervat hij zijn leven. Het gemis blijft, maar hij probeert zo goed mogelijk te groeien en te bloeien. Het wordt een pracht boom met een mooi genezen litteken.

Leven zonder verlies is onmogelijk. Een ieder overkomt op zijn tijd, dat er iets verloren gaat. Dat kan zijn je jeugd en idealen, je werk of bedrijf, je gezondheid, je relatie, de harmonie in de familie en noem maar op. En iedereen moet meemaken dat er naasten om je heen wegvallen. In de herfst gedenken we op Allerzielen de overledenen en proberen we elkaar te steunen en te troosten. In de ontluikende lente proberen we in de viering van Medeleven elkaar te ondersteunen bij alle vormen van verlies waaraan we lijden. Het thema is GESTERKT VERDER. Het Avondwake-koor zal de viering muzikaal ondersteunen. Bij het binnenkomen kunt u op een blad voor u zelf, of voor een ander een gebedsintentie schrijven. Deze bladeren worden bevestigd aan een hart bij het altaar. Na afloop is er koffiedrinken en wellicht een bemoedigend en versterkend woord of gebaar.

Van harte uitgenodigd bij de viering van Medeleven in de Hiëronymuskerk op zondag 12 maart om 10.00 uur.

## Van 20 maart tot en met 25 maart is de ZOA-collecteweek



Sinds 1973 helpt ZOA mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. Deze Christelijke organisatie biedt zowel

noodhulp als hulp bij de wederopbouw en werkt daarin samen met de lokale bevolking. ZOA biedt hulp aan slachtoffers in vijftien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

### ZOA is gespecialiseerd in:

- voedselzekerheid en het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud
- basisonderwijs
- schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne

### Informatie:

ZOA wil trouw blijven aan de vluchteling, van noodhulp tot en met wederopbouw.

Uiteraard heeft ZOA het ANBI en het CBF-keurmerk, wat inhoudt dat gecontroleerd is dat het geld op een verantwoorde manier besteed wordt.

Uitgebreide en actuele informatie over het werk van ZOA staat op de website [www.zoa.nl](http://www.zoa.nl).

### Uw hulp blijft nodig:

ZOA kan haar goede werk alleen blijven verrichten als er voldoende financiële steun is. Deze landelijke collecte is heel belangrijk om zo de diverse projecten te kunnen financieren.

*Als we niet willen dat vluchtelingen wereldwijd moeten vluchten, is het nodig om ze in eigen omgeving te steunen! Dat doet ZOA! **91 procent van de opbrengst gaat naar de projecten!***

Van harte aanbevolen dus!

Onlangs las ik over Gregorius, die bisschop van Rome is geweest in de zesde eeuw, dat hij als stelling had: "geven aan de armen is geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid"

Mensen die door omstandigheden onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven hebben ook recht op een enigszins menswaardig bestaan! ZOA zet zich daarvoor in en wij allen mogen dat steunen met een gift, zodat zij hun werk kunnen blijven doen.

Mocht u willen helpen met collecteren, dan kunt u contact opnemen met: Trudy Breeuwsma, tel.nr. 572678

*Annette Otten en Trudy Breeuwsma*

## Avond van medeleven

In de loop der jaren gaat leven gepaard met verlies. Groot of klein. Heftig of al verwacht. Ondraaglijk of toch wel mee te leven. Met het verlies komt verdriet en rouw. Hoe ga je er mee om? Krijg je ondersteuning en troost? Kun je het verlies een plaats geven? Kun je het leven weer zinvol oppakken? Het verlies blijft, maar maakt je misschien toch ook sterker.

Een ieder met verlies wordt op maandag 3 april om 20.00 uur uitgenodigd in de Ontmoetingsruimte van de Hiëronymuskerk. Met gedichten, met muziek en vooral met onderling gesprek, kunnen we elkaar een hart onder de riem steken. Hopelijk geeft deze samenkomst ons kracht en troost. Gaat de zon toch weer schijnen!!

## 46<sup>e</sup> TRIDUÛM WOGNUM 2017

**Vrijdag 21 april en zaterdag 22 april**

Dit jaar zal voor de 46<sup>e</sup> keer het Triduüm in de St. Hiëronymuskerk worden gehouden. Zoals altijd is dit in de week na Pasen, dat is nu op vrijdag 21 en zaterdag 22 april 2017. Ook nu weer 2 dagen, omdat de gasten dit toch prettig vinden. Pastor I. Tilma van de parochies uit de Wieringermeer zal deze dagen leiden samen met de Pastor van onze parochie.

Tijdens de H. Eucharistieviering van de 1<sup>e</sup> dag op vrijdag is er handoplegging door de Pastores van de deelnemende Parochies en zingt het Cunerakoor uit Nibbixwoud. Daarna zal pastor Tilma een korte

overweging houden. 's Middags is er een gezellig ontspanningsprogramma tot ca. 15.30 uur.

De 2<sup>e</sup> dag zaterdag is er een H. Eucharistieviering met het Westfries Mannenkoor. Na een concert van dit prachtige koor wordt het Triduüm afgesloten met een Plechtig Lof met medewerking van het Parochiekoor uit de Wieringermeer tot ca. 14.30 uur.

Het Triduüm is voor iedereen die daar kracht en ontspanning uitput, eventjes ontsnappen aan het dagelijks gebeuren. In een gezellige sfeer elkaar te ontmoeten en te luisteren naar bemoedigende woorden van de voorganger. Men hoeft niet ziek te zijn om deze dagen mee te vieren. Wie wel ziek is, wordt met liefde door vrijwilligers en verpleegkundigen verzorgd.

De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmasparochie.nl>

## Locatie St. Cunera

---

### Stille Omgang

Als u mee wilt lopen met de groep lopers die 18 maart naar Amsterdam lopen om daar de Stille Omgang te beleven, dan kunt u zich voor informatie of opgave wenden tot Joop Ooijevaar, Oosterwijzend 23 Nibbixwoud. Telnr. 0229-571583 of E-mail [joopentruus@quicknet.nl](mailto:joopentruus@quicknet.nl). Zie ook elders in dit blad, onder het kopje **voor alle locaties**.

## Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

---

### Westfriesse Lourdes Vliegreis 2017

“Wat zo'n bedevaart in Lourdes met je doet, is niet in woorden uit te drukken, dat moet je meemaken en vooral voelen. De saamhorigheid van de mensen, je kent elkaar niet, maar je deelt zoveel dingen samen, de onderlinge band wordt zo sterk.” (*Deelnemer Westfriesse Lourdes Vliegreis 2016*).

**Dé Westfriesse Lourdes Vliegreis 2017 - 27 sept. t/m 2 okt** - kent een goed gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is de eigen gebedsdienst van **Groep Westfriesland** met de door VNB aangestelde Westfriesse pastores Co Kuin en Mariet Vet. Een halve/hele dag excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Op woensdag 14 juni wordt er een **informatie- en kennismakingsavond** gehouden; de deelnemers ontvangen twee weken van tevoren de uitnodiging.

Het **tarief** van de 6-daagse vliegreis – 3-sterren hotel, vol pension – is € 899,00 exclusief reis- en

Wij hopen dat we op dit 46<sup>e</sup> Triduüm weer op veel gasten mogen rekenen. Indien u zich als gast nog niet heeft opgegeven voor dit Triduüm kunt u dit tot 15 april a.s. doen bij:

Voor Wognum:

Ineke Overboom-Haakman, tel. 573954.

Voor Nibbixwoud: Ria Schouten-Sjerps, tel. 571998

Voor Zwaagdijk: Mariejan Spil, tel. 572974

Zoals elk jaar gaan we de kerk en de spullen in de ontmoetingsruimte klaarmaken op de dinsdagavond na Pasen. Wij verzoeken de heren die daarvoor worden gevraagd om 18.00 uur in de kerk aanwezig te zijn en de dames om 19.00 uur te komen.

*Comité Triduüm Wognum,  
Tiny Hetsen, Corry Bakker, Anneke Kamp en  
Margreth van Tol.*



annuleringsverzekering, voor het 4-sterren zorghotel (voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen en/of staan en geen begeleider hebben) € 999,00. Toeslag eenpersoonskamer € 150,00 resp. € 200,00. Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! **Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met Harry Vet** [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl) / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau VNB) [roosmarie.manders@vnb.nl](mailto:roosmarie.manders@vnb.nl) / 073-6818125.

**De inschrijfadressen begeleiden uw inschrijving. Tip: Voorkom telerstelling, meld u nu (al) aan!**

Nibbixwoud:

Ans Spruit, Oosterstr. 30, Benningbroek, Tel.: 591719

Wognum:

Marijke Wittenberg, Jan Schagenlaan 24, Tel.: 573149

Zwaagdijk-West:

Carla Beerepoot, Zwaagdijk-West 364, tel.: 574936

**Werkgroep Westfriesse Lourdes Vliegreis 2017:**

Pastor Co Kuin 0228-561711, Alie Braas 0229-217139, Maria Braas 0229-544149, Ans Spruit 0229-591719, Harry Vet 0228-514040 (coördinator).



Het jaarthema voor het seizoen 2016-2017 van de Westfriese Ekklesia luidt: **“Leven op aarde”**. In de viering van 5 maart a.s. preekt Juut Meijer over: **“Wie als een mens wil leven”**. Over Jezus van Nazaret als voorbeeldmens. Leven voor anderen, je leven geven en delen, ja ‘sterven voor elkander’. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Is dat voor ons een optie? Hem achterna? Of is dat te hoog gegrepen?

Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.

Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus gemeente in Amsterdam. Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 5 maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.

**Inlichtingen:** [www.westfrieseeklesia.nl](http://www.westfrieseeklesia.nl)

Een kruisie op m'n voorhoufd

Baai 't nei bed gaan, kregen wai een kruisie op oos voorhoufd

Gien zoen of zo, deer werd bai oos thuis niet zo in geloufd

Al dat gezoen was maar nuwerwes gedoe

Een kruisie was genug, dat kon makkelijk toe

Er werd niet veul bai zoid, maar voor oos was 't een boel

Een kloin gebaar, een goed gevoel.

Soms as waai in bed lagge en Klaas Vaak op zich liet wachte

Leek 't net of er enge beiste naar oos lachte

Den ginge we nei beneden, m'n jongste broer en ik

En oos hartje klopte angstig van riketicketik

Wat nou weer zuchtte moeder, ze was bloid dat ze net zat

En bedremmeld zoide we den “waai kinne hilst niet sleipe moe,

Want we hewwe nag gien kruisie had”

Den gloimde moeder een beetje en zoi “kom den maar hier”

Ze gaf een kruisie op oos voorhoufd, waai sliepe binnen 't kwartier

Ze zoi er niet veul bai, voor oos was 't een boel

Een kloin gebaar, een voilig gevoel

Jaren later, moeder ernstig ziek en moe

Ik ging vaak effies nei d'r toe

Den zatte we wat te praten, of allien maar hand in hand

Moeder in bed, ik an de kant

As 't toid werd om op huis an te gaan

Bleef ik nag effies bai d'r staan

We zoiden niet veul, maar toch was 't een boel

En ik gaf 'r een kruisie op 'r voorhoufd

Een kloin gebaar, voor oos een goed en voilig gevoel

Nou bin ik oma van een hille kloine moid

Ik wandel en ik speul met 'r, we hewwe alle toid

Ik knuffel d'r en geef 'r zoene een hilleboel

Maar as ze sleipt, geef ik 'r een kruisie op 'r voorhoufd

Een kloin gebaar, maar voor moin een goed vertrouwd gevoel

Joke Ooijevaar-Boon

### PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben  
die hulp of advies kunnen gebruiken  
die een hulpproject opzetten



Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

[pci.wognum@gmail.com](mailto:pci.wognum@gmail.com).

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

Pastor A. Dekker 571736

[pci.wognum@gmail.com](mailto:pci.wognum@gmail.com).

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

[pcicunera@hotmail.com](mailto:pcicunera@hotmail.com)

#### Van de Redactie:

Bij ons op de boerderij zijn veertien dagen terug alweer de eerste lammetjes geboren. Wel wat aan de vroege kant (voor ons dan) maar niet minder leuk. Her en der steken de krokussen hun kopjes alweer uit de grond. De was weer naar buiten. Zo langzamerhand begint het weer lente te worden. Heerlijk. De dagen lengen.... wat een mooi vooruitzicht.

#### VERSCHIJNING 2017

Donderdag 6 april

Donderdag 18 mei

Donderdag 13 juli

Donderdag 14 september

Donderdag 26 oktober

Donderdag 14 december

#### AANLEVEREN

Vrijdag 31 maart

Vrijdag 12 mei

Vrijdag 7 juli

Vrijdag 8 september

Vrijdag 20 oktober

Vrijdag 8 december

#### Redactie:

Trudy Breeuwsma Het Bon 22 572678

Jolanda Velt Postgalei 18 573357

Joke Ruijter Zwaagdijk 356 573396

Coby Schouten Woudhoek 8 573081

Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 6 april 2017.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 31 maart**

([parochieblad123@gmail.com](mailto:parochieblad123@gmail.com))

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken

Let op de inleverdatum.

Het daaropvolgende nummer, zal rond donderdag 18 mei verschijnen. Kopij inleveren vóór vrijdag 12 mei 2017.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen?  
Meldt u aan op [parochieblad123@gmail.com](mailto:parochieblad123@gmail.com)

#### Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

## **Info Secretariaat, Parochie Bestuur en Uitvaartverzorging.**

**Voor meer info: zie Informatiebrochure en flyer van de Emmausparochie (ligt achterin de kerken).**

### **Parochie Bestuur**

Pastoor F. Deen (pastoor, voorzitter)	0226-35 16 37	<a href="mailto:bestuur@rkemmausparochie.nl">bestuur@rkemmausparochie.nl</a>
Peter van Diepen (vicevoorzitter)	57 27 47	<a href="mailto:pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl">pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl</a>
Mariska Vriend(secretaris)	24 44 29	
Kees Nederhoff (penningmeester)	06-13344550	<a href="mailto:penningmeester@rkemmausparochie.nl">penningmeester@rkemmausparochie.nl</a>
Thijs Spruit (bestuurslid, aanspreekpunt Nibbixwoud)	57 32 43	
Joke Ruijter (bestuurslid, aanspreekpunt Zwaagdijk West)	57 33 96	
Karin Rood (bestuurslid, aanspreekpunt Wognum)	57 33 08	

### **Wognum**

(E-mail: [wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:wognum@rkemmausparochie.nl))

Spreekuur pastoor F. Deen, telefonisch te allen tijde bereikbaar op tel. 0226-35 16 37  
(bij afwezigheid en noodzaak kan het antwoordapparaat worden ingesproken)

**Administratie, c.q. secretariaat is geopend op donderdag van 9.30 – 11.00 uur, telnr.: 06-82 666 688, email:**  
[secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl)

Bankrelatie: NL34 RABO 0371600332 of NL13 INGB 0000577906

**Contactpersoon Locatie Raad:** J. Kampstra Tel. 57 28 59

### **Uitvaartverzorging:**

Begraafenisvereniging "Laatste Eer"

Dag en nacht bereikbaar: 06-31 163 300

info: [www.laatsteerwognum.nl](http://www.laatsteerwognum.nl) en J. Beerepoot tel. 57 25 82

### **Zwaagdijk-West**

(E-mail: [zwaagdijkwest@rkemmausparochie.nl](mailto:zwaagdijkwest@rkemmausparochie.nl))

Secretariaat: M. Vertelman Tel: 0229 - 57 34 71

Eerst aanspreekbare bij overlijden: pastor A. Dekker Tel: 0229 - 57 17 36

Bankrelatie: NL75 RABO 0376802383 of NL42 INGB 0000522482

**Contactpersoon Locatie Raad:** J. Ruijter Tel. 57 33 96

### **Uitvaartverzorging:**

Begraafenisvereniging "St. Barbara"

Centraal meldnummer 06-11 444 417

M. Bankras en M. Wittenberg

### **Nibbixwoud**

(E-mail: [nibbixwoud@rkemmausparochie.nl](mailto:nibbixwoud@rkemmausparochie.nl))

Adres Pastorie: Dorpsstraat 55, 1688 CB Nibbixwoud. Tel: 0229 – 57 17 36

Secretariaat is geopend op dinsdag en woensdag van **9.30 – 11.30 uur**.

Op dinsdagmorgen is mevr. N. Appelmann-Bijpost en op woensdagmorgen mevr. A. Schouten-Weel aanwezig.

E-mail: [secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl)

Pastor A. Dekker is bereikbaar onder telefoonnummer 0229 - 57 17 36 en middels e-mail:

[pastor-Dekker@rkemmausparochie.nl](mailto:pastor-Dekker@rkemmausparochie.nl)

**Bankrelatie:** NL63 RABO 0344201384 of NL44 INGB 0000286251

**Contactpersoon Locatie Raad:** N.T. Kok-Groot Tel. 57 41 69

### **Uitvaartverzorging:**

Begraafenisvereniging "St. Cunera"

info: M. de Boer 57 36 69 of 06-51 218 307

M. Kroon 20 13 24

Als **Nieuwe parochianen** zich melden aan de pastorie, wordt dit bijzonder gewaardeerd.

Als u er prijs op stelt, dat een **zieke** bezoek krijgt vanuit de parochie, wilt u dit dan ook doorgeven aan het secretariaat. Op een andere wijze worden wij niet meer geïnformeerd.

Er is ook een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan de pastorie.

Opgave voor Doop, Huwelijks- en Jubileavieringen tijdens de secretariaatsuren, de laatste twee graag een half jaar van tevoren melden. De kosten hiervan hoort men bij opgave.

De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Wanneer u in Uw testament een legaat wilt schenken aan uw parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten, aan: (*tenaamstelling van de parochie*)".

Achterin de kerk ligt het bisdomblad '**Samen Kerk**' en de '**Informatiebrochure**' en "**flyer**" van de Emmaus Parochie. Beide kunt u gratis meenemen.

**VOL VERTROUWEN VERDER**



## Opgave Misintenties

Telefonisch of persoonlijk **op de pastorie** (administratie, c.q. secretariaat) van de betreffende parochie.

Voor de locatie: H. Hiëronymus : donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur.  
St. Cunera : dinsdag- en woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.  
H. Jacobus de Meerdere : formulier invullen, ligt achter in de kerk.

De kosten van een misintentie zijn **€ 10,-**.

U voor de opgave van misintenties ook gebruik maken van onderstaande strook:

Misintentie(s) voor : .....

Data : .....

opgegeven door: Naam : .....

Straat : .....

Postcode : ..... Woonplaats : .....

Aankruisen wat  Het bedrag ad € ..... wordt contant betaald aan het secretariaat.

van toepassing is.  Het bedrag ad € ..... wordt overgemaakt.

Voor de locatie: H. Hiëronymus : NL34 RABO 0371600332 of NL13 INGB 0000577906  
St. Cunera : NL63 RABO 0344201384 of NL44 INGB 0000286251  
H. Jacobus de Meerdere : Formulier invullen, ligt achter in de kerk.



### Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer U geen prijs stelt om het Parochieblad 'De Verbinding' te ontvangen, wilt U dan onderstaande bon inleveren **op de pastorie** (administratie, c.q. secretariaat) van de parochie.

Naam / voornaam : .....

Straat : .....

Postcode : ..... Woonplaats : .....

Ik stel geen prijs op om de volgende nummers te ontvangen.



### Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

**Geboorte?** Naam / voornaam : .....  
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum : .....

**Huwelijk op komst?** Huidige adres : .....  
Geef het tijdig door.

Postcode : ..... Woonplaats : .....

**Verandering in het gezin?** Verhuisdatum : .....  
Laat het even weten.

Nieuw adres : .....

**Verhuizen?** Postcode / Woonplaats : .....

Help onze Gezinsleden : Geb. datum :

administratie. .... M/V



..... M/V

.....