

Juli – Augustus - September 2019
8^e Jaargang nr. 4

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Vacare Deo

We hebben er allemaal naar uitgekeken en nu is het eindelijk zo ver: vakantie. Na een heel mooie drukke tijd komt de zomer, een tijd waarin wij het wat rustiger aan doen. Vakantie betekent dat een overvolle agenda voor een aantal dagen of weken even leeg is. Je hoeft even helemaal niets. Je bent vrij. Want dat is wat het Latijnse werkwoord “*vacare*” betekent en waar ons woord vakantie van afstamt: *leeg of vrij zijn*. Maar betekent echt “vakantie” helemaal niets doen?

In de monastieke traditie wordt dit *vacare Deo* genoemd: vrij zijn voor God. Bewust tijd en ruimte maken voor God. Hart en agenda leeg maken van afleidingen, zodat deze weer helemaal ingevuld kan worden met Zijn aanwezigheid. Nieuwe energie en nieuwe inspiratie. Ik merk dat ik hier meer dan ooit behoefte aan heb. Na zo'n druk intensief jaar vol gebeurtenissen en nieuwe stappen is het moment om Hem te bedanken voor deze mooie ervaringen. Zelf ga ik nog niet op vakantie, juli en augustus blijf ik nog hier in Nederland, maar in september ben ik van plan om een paar weken vrij te nemen en naar mijn ouders in Cordoba toe te gaan.

Onze agenda's worden voor de komende dagen zeker vrijer. Wij mogen nu wel in onze agenda schrijven: *hier ben ik even vrij*, maar God heeft geen agenda vrij en is er altijd voor ons.

Maar “*vacare*” betekent ook: open staan, je helemaal overgeven aan wat je ziet, hoort en voelt. Als je zo open staat, zie je wellicht heel bijzondere dingen. Je ziet opeens de schoonheid van de natuur, of de vrolijkheid van spelende kinderen, maar misschien ook het verdriet in de ogen van een medemens.

Als je zo open staat voor wat je tegenkomt, maak je het woord vakantie helemaal waar. Dan kun je tegelijkertijd, door dat alles heen open staan voor God achter alles. Vakantie is een tijd van *vacare Deo*: vrij zijn voor God, verwachtingsvol open staan voor God die jou wil aanraken.

Ik hoop, dat we allemaal, thuis of ver weg, een heerlijke zomertijd zullen hebben, een mooie tijd om echt *vakantie* te vieren. *Op vakantie met God.*

Groeten, Alvaro

Beste parochianen en mensen van goede wil

Afgelopen week, vanaf 26 juni jl. heb ik afscheid genomen. Zo kreeg ik een hartelijk ontvangst in het verzorgingstehuis Sweelinckhof te Wognum. Heel vriendelijk werd ik toegesproken door de heer Hans van Engen. De aanwezigen werden verwend met koffie of thee en een heerlijk stuk appelgebak.

Ik mocht van Hans, namens de parochie een mooie icoonafbeelding in ontvangst nemen, een kaart met een aardige tekst en een VVV-bon.

Ook waren de aanwezige kerkgangers in het weekend van 29 en 30 juni in de gelegenheid om mij de hand te schudden. Ik wil hierbij vele mensen bedanken voor hun inzet. Er zijn heel veel aardige en goedwillende parochianen en mensen van goede wil die zorgen dat vele dingen door kunnen blijven gaan.

Ik geef maar een paar voorbeelden (dus niet limitatief opgesomd)

*** De koorleden, dirigenten en muzikanten, die veel tijd in repetities steken en bijdrage leveren aan de vieringen.*

*** Een breed scala aan werkgroepen.*

Ik heb b.v. veel respect voor de inzet en voorbereiding van ouders en begeleiders bij het vormsel en 1^e heilige communie. Vele van jullie hebben toch een werkkring en gezin. Het zal best wat van jullie vragen, om al die ballen in de lucht te houden. Hoewel het aantal doopjes sterk is teruggelopen, zijn er altijd mensen die helpen bij de voorbereiding.

*** Een grote groep enthousiaste parochiële voorgangers met een grote inzet.*

*** En dan bijvoorbeeld “de werkers achter de schermen”*

De koster, de tuinploeg, de vrijwilligers die o.a. de kerkruimte schoonhouden. Ze vallen niet op, maar zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze parochielocaties.

*** Als je ziet hoeveel mensen de handen uit de mouwen steken bij een uitvaart, dan mogen we blij zijn met die mensen.*

*** Ook bij hoogfeesten, bij extra drukte mogen we rekenen op vele mensen.*

*** En wat te denken voor belangstelling en aandacht voor mensen die dat soms extra nodig hebben?*

*** Elke week trouwe werkers op het secretariaat!*

*** Zo zijn er veel parochianen die zich inzetten op het gebied van de catechese, de liturgie, de diaconie en de organisatie.*

*** Wat absoluut essentieel is, zijn de trouwe biddende kerkgangers. Van ieder van ons wordt gevraagd om te bidden en God alle eer en lof toe te dragen. Wie bid gaat niet verloren.*

In ons gebed nemen we ook altijd mensen mee die er niet zijn, omdat ze bijvoorbeeld verhinderd zijn, om wat voor reden dan ook.

We mogen ook blij zijn met een goede samenwerking met de protestante gemeenten om ons heen. Het hele jaar door trekken we met elkaar op, zeker ook met hoogfeesten als Pasen en Kerstmis. Het afgelopen jaar was niet makkelijk. Het lukte maar niet om een volledig bestuur samen te stellen. Door overleg met het bisdom is er een beginnende samenwerking ontstaan met de naburige regio De Waterkant. Het vraagt uiteraard tijd en geduld wanneer deze goed van de grond komt. Met een gerust hart geef ik mijn werkzaamheden over aan kapelaan Alvaro. Wens hem alle goeds toe.

Een bijzonder woord van dank aan de oud-penningmeester/secretaris, de heer Kees Nederhoff, die bijzonder veel tijd en energie in het bestuurswerk heeft gestoken.

De nadruk van mijn pastorale werk zal elders komen te liggen. Een enkele keer wordt in dit deel van de regio een beroep op mij gedaan voor de inzet van weekendvieringen. En voor vele van u een mooie vakantieperiode, geniet, rust lekker uit en doe dingen waar u anders weinig of niet aan toe komt. Gods zegen voor u allen. Ik wens een ieder van u het allerbeste en goede toe.

*Vriendelijke groet,
Pastoor emeritus Fred Deen*

In Memoriam

Antoon de Wit * 10 maart 1930 - † 12 maart 2019 (Locatie H. Hiëronymus)

De melkboer van de Hoornseweg is niet meer.

Op 12 maart jl. is op 89-jarige leeftijd Antoon de Wit overleden. In 1958 is Antoon de Wit met zijn vrouw Riet op de Hoornseweg 5 komen wonen. Daar bestierde hij een melkzaak. Eerst met bakfiets daarna met Motorcourier, VW-busje en auto met aanhanger, ventte hij zijn waar door het dorp. Moderne tijden braken aan met de aanschaf van de zelfbedieningswagen. Antoon de Wit zuivelservices. Naast de zuivel, vele andere artikelen en ook groenten en fruit uit eigen tuin. Het gezin de Wit telde 5 kinderen, 4 dochters en een zoon. Er was ook nog ruimte voor een pleegdochter. Nadat Antoon de melkwagen aan de kant had gezet, is hij met zijn Riet naar het Bon verhuisd en hadden ze samen veel tijd om te wandelen en te fietsen. Antoon en Riet hebben ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Leekerweide, Sweelinckhof, de kerketuin. Uiteraard genoten ze ook van de kleinkinderen en achterkleinkinderen die vaak op bezoek kwamen. Al enige jaren had Antoon last van zijn longen, maar toen hij in januari bleek dat zijn bloedwaardes niet goed waren, is er onderzoek gedaan. In februari kwam de uitslag, dat zag er niet best uit. Toch nog veel sneller dan verwacht heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen. In mooie vieringen, met veel muziek hebben we afscheid genomen van Antoon, geheel in zijn eigen stijl.

Gerie Welles * 20 maart 1939 - † 12 april 2019 (locatie St.Cunera)

Een blijmoedige vrouw die ontzettend trots op haar gezin en kleinkinderen was. Gerie is en was verbonden met ons dorp. Ze heeft in haar leven veel meegemaakt, maar toch zocht ze altijd de oplossing en zag ze weer een nieuwe toekomst. Deze mooie levenskunst bezat zij en droeg dit ook uit naar haar omgeving.

In het dorp Nibbixwoud was zij heel erg thuis. We herinneren haar als leidster bij de Hummelhof. Op de plek waar ze woonde, had ze altijd vrienden. Ze had een groot hart en stond voor iedereen klaar. Ze bezat een mooie natuurlijke manier, met wat humor doorregen, om het dagelijks leven met elkaar te bespreken. Gerie genoot van zingen en was ook lid van het Cunerakoor. Gerie heeft zich laten zien als een eerste klas sopraan. Helder, zuiver en met grote inzet.

Toen ze de mededeling kreeg dat ze ongeneselijk ziek was en ze begreep dat ze niet meer beter zou worden, liet ze ons zien, hoe je met zo'n moeilijk gegeven om kunt gaan. Het was heel plezierig om haar te bezoeken en ze stelde dat ook erg op prijs. Met steun van de zorg en de kinderen en lieve en attente buurtjes, kon ze nog een tijdje op de Ganker blijven wonen. Toen dit echter niet meer ging heeft zij in het Hospice nog bijna 3 maanden liefdevolle aandacht gekregen en is zij daar rustig ingeslapen.



Jaap Hoogland * 25 september 1930 - † 14 april 2019

(Locatie St. Cunera)

Jaap is geboren in Nibbixwoud als één van de 8 kinderen in het aannemersgezin van Freek en Afie Hoogland. Jaap leerde al snel het metselvak. Op 2 april 1956 trouwde hij met zijn grote liefde zijn buurmeisje Joke de Vries en ze gingen wonen aan de Ganker in zijn zelfgebouwde huis. Daar werden hun 5 kinderen geboren. Naast hard werken, hielden Jaap en Joke wel van de gezelligheid. Als er iets in het dorp te doen was, waren ze van de partij; actief bij de carnaval, de biljartclub, te kermis, kaartersrondjes en op vakantie met vrienden.

Maar bovenal was hij vader en opa. Kerstdagen, vakanties en de kermis/vaderdag waren hoogtepunten in het gezinsleven. In 1995 hadden Jaap en Joke het idee om met zijn allen een weekend weg te gaan. Vanaf die tijd werd het een traditie om met de Paasdagen met kinderen en (achter)kleinkinderen ergens een huis te huren en een paar prachtige dagen te beleven. Vorig jaar kreeg vader Jaap een slecht bericht betreffende zijn gezondheid. Hij wilde zich niet laten behandelen, want hij voelde zich goed en zou wel zien hoe het liep. Tot enkele weken voor Pasen. Vader Jaap was erg moe en ze zouden voor het eerst niet mee met het familieweekend, waar ze ook hun 63-jarig huwelijksfeest wilden vieren. Maar zonder hen zou het niet compleet zijn. Toch nog onverwachts ging het ineens slechter met vader Jaap en een definitief afscheid naderde. Vele fijne herinneringen werden die week opgehaald. Jaap was trots op zijn gezin en op hun beurt waren ze dankbaar voor al zijn liefde en zorg en beloofden vader goed voor moeder Joke te zorgen. Een laatste groet: 'Het ga jullie goed'.

Dat hij mag rusten in vrede...

Thea Romein-Rietveld * 26 januari 1935 - † 19 april 2019

(Locatie H. Hiëronymus)

Op 24 april jl. hebben we afscheid genomen van Thea Romein- Rietveld. Nog geen 2 jaar na het overlijden van haar man Piet nu het afscheid van Thea. Ze zijn weer samen. En zo mooi is dat verwoord in het gedichtje bovenaan de rouwkaart.

Op een dag kom ik naar je toe

Al moet ik door regen, door wind en door kou.

Ik zal en ik moet, al weet ik niet hoe

Maar ooit op een dag ben ik weer bij jou.

Haar gezondheid liet te wensen over de laatste tijd maar toch is Thea nog onverwachts overleden in de leeftijd van 84 jaar. Als het leven lijden wordt en je niet meer kunt wat je zo graag wilde dan komt de dood als een verlossing. Haar leven was niet altijd makkelijk maar Thea sloeg zich er dapper doorheen. We vertrouwden haar toe aan de aarde in het graf bij Piet, de aarde waarop zij samen hebben geleefd. De aarde die voor haar een thuis was, met familie om haar heen. Nu de dood over haar is gekomen vertrouwen wij erop, dat zij verder leeft, niet alleen in gedachten, in herinnering, maar vooral ook verder leeft over de dood heen.

Moge zij ruste in vrede.



Mart Sachs-Buis *31 maart 1944 - † 04 mei 2019

(Locatie St. Cunera)

Mart is geboren op 31 mei 1944 in Hauwert als oudste dochter van Gert Buis en Marie Roozendaal. Ze groeide op in een gezin met drie broers en drie zussen. In 1958 verhuisden ze naar de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Haar eerste baan was bij Perfecto in Wognum en daarna bij Philips. In 1970 trouwde Mart met haar grote liefde Jan Sachs en gingen in Westwoud wonen. Na de geboorte van Richard en Marja was het gezin compleet. Mart handbalde en zat op het kerkkoor en ze waren daar heel gelukkig. Maar toen ze het ouderlijk huis konden kopen hebben zij daar een nieuwe woning laten bouwen en verhuisden zij in 1989 naar Nibbixwoud. Mart ging bij het Jubilatakoer zingen en is het koor Eigenwijs in Westwoud ook altijd trouw gebleven. In 1996 sloeg het noodlot toe, Jan overleed aan een hartaanval. Het was een moeilijke tijd, maar Mart bleef positief en had belangstelling voor iedereen. Mart was trots op haar drie kleinkinderen, Joey, Nikki en Lois waar ze graag ging oppassen. In 2017 kreeg ze te horen dat ze darmkanker had en er geen genezing mogelijk was. Ze bleef positief en bleef alle dingen doen die ze altijd deed. Tot eind augustus het noodlot opnieuw toesloeg. Een scheur in de aorta. Zij had de 9 uur durende operatie doorstaan. Wel had zij een dwarslaesie overgehouden. Na een ziekenhuisperiode en revalidatie in Heliomare is ze een paar weken thuis geweest. Al snel kwam zij weer in het ziekenhuis terecht en daarna in Lindendael. Alhoewel het zeker niet altijd makkelijk was voor haar, bleef zij sterk en positief. En was blij met zoveel mensen die vaak bij haar langskwamen. Na 16 maanden zou ze eindelijk weer naar huis mogen. Ze had er zo'n zin in..... helaas, het heeft niet zo mogen zijn.

Tiny (Catharina) Conijn-Pronk * 1 februari 1926 - † 19 mei 2019
(Locatie St. Cunera)

Tiny Pronk is geboren in Blokker in een gezin van 6 kinderen. Ze had een fijne kindertijd met broers en zusjes en ze had een hartsvriendin Femy, die een belangrijke rol speelde in haar leven. In haar 14^{de} levensjaar brak de oorlog uit: ze vertelde vaak over de angstige momenten, die ze toen beleefde. Na de oorlog ontmoette ze Nic Conijn en ze trouwden 26 mei 1948. Ze woonden heerlijk op het Vinkenbuurtje, waar 4 kinderen werden geboren. Na de verhuizing naar de Ganker maakte Frank hun gezin compleet. Ze genoot van haar kinderen en ook vrienden en vriendinnen waren welkom: spelletjes, voorstellingen, ze vond alles geweldig en dat alles herhaalde zich toen ze kleinkinderen kreeg. Het leven had z'n ups en downs: de handbalsport, fijne vakanties, een mooie woning aan de Weidelaan, maar ook ziekenhuisopnames en operaties. In 2004 overleed haar man Nic. Heel verdrietig, maar het leven gaat door en ze vond weer andere bezigheden.

In 2012 verhuisde ze naar St Jozefpark in Blokker. Haar geheugen ging nog verder achteruit en haar laatste adres in Westerhaven was erg verwarrend. Wel zei ze vaak dat ze prachtig woonde en dat de 'zusters' zo lief waren. En ook dat ze de leeftijd van haar moeder, die 88 jaar was geworden, had overtroffen. Het moet de kinderen een goed gevoel hebben gegeven dat moeder Tiny meerdere malen heeft benadrukt dat ze een mooi en gelukkig leven heeft gehad samen met vader. Op 19 mei overleed moeder Conijn-Pronk in de leeftijd van 93 jaar. In de uitvaartdienst in de Cunerakerk is liefdevol haar leven herdacht en brachten we de laatste eer met de zegen en wierook.

Dat ze mag rusten in vrede...

Ben (Bernardus Theodorus Augustinus) Loos *25 januari 1933 - † 19 mei 2019
(Locatie St. Cunera)

Op 19 mei is, omringd door liefde en warme gedachten van allen die hem dierbaar waren, onze lieve vader en trotste opa, rustig ingeslapen. De laatste 9 jaar heeft papa met heel veel plezier gewoond in Sweelinckhof in Wognum, op slechts 600 meter van de plaats waar hij die zondag in mei is overleden.

Zijn wereld werd kleiner de laatste jaren. Zijn ogen werden zo slecht dat hij veel van zijn hobby's niet meer uit kon oefenen. Zijn gezondheid was broos waardoor de energie om op pad te gaan steeds minder werd. Maar hij genoot met volle teugen van wat hij nog wel kon. Hij genoot van zijn dagen in Sweelinckhof, van de verzorging, van de gezelligheid met zijn medebewoners.

Hij is opgeleid tot onderwijzer, het vak wat hem heel goed paste. 35 jaar lang heeft hij met veel inzet en plezier gewerkt op de St. Nicolaasschool. Maar daarnaast heeft hij het altijd heel belangrijk gevonden om zich breder in te zetten voor mens en maatschappij. Papa is altijd op vele fronten actief geweest. Met name binnen de handbal, maar ook voor bijvoorbeeld vluchtelingenwerk en de kerk heeft hij zich ingezet. De waardering voor deze inzet heeft hij in 1992 ontvangen: hij ontving een koninklijke onderscheiding.

Toen duidelijk werd dat zijn hart het niet lang meer vol zou houden, heeft hij ons laten weten daar volledig vrede mee te hebben. Hij wist als geen ander dat het leven eindig was en hij liet ons weten dat hij geaccepteerd had dat dat nu dichtbij kwam. In dat gesprek vertelde hij ons terug te kijken op een heel mooi leven, hij heeft ervan genoten. Hij was blij met zijn lieve kinderen en trots op al zijn kleinkinderen. Het afscheid van mama en van Karin is hem heel erg zwaar gevallen. Hij miste ze heel erg, maar hij was blij dat hij kracht had gevonden om door te gaan.

Dat papa niet alleen voor ons en onze kinderen veel heeft betekend dat is ons de afgelopen weken heel duidelijk geworden. Zoveel lieve woorden, zoveel mooie verhalen. We missen hem, maar wat hebben we veel herinneringen om mee verder te kunnen. Een bijzonder mens die voor velen iets betekend heeft.



Jaap Huisman * 20 juli 1938 - † 22 mei 2019
(Locatie St. Cunera)

Met verdriet, maar ook in dankbaarheid hebben zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook vele anderen afscheid moeten nemen van Jaap Huisman. Geboren en getogen in Benningbroek hoorde hij tot de geloofsgemeenschap van Cunera. De kinderjaren zijn moeilijk geweest voor Jaap, de oorlogsjaren, zijn moeder die naar het sanatorium moest, de ouderlijke boerderij die door de Duitsers gevorderd werd, veroorzaakte een ontheemde situatie. Misschien is daar zijn karakter mede door gevormd. Jaap was een eenvoudige, rustige, maar een wijs man.

In 1959 trouwde hij met Ria en vanaf die tijd was zijn grootste wens een eigen tuinbouwbedrijf op te starten. Samen hebben ze daar de schouders onder gezet en samen hebben zij dit door de tijd op kunnen bouwen. Ook samen stichten zij hun gezin wat gezegend werd met zes kinderen. Dat gezin en het werk vormde zijn leven, dat was alles voor hem. Op de rouwkaart hebben de kinderen hun dankbaarheid daarvoor geuit.

Ongetwijfeld hebben zij dat in hun persoonlijk afscheid ook kunnen doen, want die mogelijkheid hebben ze gehad. Ook al leek het dat hij na een hartoperatie vier jaar geleden, hij er voorlopig weer tegenaan kon, kwam de teleurstelling vorig jaar. Een leukemie waar hij niet meer van kon genezen. Ook al is dit moeilijk, hij aanvaarde dit en sprak zijn dankbaarheid uit over een mooi leven van 80 jaar. De laatste periode was voor hem heftig en ging snel bergafwaarts. Gelukkig was er wel de gelegenheid, in helder bewustzijn afscheid te nemen van eenieder. We wensen dat hij gekomen mag zijn in de vreugde en de liefde van zijn Schepper, in die andere dimensie.

Alie van Zelm-Molenaar * 29 november 1932 - † 1 juni 2019

(Locatie St. Cunera)

Alie Molenaar werd geboren in Hoogkarspel als oudste in gezin met vijf kinderen. In 1956 trouwde ze met Joop van Zelm en samen begonnen ze een tuindersbedrijfje aan de Wijzend met broer Jan en schoonzus Jo. Met de geboorte van de 3 dochters Monique, Karin en Jolanda, werd de aandacht verlegd naar de zorg voor de kinderen. Zij waren hun grootste geluk en trots. Moeder Alie was een actief lid van het KVG. Ze was ook betrokken bij de 1^{ste} kindernevendienstgroep in de kerk en zou dat jaren zijn.



Op 28 april 1995 overleed na een kort ziekbed vader Joop. Ze miste hem verschrikkelijk, maar dapper ging ze door. Werd lid van het KBO en van het dameskoor Jubilate. Zingen in dit koor vond ze heerlijk en ze stopte hiermee pas toen ze de trappen van de kerk echt niet meer op kon. Ze hield ook van een lekker glaasje port en iedereen die met haar aan zat, kent haar van de rode wangetjes... Een nieuwe vreugde was er, toen ze rond de eeuwwisseling oma mocht worden van 3 kleinkinderen Stan, Anne en Nadieh.

In 2007 verhuisde ze naar de Klaverweide, het gezellige seniorenbuurtje met aandacht voor elkaar. Eind 2017 kreeg ze een hersenbloeding en in september 2018 verhuisde ze naar Sweelinckhof. Ze heeft helaas niet lang van de warme zorg en aandacht van personeel en vrijwilligers mogen genieten. Ze gaf wel aan dat haar krachten minder werden maar hoe zeer bleek in de week voor Hemelvaart. En na het ontvangen van de ziekenzalving, overleed ze op 1 juni 2019.

Hoe dankbaar zijn wij, haar kinderen en kleinkinderen voor wie zij was. Na een liefdevolle afscheidsdienst, voorgegaan door Pastoor Nico en begeleid door het Jubilatekoor, hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht, bij vader Joop. Dat zij mag rusten in vrede.

Kees (Cornelis Adrianus) Koppes * 27 april 1931 - † 14 juni 2019

(Locatie H. Hieronymus)

Het leven van Kees begint in Oterleek vlakbij het Kruis. Wanneer hij 4 jaar is overlijdt zijn vader, opa Wever wordt zijn nieuwe vader en hij verhuist naar Spierdijk. Thuis moet er hard worden gewerkt, zomers moeten ze om 4 uur opstaan, koeien melken en daarna met de schuit naar de bouw aardappels rooien.

In zijn diensttijd komt hij bij de hospikken terecht en ook ziet hij Duitsland voor het eerst. Na zijn diensttijd haalt hij verschillende diploma's waaronder de middenstand, praktijkdiploma boekhouden. Hij heeft een baan bij een garage in Hoorn waar hij de benzinepomp bedient en de boekhouding doet. Hij ontwikkelt zich verder tot belastingconsulent.

Ondertussen heeft hij verkering met Gré Groot, zij trouwen en gaan wonen in de Zuidermeer waar zij is geboren. Hier krijgen zij hun eerste kinderen. Erg breed hebben ze het niet, elke cent wordt omgedraaid. Later gaat Oma Groot in het huis wonen. Vader en moeder Koppes kopen een huis in Wognum aan de Kerkstraat. Daar begint hij eigen praktijk als belastingconsulent. Twee dagen in de week en 3 dagen in loondienst in Alkmaar. Het gezin is al aardig groot. Helaas gebeurt er een ernstig verkeersongeluk met zijn zoon Frank wanneer deze 4 jaar oud is en blijvend invalide raakt. Iets wat zijn hele leven een stempel zal blijven drukken op Kees zijn leven. In het huis op de Kerkstraat is het druk geworden en de eerste kinderen verlaten het huis om te gaan studeren of te werken in Amsterdam.

Voor zijn hobby en voor het eten is hij veel te vinden in zijn groentetuin. Later koopt hij in de Spierdijk ook nog een stuk land, waar hij toch nog een beetje aan het boeren bestaan kan ruiken. Ook is hij veel in de kerk te vinden, als bezoeker, koster en voor andere boekhoudkundige zaken. Ook heeft hij in het bestuur gezeten van een gezondheidscentrum en school.

Kees gaat richting pensioen, hij bouwt zijn werkzaamheden langzaam af. Alle kinderen zijn het huis uit. Uiteindelijk komen Kees en Gré in Sweelinckhof terecht. Leuk vindt hij dat niet. Zijn laatste adem blaast hij uit in het Hoge Hop in de Kersenboogerd in Hoorn.

Ik ben de berg beklommen die jullie nog moeten gaan.

Huil daarom niet, geliefden ik ben in vrede gegaan.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunera



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	6 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	J. Ooijevaar	
Nibbixwoud	Za	6 juli	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	J. Ooijevaar	
Wognum	Zo	7 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	J. Ooijevaar	Jubilatekoor
Wognum	Za	13 juli	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Nibbixwoud	Za	13 juli	11.30 uur	St. Cunera	Uitzwaaien Jomegini	Marga Schouten Alvaro	
Nibbixwoud	Za	13 juli	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Zo	14 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	Cantorij
Wognum	Za	20 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	H. van Engen	
Nibbixwoud	Za	20 juli	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	H. van Engen	
Wognum	Zo	21 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	H. van Engen	Cantorij
Wognum	Za	27 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Za	27 juli	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Wognum	Zo	28 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	Cantorij
Wognum	Za	3 aug	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	N. Knol	
Wognum	Za	3 aug	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	N. Knol	Cantorij
Nibbixwoud	Zo	4 aug	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	N. Knol	
Wognum	Za	10 aug	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	C. Hoogland	
Wognum	Za	10 aug	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	C. Hoogland	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Zo	11 aug	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	C. Hoogland	Jubilatekoor
Wognum	Za	17 aug	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	17 aug	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	Cantorij
Nibbixwoud	Zo	18 aug	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	

Wognum	Za	24 aug	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	H. van Engen	
Wognum	Za	24 aug	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	H. van Engen	Cantorij
Nibbixwoud	Zo	25 aug	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	H. van Engen	
Wognum	Za	31 aug	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	T. Slaman	
Wognum	Za	31 aug	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	T. Slaman	Jubilatekoor
Nibbixwoud	Zo	1 sept	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	M. Kremers	Mannenkoor
Wognum	Za	7 sept	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	C. Hoogland	
Wognum	Zo	8 sept	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie Ziekenzondag	C. Hoogland	Cantorij
Nibbixwoud	Zo	8 sept	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie Ziekenzondag	T. Immen	Cunerakoor
Wognum	Za	14 sept	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Za	14 sept	14:30 uur	St. Cunera	60-jarig huwelijksviering Jan en Janny Verbeek	P. Vlaar	Mannenkoor Jubilatekoor
Nibbixwoud	Za	14 sept	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	Tight Formation
Wognum	Zo	15 sept	10:00 uur	H. Hiëronymus	Gebedsdienst Oecumenische viering vredesweek	T. Breeuwsma Ds. Van Ankeren	Parochieel Gemengd Koor

Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: kerkradio Wognum

Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zaterdag 6 juli Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin

Zondag 7 juli:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lizet Groot-Zuiker; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Klaas Weel; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Thaam en Marie Wit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Siem en Marian; Wim en Tiny Boots-Romein; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek;

Zaterdag 13 juli Sweelinckhof:

Familie Ruiten-Ruyter en zegen over het gezin; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zondag 14 juli:

Lex en Nel Dijkstra; Qrijn en Gré Kroon-Ruiten; Martien en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin;

Zaterdag 20 juli Sweelinckhof:

Cees en Leni Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van hun kinderen; Johannes en Johanna Steltenpool-Putter; Jaap Ursem en Marco Rijkhoff; Adrie Smit; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zondag 21 juli:

Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap Ursem en Marco Rijkhoff; Klaas Weel; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Antonius Leek en Cornelia Leek-Schouten; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 27 juli Sweelinckhof:

Adrie Smit; Wim en Tiny Boots-Romein; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zondag 28 juli:

Agatha van der Gracht-Bakker en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Frida Bleeker-Neefjes; Emmy Rood-Pronk; Arie en Truus Laan-van Westen en zoon Kees;

Zaterdag 3 augustus Sweelinckhof:

Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Overleden familie Huiberts-Kok; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 3 augustus:

Overleden familie Bakker-Twisk; Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Riet Blauw-Zandvliet; Siem Blauw en zijn dierbaren; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Overleden familie Huiberts-Kok; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Piet Romein;

Zaterdag 10 augustus Sweelinckhof:

Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 10 augustus Maria ten Hemelopneming:

Marie Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Piet Kroon; Martien en Willy Pronk-Vriend; Kees, Siem en Renee Besseling; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Hans van Oosten; Gré Overboom en overleden familie;

Zaterdag 17 augustus Sweelinckhof:

Joannes en Johanna Steltenpool-Putter; Fam. Ruiten-Ruyter en zegen over hun gezin; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 17 augustus:

Corné Stam; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Kees en Marie Heddes-Kaandorp; Familie Klaver-Koopman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Cees en Leni Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 24 augustus Sweelinckhof:

Adrie Smit; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin; Piet Rinkel, familie Verlaat, Trien en Wout;

Zaterdag 24 augustus:

Riet Blauw-Zandvliet; Piet Kroon; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Hoogewerf; Emmy Rood-Pronk; Wil Ootes-Romein;

Zaterdag 31 augustus Sweelinkchof:

Wim en Tiny Boots-Romein; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 1 september

Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Roelof en Nelië Kamp-Overboom; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Thaam en Marie Wit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Wim en Tiny Boots-Romein;

Misintenties Nibbixwoud:**Zaterdag 6 juli:**

Arie Smit; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Jan en Hermina Schouten-Laan;

Zaterdag 13 juli:

Arie Smit; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Aad Karsten; Bert Schouten; Nico Kok; Lou Hes; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Willem Vriend; Anneke Vleerlaag-Jonk; Theo Doodeman en zegen over zijn gezin; In het bijzonder bidden wij voor Lies Commandeur-Machtel. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 20 juli:

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Jaap Huisman en overleden ouders; Overleden familie Schoenmaker; Tom Broersen; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen. Familie Schouten-van Blokland; In het bijzonder bidden wij voor Kees Doodeman en Jaap Pronk. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 27 juli:

Alie Conijn; Piet en Ina Machtel-Hollander en dochter Karin; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Nico Kok; Theo Neefjes en overleden familie; Cor en Mart Koppes-Kuip; Niek Vlaar en overleden ouders; Pé Goedhart; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Alie van Zelm-Molenaar;

Zaterdag 7 september Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Antoon de Wit en zegen over zijn gezin;

Zondag 8 september Ziekenzondag:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Lies Tool-Ootes; Klaas Weel; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Piet Tool en overleden familie; Ko Rinkel; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Martien en Willy Pronk-Vriend;

Zondag 4 augustus:

Familie van Schagen-Vlaar; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

Zondag 11 augustus:

Gerard Vlaar; Ans Winters-Kroon en zegen over het gezin; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Bert Schouten; Rob Hulst;

Zondag 18 augustus:

Overleden familie Schoenmaker; Nico Kok; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Piet en Tiny Appelman-Doodeman; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat en uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk;

Zondag 25 augustus:

Alie Conijn; Aad Karsten; Niek Vlaar en overleden ouders; Pé Goedhart;

Zondag 1 september:

Arie Smit; René en Ans Berkhout-Grippeling; Tom Broersen; Cor Ligthart; Jan en Hermina Schouten-Laan; Ria Overbeek-Smit;

Zondag 8 september (ziekenzondag):

Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Kees Koeleman en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Piet Karsten; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat; Ans Winters-Kroon en zegen over het gezin; In het bijzonder bidden wij voor Annie Homan-Zeinstra. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 14 september:

Overleden familie Schoenmaker; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Johan Schaapherder; Willem

Vriend; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Anneke Vleerlaag-Jonk;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Kees Koppes (locatie H. Hiëronymus), Ben Loos, Tiny Conijn-Pronk, Jaap Huisman, Leon Ruijter en Alida van Zelm-Molenaar (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt.

Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

Kerkwerksters Wognum

Groep 3 9 juli 09.00 uur

Groep 4 17 juli 13.00 uur

Geniet van de zomervakantie allemaal

Agenda Nibbixwoud

Dinsdag 9 juli	09:30 uur	communie, thuis
Donderdag 18 juli	13:00 uur	kerkwerksters, groep 5
Dinsdag 23 juli	09:30 uur	communie, thuis
Dinsdag 6 augustus	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 7 augustus	09:00 uur	kerkwerksters, groep 6
Dinsdag 20 augustus	09:30 uur	communie, thuis
Donderdag 29 augustus	09:00 uur	kerkwerksters, groep 1
Dinsdag 3 september	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 4 september	20:00 uur	vergadering avondwakegroep
Woensdag 11 september	09:00 uur	koperpoetsers
	20:00 uur	lektorenvergadering
Dinsdag 17 september	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 18 september	09:00 uur	kerkwerksters, groep 2



De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via

regiodewaterkant@gmail.com.

Mededelingen voor alle locaties

Nieuws van de Parochieraad van de Emmaus

Sinds 1 maart jl. is de Emmausparochie een van de tien geloofsgemeenschappen van de Waterkant geworden. Vanaf die datum heeft de Emmaus, met locaties in Wognum, de Hieronymus, en de Cunerakerk in Nibbixwoud, weer een volwaardig bestuur: De Parochieraad.

Theo Ursem is voorzitter, Tony Slaman is secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur, Juul Kampstra is penningmeester, Hans van Engen heeft portefeuille Wognum en Jan Ebbing heeft portefeuille Nibbixwoud. We hopen binnenkort nog een bestuurder uit Zwaagdijk-West te vinden.

De Parochieraad heeft tot taak alle dagelijkse zaken betreffende beide kerken te regelen, beleid te ontwikkelen en implementeren en de vele vrijwilligers aan te sturen. De geestelijke verzorging en vieringen geschiedt door het pastoraal team van pastoor Nico Knol, pastor Alvaro Rodriguez Luque, de aanspreekpersoon voor de Emmausparochie, pastor Bert Glorie en pastor Anne-Marie van Straaten. Pastor Alvaro, die onlangs nog te zien was in het TV-programma Pauw, gaat binnenkort wonen in de pastorie van Nibbixwoud.

Onlangs, in de maanden mei en juni, heeft de overdracht van het oude bestuur naar de Parochieraad via het Regiobestuur plaats gevonden. Nog lang niet alles is duidelijk en het zal vele uren kosten om de zaken en vooral de financiën op orde te krijgen. Het oude bestuur had een weg ingeslagen die niet gedeeld werd door locatieraden en vele parochianen.

Een aantal voorgenomen besluiten zijn inmiddels weer ingetrokken zoals de verkoop van delen van de Hiëronymuskerk, het aanleggen van een parkeerplaats in Nibbixwoud en het groots verbouwen van de pastorie in Nibbixwoud. De penningmeester, Juul Kampstra, voormalig accountant, is verantwoordelijk voor de geldzaken. Op dit moment kunnen we nog weinig cijfers presenteren. In ieder geval is wel duidelijk dat er vele uitgaven zijn gedaan door het oude bestuur zonder overleg met betrokken vrijwilligers.

De Parochieraad wil elke keer dat de Verbinding uitkomt een kort verslag doen van de bestuurlijke zaken. Dit keer is de penningmeester aan de beurt.

Nieuws van de penningmeester

Ik zal mij even voorstellen als dat nog nodig is: mijn naam is Juul Kampstra, voormalig accountant en ik woon in Wognum aan de Kerkstraat 91 en ben sinds een paar maanden benoemd voor de Emmausparochie als uw penningmeester, derhalve ben ik verantwoordelijk voor de geldzaken.

Aangezien de officiële overdracht van de financiën pas in juni plaats vond, kan ik nog weinig cijfers presenteren. Wel heb ik, net als u, geconstateerd dat er veel uitgaven gedaan zijn aan professionele bedrijven, zonder overleg en dat wij als vrijwilligers geheel genegeerd zijn. Dit heeft helaas veel geld gekost. Gelukkig hebben wij het tij kunnen keren.

Er is een nieuw tijdperk aangebroken, wij als nieuwe parochieraad willen weer graag met onze vrijwilligers aan de slag. Veel vrijwilligers hebben zich ook alweer aangemeld, daar zijn we heel blij mee.

Nu iets over de financiën, zodra ik de cijfers vanaf 1 januari 2017 in beeld heb, zal ik u dit laten weten. Het liefst hoop ik per geloofsgemeenschap u één en ander te kunnen informeren. Ik heb al even naar de **kerkbijdragen van 2019** gekeken en ik heb geconstateerd dat er zeker 30% minder is bijgedragen dan in 2018, ook zag ik dat er een aantal parochianen uit protest slechts 1 euro heeft overgemaakt.

Wij als parochieraad hebben weer vertrouwen in de Emmausparochie en wij hopen dat u dat als parochiaan ook heeft. Wij willen u daarom vragen om uw kerkbijdrage van 2019 te betalen, als u dat nog niet heeft gedaan.

Onze bankrekeningen zijn:

Voor Wognum: NL34RABO 0371 6003 32

Voor Nibbixwoud: NL63RABO 0344 2013 84

Voor Zwaagdijk: NL75RABO 0376 8023 83

U zou ons bijzonder steunen voor onze werkzaamheden, die wij willen voortzetten om onze geloofsgemeenschappen vitaal te houden.

*Bij voorbaat dank en een vriendelijke groet,
Juul Kampstra*

P.S. Heeft u nu al vragen: Mijn telefoonnummer is 572859 of mailadres: juul@kampstra.net

Ook kunt u persoonlijk uw vraag aan mij stellen. Mijn adres is: Kerkstraat 91 te Wognum.

Als u als vrijwilliger een declaratie wilt indienen dan kunt u dit doen op één van de secretariaten.

Ebola

Het is alweer vijf jaar geleden dat deze verschrikkelijke besmettelijke ziekte Afrika trof. Heeft toen 11 duizend levens gekost. Omdat de besmettingsgraad meer dan hoog was, is er nu wederom in Congo van een uitbraak sprake. Vooral Oeganda is meer dan bang. De recente gegevens van elf maanden terug zijn verontrustend. Tweeduizend mensen zijn erdoor getroffen en veertienhonderd overleden. Oeganda grenst aan Congo. De medische kennis is daar hoger en dat houdt in dat Congo daar wel wat wil profiteren. Hoe de weg van ontwikkelingshulp kan lopen blijkt o.a. als er een grof verdienende

honkballer een groot gedeelte van zijn vermogen doneert naar in stellingen die zich bezighouden met de bestrijding van ebola. Vandaar dat Oeganda de zaken aardig goed voor elkaar heeft. Nu komt men aldaar voor de ethische vraag te staan hulp te bieden aan de burens van Congo, waar twee provinciën het vernietigende spook weer zien opdoemen. Er wordt op aangedrongen niet in te gaan op de radioberichten waar predikanten zich manifesteren, terwijl ze dat niet zijn. Zelf daar is de menselijke betrokkenheid soms in twijfel te trekken.

MOV Jan Ebbing en Ben Hoogzaad

Locatie H. Hiëronymus

Laatste verslag van de locatieraad Wognum

Dit is het laatste verslag van de Locatieraad Wognum. Per 1 juli a.s. zijn de locatieraden opgeheven. Met de komst van de Parochieraad, het bestuur van onze Emmausparochie en de nieuwe structuur met werkgroepen en taakgroepen is de locatieraad overbodig geworden.

De locatieraden zijn opgericht nadat de lokale parochiebesturen van de Hiëronymus-, de Cunera- en de Jacobus de Meerderekerk met elkaar een fusie zijn aangegaan. Zo ontstond het bestuur van de Emmausparochie onder de bezielende leiding van Pastoor Koning. Elke locatie kreeg een eigen locatieraad, met als taak de dagelijkse activiteiten van de lokale kerk te besturen, te beheren, de vele vrijwilligers aan te sturen en beleid, vieringen en activiteiten op locatie te entameren en uit te voeren samen met de vele taakgroepen. In november 2018 ontstonden er problemen in het nieuwe parochiebestuur over de opvolging van de vicevoorzitter Peter van Diepen. De overige bestuursleden zagen zich genoodzaakt af te treden en kregen hun ontslag. Langzaam maar zeker nam het tweehoofdig bestuur de taken van de locatieraden over. De locatieraden traden gezamenlijk op in de richting van het bisdom, en maakten zich sterk om de problemen op te lossen. Toen er zelfs geen reactie kwam op de 1000 handtekeningen van het bisdom, traden de 3 voorzitters af. De Locatieraden werden door het bestuur steeds meer gebruikt om adviezen te geven en draagvlak te verkrijgen. Verschillende adviezen werden naast zich neergelegd. De Locatieraden besloten te stoppen met deze tussenfunctie. Zij vonden dat het parochiebestuur rechtstreeks moest communiceren met de werk en taakgroepen. Ook waren zij niet meer nodig in de nieuwe organisatiestructuur.

Nu er een nieuw bestuur (de Parochieraad) is en de nieuwe structuur gestalte begint te krijgen, al is het karakter meer van onderaf opgebouwd, is de locatieraad ook niet meer nodig. Wel zal er maandelijks een **Locatieoverleg** zijn, waar de leden van Parochieraad met de diverse geledingen per locatie maandelijks zullen overleggen en afstemmen. Zo ontstaat er een directe lijn tussen bestuur en uitvoering. De drie nog zittende leden van de Locatieraad Wognum, Tiny Hetsen, Angelique van Straalen en Hans van Engen, blijven meedoen of in de Parochieraad, of in werkgroepen en in het Locatieoverleg. Zo zal de continuïteit van de werkzaamheden gegarandeerd zijn. Wij zijn alle leden van de locatieraden van de afgelopen jaren zeer veel dank verschuldigd. Zij hebben gezorgd, met de vele vrijwilligers, dat de kerkelijke activiteiten werden voortgezet en er actie werd ondernomen richting Parochiebestuur en Bisdom om de gerezen problemen op te lossen. Met het ontslag van het twee koppig Parochiebestuur, de aansluiting bij de regio De Waterkant, en de komst van de Parochieraad, kunnen we de problemen weer zelf aanpakken en oplossen en gaan we weer een zonnige toekomst tegemoet.

Angelique van Straalen, Tiny Hetsen, Hans van Engen

Bericht van de commissie herinrichting Hiëronymuskerk

Ruim twee maanden terug is deze commissie ingesteld door de locatieraad.

We kregen als opdracht:

1. Ideeën te ontwikkelen om de kerkruimte kleiner/intiemer te maken.
2. Een oplossing te bedenken voor het podium op het priesterkoor, daar de koorleden graag een steuntje in de rug willen.

De volgende oplossingen zijn binnen de commissie bedacht:

- Verrijdbare wanden/kasten in gedeeltes,
- Met aan de kerkzijde ruimte voor een Mariabeeld (nis)
- Plek voor de levensboom
- De Kruiswegstaties komen er te hangen
- En is er natuurlijk ook plek voor de mooie hand/kunstwerken die in onze kerk nu al een plek hebben.

De achterzijde van de wanden aan de biechtstoelkant kunnen benut worden als garderobe voor b.v. het triduüm of andere concerten/gelegenheden.

Aan de sacristiekant wordt de achterzijde ingeruimd voor kastruimte en een werkblad voor als er koffiedrinken is in de kerk. Alle wanden worden zo multifunctioneel.

Het plan is om een nieuw podium/koorplek te maken waar 3 rijen stoelen op kunnen staan en daar kan ook nog een rij voor gezet worden. Totaal komen er voor het koor 56 zitplaatsen.

Het aantal zitplaatsen in de kerk zal teruggebracht worden naar ongeveer 200.

Als er grotere bijeenkomsten zijn is het makkelijk de wanden te verrijden en stoelen bij te plaatsen. De aanvraag om dit te mogen uitvoeren ligt bij de parochieraad en wij hopen dat zij in de vergadering van 1 juli een positief besluit nemen. Wij verwachten dat door deze maatregelen de kerkruimte aantrekkelijker te maken en zo de koorleden ook een betere zitplaats te geven.

Er is dus werk in de Kerk!

U kunt ons daarbij helpen en het maakt daarbij niet uit of u veel of weinig in de kerk komt. U hulp wordt zeer op prijs gesteld, wij denken in de periode eind juli begin aug.

Wie hebben wij nodig: allereerst handige mensen die met een schroeftol kunnen omgaan. Maar als daar timmerlieden, schilders en een elektricien bij zouden zitten is dat meer dan welkom.

U kunt zich aanmelden bij Kees Ursem,

St. Agneslaan 41, tel.: 06-2291271 of

Theo Ursem, St Agneslaan 26, tel.: 505681

*Namens de commissie
Marijke Wittenberg*

Locatie H. Jacobus de Meerdere

Enige weken geleden is de RK-kerk in Zwaagdijk-West in andere handen gekomen. Via deze weg willen wij u mededelen dat Ans en Leo Entius en Wendy en Rob Houtsma zich de komende tijd zullen bezighouden met het zoeken naar een nieuwe invulling voor de kerk en bijbehorende pastorie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als mensen met suggesties en goede ideeën zich zouden melden, zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen van de wensen vanuit Zwaagdijk-West.

Voordat het echter zover is, zoeken wij tijdelijk bewoners die voor een bepaalde tijd de pastorie zouden willen bewonen. Mocht er belangstelling zijn, dan kunt u contact opnemen met Ans en Leo Entius: 06-10332350 of Wendy en Rob Houtsma: 06-25588901.

Locatie St. Cunera

Gedurende de vakantieperiode van maandag 15 juli tot en met vrijdag 23 augustus is het secretariaat van de locatie St. Cunera alleen op dinsdagmorgen geopend van 09.30 tot 11.30 uur. Wij wensen u een fijne vakantie toe.

Annemiek Schouten-Weel en Nel Appelman-Bijpost.



Cunerakerk open zondag 7 juli

Tijdens de jaarmarkt op zondag 7 juli zal de Cunerakerk geopend zijn vanaf 13.00 uur en er is dan ook weer gelegenheid om de toren te beklimmen. Een mooie gelegenheid voor bezichtiging en misschien ook even een rustmoment tijdens deze dag.

Maria Ten Hemelopneming

Traditiegetrouw werd op 15 augustus Maria Ten Hemelopneming als een zondag gevierd. Dat doen wij nu niet meer. Wij vieren haar Hemelvaart op de zondag ervoor of erna. Dit jaar doen wij dit op zondag 11 augustus. Het Jubilatekoor zal Maria, de moeder van Jezus en onze Goddelijke moeder op deze dag

in het zonnetje zetten met mooie liedjes en woorden. U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.

Het bestuur

Dank voor uw stemmen!

Heel hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem tijdens de Rabo-clubkascampagne. Het Cunerakoor/Mannenkoor heeft 82 stemmen ontvangen, wat resulteerde in een opbrengst voor beide koren samen van € 448,54. Het was voor u misschien een kleine moeite, maar wij zijn er ontzettend blij mee!

Dank namens bestuur en leden van het Cunerakoor/Mannenkoor

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

“Bij de busreis in de Pyreneeën nog een stukje van de wandelroute Santiago de Compostella ervaren. Bepaald niet een makkelijke weg.”

(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018)



Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2019 (26-sep t/m 1 okt) telt 60 deelnemers en is daarmee volgeboekt! De pelgrims komen uit Avenhorn, Beverwijk, Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, De Koog, Den Helder, Enkhuizen, Grootebroek, Hem, Hoogkarspel, Hoorn, Houten, Lutjebroek, Nibbixwoud, Purmerend, Utrecht, Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wognum, Wons, Zuidermeer, Zwaag en Zwaagdijk-West.

Op de informatie- en kennismakingsavond van **woensdag 12 juni** en de voorbereidingsbijeenkomst op woensdag 4 september – beide in de protestantse kerk te Hoogkarspel – vindt (her)kennismaking plaats, wordt praktische informatie verstrekt en kan men met alle vragen terecht. Een recente DVD geeft indrukken over de organisatie en sfeer rond een Lourdesbedevaart.

Ca. 10 dagen voor vertrek verstuurt VNB de reisbescheiden, vluchtnummers en definitieve reistijden. Voor het thuisfront zijn de vluchtnummers en vliegtijden rond de dag van heen- en terugreis te vinden op NOS-Teletekst (pag. 768 1/7 en 2/7 Maastricht Airport) en op internet www.maastrichtairport.nl Bent u ook benieuwd naar de ervaringen van de Lourdesgangers? In de parochie-/dorpsbladen hopen we sfeerindrukken van de Lourdesreis te kunnen publiceren. Alle vliegplaatsen in **dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2020** zijn al gereserveerd... Wilt u in **2021** (eind september) met ons mee? **U kunt zich nu al aanmelden** bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood

- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Het is u vast opgevallen: De Verbinding is nu, op verzoek, in een iets groter lettertype gezet. Deze editie en ook de editie van september-oktober zullen in dit lettertype aangeboden worden. Ook is met ingang van deze editie de vieringen in Sweelinckhof, H. Hiëronymus en St. Cunera, van het betreffende weekend in een overzicht bij elkaar gezet. Aan u de vraag of u het blad leesbaarder vindt geworden. Wij horen uw mening graag. Uw bevindingen kunt u richten tot de redactie van het parochieblad via e-mail: parochieblad123@gmail.com.

De redactie wenst u een fijne en zonnige vakantieperiode toe, thuis, in Nederland of waar over de wereld. Heerlijk even genieten van even helemaal nietsdoen om straks weer met volle energie er weer tegenaan te gaan.

VERSCHIJNING 2019

Donderdag 12 september Vrijdag 6 september

Donderdag 24 oktober Vrijdag 18 oktober

Donderdag 12 december Vrijdag 6 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma Het Bon 22 572678

Jolanda Velt Postgalei 18 573357

Joke Ruijter Zwaagdijk 356 573396

Coby Schouten Woudhoek 8 573081

Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 12 september 2019.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 6 september**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmausparochie benoemd. Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmausparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06- 0687375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten	Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.
Pastor Bert Glorie	Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studerend als priesterstudent.
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque	De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastoor Nico Knol	De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06- 0687375420

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V, v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman aspirant bestuurslid	Emmaus-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaus parochieraad

Theo Ursem, voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@emmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum

Begrafenisvereniging "Laatste Eer"

Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300

J. Beerepoot 0229572582

Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West

Begrafenisvereniging "St. Barbara"

Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417

Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud

Begrafenisvereniging "St. Cunera"

Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.

Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres.

Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmausparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam:

Laat de parochie het weten. Geboortedatum:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst? Huidige adres:

Geef het tijdig door. Postcode: Woonplaats:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten. Nieuw adres:

Nieuw adres:

Verhuizen? Postcode / Woonplaats

Help onze administratie. Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

