

Mei – Juni - Juli 2019
8^e Jaargang nr. 3

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Op de pedalen...

Aan het begin van een nieuw jaar spookt wel eens door je hoofd: 'wat zal dit jaar brengen?' Nou de eerste maanden hebben heel wat gebracht, mag ik wel zeggen...

Allereerst bracht het een nieuwe samenwerking tussen regio 'De Waterkant' en de Emmausparochie, een samenwerkingsverband dat nu 35 dorpen en 10 kerkgebouwen telt. Het bracht beweging in ontwikkelingen rondom de verkoop van de kerk in Zwaagdijk-West en het behoud van het kerkhof met een groep mensen die daar zorg voor wil dragen. Het bracht de afronding van een langlopende kwestie rondom de kerk van Spierdijk. Het bracht een prachtige en intensive Romereis met 40 'Waterkanters' naar Rome en Abraham!

Vanmorgen (7mei) vooraf aan de viering van de Eucharistie in de kapel van het Liobaklooster in Egmond-Binnen (daar ben ik elke dinsdag – het 'buitenbroertje' van deze benedictijnse communauteit) las ik een briefje met intenties op het altaar waarop met grote letters stond: 'Dankbaar voor zoveel.....' en 'U – Jij bent er!'....

Bij alles wat er in de afgelopen maanden gebeurd is bleef het vertrouwen leven dat God met ons gaat en bouwt aan zijn kerk. Hij werkt door mensen heen die ondanks een zorgelijke tijd in het parochiebestuur hun werk blijven doen. Hij werkt door mensen heen die dag in dag uit de communicatie en bestuurlijke situatie van zo'n grote regio begeleiden en stimuleren. Hij werkt door m'n collega's heen die samen met mij de pastorale zorg blijven dragen en vormgeven al vraagt dat veel creativiteit en doorzettingsvermogen – maar De Eeuwige geeft ons die 'bonum perseverantia' het goede doorzettingsvermogen om het werk van Zijn handen te doen...

Dankbaar voor mensen uit de Emmausparochie die er vrouwen in hebben om in een nieuwe situatie te stappen, een nieuwe structuur, nieuwe mensen... Dankbaar voor de inzet van velen die het ideaal van 'samen kerk' waarmaken! Dankbaar om juist in deze periode verbondenheid te voelen met de wereldkerk en de plaatselijke kerk en dankbaar voor zoveel lieve wensen, kaarten, cadeaus, berichten voor m'n 50^e verjaardag – nog sta ik er van versteld hoeveel mensen de moeite hebben genomen om zoveel goeds en liefs te schrijven en te geven....

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die in de afgelopen 40 dagentijd de vastenactie heeft gestimuleerd, de vieringen in de 'Goede Week' hebben verzorgd... Pasen tot een echt hoogfeest hebben gemaakt... Wat een inzet in al die parochies, wat een elan!!

We leven nu in de dagen van Pasen, Verrijzenisdagen... en lezen in de vieringen steeds verhalen over de kracht van het leven, nou die kracht hebben we meer dan ooit in deze dagen mogen zien gebeuren en ervaren.... In die kracht gaan wij verder....

*Groeten van mij...
Pastor Nico*

Hallo allemaal!

Mijn naam is Álvaro, ik ben 30 jaar oud en ik ben priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, werkzaam in de regio de Waterkant. Ik kom uit een stad van zuid Spanje, Cordoba (Andalusië). Bijna twaalf jaar terug kwam ik in Nederland, om de priesteropleiding in het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater van het bisdom Haarlem-Amsterdam te volgen. In november 2017 werd ik tot diaken gewijd, in mei 2018 tot priester. Vóór mijn komst in Nederland, naast de studie van het Middelbaar onderwijs heb ik ook muziek op het conservatorium gestudeerd, namelijk piano. Ook heb ik een groot gevoel voor kunst en muziek. Ik wil deze lijnen benutten om mij voor te stellen met de hoop om, zo snel mogelijk, persoonlijk kennis met jullie te maken.

Ik ben in zuid Spanje geboren, in de mooie stad Cordoba. Ik kom uit een katholieke familie en ik heb een oudere zus. Mijn vader was staatsambtenaar, nu is hij al een paar jaar met pensioen, mijn moeder is verpleegster. Mijn ouders hebben er altijd voor gezorgd dat mijn zus en ik naar de kerk gingen. Maar tijdens mijn jongelingsjaren interesseerden de kerk en God mij niet zo veel. Er waren andere dingen die voor mij aantrekkelijker waren: vrienden te hebben, leuke dingen doen, geld en een belangrijk persoon worden. Toen was er een periode in mijn leven dat ik niet naar de kerk wilde gaan. In de puberteit was ik ziek geworden (diabetes) en het was heel moeilijk voor mij om deze ziekte te accepteren, hoe kan God mij lief hebben als ik ziek ben? Ik had een oppervlakkige relatie met God en met de Kerk. Voor mij was God iemand die in de hemel woont en niets met mij heeft te maken. Ik leefde voor mij zelf, voor mijn studie, voor mijn vrienden om een persoon met aanzien te worden. Maar ik voelde mij niet gelukkig omdat ik een grote leegte in mijn leven voelde. Het was een periode van crisis in mijn leven, toen ging het minder met de studies op school en ook heel slecht in de omgang met mijn ouders. Ik was een opstandig jongen. Maar mijn ouders, die wisten dat het met mij niet zo goed ging, dwongen mij om naar de kerk, in een concrete gemeenschap van broeders en zuster te gaan. Op een bepaald moment kreeg ik een blijde boodschap: God bemint mij zoals ik ben, met al mijn problemen, met mijn ziekte, met mijn lijden en met al mijn zwakheden en beperkingen. Ik moest helemaal niet een ander beeld van mij laten zien om bemind te worden. Er was iemand die al mijn zwakheden kende en toch van mij houdt, zo begon ik de liefde van God te ervaren in de Kerk, in een concrete gemeenschap van broeders en zusters. En dankzij deze ervaring kende ik Christus als een persoon die mij heeft gezocht, toen ik in mijn leven geen zin vond, als iemand die mij zoals ik ben, bemint. Daarom ben ik heel dankbaar aan mijn ouders die mij al het beste erfdeel gegeven hebben. Dit erfdeel zijn geen studies op de beste universiteit, of een mooi huis of een auto, maar het geloof in Jezus Christus die in de kerk leeft. Dankzij de ervaring van de gemeenschap met andere jongen mensen zoals ik en met de diepe ervaringen van de Wereld Jongeren Dagen met de Paus begon ik mij te overtuigen dat God wilde dat ik de

Kerk zou dienen. Dit waren mijn plannen niet. Maar de plannen van God waren anders, en deze plannen waren sterker dan mijn plannen... Ik voelde dat God mij riep om de liefde dat ik van Hem kreeg ook aan andere mensen te verkondigen en te laten zien. Ik voelde dat God mij riep om zijn kerk te dienen.

Zo, kwam ik naar Nederland in het jaar 2007. Toen was Nederland een vreemd land voor mij, ik moest een heel moeilijke taal leren spreken, ik was ver van mijn familie, vrienden, spullen..., koude weer... Maar toch ben ik heel blij om hier in Nederland te zijn, ik voel mij thuis.

Ik heb de priesteropleiding in het Redemptoris Mater Seminarie in Nieuwe Niedorp gevolgd. Na de studie van de Nederlandse taal, heb ik de studie van de Filosofie en de Theologie, in "de Tilttemberg" en in Heiloo, bij het Grootseminarie van ons bisdom Haarlem-Amsterdam gevolgd. Naast de studie Filosofie en de Theologie deed ik een lange stage van drie jaar in Duitsland met een mooie ervaring over de samenwerking van priesters met katholieke gezinnen met een missie, om kennis te maken met mensen die ver van het geloof zijn en hen de blijde boodschap van het evangelie te laten kennen. In september 2016 kwam ik in Nederland terug om stage te gaan doen in de Sint Jan de Doper parochie te Langedijk.

In september 2017 begon ik in regio "De Waterkant" een nieuwe etappe in mijn leven. In deze regio heb ik de belangrijkste momenten van mijn leven beleefd, mijn diaken en priesterwijding. De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Het zal onvergetelijk voor mij blijven. Ik ben priester geworden. Hoeveel mooie herinneringen en ervaringen! Ik ben in deze regio terecht gekomen en heb mij heel snel thuis gevoeld. Kleine dorpen maar toch een grote gemeenschap. Als ik mijzelf voorstel zeg ik dat ik in een van de mooiste steden van de wereld geboren ben, nu mag ik alvast zegen dat ik in een van de mooiste regio's van de wereld werk! Nu is onze regio, met de Emmausparochie te Wognum en Nibbixwoud groter geworden en ik ben heel blij om iets voor jullie, als eerste aanspreekbaar pastor, te mogen betekenen, om samen met jullie het geloof te mogen beleven. Heel blij om in deze parochie dienstbaar te mogen zijn voor de mensen, om de vreugde van God met Wognum en Nibbixwoud te mogen delen.

Ik vraag nu al aan God dat hij mij mag helpen om jullie goed te kunnen dienen. Ik hoop ook veel van jullie te mogen leren zodat wij, samen, in ons geloof elkaar te steunen, en zo de liefde van God te laten stralen. Ik vraag daarom ook jullie om voor mij aan God te bidden zodat ik altijd alleen maar een instrument in Zijn handen voor jullie mag zijn.

Met vriendelijk groeten,
Álvaro A. Rodríguez Luque

Terugblik Paasperiode Palmpasenviering

De oproep aan ouders/verzorgers om hun kinderen aan te melden om Palmpasen stokken te maken mocht rekenen op een grote belangstelling. Er waren zoveel reacties, dat we ons strikt aan de inschrijvingsdatum moesten houden, omdat we anders onvoldoende Palmpasen stokken hadden. De kinderen, onder begeleiding, die hun best deden om een zo mooi mogelijke stok op te tuigen. Op het einde van de eucharistieviering kwamen ze al zingend de kerkrimte weer binnen. Het deed vele mensen goed. Heel veel dank aan de ouders en andere begeleiders voor hun hulp en bijdrage.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag was er een gezamenlijke eucharistieviering in de St. Cunerakerk te Nibbixwoud. Het begin van het Pasen triduüm. Op deze avond van het Laatste Avondmaal vierde we de instelling van de eucharistie, het priesterschap en het geschenk van Jezus "blijvende aanwezigheid" in de heilige communie. Jezus die dit liefdevolle Offer heeft nagelaten. Dankbaar voor de muzikale ondersteuning van de mannen, die een mooie bijdrage hebben gegeven in hun zangbijdrage.

Goede Vrijdag

Het lijden hoort bij ons menszijn. We beginnen ons leven klein en kwetsbaar en eindigt vaak zwak en door lijden getroffen, wederom kwetsbaar. Op Goede Vrijdag, de Kruisweg gebeden in Nibbixwoud m.m.v. het Mannenkoor. Dank daarvoor en ook dank aan Piet Ettes, die samen met mij voorging in het bidden van de kruisweg.

Paaswake

De Paaswake werd verzorgd door onze parochie-assistent aalmoezenier Paul Vlaar. Waken en bidden. Samen het Pasen van de Heer herdenken. Delen in de overwinning op de dood, om voor altijd met Jezus te leven in God. Bij de zegening van het vuur wordt aan de gelovigen het licht geschonken. Dat wij met een zuiver hart mogen komen op het feest van het eeuwig licht. God, die deze avond/nacht verlicht door de glorievolle verrijzenis van de Heer. Ook de viering van het heilig Doopsel (schoon en nieuw water in het doopfont), waarna ook de paarskaarsen gezegend werden. Het koor Tight Formation die die viering mooi heeft opgeluisterd. Ter meerdere eer en glorie van de verrezen Heer.

In het verzorgingshuis Sweelinckhof heb ik de paaskaarsen mogen inzegenen. Een brede belangstelling voor de oecumenische Paasviering. Ook nu een mooie muzikale ondersteuning van het Sweelinckhofkoor en een brede belangstelling en betrokkenheid van de bewoners. Ook dank aan ds. Peter van Ankeren, die samen met mij voorging.

Pasen

De verrijzenis van de Heer. Een gezamenlijke eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd koor. "Christus die verrezen is, doet ons samen komen, 't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen". De meeste van ons kennen deze zin uit

een lied. Een sfeervolle viering waaraan het Parochieel Gemend koor een mooie bijdrage heeft geleverd. Zoals u kunt lezen hebben heel veel parochianen op wat voor manier hun best en bijdrage geleverd aan deze feestelijke vieringen. En laten we in het bijzonder de koster niet vergeten. Staan uit beeld, maar achter de schermen wordt er veel werk door hun verricht. Dank jullie wel allemaal.

28 april, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (beloken Pasen)

Op deze zondag had ik de eer om samen met bisschop Punt voor te gaan in de eucharistieviering. Wat wordt er op deze zondag gevierd? Op de (zon)dag van de heiligverklaring van zr. Faustina (Poolse kloosterzuster) in het Heilig Jaar 2000, verklaarde paus Johannes Paulus II dat Barmhartigheidszondag (de tweede zondag van Pasen-beloken Pasen) voortaan door de gehele kerk gevierd zal worden. Dit naar de wens van Jezus, die dit bekend had gemaakt toen Hij aan de Poolse zr. Faustina (1905-1938) was verschenen. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Constant worden wij als mensen opgeroepen om ons te bekeren. Vergeving te vragen voor de dingen die niet goed zijn gelopen. Er was

ruimschoots gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Ik heb ook daar mijn bijdrage aan mogen leveren. Er was een brede belangstelling voor. Op aanwijzing van zr. Faustina is er van de verschijning van Jezus een afbeelding gemaakt, die inmiddels over de hele wereld verspreid is: hierop heft de in het wit geklede Jezus Zijn rechterhand op in een zegenend gebaar, terwijl Hij met Zijn linkerhand op Zijn borst wijst. Vanuit zijn borst gaan twee stralen uit, een rode die staat voor het bloed en een witte die staat voor het water. Op de afbeelding luidt de tekst: "Jezus, ik vertrouw op u". Ook door het bidden van de rozenkrans wordt aan ons gevraagd een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Een wereld naar Gods wil en bedoelingen.

Andere plek

Medio juni zal ik een andere plek krijgen in onze grotere regio. Te zijner tijd zal u worden geïnformeerd over de laatste eucharistievieringen, waarin ik zal voorgaan. Wilt u mij spreken, dan kunt u mij opbellen onder nummer 0226-351637. Ook kunt u mij mailen onder fh.deen@kpnmail.nl.

*Een hartelijke groet,
Pastoor emeritus Fred Deen*

Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Za. 18 mei	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 19 mei	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 25 mei	10.30 uur	Mariaviering. Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen
Zo. 26 mei	10.00 uur	Woord en Communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Hans van Engen.
Do. 30 mei	10.00 uur	Hemelvaartsdag. Eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 1 juni	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Za. 1 juni	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Za. 8 juni	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 8 juni	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Ma. 10 juni	10.00 uur	2° Pinksterdag. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastor F. Deen
Za. 15 juni	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Tony Slaman.
Za. 15 juni	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Tony Slaman.
Za. 22 juni	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor Alvaro.
Za. 22 juni	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Hans van Engen.
Za. 29 juni	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 29 juni	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Pastoor N. Knol.
Za. 6 juli	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Zo. 7 juli	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Joop Ooijevaar.



Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: kerkradio Wognum

Misintenties Wognum

Zaterdag 18 mei Sweelinckhof:

Cees en Leni Oud Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Adrie Smit; Joannes en Johanna Steltenpool-Putter; Familie Ruiter-Ruyter en zegen over hun gezin;

Zondag 19 mei:

Overleden ouders Besseling-Huiberts; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Simon en Martha Sjerps-Bos; Martien en Willy Pronk-Vriend; Wil Ootes-Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Klaas Weel; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Kees, Siem en Renee Besseling; Corné Stam; Cees en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Vader en Moeder Karsten-van Schagen en om zegen over het gezin; Adrie Hoogewerf;

Zaterdag 25 mei Sweelinckhof:

Arie en Corry Loos en overleden familie; Wim en Tini Boots-Romein;

Zondag 26 mei:

Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Martien en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Jan en Piet Rinkel; Emmie Rood-Pronk; Gré Overboom en overleden familie; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees;

Donderdag 30 mei Hemelvaart:

Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Hans van Oosten; Martien en Willy Pronk-Vriend; Kees, Siem en Renee Besseling; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en hun zonen Willem en Herman; Adrie Hoogewerf

Zaterdag 1 juni Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem

Zaterdag 1 juni:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans en Petra en zegen over hun gezinnen; Familie Klaver-Koopman; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Arie Wiering; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Piet Romein;

Zaterdag 8 juni Pinksteren:

Corné Stam; Lizet Groot-Zuiker; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Kees en Marie Heddes-Kaandorp; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Lies Tool-Ootes; Piet Romein; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Wim en Tiny

Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Joop en Riet Overboom-van Diepen;

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag:

Adrie Smit;

Zaterdag 15 juni Sweelinckhof:

Familie Ruiter-Ruyter en zegen over hun gezin;

Zaterdag 15 juni:

Riet Blauw – Zandvliet; Jan Bos en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Arie Laan; Margreet Ursem-Boots; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Simon en Martha Sjerps-Bos;

Zaterdag 22 juni Sweelinckhof:

Adrie Smit; Joannes en Johanna Steltenpool – Putter;

Zaterdag 22 juni:

Niek en Toos Commandeur-Bruggemans en Petra en zegen over hun gezinnen; Lex en Nel Dijkstra; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Cees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Piet Schoenmaker en overleden familie; Antoon en Riet Schipper-Wever; Riet Blauw-Zandvliet; Frida Bleeker-Neefjes; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Overleden familie van Baar-Punt; Annie Rood-Bakker; Uit dankbaarheid bij een 25 jarig huwelijk;

Zaterdag 29 juni Sweelinckhof:

Wim en Tiny Boots-Romein;

Zaterdag 29 juni:

Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigetje; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Lies Tool-Ootes; Piet Romein; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Cock en Willy Salman-Laan; Emmy Rood-Pronk; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees;

Zaterdag 6 juli Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zondag 7 juli:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lizet Groot-Zuiker; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Klaas Weel; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Thaam en Marie Wit; Simon en Gré Bijman-

Sjerps, Sjaak, Dick, Siem en Marian; Wim en Tiny
Boots-Romein; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en

Marie Huiberts-Snoek;

Vieringen Zwaagdijk-West, fam. Jong-Chai nr. 352

- Zon. 2 juni 10.00 uur Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352.
Voorganger: pastor F. Deen.
- Zon. 7 juli 10.00 uur Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352.
Voorganger: pastor F. Deen.



Vieringen in de St. Cunerakerk

- Za. 18 mei 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor.
Voorganger: Pastor F. Deen.
- Wo. 22 mei 19.00 uur Rozenkransbidden vervalt.
19.30 uur **Mariaviering KVG.** Voorganger: Tiny Immen m.m.v. het
Jubilatekoor. Uiteraard is iedereen van harte welkom.
- Za. 25 mei 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoer en het Parochiaal Gemengd Koor uit
Hoogwoud. Voorganger: Pastoor N. Knol.
- Do. 30 mei 10.00 uur Viering vervalt.
10.00 uur **Hemelvaartsdag.** Gezamenlijke in Wognum. Eucharistieviering m.m.v. Parochieel
Gemengd Koor. Voorganger: Pastor F. Deen.
- Zo. 2 juni 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Ticht Formation Voorganger: Mariska Vriend.
- Zo. 9 juni 10.00 uur **Pinksteren. Drie Eenheid.** Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor.
Voorganger: Pastoor N. Knol.
- Zo. 16 juni 11.00 uur **Vaderdag – Kermis.** Woord- en communieviering m.m.v. de Fanfare.
Voorganger: Tony Slaman.
- Zo. 23 juni 10.00 uur **Velddienst i.s.m. Thomas, Vierkant, Emmaus.** Gebedsviering m.m.v. een
gelegenheidskoor. Voorgangers: Ds. Van Ankeren en Cor Hoogland.
(Locatie: Het Witte Kerkje, Kerkelaan 10, Benningbroek)
- Zo. 30 juni 10.00 uur **Afscheid Pastor Deen.** Eucharistieviering m.m.v. Ticht Formation.
Voorganger: Pastor F. Deen. Na afloop van de viering kunt u van pastor Deen
afscheid nemen, onder het genot van een kopje koffie-thee.
- Za. 6 juli 19.00 uur Woord- en communieviering. Voorganger: Joop Ooijevaar.



Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Nibbixwoud:

Zaterdag 18 mei: Jac en Nel Zuurbier-Knol; Jaap
Huisman en overleden ouders; Overleden familie
Schoenmaker; Nico Kok; Willem Vriend; Johannes en
Guurtruda de Haan-Molenaar; Vader, moeder, Ko,
Jaap, Riet en John Verlaat; Familie Schouten-van
Blokland;

Zaterdag 25 mei:

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Alie Conijn; Niek en Lies
Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen;

Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol;
Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-
Ligthart; René en Ans Berkhout-Grippeling; Kees
Koeleman en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Dennis
Kroon; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill
Pronk en om zegen over de gezinnen; Petrus en
Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Martijn en Pé
Vlaar; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;
Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over
hun gezin; Johannes Koopman en overleden familie

Koopman-Stolwijk; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Cor Bakkum; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Ans Winters-Kroon en zegen over het gezin; Niek Vlaar en overleden ouders; Theo Doodeman en zegen over zijn gezin; Pé Goedhart; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag):

Bert Schouten;

Zondag 2 juni:

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Karin Loos; Arie Smit; Jaap Huisman en overleden ouders; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Cor Ligthart;

Zondag 9 juni (Pinksteren):

Karin Loos; René en Ans Berkhout-Grippeling; Kees Koeleman en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Dennis Kroon; Familie Schouten-van Blokland; Nico Kok; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Martijn en Pé Vlaar; Joop van Zelm; Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat; Nic. Weel en kleinzoon Rob; Anneke Vleerlaag-Jonk; Jan en Nel Conijn-Twisk;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Thea Romein-Rietveld, Rie Ridder-Hauwert (locatie H. Hiëronymus), Cor Koomen, Anky Smit-Meilink, Gerie Welles, Jaap Hoogland, Kees Nederhoff, Jaap Rottiné en Mart Sachs-Buis (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736 De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

Kerkwerksters Wognum

Groep 1	16 mei	09.00 uur
Groep 2	22 mei	13.00 uur
Groep 3	28 mei	09.00 uur
Groep 4	5 juni	13.00 uur
Groep 5	11 juni	19.00 uur
Groep 6	18 juni	19.30 uur
Groep 1	27 juni	09.00 uur
Groep 2	3 juli	13.00 uur

Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni:

Bep Kollmer; Overleden familie Schoenmaker; René en Ans Berkhout-Grippeling; Aad Karsten; Dennis Kroon; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Nico Kok; Rob Hulst; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Nicoline Buis en Opa en Oma Buis-Redeker; Cor Bakkum; Familie Schouten-van Blokland;

In het bijzonder bidden wij voor Bep Kollmer. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 23 juni:

Pierre en Ria Vriend-Braas; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Martijn en Pé Vlaar; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

Zondag 30 juni:

Alie Conijn; Niek Vlaar en overleden ouders; Pé Goedhart;

Zaterdag 6 juli:

Arie Smit; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Jan en Hermina Schouten-Laan;



Agenda Nibbixwoud

Donderdag 23 mei	20:00 uur	kostersoverleg
Dinsdag 28 mei	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 5 juni	09:00 uur	kerkwerksters, groep 3
Dinsdag 11 juni	09:30 uur	communie, thuis
Dinsdag 25 juni	09:30 uur	communie, thuis
Donderdag 27 juni	09:00 uur	kerkwerksters, groep 4
Dinsdag 9 juli	09:30 uur	communie, thuis

De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via

regiodewaterkant@gmail.com.

Mededelingen voor alle locaties

Samen op weg

Een nieuwe start voor de Emmausparochie

Opnieuw willen wij een geloofsgemeenschap zijn, die geïnspireerd is door de bijbel. Wij willen samen kerk zijn, met onze wortels in de dagelijkse maatschappij. Samen kerk zijn betekent niet dat je elkaar alleen in de kerk tegenkomt, maar juist elkaar ontmoet in de dagelijkse praktijk. Je komt elkaar tegen in allerlei activiteiten zoals het vrijwilligerswerk bij allerlei verenigingen, op school, in de ouderenzorg en bij mensen die het moeilijk hebben.

Samen ben je de kerk. De organisatie van onze kerkparochie verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. Mensen raakten veelal niet meer geïnspireerd en bestuurlijk verkeerden wij in een ernstige crisis. De locatieraden van onze drie gemeenschappen probeerden in overleg met het tot twee mensen gereduceerde bestuur een nieuwe weg in te slaan. Helaas mislukte dat. Vier nieuwe bestuurskandidaten lukten het niet uit de meningsverschillen te komen met het oude parochiebestuur. Samenwerking, door het bisdom in de richting van Westfriesland Oost gestuurd, kwam niet van de grond. De parochianen vonden weinig inspiratie bij de herder. Onze vraag om verandering bij het bisdom werd zelfs niet met 1000 handtekeningen gehoord. Gelukkig kwam daar een eind aan door de inspanning van de vijf kandidaat-bestuursleden, die verschillende keren met het bisdom hebben gesproken met ondersteuning van pastor Paul Vlaar en Pastoor Marcello. Het bisdom nam het besluit dat de Emmausparochie per 1 maart jl. zich kon aansluiten bij de regio De Waterkant. Pastoor Nico Knol met zijn pastorale team heette ons van harte welkom. Vanaf die datum zijn wij een bestuurlijk onderdeel van de regio De Waterkant, een samenwerkingsverband met 9 parochies. Het pastorale team heeft de pastorale zorg voor alle parochianen van deze regio. Elke parochie heeft een eigen Parochieraad die sturing geeft aan alle lokale dagelijkse activiteiten. Vanuit elke parochieraad zit er een afgevaardigde in het Regiobestuur.

Op zondag 28 april heeft het pastorale team zich gepresenteerd aan alle parochianen van de Emmausparochie en is de nieuwe Parochieraad officieel benoemd. De Parochieraad is belast met het bestuur van alle dagelijkse activiteiten van de Emmausparochie. Zij stuurt de vele vrijwilligers aan op beide locaties: De Cunera kerk in Nibbixwoud en de Hiëronymuskerk in Wognum.

Met elkaar vormen wij en zijn wij verantwoordelijk voor de kerk: samen met de vele vrijwilligers in allerlei taakgroepen, commissies en werkgroepen. Iedereen kan meedoen! Gelukkig zijn er vele vrijwilligers weer terug. In Wognum heeft het kinderkoor Happy weer gezongen in onze kerk en ook het Oude jongerenkoor heeft onder de naam Legacy weer ondersteuning gegeven aan een viering. Het Parochiële koor van de Hiëronymuskerk heeft besloten door te gaan met hun activiteiten. Maar er is nog veel werk te doen. We zoeken naar nieuwe wegen en nieuwe vormen. Er zijn opnieuw plannen gemaakt om de Hiëronymuskerk zodanig in te richten dat zij zowel in kleine als in grote vorm nog jaren mee kan. We hopen dat we alles weer onder control hebben zodat we volgend jaar augustus/september het 50-jarig bestaan van de Hiëronymuskerk kunnen vieren. Ook in de Cunerakerk is er nieuw elan en zijn taakgroepen en commissie weer nieuw leven ingeblazen. Want de kerk is van ons allen samen! Laten wij verder vooral samen op weg gaan geïnspireerd door ons christelijk geloof, gestalte gegeven in de dagelijkse maatschappij. En we kunnen daar veel vrijwilligers bij gebruiken, en natuurlijk ook koorleden. Kom geef u op en doe weer mee! Natuurlijk kunt u ons ook financieel steunen, kijk elders in de Verbinding hoe u uw kerkbijdrage kunt storten. Elders vindt u alle gegevens van Parochieraad en pastoraal team.

*Namens de Parochieraad van de Emmausparochie
Hans van Engen*

Afscheid Pastoor Fred Deen

Zoals bekend heeft pastoor Fred Deen per 1 maart zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan Pastoor Nico Knol. Vanaf 1 juli a.s. zal hij ook niet meer belast zijn met zijn priesterlijke taken in de Emmausparochie. Hij is door de regio De Waterkant gevraagd de komende periode op verschillende plekken in de regio elders voor te gaan bij eucharistievieringen.

Het weekend van 29 juni en 30 juni zal pastoor Deen voor het laatst als vaste voorganger de eucharistie vieren in de Emmausparochie. Mogelijk zal hij later nog wel beschikbaar zijn voor het verlenen van assistentie. In overleg met Pastoor Deen willen we graag parochianen de gelegenheid geven afscheid van hem te nemen. Dat kan:

Woensdag 26 juni 10.00 uur in het Sweelinckhof met koffie en appeltaart

Zondag 30 juni na de viering in de Cunerakerk met koffie

Kapelaan Alvaro Rodriques Luque is namens het Regioteam vanaf die datum de aanspreekpastor voor de Emmausparochie. Ook voor uitvaarten, communie thuis, en huisbezoek is hij dan beschikbaar. Pastor Alvaro zal binnenkort ook de donderdagmorgenvieringen in Nibbixwoud overnemen van Pastoor Deen en er zijn plannen om ook in Wognum in de kapel weer door de week vieringen te houden. U hoort meer van ons. Pastoor Nico Knol is de administrator, of te wel belast met de bestuurlijke taken, hij zit de vergaderingen van het Parochiebestuur voor.

Voor toediening van het sacrament der Zieken of om voor te gaan bij een eucharistieviering bij een uitvaart kunt u nu nog steeds contact opnemen met Pastoor N Knol. Vanaf het moment dat Pastor Alvaro woont in de pastorie van Nibbixwoud zal bekend worden hoe hij daar bereikbaar is.

*Namens de Parochieraad
Hans van Engen*

Palmpasenstokken

Op zondagmorgen 14 april jl. hadden zich 40 kinderen aangemeld om tijdens de Palmzondag viering een palmpasenstok te maken in de Cunerakerk. Onder leiding van Evelina Verlaat en diverse ouders waren de kinderen ontzettend ijverig in de pastorie bezig met dit gebeuren.

Na de Communie kwamen zij in processie binnen met hun stok en werd er vrolijk meegezongen met het koor. Op de treden van het priesterkoor lieten zij allen trots hun versierde stok aan alle aanwezigen zien.

Na de viering hebben de meeste kinderen deze stokken gebracht naar mensen welke ziek, eenzaam of verdrietig zijn in hun leven. Het was weer goed om dit mooie gebruik gestalte te geven en in ere te houden.

(De eerste stokken zijn alweer teruggebracht naar de pastorie, mocht U er een hebben dan kunnen we ze volgend jaar weer hergebruiken)

Triduüm 2019

Op 25 en 26 april was er in de Hiëronymuskerk de jaarlijkse bezinnings- en ontmoetingsdagen oftewel het jaarlijkse triduüm. Ongeveer 175 gasten hadden zich aangemeld om deze mooie dagen mee te maken. En

mooi was het. Het weer was met ons goed gezind. De zon liet zich van de zonnige kant zien. Blijge gezichten in de kerk. Heel veel mensen zien elkaar weer na een jaar terug. Pastor Adri Verweij ging ons deze dagen voor. Het thema was: **WAARTOE BEN IK NOG OP AARDE.**

In het seniorenpastoraat worden veel vragen geformuleerd over geloof en levensbeschouwing. Daar horen ook de **nog**-vragen bij. Heel veel vragen met het woordje **nog** erin. o.a. Geloof u nog in de hemel? Is alles wat we vroeger geleerd hebben nog wel waar? Wat denkt u: zal ik mijn overleden partner nog terugzien? Of: zou ik er nog zijn, als ik er niet meer ben?

In het ouder worden is er schijnbaar een uitgesproken behoefte aan continuïteit. Een duidelijke lijn en een voelbaar verband hoe het vroeger was. Toen wisten we immers maar al te goed waartoe we op deze aarde waren om te leren, om te werken, om te voeden, om te zorgen voor elkaar. In volle vaart van je leven stel je zulke vragen nauwelijks **WAARTOE BEN IK NOG OP AARDE?**

Als je ouder wordt nemen je krachten af en spreekt de samenleving over de oudere als een kostenpost en in het slechtste geval als een lastpost. Waarom ben ik er dan nog? Waarom loop ik hier nu nog rond, nu mijn arbeid iets van het verleden is? Soms mag je vertellen hoe het vroeger was. Wat is de houdbaarheidstermijn van mijn leven? Of leef ik in blessuretijd? Soms kijken de mensen op hun klok en in hun ogen de onuitgesproken vraag: Wat doe ik hier eigenlijk nog? Misschien heeft u daar tijdens het triduüm daar antwoord op gekregen.

Het waren hele mooie en gezellige dagen en heel veel mensen kijken al weer uit naar het volgend jaar.

MOV Venezuela

Het is nauwelijks voor te stellen dat er regeringsleiders zijn die een land besturen waarvan de meeste inwoners honger hebben. Als er dan vanuit de wereld hulp geboden wordt, de leider weigert het, is het niet voor te stellen dat Maduro Venezuela kan blijven besturen. Het volk komt massaal de straat op en dringt aan op zijn vertrek. Een land dat voor negentig procent katholiek is, heeft vele jaren geprofiteerd van de productie uit het lichaam, van moeder aarde.

Om sober met dat product om te gaan en te beseffen dat de smalle basis van inkomsten wel eens kunnen wijzigen, zal er vanaf de kansel toch ook wel eens gewezen zijn op het risico. Nu de klimaatontwikkelingen de natuur ernstig bedreigen, is er wereldwijd wel het een en ander aan de hand. Velen zijn op de vlucht geslagen. Hun tochten zijn wreed en hard. Met de komende dagen voor ogen kunnen wij genieten van de komende lente, en kunnen de vluchtelingen alleen maar hopen dat er evenwicht zal komen in hun land en dat ze eens geborgen zijn. Een leven is zinvol als er uitzicht is op verbetering. Als men honger heeft en pijn dan is het wat langere termijn denken toch wel moeilijk en hunker je naar brood of een pijnstillertje.

MOV Jan Ebbing, Ben Hoogzaad

Locatie H. Hiëronymus

Verlag van de locatieraad Wognum

De afgelopen periode hebben we weer mooie vieringen gehad. Na een heel mooie voorstellingsviering van de 21 communiekanten in Wognum was er op 7 april een gezamenlijke viering voor de **Eerste Communie** in de Cunera. Zaterdag 13 april ging Pastoor Knol voor het eerst voor in de Hiëronymus. Hij wist vele mensen te inspireren en te raken. Het gaf vertrouwen. Op **Witte Donderdag** zat de kerk vol met alle leerlingen van de Hiëronymusschool. Kinderen spraken prachtige teksten, het kinderkoor Happy zong vrolijke liederen, alles onder leiding van voorganger Hans van Engen. Helaas kwam de Paaswake te vervallen in Wognum. Hier waren vele parochianen het niet mee eens. We zullen volgend jaar ons best doen de gezamenlijke vieringen beter te verdelen. Tijdens de gezamenlijke **Paaswake** met voorganger pastoor Paul Vlaar, werden wijwater en paaskaars voor beide kerken ingezegend. In het Sweelinckhof was een mooie oecumenische dienst met Ds. Van Ankeren en pastoor Deen. En dan het **Triduüm**: wat een beleving! Wat een gasten! Wat een organisatie! Alles liep perfect en ontspannen. Voorganger was Omroep emerituspastoor Adrie Verwey en Pastoor Nico Knol. Diverse koren traden op, er was een handenoplegging, maar ook een lof en een ontspanningsprogramma. Vele gingen verrijkt en zeer geïnspireerd weer naar huis! 4 Mei was er in het gemeentehuis een **Oecumenische dienst** voorafgaande aan de Dodenherdenking. Een mooie viering. Pastor Bert Glorie komt op 12 mei om in de moederdagviering voor te gaan. Veel mooie vieringen, verschillende ook met nieuwe voorgangers en best veel mensen in de kerk! Maar wat

een droefenis toen wij moesten meedelen dat het Bisdom had besloten pastoor Paul Vlaar elders te plaatsen! Vele parochianen betreuren het zeer. Ook pastoor Paul die zich al helemaal thuis voelde bij ons. Hij heeft in de korte tijd dat hij bij ons voor mocht gaan zeer veel voor mensen betekend. Hij is met pastoor Marcello voor het kandidaat bestuur een geweldige adviseur en steun geweest. Na de viering van Paaswake hebben we hem bedankt voor al zijn inspiratie en inzet voor onze Emmausparochie. Op een nader moment zullen we het nog eens overdoen.

Voor alle pastorale en geestelijke zorg kunt u direct contact opnemen met pastoor Nico Knol. Pastor Alvaro Rodrigues Luque wordt onze nieuwe aanspreek persoon. Hij gaat wonen in de pastorie van Nibbixwoud. U hoort nog wanneer dit in gaat. Pastoor Deen zal af en toe nog voorgaan. Hij is niet meer verantwoordelijk voor bestuurlijke zaken. We zijn in gesprek met hem over een afscheid.

In de Hiëronymusgemeenschap hebben we alle zaken rondom overlijden, uitvaarten en kerkhof beheer op een rijtje gezet. De taken van de begrafenisvereniging de Laatste Eer zijn duidelijk. Een commissie onder leiding van Marijke Wittenberg is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle kerkelijke activiteiten. Bij overlijden moet u altijd het meldnummer bellen van de Laatste Eer: 06-311163300

Voor het opgeven van misintenties in Wognum en allerlei vragen kunt u terecht op donderdagmorgen van 9.00 uur-11.00 uur. We verwelkomen, heel blij, Karin Rood, zij is weer op deze post naast Bertha Kamp. Het centrale secretariaat is in Nibbixwoud, daar kunnen nieuwe parochianen zich opgeven.

Hans van Engen

Locatie H. Jacobus de Meerdere

Lintjesdag

Vrijdag 26 april zijn 2 parochianen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: dit zijn Siemen Goedhart en zijn vrouw Tiny Goedhart- Jong uit Zwaagdijk-West. Zij kregen deze oorkonde voor hun inzet op velerlei vlak welke zij vrijwillig voor de samenleving doen en gedaan hebben. Ook voor de parochie Zwaagdijk-West hebben zij vele taken vervuld. Proficiat met deze welverdiende benoeming!

Locatie St. Cunera

Berichtje van het Lourdesfonds

De maand mei is van oudsher de Mariamaand. In deze maand komen ook weer de vrijwilligers van het Lourdesfonds bij u langs met de donateurskaarten. Deze vrijwilligsters hebben ook dit jaar mee kunnen denken over mogelijke pelgrims, die via het Lourdesfonds worden uitgenodigd om in september naar Lourdes te gaan. Aan de hand van hun voorstellen hebben wij mogelijke gegadigden bezocht, die er vervolgens over na kunnen denken. Regelmatig gebeurt het toch dat men de uitnodiging weer teruggeeft. Ieder om zijn of haar eigen reden. Maar ook zo'n uitnodiging doet heel veel met iemand. Dit berichtje mocht ik ontvangen van iemand: "Ik heb de afgelopen week diverse malen nog de mooie mededeling door mijn hoofd laten gaan van de

uitnodiging voor de Lourdesreis welke ik mocht ontvangen. Het geeft zeker een gevoel van intens medeleven vanuit de gemeenschap wanneer je zo'n uitnodiging mag ontvangen. Doordat ik zoveel belangstelling en medeleven van vele mensen om mij heen heb in het traject welke ik tijdens mijn behandelingen heb, voel ik mij al zo gedragen door zovelen. Daarom gun ik de Lourdesreis heel erg aan iemand welke zich ook hopelijk gedragen mag voelen door de gemeenschap."

Alleen al uit deze reactie blijkt hoe waardevol het is dat we met elkaar ons steentje bijdragen en iemand de reis naar Lourdes kunnen laten maken. Dit jaar gaat mevrouw Gina Renckens de bedevaart maken in september.

In de loop van de maand mei komen dus de vrijwilligers, misschien zijn ze bij u al geweest. Mocht u ze gemist hebben en u wilt toch iets geven? Uw bijdrage kan dan ook op rekening NL91 RABO 01324.12.535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend, Inzake Lourdesfonds Nibbixwoud. Alvast onze hartelijke dank.

*Hartelijke groeten comité Lourdesfonds
Tiny Immen en Ans Spruit*

Weer 2 koren!!!!

Jazeker, op 25 mei a.s. zullen tijdens de zaterdagavondviering van 19.00 uur 2 koren op het altaar van de Cunerakerk staan. De 2 kerkkoren waar Wil Luiken dirigent/organist van is. Het gemengd koor van Hoogwoud en het Cunerakoor van Nibbixwoud. In oktober 2017 zongen zij ook al eens tezamen t.g.v. het 60-jarig jubileum van Wil Luiken. Dat was toen een fijne samenzang en zelfs parochianen vonden het een klein concert. Doordat de koren een vrij identiek repertoire hebben qua liederen en missen vond men het weer eens tijd om samen uit te pakken bij een dienst. Deze komende maand wordt er weer druk gerepeteerd om tot een mooi geheel te komen. We hopen velen van u te mogen begroeten!!

Oecumenische Velddienst 23 juni

De gezamenlijke velddienst met de Gemeente THOMAS, de Gemeente Het Vierkant en de Cunera kerk kent inmiddels al een hele traditie. Het zijn mooie inspirerende vieringen, die jaarlijks aan belangstelling winnen. Na een mooie viering op het erf van de Familie Schouten vorig jaar, zijn we nu te gast bij Gemeente Het Vierkant en wel op het erf van het witte kerkje in Benningbroek. Daar zal de viering in de buitenlucht plaats vinden, maar als het weer tegenvalt kunnen we zo naar binnen.

Het thema is; "Op weg..... de wereld in". Passend voor de komende vakantietijd. Ook een mooie metafoor; Jezus ging in Zijn tijd ook de wereld in, en gaf met name bij de bergrede in de buitenlucht Zijn instructie aan de volgelingen hoe te leven. We willen graag beleven wat het in deze tijd voor ons betekent. Muziek en zang onder leiding van Peter van Troost.

*U bent van harte uitgenodigd namens de voorgangers:
Ds. Peter van Ankeren, Trijnie Korver en Cor Hoogland*

Begrafenisvereniging "St. Cunera" te Nibbixwoud

Beste leden, wij vragen uw aandacht voor het volgende:

UW ADRES EN CONTACTGEGEVENS

Ongeveer 10 jaar geleden zijn wij bij al onze leden langsgedaan voor de juiste contactgegevens. Sindsdien hebben er nogal wat verhuizingen plaatsgevonden of zijn er contactgegevens gewijzigd zoals telefoonnummers of e-mailadressen of hebben er wijzigingen binnen uw gezin plaats gevonden. Heeft u dit niet aan ons doorgegeven of twijfelt u daaraan? Geef het alsnog aan ons door. In voorkomende gevallen kan het voor uitvoerenden van onze vereniging, zoals b.v. uitvaartverzorgsters, belangrijk zijn om over uw juiste contactgegevens te kunnen beschikken.

UW KINDEREN

Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar mogen, indien tenminste één van de ouders lid is van de vereniging, gratis lid zijn van de vereniging. Daarvoor is het echter wel nodig dat u uw kind(eren) aanmeldt bij de vereniging. Zonder aanmelding bestaat er geen lidmaatschap.

Wilt u wijzigingen van uw adres, contactgegevens of wilt u uw kinderen tot de leeftijd van 18 jaar aanmelden voor een (gratis) lidmaatschap, gaarne bij voorkeur per e-mail: begr.ver.sintcunera@outlook.com

DIENSTENPAKKET EN CONTRIBUTIE per januari 2019

Leden van de begrafenisvereniging kunnen aanspraak maken op een dienstenpakket van de vereniging zoals die geldt op de datum van overlijden. Op voorwaarde dat de uitvaart door de vereniging wordt verzorgd en de diensten in opdracht van de vereniging door haar medewerkers worden verricht. Dit dienstenpakket bestaat uit:

- Het afleggen van de overledene
- Het opbaren en verzorgen van de overledene tot aan de begrafenis of crematie
- Gebruik rouwmaterialen en koeling bij opbaring thuis, in de aula van de kerk of elders
- Eventueel het gebruik van een airco
- Assistentie bij het opstellen van een rouwadvertentie
- Assistentie bij het opstellen van rouwcirculaires en/of dankbetuigingen
- Verzorging van de overlijdensaangifte in de gemeente van overlijden binnen Nederland
- Verzorging van uittreksels uit het overlijdensregister t.b.v. verzekeringsuitkeringen etc.
- Het regelen en begeleiden van een herdenkingsdienst of avondwake
- Het regelen en begeleiden van de uitvaart en de begrafenis of crematie
- De dragers
- De rouwauto vanuit huis, kerk of opbaarcentrum naar de begraafplaats of crematorium in de regio
- Het bestellen van een brood- of koffietafel na de uitvaart
- Het opruimen van de gebruikte rouwmaterialen na de uitvaart

Daarnaast worden een aantal diensten en/of goederen door de vereniging verzorgd, waarvan de kosten niet onder het lidmaatschap van de vereniging vallen, zoals:

- De aanschaf van de grafkist
- De rouwarrangementen en bloemstukken
- Het plaatsen van een rouwadvertentie
- Het drukken van de rouwcirculaires en dankbetuigingen
- Verzorging van het condoleanceregister
- De herdenkingsdienst of avondwake
- De uitvaart en begrafenis- of crematieplechtigheid
- De brood- of koffietafel
- Grafrechten, graf delven en grafsteen
- Crematorium

Voor dergelijke kosten die niet in het dienstenpakket van de begrafenisvereniging zijn opgenomen, kunt u zich eventueel verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij

Contributie

- Voor het jaar 2019 bedraagt de contributie € 14,-- per persoon per jaar
- De contributie wordt jaarlijks eind februari/begin maart middels automatische incasso geïnd
- Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid mits tenminste één van de ouders lid is van de vereniging
- U wordt wel verzocht uw kind aan te melden
- Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u lid worden, dan moet er een aanvangscontributie betaald worden naar gelang uw leeftijd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

John Bijl, Oosterwijzend 38, 1688 DA Nibbixwoud, email: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

Abbé Pierre (1912-2007) *Gebed en verzet*

De taak van elk menselijk wezen is te bewijzen dat de wereld niet zonder reden is.

Abbé Pierre (Henri Grouès) werd in 1912 in Lyon geboren. Op achttienjarige leeftijd werd hij pater bij de kapucijnen. Hij bleef acht jaar bij hen. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Van 1946-1951 is hij lid van het Franse parlement. In Parijs hadden, zo kort na de oorlog, vele duizenden mannen, vrouwen en kinderen nauwelijks een huis. Ze leefden onbeschut of sliepen zelfs op straat. Als man van concrete actie komt Abbé Pierre al heel snel in contact met deze immense ellende. Stap voor stap wordt zijn Emmaüs-beweging geboren. Later schrijft hij:

Het zou goed zijn als Emmaüs blijf als de lucifer die, zo klein als hij is, een bos in vuur en vlam kan zetten. Dat is het enige wat telt: de vonk die overslaat.

Als het gerucht de ronde doet dat er één of andere pater is die onderdak biedt, stromen honderden dakloze gezinnen toe. Wat te doen? Er is geen plaats en het geld dat hij als lid van het parlement verdiend is vóór de ontvangst al drie keer uitgegeven. Toch gaat hij door, nu niet meer alleen, maar samen met de armen die zijn toegestroomd. Want dát is het geheim van Emmaüs, jezelf helpen door ánderen te helpen. Door de groeiende populariteit van de beweging lukt het om steeds meer voor elkaar te krijgen. Er verschijnen eerst noodhuizen en later worden hele dorpen uit de grond gestampt. Als Abbé Pierre zijn baan als parlementariër vaarwel zegt raakt het geld snel op, een bankroet dreigt. In de zeer strenge winter van 1954 zullen, als er niks gebeurt, honderden mensen op straat omkomen van de kou. Met alles wat de kleine beweging in zich heeft en onder de bezielende leiding van Abbé Pierre wordt dit

voorkomen. Hij verschijnt op de radio, staat op de voorpagina van alle kranten, hotels bieden zich aan, metrostations blijven open, het oude Gare d'Orsay (nu Musée d'Orsay), wordt dé plek van Emmaüs. Tonnen goederen worden bezorgd, miljoenen francs stromen binnen. Als een vlo prikt Abbé Pierre in de billen van de machthebbers, en hij weerstaat ze.

Het onwaarschijnlijke leven, dat ik nu vijftien jaar leid, een leven om gek van te worden, een leven om helemaal leeg te lopen - ik voel dat met de dag beter aan - als ik het volgehouden heb, als ik niet uitgedroogd ben, als ik 't kon volhouden, en als ik 't nog kan, dan heb ik dat hieraan te danken, dat ik jarenlang, in al die jaren doorgebracht in het klooster, zoveel uren kreeg om de bidden. In dit bidden, in dit geduld oefenen, zit iets dat zich diep in ons binnenste vastprent. Je weet wel dat het koren niet harder groeit door er aan te trekken, voor alles is tijd nodig, regen, zon, koude, sneeuw, warmte. En dan, als het seizoen is aangebroken, dan staat er koren op de akker, en het goede brood op tafel.

Abbé Pierre is het levende symbool geworden van iemand die zich inzet voor de mens aan de achterkant van de samenleving, met name de dakloze en gekwetste mensen. Mensen die niets hebben, en van Abbé Pierre terug hebben gekregen wat hun was afgepakt, hun menselijke waardigheid. Op hoge leeftijd schrijft hij:

Als je één hand naar de armen hebt uitgestoken, dan vind je Gods hand in je andere hand. Sindsdien weet ik dat de dood een lang uitgestelde afspraak met een vriend is. Het wachten wordt beloond.

Wie kennisneemt van Abbé Pierres spirituele daadkracht ontdekt een geweldige inspiratiebron om de inspanningen voor mensen in nood vol te houden.

Zelf zou ik zonder deze voorbeelden verdrinken in een chaos van ellende en onmacht.

Langs de weg van elk leven staan mensen. Het is geen weg door de woestijn. Het is een weg te midden van talloze mensen die je passeert, meestal zonder dat je hun verborgen rijkdom ziet. Soms pluk je, Godzijdank, onverwacht een vrucht. En je weet, weer Godzijdank, dat meer dan één persoon, ook al ken je hem of haar niet, jou op zijn beurt als een bloem zal plukken. Totdat de tijd komt dat God zijn bloem plukt, voordat deze te veel is verwerkt.

Uit: Godzoekers geschreven door: **Jurjen Beumen**

**Westfriese
Lourdes
Vliegreis 2019**



“De excursie naar de Pyreneeën ervaarde ik als een stukje paradijs op aarde!”

(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).

In **dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2019** – 26 september t/m 1 oktober – zijn **nu nog vrije plaatsen**, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is **groepshotel Croix des Bretons** uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is **zorghotel Padoue** uw gastenverblijf.

Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. **Het zorghotel biedt maatwerk!** De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en hoteleider Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook Westfriese zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis **LO1972** zijn door VNB aangesteld. Wilt u in de toekomst ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes? Mail dan naar Henk Smits henk.smits@vnb.nl

De saamhorigheid in de **Groep Westfriesland** is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u

zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! **Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee?** Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl In **dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2020** zijn alle plaatsen al gereserveerd. Belangstellenden voor **dé Westfriese Vliegreis** kunnen na dit jaar (weer) in 2021 terecht.

Bid en Werk

Kees Kok preekt in de Westfriese Ekklesia

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, de laatste van dit seizoen, is op **zondag 2 juni 2019** om **11.00 uur** in de Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia luidt: **“INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis”**.

In deze viering zal Kees Kok nader ingaan op de regel van **Benedictus van Nursia: “Ora et labora (Bid en werk)”** De regel van Benedictus kan worden gelezen als een poging tot een blauwdruk van een totaal andere, egalitaire samenleving, een voorschot op de komende wereld, een proeve van het koninkrijk van God. De raad die Jezus aan die hooggeplaatste meneer geeft: verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen, wordt er eenvoudig mee opgevolgd (Lukas 18:18vv).

Kees Kok is sinds 1980 lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Tijdens zijn studie theologie kwam zijn muzikale kennis al vroeg tot uiting: hij was 2 jaar dirigent van een jongenskoor en 10 jaar van het koor van de Lucaskerk in Osdorp. Hij studeerde af op: *Liturgie tussen wal en schip*. Daarna kwam hij in dienst bij de stichting Leerhuis & Liturgie. Hij heeft in de loop der jaren talloze lieddagen georganiseerd

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 2 juni te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Overige mededelingen PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Er hebben weer vele ontwikkelingen binnen onze parochie plaats gevonden. De nieuwe parochiestructuur krijgt langzamerhand vorm. Het nieuwe pastores team presenteerde zich op zondag 28 april. Tevens werd bekend gemaakt dat we afscheid moeten nemen van pastoor Paul Vlaar, omdat hij overgeplaatst wordt. Pastor Deen zal op 26 juni (in Wognum) en op 30 juni (in Nibbixwoud) afscheid nemen. Een stukje hierover vindt u elders in dit blad.

Vele speciale vieringen hebben we achter ons liggen, de verslagen hiervan heeft u in dit nummer allemaal kunnen lezen. Nu richten wij ons weer Hemelvaart, Pinksteren en alle andere activiteiten die nog zullen plaatsvinden voordat de vakantieperiode begint.

VERSCHIJNING 2019

Donderdag 4 juli	Vrijdag 28 juni
Donderdag 12 september	Vrijdag 6 september
Donderdag 24 oktober	Vrijdag 18 oktober
Donderdag 12 december	Vrijdag 6 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 4 juli 2019.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 28 juni**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat u te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastores team is het goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmausparochie benoemd.

Pastor Anne-Marie van Straaten	Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.
Pastor Bert Glorie	Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studierend als priesterstudent.
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque Pastoor Nico Knol	De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio. De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Pastoor N. Knol, **0229-541217**

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuisen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman aspirant bestuurslid	Emmaus-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaus parochieraad

Theo Ursem, voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: Penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@emmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St Barbara, St Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
 Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
 J. Beerepoot 0229572582
 Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
 Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
 Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
 Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
 Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
 Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmausparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, email adres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____
Adres _____
Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam:

Laat de parochie het weten. Geboortedatum:

Huwelijk op komst? Huidige adres:

Geef het tijdig door. Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten. Nieuw adres:

Verhuizen? Postcode / Woonplaats

Help onze Gezinsleden: Geb. datum:

administratie. M/V

..... M/V

..... M/V

