

Januari – februari - maart 2019
8^e Jaargang nr. 1

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Van de pastoor

Terugblik op de kersttijd en start nieuwe jaar.

Ten eerste wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inzet met de voorbereiding van de feestdagen en tijdens de inzet van deze dagen. De koster, de koren, de parochiële voorgangers, de vrijwilligers die de kerken voor het geboortefeest van Jezus hebben versierd en ook de vele kaarten en andere goede wensen die ik van u mocht ontvangen. Deze positieve houding van al deze mensen zorgen voor een goede "boost". Ga zo door zou ik zeggen. De kerkgangers, of je nu rooms-katholiek bent, of een mens van goede wil, een ieder mocht zich welkom voelen tijdens deze vieringen. Een gezegend en voorspoedig nieuwjaar wenst het parochiebestuur u allen toe!

Ook positief nieuws dat vanuit de gemeenschap zich mensen hebben aangemeld om na te gaan of ze ook een bijdrage kunnen leveren voor onze gemeenschappen (we hebben één parochie en drie gemeenschappen in 7 dorpen)

In de eerste week van januari ontvingen wij als bestuur ook het bericht dat Siem Bijman is overleden. Siem heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze parochiegemeenschap. Onder andere in het bestuurswerk, als parochiële voorganger, zingend in de cantorij en bijvoorbeeld ook in de oecumenische samenwerking met de protestantse gemeente Wognum. Siem was heel veel bezig met het werk in de kerk, dat hij met grote persoonlijke inzet, graag deed. Siem ook vader van een gezin. Liefde en zorg had hij daarvoor. We wensen zijn echtgenote Ank en de kinderen veel sterkte en bemoediging toe. Het is naar dat zij Siem nu moeten missen.

Siem, je hebt je best gedaan. Een welbesteed leven gehad. We zijn je dankbaar. Wij hebben je moeten loslaten. Gods zegen Siem en dat jouw ziel bij God, *die liefde is*, rust mag vinden.

Het parochiebestuur

Actie Kerkbalans 2019 van start

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doorgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de

kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2019 is het thema **Geef voor je kerk**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De Actie Kerkbalans wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Maak ook een goede start voor 2019 en geef een financiële bijdrage voor onze plaatselijke kerken. Vele handen maken licht werk. Als een ieder van ons financieel zijn bijdrage levert is er ook een toekomst. En belangrijk: u hoeft uw bijdrage, als dat niet lukt, **niet** in één keer te voldoen. U kunt bijvoorbeeld ook elke maand twee tientjes van uw rekening laten afschrijven (ongeveer 6 dubbeltjes per dag!), ongeveer 4,50 per week. Heel belangrijk: samen staat u financieel sterk.

Een gezonde financiële basis zorgt ervoor dat onze gemeenschappen elkaar kunnen blijven ontmoeten in de lokale dorpen. Dat willen we toch allemaal!

Mocht u echter in de omstandigheden verkeren dat u absoluut geen geld kan wegschenken, dan is uw gebed ook van harte welkom. We kunnen niet zonder biddende mensen die voor ons ten beste spreken en Gods hulp afsmeaken. We kunnen dus allemaal een positieve bijdrage leveren.

Doet u ook mee! Dank u wel!

Vormsel 2019

Ik heb een brief met betrekking tot het vormsel van 2019 uitgereikt/uitgedeeld op onze lokale basisscholen. Ook al zou de aangemelde groep niet erg groot zijn, hoop ik dat het toedienen van het vormsel door kan gaan. Hiervoor heb ik geschreven over de actie kerkbalans. Dat gaat in wezen over een gezonde financiële situatie voor onze gemeenschappen. Ik hoef u eigenlijk geen uitleg te geven dat voor een evenwichtige verdeling onze kerkgemeenschap ook bezig moet zijn met jonge mensen. In mijn brief heb ik ook vermeld dat ik de belasting voor de ouders zo laag mogelijk wil houden. Jonge ouders hebben al zo veel werk en drukte. Als de drempel niet te hoog is, hoop ik dat zo veel mogelijk jonge ouders, samen met hun kinderen openstaan om het vormsel te ontvangen. Ik heb een bezoek gebracht aan de scholen en heb er een heel positief gevoel aan over gehouden. En nogmaals: stimuleer uw kinderen om mee te doen.



Doopsel

Blij nieuws! Op zaterdag 8 december jl. had ik de eer om de tweeling Sophie en Jesse uit Nibbixwoud te mogen dopen. Door de doop wordt je opgenomen in de rooms-katholieke kerk. Je mag verwachten dat God "meeloopt" in het leven van de kinderen. In deze onrustige wereld is het een zegen, dat God een oogje in het zeil houdt op deze kinderen. Veel dank mijnerzijds voor de grote opkomst en oprechte belangstelling van familie en vrienden. Gods zegen en dat het goed met jullie kinderen mag gaan.

Blasiuszegen

De overlevering verhaalt dat de heilige Blasius (4^e eeuw) als martelaar in de gevangenis een kind gezegend en gered heeft dat aan keelziekte leed. De Blasiuszegen herinnert ons aan de voorspraak van de martelaren, die ook onze voorsprekers zijn voor lichamelijke gezondheid.

De heilige Blasius, bisschop en martelaar, die te Sebaste in Armenië, onder keizer Licinius zijn lijden en sterven onderging omwille van de naam van Christus. Zijn navolging van Christus is voor ons een lichtend voorbeeld. We roepen zijn bescherming in: dat we zijn

bescherming mogen ondervinden tegen menselijk lijden en tegen duisternis in ons bestaan. Dat wij steeds mogen leven als kinderen van het licht.

Zaterdag 2 februari ben ik rond/ongeveer 20.00 uur aanwezig in de RK-kerk te Wognum voor degene die na de woord en communieviering de Blasiuszegen willen ontvangen.

Voor de locatie Sweelinckhof zal het tijdstip rond/ongeveer zaterdagmorgen 11.20 uur zijn, voor degene die de Blasiuszegen wilt ontvangen.

Op zondagmorgen 3 februari bent u rond/ongeveer 10.50 uur in de gelegenheid op de Zwaagdijk-West nr 352 de Blasiuszegen te ontvangen.

Ten slotte

Als u mij wilt spreken kunt u mij mailen op fh.deen@kpnmail.nl of mij opbellen op 0226-351637. Bij afwezigheid gaarne het antwoordapparaat inspreken met een korte boodschap met vermelding van uw telefoonnummer.

Als u als gezin mij wilt ontmoeten, schroom dan niet en mail of bel mij op.

Alle goeds voor u allen,

Regio administrator/moderator, pastoor Fred Deen

Parochianenbijeenkomst woensdag 9 januari jl.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de parochianen geïnformeerd over de ontwikkelingen bij onze parochie, de opkomst was goed te noemen ca. 100 parochianen waren aanwezig De opkomst was goed en de sfeer ook, er is duidelijk gesproken over de aanpak en voortgang en de vraag van een aantal parochianen was om eerder te worden geïnformeerd. Het bestuur heeft dat ook toegezegd.

1.
 - a. De pastorale en bestuurlijke organisatie
Er is een nieuwe structuur gekozen en er wordt hard aan gewerkt om te komen tot een bestuur dat werkt voor de hele parochie. Een dergelijke bijeenkomst (zoals die vanavond is gehouden) willen wij elk jaar doen. Er waren veel vragen, veel daarvan moeten nog worden uitgewerkt en daarom is het fijn dat er 4 nieuwe kandidaat-bestuursleden zich hebben aangemeld. Verderop de namen.
Streven is dat 1 juli 2019 de structuur volledig is doorgevoerd.
 - b. De onderhoud en verbeteringswerkzaamheden
Er is veel achterstallig onderhoud en dat bij een mogelijke fusie wij er verstandig aan doen eerst onze gebouwen op orde te hebben. Doel is de beide kerken open te houden en in een goede staat te brengen. Denk daarbij ook aan het energieverbruik. **Wij zijn op zoek naar mensen voor de werkgroep Gebouwbeheer die voor de hele parochie het bestuur gaat adviseren.**
 - c. Plannen voor de St. Cunerakerk te Nibbixwoud
Onderhoud aan de pastorie en kerk afronden, parkeerterrein aanleggen en tuin nalopen. Plannen van parochianen worden meegenomen.
 - d. Plannen voor de Hiëronymuskerk te Wognum
De kerk is te groot er zijn veel plannen gemaakt het is de bedoeling al deze plannen bijeen te brengen en samen een plan te maken voor de komende jaren. Eerder initiatief wordt gewaardeerd en de plannen en personen van de betreffend werkgroep worden zeker meegenomen/betrokken. **De werkgroep gebouwbeheer doet een beroep op de parochianen om mee te helpen.**
 - e. Verkoopplannen
Wij starten met de verkoop van de kerk in Zwaagdijk West en gaan met de werkgroep onderzoeken wat eventueel nog meer kan worden gekocht.
 - f. De begraafplaatsen in Zwaagdijk-West en Wognum
Er wordt een inventarisatie gemaakt en alles wordt in een nieuw computersysteem verwerkt.
 - g. De begraafplaats in Nibbixwoud
Onderzocht wordt of deze begraafplaats kan worden heropend, er is vraag naar een begraafplaats nabij de kerk en omdat de sluiting op een juiste wijze heeft plaats gevonden (niet de parochie heeft de begraafplaats gesloten de gemeente (volgens de dossiers)
 - h. Emmaus Samen Verder
Samen verder is een belangrijke aanpak om samen te werken aan een parochie.

2. Begraafplaatsen

De administratie van de begraafplaatsen wordt geharmoniseerd, alle gegevens moeten van 3 administraties naar een digitale administratie. Zo hebben de Bisschoppen gezamenlijk besloten. Belanghebbende zullen worden geïnformeerd. Bent u verhuisd en bent u belanghebbende? Stuur uw informatie dan naar ons secretariaat: Mail: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl. Post: RK Emmausparochie, Dorpsstraat 55 1688 CB Belanghebbende is de contactpersoon die namens de familie in onze administratie is opgenomen.

3. Werkgroep opvolging pastoor

In de vorige Verbinding werd een oproep gedaan voor belangstellenden voor de werkgroep opvolging pastoor. Tot nu toe (hebben wij nog geen reacties hierop mogen ontvangen) De termijn voor aanmelding sluit op 31 januari 2019.

Kees Nederhoff secretaris/penningmeester

4. Werkgroep onderhoud gebouwen en begraafplaatsen

Tijdens de parochianenbijeenkomst op 9 januari is een oproep gedaan voor deelnemers voor de werkgroep gebouwbeheer en begraafplaatsen. Zie ook in **deze** Verbinding. Taak van deze werkgroep is het bestuur adviseren over onderhoudswerkzaamheden, aanpassing gebruik gebouwen en mogelijke verkoop van grond, gebouwen. De termijn voor aanmelding sluit op 31 januari 2019

Kees Nederhoff secretaris/penningmeester

5. Afrekening koren

De koren verbonden aan de RK Emmausparochie zullen een formulier ontvangen voor de bijdrage in de kosten (subsidie). De termijn voor indienen declaratie sluit op 31 januari 2019

Kees Nederhoff secretaris/penningmeester

6. Facturering uitvaarten, grafrechten

Door een opeenstapeling van gebeurtenissen is er achterstand gekomen in verzending van factureren voor uitvaarten, grafrechten en bijkomende kosten. Er wordt hard gewerkt om deze achterstand in 1-2 maanden ingelopen te hebben.

Kees Nederhoff secretaris/penningmeester

7. Uitbreiding bestuur

Het bestuur is verheugd met een mogelijke uitbreiding van het bestuur. Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld. Het bestuur zal met deze mensen een voorlopige taakverdeling worden gemaakt. Later in het jaar en bij wederzijdse instemming worden die kandidaten voorgedragen voor een benoeming door de Bisschop. De kandidaat-bestuursleden zijn: Theo Ursem, Juul Kamstra, Tony Slaman en Jan Ebbing.

In Memoriam

Margaretha Theresia Overboom * 24 mei 1928 † 12 december 2018 (Locatie H. Hiëronymus)

Gré is geboren op 24 mei 1928 en groeide op in het gezin van 9 kinderen van Willem Overboom en Ma Wit. Ze kon goed leren en wilde eigenlijk kleuterleidster worden, maar het café van haar ouders en de kruidenierswinkel bepaalden haar toekomst! Daar was ze nodig. De ware Jacob heeft ze nooit gevonden en ze bleef voor haar ouders zorgen, ook later in het huisje aan de Lindenlaan. Het was een huisje van loop an. Elke zondag krioelde het er van de neefjes en nichtjes met hun ouders, want gastvrij was ze en daarnaast stond ze altijd klaar voor iedereen! Ze betekende veel voor de Wognumse gemeenschap, als gidsleidster en als prominente solist bij de Wognumse operette vereniging, want zingen kon ze als de beste. Ze zong bij het Westfries Dameskoor, het Sweelinckkoor, was jarenlang dirigente van het kinderkoor en bij verhindering verving ze ook de dirigent van het parochieel kerkkoor zelfs toen ze al dik over de tachtig jaar was. Verder was ze tot haar 85^e vrijwilliger bij het Sweelinckhof, stippelde fietstochten en uitjes uit voor de KBO en mocht graag een kaartje leggen. Ook was ze erelid van de Carnavalsvereniging. Een hoogtepunt was de benoeming tot lid van Oranje-Nassau in 2007, een onderscheiding die haar zeker toekwam! Toen ze in 2013 een beroerte kreeg, raakte ze deels verlamd en moest noodgedwongen verhuizen naar Sweelinckhof. Daar had ze het heel moeilijk mee, maar positief als ze was schikte zij zich in haar lot en klaagde nooit. Kort na haar negentigste verjaardag kreeg ze opnieuw een terugslag en kon sindsdien niets meer zelfstandig doen op haar kamer. Een zwaar halfjaar volgde en toen ze na weer een tik niet meer kon praten gaf ze het op en is ze rustig ingeslapen op 12 december 2018 en hebben wij onze allerliefste tante Gré te rusten gelegd bij haar ouders op het kerkhof in Wognum



Siem Bijman * 26 oktober 1944 † 3 januari 2019

Siem Bijman werd op 26 oktober 1944 geboren in de boerderij Geloof, Hoop en Liefde aan de Kerkstraat 102 in Wognum. Hij heeft de kweekschool in Beverwijk gevolgd. Het was zijn passie en missie om voor de klas te staan als onderwijzer. Eerst in Breezand, later in Spierdijk. Daarna wilde Siem graag als directeur van een basisschool aan de slag. In Zeist en daarna in Uithuizen, Groningen, kon hij dat waarmaken. Op alle RK-scholen waar Siem gewerkt heeft, heeft hij positieve sporen achtergelaten.

Naast zijn baan als onderwijzer, heeft Siem zich overal waar hij gewoond heeft, ingezet voor zijn medemens. Als voorganger in de kerk, voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis, voorzitter van de bridgeclub, lid van de oecumenische werkgroep, ... dit zijn maar enkele van zijn nevenfuncties.

Na zijn pensionering is Siem uiteindelijk weer teruggekeerd naar zijn geboortedorp Wognum waar hij ook actief deelnam aan het verenigingsleven en in de kerk.

Siem was al enige jaren ongeneeslijk ziek, al belette hem dat niet om door te gaan met zijn activiteiten. Rond kerstmis is het helaas heel snel achteruit gegaan met zijn gezondheid en is Siem op donderdag 3 januari van ons heengegaan.

Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Za. 19 jan.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Zo. 20 jan.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: pastoor P. Vlaar.
Za. 26 jan.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Zo. 27 jan.	10.00 uur	Oecumenische viering in Protestantse kerk. Voorgangers: Dominee P. van Ankeren en Hans van Engen.
Za. 2 feb.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Tony Slaman.
Za. 2 feb.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Tony Slaman.
Za. 9 feb.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 9 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 16 feb.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Za. 16 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Za. 23 feb.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 23 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 2 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Za. 2 mrt.	19.00 uur	Carnaval. Woord en communieviering m.m.v. jongerenkoor The legacy Voorganger: Hans van Engen.
Wo. 6 mrt.	19.30 uur	Aswoensdag. Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 9 mrt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen
Za. 9 mrt.	19.00 uur	Voorstellen 1^e communicantjes. Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor Happy Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 16 mrt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor P. Vlaar
Zo. 17 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Za. 23 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Zo. 24 mrt.	10.00 uur	Viering van medeleven. Woord en communieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Hans van Engen.
Za. 30 mrt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 31 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen.



Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

Misintenties Wognum

Zaterdag 19 januari: Sweelinckhof

Johanna Steltenpool-Putter; Corrie Loos;

Zondag 20 januari:

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Corné Stam; Jan Bos en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Kees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap en Lies Tool-Ootes; Klaas Weel; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Koos Smit en zegen over zijn gezin; Corné Stam; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit; Wim en Tiny Hubers-Komen;

Woensdag 23 januari: Dagkapel

Voor de gezinnen en alleenstaanden;

Zaterdag 26 januari: Sweelinckhof

Adrie Smit; Corrie Loos; Wim en Tiny Boots-Romein;

Zondag 27 januari:

Overleden familie Bakker-Twisk; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Qrijn en Gre Kroon-Ruiter; Martien en Willy Pronk-Vriend Klaas Weel; Arie Wiering; Piet Romein; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Koos en Jan Koeman;

Woensdag 30 januari: Dagkapel

Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem;

Zaterdag 2 februari: Sweelinckhof

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Corrie Loos; Wim en Tiny Boots-Romein

Zaterdag 2 februari:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Fam; Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Annet Langedijk; Adrie Smit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Ligthart en zegen over hun gezin; Jaap en Lies Tool – Ootes;

Woensdag 6 februari: Dagkapel

Voor de gezinnen, alleenstaanden van onze parochie

Zaterdag 9 februari:

Overleden ouders Besseling-Huijberts; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Piet Romein; Corné Stam; Theo Kok en overleden familie; Simon en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Cock en Willy Salman-Laan; Uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwelijksjubileum van Ko en Ans Smit-van Gaalen en zegen over hun gezin;

Woensdag 13 februari: Dagkapel

Adrie Smit;

Zaterdag 16 februari:

Hans van Oosten; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitte; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Joke Stam-Koelman; Kees, Siem en Renee Besseling;

Woensdag 20 februari: Dagkapel

Voor de gezinnen, alleenstaanden van onze parochie

Zaterdag 23 februari: Sweelinckhof

Overleden familie Huijberts-Kok; Kees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Adrie Smit; Johanna Steltenpool-Putter; Wim en Tiny Boots-Romein

Zaterdag 23 februari:

Riet Blauw-Zandvliet; Jan Bos en Annie Bos-Pronk en zegen over de gezinnen; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Qrijn en Gre Kroon-Ruiter; Overleden familie Huijberts-Kok; Piet Kroon; Andries Romeijn; Joke Stam-Koelman; Martien en Willy Pronk-Vriend;

Woensdag 27 februari: Dagkapel

Ko Rinkel;

Zaterdag 2 maart: Sweelinckhof

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie Wim Groot en zegen over zijn gezin;

Zondag 3 maart: Carnavalsviering

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Overleden ouders Besseling-Huijberts; Siem Blauw en zijn dierbaren; Lizet Groot-Zuiker; Annet Langedijk; Martien Pronk en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Klaas Weel; Cornelis Wijnker en Margarethe Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Kees, Siem en Renee Besseling; Wim en Tiny Boots-Romein;

Woensdag 6 maart: Aswoensdag

Voor de gezinnen, alleenstaanden van onze parochie;

Zaterdag 9 maart: Sweelinckhof

Jaap Ursem;

Zaterdag 9 maart: Voorstellingsdienst Eerste H Communie

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Jan Bos en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; familie Klaver-Koopman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap Ursem; Klaas Weel; Arie Wiering; Frida Bleeker-Neeffjes en overleden familie; Piet Rinkel;

Woensdag 13 maart: Dagkapel

Adrie Smit;

Zondag 17 maart:

Overleden ouders Bakker-Twisk; Marie Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-

Janmaat en overleden familie; Klaas Weel; Piet Romein; Corné Stam; Simon en Martha Sjerps-Bos; Margreet Ursem-Boots; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Wim en Tiny Huibers-Komen;

Woensdag 20 maart: Dagkapel

Voor de gezinnen, alleenstaanden van onze parochie;

Zaterdag 23 maart: Sweelinckhof

Cees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Adrie Smit; Johanna Steltenpool-Putter;

Zondag 24 maart:

Hans van Oosten; Riet Blauw-Zandvliet; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en

zegen over hun gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Cock en Willy Salman-Laan;

Woensdag 27 maart: Dagkapel

Voor de gezinnen, alleenstaanden van onze parochie;

Zaterdag 30 maart: Sweelinckhof

Overleden familie Huiberts-Kok; Wim en Tiny Boots-Romein; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

Zondag 30 maart:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Overleden ouders Huiberts-Kok; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Ben en Bets Rohof-Homan; Piet Schoenmaker en overleden familie;

Vieringen Zwaagdijk-West, fam. Jong-Chai nr. 352

Zon. 3 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352 Voorganger: past. F. Deen
Zon. 3 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352 Voorganger: past. F. Deen
Zon. 24 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352 Voorganger: past. F. Deen



Vieringen in de St. Cunerakerk

Za. 19 jan.	19.00 uur	Aktie Kerkbalans. Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Za. 26 jan.	19.00 uur	Woord- en communieviering m.m.v. Cantorij. Voorganger: Cor Hoogland.
Zo. 3 feb.	10.00 uur	Woord- en communieviering m.m.v. het Cunerakoer. Voorganger: Tony Slaman.
Zo. 10 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 17 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Tight Formation. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Zo. 24 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 2 mrt.	19.00 uur	Carnaval. Woord- en communieviering m.m.v. gelegenheidskoor olv Marjo Bosch. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Wo. 6 mrt.	19.30 uur	Viering in Nibbixwoud vervalt.
	19.30 uur	Aswoensdag. Gezamenlijk in Wognum. Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoer. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 9 mrt.	19.00 uur	Viering vervalt.
	19.00 uur	Voorstellen 1^e Communicantjes. Gezamenlijk in Wognum. Eucharistieviering m.m.v. Happy. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 10 mrt.	10.00 uur	1^e Vasten. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij. Voorganger: Pastoor Deen.
Za. 16 mrt.	10.45 uur	Stille omgang.
	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Za. 23 mrt.	19.00 uur	Woord- en communieviering m.m.v. het Cunerakoer. Voorganger: Hans van Engen.
Za. 30 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Nibbixwoud:

Zaterdag 19 januari:

Pierre en Ria Vriend-Braas; Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Overleden familie Schoenmaker; Uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwelijk van Nico en Nel Appelman-Bijpost; Jaap Buis en Vroon Buis-Redeker en voor de gezinnen, en voor Nicoline; Bert Schouten; Kees Koeleman;

Zaterdag 26 januari:

Alie Conijn; Gré de Beer-Weel; Herman op den Kelder en Jos; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Pé Goedhart; Niek Vlaar;

Zondag 3 februari:

Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Cor en Mart Koppes-Kuip; Kees Koeleman en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Thaam op den Kelder en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon;

Zondag 10 februari:

Arie Smit; Pierre en Ria Vriend-Braas; Piet en Ina Machtel-Hollander en dochter Karin; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Jan en Hermina Schouten-Laan; In het bijzonder bidden wij voor Ina Machtel-Hollander. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 17 februari:

Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Cor en Mart Koppes-Kuip; Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Johan Schaapherder;

Zondag 24 februari:

Alie Conijn; Arie Smit; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Gré de Beer-Weel; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Niek Vlaar; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Pé Goedhart; Bert Schouten;

Zaterdag 2 maart:

Jaap Huisman en overleden ouders; René en Ans Berkhout-Grippeling; Aad Karsten; Anneke Vleerlaag-Jonk;

Zaterdag 9 maart:

Jaap Huisman en overleden ouders; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar;

Zaterdag 16 maart:

Gré de Beer-Weel; Overleden familie Schoenmaker; Cor en Mart Koppes-Kuip; Jan en Hermina Schouten-Laan; Willem Vriend; Tom Broersen; Dennis Kroon; In het bijzonder bidden wij voor Gré de Beer-Weel. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 23 maart:

Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Kees Koeleman en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker; Bert Schouten;

Zaterdag 30 maart:

Alie Conijn; Pierre en Ria Vriend-Braas; Jan en Nel Conijn-Twisk; Pé Goedhart; Niek Vlaar; Tot zekere intentie en zegen over het gezin; In het bijzonder bidden wij voor Nico Kok. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Gré Overboom, Siem Bijman (locatie: H. Hiëronymus), René Berkhout, Corry Velzeboer-Hoogeveen en Mart Peerdeman-Rood (locatie: St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Onze dopelingetjes: Op zondag 8 december werden Sophie en Jesse Huisman in de Cunerakerk door het heilig doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Wij bidden dat het hen goed mogen gaan in hun leven en in onze kerk

Doopvoorbereiding Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736
De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.
In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.



Kerkwerksters Wognum

Groep 4	23 januari	13.00 uur
Groep 5	29 januari	19.00 uur
Groep 6	5 februari	19.30 uur
Groep 1	14 februari	09.00 uur
Groep 2	20 februari	13.00 uur
Groep 3	26 februari	09.00 uur
Groep 4	6 maart	13.00 uur
Groep 5	12 maart	09.00 uur
Groep 6	19 maart	19.30 uur
Groep 1	28 maart	09.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Zaterdag 19 januari	19:00 uur	1 ^e Communicantjes op pastorie Nibbixwoud
Dinsdag 22 januari	09:30 uur	communie, thuis
Dinsdag 5 februari	09:30 uur	communie, thuis
Zaterdag 9 februari	19.00 uur	1 ^e Communicantjes in ontmoetingsruimte Wognum
Dinsdag 19 februari	09:30 uur	communie, thuis
Dinsdag 5 maart	09:30 uur	communie, thuis
Dinsdag 19 maart	09:30 uur	communie, thuis
Zaterdag 23 maart	19.00 uur	1 ^e Communicantjes op pastorie Nibbixwoud
Dinsdag 2 april	09:30 uur	communie, thuis

De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

Mededelingen voor alle locaties

Aanmelden vormen

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij een oproep om uw kind aan te melden voor het sacrament van het vormsel. Elders in dit parochieblad 'de Verbinding' heb ik het al onder de aandacht gebracht.

Een sacrament is een teken van Gods liefde en aanwezigheid. Zoals ik al schreef is het goed als een beginnend tiener dit sacrament mag ontvangen. Je kan als argument aanvoeren dat het later ook nog kan. Maar van uitstel komt afstel. We weten allemaal dat jonge mensen het vaak druk met hun studie en of opleiding hebben. Ook krijg je de leeftijd dat je misschien een lieve vriend of vriendin ontmoet. Voorbereiden op de maatschappij. Je eigen huishouding je toekomstige baan en ga zo maar door.

U heeft als ouders of verzorgers de keuze gemaakt om uw kind op een rooms-katholieke school te plaatsen. Vaak heeft dat ook te maken dat uzelf uit een rooms-katholiek milieu afkomstig bent. Door uw kind te

steunen legt u samen de basis voor een goed geloofsleven. Uw kind krijgt een uitstekende begeleiding van ouders en ook het aantal keren dat we samen bij elkaar komen is goed te overzien. We weten allemaal dat u veel verplichtingen heeft en de voorbereiding op het vormsel ook weer een belasting vormt.

We helpen en steunen u graag. Doet u ook mee samen met uw kind! Van harte welkom. Aanmelden is nog steeds mogelijk!

Hartelijke groet, Pastoor Fred Deen

Stille Omgang

Als u dit stukje onder ogen krijgt is 2019 al vast een stuk onderweg, maar toch wil ik iedereen die dit leest een hartstikke gelukkig, mooi en gezegend Nieuwjaar toewensen. Mogelijk heeft u weer goede voornemens gemaakt (misschien al wat gesneuveld) en is een van de goede voornemens wat meer bewegen in het nieuwe jaar. Het is natuurlijk een feit dat de moderne

mens te kort beweegt en te veel zit. Een van de beste activiteiten van in beweging komen is wandelen. Het kost niet veel, je kunt het doen wanneer het je het beste voegt en er is gelegenheid genoeg in de omgeving om het te doen. Natuurlijk is het 't beste vol te houden als er ook een doel is om naar toe te werken, dat werkt stimulerend.

Een zo'n doel kan zijn, lopend naar Amsterdam, naar de Stille Omgang. Zelf ben ik van plan om daar weer heen te lopen en iedereen mag kosteloos met mij mee lopen. Wel moet natuurlijk betaald worden voor de bus terug en de kosten onderweg die gemaakt worden. Dit evenement gaat gebeuren in het weekeind van 16 op 17 maart, tijd genoeg dus om even lekker te oefenen. Denk erover na, het is altijd een mooie en gezellige dag. Nadere berichten volgen nog

Vriendelijke groeten, Joop Ooijevaar



DE VERERING VAN HET
H. MIRAKEL VAN AMSTERDAM

Persbericht Stille Omgang

**West-Friesland
De jaarlijkse Stille Omgang naar
Amsterdam vindt dit jaar plaats
in het weekend van 16 op 17
maart.**

Intentie:

Dit jaar is de intentie: "*Vreugde is het onmiskenbare teken van God*".

Organisatie

De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats richting Amsterdam. De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen van de bus. De Heilige Mis in de om 21.30 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station). Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr. J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam, het Mannenkoor uit Andijk verzorgt de gezangen. Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui. Opgave kan gedaan worden tot **13 maart**.

De bus vertrekt om:

Voor inlichtingen kan U zich melden bij:

Truus Ooijevaar, Oosterwijzend 23, Nibbixwoud,
tel.: 0229-571583

N. Kroon, Kerkstraat 86, Wognum, tel.: 0610386099.

G. Sneek, Zwaagdijk 397, Zwaagdijk-West,
tel.: 0229-572201

Brazilië

Het bovengenoemde land behoorde nog niet zo lang tot een van de Latijns Amerikaanse landen die de kar trokken. Grote aansprekende festiviteiten werden aangetrokken. Vooral sport was een speerpunt om de toenemende macht te uiten. WK voetbal en de Olympische Spelen moesten het land op de wereldbol neerzetten. Omdat er ook nog veel armoede was, en kleine bezitters gedwongen werden op te krassen, was er een voedingsbodem ontstaan voor onrust. Die werd gesteund door de oud-legerkapitein Bolsonaro als nieuwe leider te kiezen. "Er moet hard worden opgetreden en we moeten steviger omgaan met de rechtse hobby van mensenrechten." Het aanschaffen van wapens moet gemakkelijker worden, het invoeren van de doodstraf moet meer mogelijk worden, en het accepteren van mensen die menen het liefdevol omgaan van hetzelfde geslacht, zullen moeten worden aangepakt.

En dan zijn de kerken er die deze wijze van benadering, met ook vele andere denkers, met grote zorg zien gebeuren. Het gelovige volk staat nog steeds achter een milde benadering van medemensen. De predikanten voelen zich niet vrij om de geïnspireerde teksten uit te spreken. Worden hun woorden mogelijk vertaald als een voedingsbodem voor de onrust die er bestaat? Toch blijven vele voorgangers hun boodschap uitdragen. Dat er van goede bedoelingen ook misbruik gemaakt kan worden, en dat dit juist de reden kan zijn waarom er onrust is bij velen, ook daar ver weg in Brazilië. Bij de avondwake van Siem Bijman waren we met velen bij elkaar, zonder angst maar heel erg betrokken.

MOV Jan Ebbing, Ben Hoogzaad

WIJZIGING DATUM TRIDUUM 2019 I.V.M. KONINGS DAG

Het Triduüm is elk jaar op de vrijdag en zaterdag na Pasen. Omdat de zaterdag na Pasen nu KONINGS DAG 27 april is, is er besloten de dagen te houden op:



**DONDERDAG 25 APRIL EN
VRIJDAG 26 APRIL 2019.**

Het lijkt ons goed dat alle vrijwilligers, gasten en pastores hiermee op de hoogte zijn, zodat een ieder hiermee in de agenda alvast rekening kan houden. Wij kunnen mededelen dat Pastor Adri Verweij, voorheen van het Omroeppastoraat en bekend is van zijn artikelen in de Nestor, deze dagen zal voorgaan. In de volgende Verbinding volgt er meer informatie over het Triduüm 2019.

*Met vriendelijke groet,
Comité Triduüm Wognum,
Tiny Hetsen, Corry Bakker, Anneke Kamp en
Margreth van Tol*

Locatie H. Hiëronymus

Van de locatieraad Wognum

Een heel drukke, maar ook gezellige periode hebben we weer achter de rug. 15 december hadden we een prachtige viering met Paul Vlaar en het Sylvidakoor ter gelegenheid van het afscheid van Marijke Wittenberg als uitvaartbegeleider. Veel lovende woorden voor de professionaliteit en de warmte voor de betrokkenen bij de begeleiding van een uitvaart van een dierbare. Een verdiende staande ovatie!

Daarna kwamen de kerstdagen: Op zaterdag voor kerst een hele mooie oecumenische viering in het Sweelinckhof, daarna twee geweldige nachtvieringen met mooie zang van Parochiekoor en Sylvidakoor en ook veel mensen in de kerk. Ook op eerste kerstdag was de viering met het Cunerakoor heel bijzonder en goed. En het kindje wiegen blijft altijd weer een vertederende gebeurtenis. Ook Oud en Nieuw zijn goed verlopen. En 6 januari was er een dienst met het Neva Ensemble met na afloop elkaar Nieuwjaarwensen.

Ook op organisatorisch en bestuurlijk vlak waren er vele activiteiten. Allereerst wilden wij, de locatieraad alle vrijwilligers bedanken en goede dagen toewensen met een kerstkaart. De verschillende werkgroepen waren weer heel actief geweest met prachtig resultaat: Hele mooie kerstversiering door de bloemschikkers, ook de kerststal stond weer te pronken. De kerk glom van alle kanten, en vergeet niet het poetswerk aan kandelaren door de koster. Ook het drukwerk zag er weer verzorgd uit. Hulde aan alle vrijwilligers. Op 22 december was er een vergadering van de locatieraden met het Parochiebestuur. Beide raden hebben ieder twee kandidaten voor het parochiebestuur voorgedragen: Juul Kampstra, Theo Ursem, Jan Ebbing en Tony Slaman. Ons is gezegd dat zij worden voor gedragen bij het bisdom. Wij vinden het belangrijk

dat het Parochiebestuur vanuit de beide kernen wordt verbreed om voldoende draagkracht te krijgen bij de komende belangrijke besluiten.

Maar er waren ook minder mooie berichten: Onze Voorganger Siem Bijman kwam na de kerst te overlijden. 7 en 8 januari werden een Avondwake en een Afscheidsviering verzorgd. We zullen Siem die heel veel activiteiten heeft verricht voor onze gemeenschap erg gaan missen.

De eerste volle week van januari was het vergaderweek: dinsdagavond Parochiebestuur met de locatieraden, woensdag de parochievergadering voor alle parochianen en donderdagavond kosteroverleg. U vindt verslagen hiervan elders in dit blad. Belangrijke onderwerpen stonden op de agenda: de nieuwe structuur van de Emmausparochie, onderhoud en verbeteringen aan beide kerken, beleid begraafplaatsen, verkoopplannen.

Op dinsdag 9 januari was er een vergadering van de locatieraden en het Parochiebestuur. In de nieuwe structuur komt er een rechtstreekse relatie en rechtstreekse communicatie tussen Bestuur en werkgroepen. Ook zal een locatie coördinator worden aangetrokken. De locatieraden zullen dan worden opgeheven. De locatieraad Wognum heeft aan het parochiebestuur laten weten dat zij voorstander zijn van eerst bestuursleden definitief benoemen, vervolgens de werkgroepen in werking laten treden en de locatie coördinator in functie laten komen om alle taken van de locatieraad over te kunnen dragen. Je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt! Voorts werden er vele praktische zaken, knelpunten en onderwerpen besproken.

Namens Tiny Hetsen en Angelique van Straalen

Hans van Engen

Locatie St. Cunera

Tight Formation

We hebben 2018 op een mooie manier afgesloten. Op 16 december hebben we samen met Men@Work een prachtig kerstconcert gegeven en op kerstavond hebben we in een volle Lambertus kerk in De Weere een mooie kerstviering verzorgd. In 2019 gaan we weer lekker verder met ons koor. Zaterdag 26 januari zingen we om 19.00 uur in de Lambertuskerk in De Weere. Zondag 17 februari zingen we om 10.00 uur in de Cunerakerk in Nibbixwoud. Op zondag 17 maart doen we mee met het korenfestival in De Rijp, we zingen om 12.55

Wil jij ook bij ons gezellige koor komen zingen? Dat kan!

Op maandag 28 januari, van 20.00-22.00, hebben wij een open repetitie in de St. Nicolaasschool in Nibbixwoud. We gaan dan lekker repeteren, met tussendoor een pauze met koffie, thee en wat lekkers

erbij. Je kunt op deze manier een beetje sfeer proeven van ons koor. Lijkt het je leuk om deze repetitie bij te wonen, stuur dan een mailtje naar tightformation@gmail.com dan zorgen wij dat er muziek voor je klaarligt. Kun je niet naar deze open repetitie komen, dan ben je ook van harte welkom op een andere repetitie.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden: **mannen**, bassen en tenoren, **vrouwen**, alt en sopranen. Ook als je nog nooit in een koor hebt gezongen ben je van harte welkom bij ons koor.

Wij zingen ongeveer 1 keer per maand een viering in de kerk, afwisselend in De Weere en Nibbixwoud, maar wij vinden het ook leuk om popliedjes te zingen en af en toe mee te doen aan een korenfestival.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze facebook pagina, of natuurlijk een mailtje sturen. Misschien tot 28 januari, of anders bij een viering in de kerk.

Groeten Het Bestuur

Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. De **Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam** verzorgt al decennialang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het 'Huis voor de Pelgrim' (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond. Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

29 mei – 6 juni 2019, busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Onderweg worden plaatsen aangedaan als Banneux, een bedevaartplaats in België. Het Hospice in Beaune, een prachtig museum, vroeger was het een ziekenhuis voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de **vliegreis van 31 mei – 5 juni 2019**.

De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.

Vliegreis van 6-11 september 2019

Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld.

Informatiebijeenkomsten

Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:

Zondag 20 januari 2019

Locatie: Moeder van de Verlosserkerk

Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem

Aanvang: 13.00 uur

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:

Joke Hoekman, T. 013-5216701 en M. 06-42347729

Wilma Caiffa, M. 06-12157507 (na 18.00 uur)

Diaken Philip Weijers, M. 06- 53887641

Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep

'Poëzie als inspiratiebron voor de Ekklesia'

Wilna Wierenga preekt in de Westfriesse Ekklesia.

De eerstvolgende viering van de Westfriesse Ekklesia is op **zondag 3 februari 2019** om **11.00 uur** in de Protestantse kerk te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriesse Ekklesia luidt: **"INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis"**.

In de viering van 3 februari a.s. zal Wilna Wierenga nader ingaan op 'Poëzie als inspiratiebron voor de Ekklesia'. Poëzie speelt een belangrijke rol in de liederen die wij zingen in de Ekklesia. Daar halen wij de veerkracht uit voor ons leven. Wilna baseert haar toespraak op de gedichten van Frida Vogels.

Wilna Wierenga is PKN-pastor en geestelijk verzorger in Hillegom en Alphen aan den Rijn. Zij heeft ook 6 jaar het koor van onze Westfriesse Ekklesia gedirigeerd.

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriesse Ekklesia staat onder leiding van Jerry Corsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 3 februari te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfriessekklesia.nl

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Drie Koningen is geweest maar evengoed willen wij nog de allerbeste wensen overbrengen voor 2019! Dat het een jaar met wat zonnestrallen mag worden.

Waarschijnlijk moet iedereen weer even wennen aan het "gewone" leven na alle vrije dagen want de kopij was dit keer minder dan afgelopen keren. Mocht u ons parochieblad 'de Verbinding' digitaal willen ontvangen, meldt u zich aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com.

VERSCHIJNING 2019

Donderdag 28 maart	Vrijdag 22 maart
Donderdag 16 mei	Vrijdag 10 mei
Donderdag 4 juli	Vrijdag 28 juni
Donderdag 12 september	Vrijdag 6 september
Donderdag 24 oktober	Vrijdag 18 oktober
Donderdag 12 december	Vrijdag 6 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 28 maart 2019.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 22 maart**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan op parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bereikbaarheid, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging en bestuur

Bereikbaarheid

Pastoor Deen heeft geen spreekuur, hij is bereikbaar op pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
0226-351637 (eventueel voicemail inspreken).

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.
Telefonisch te bereiken op nummer: 0229-571736

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Wognum is opgeheven, maar op donderdagmorgen kunnen nog steeds de misintenties worden opgegeven in de pastorie van 9.00 tot 11.00 uur
Donderdagmorgen tijdens openstelling telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688

Contactpersoon locatieraad

Nibbixwoud M. Boukens-Laan, telefoon 0612743053
Wognum A. van Straalen-Smit, telefoon 0229572563, mobiel 0614040074

Uitvaartverzorging

Nibbixwoud Begraafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Wognum Begraafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 0631163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begraafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 0611444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Parochie Bestuur

Naam	Functie	Telefoon	Email
Fred Deen	pastoor / voorzitter	0226351637	pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
Kees Nederhoff	penningmeester	0229575102	penningmeester@rkemmausparochie.nl
Kees Nederhoff	secretaris		bestuur@rkemmausparochie.nl
Vacant	locatie Nibbixwoud		
Vacant	locatie Wognum		

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.
Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.
Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.
Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost 10, -- euro.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmausparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, email adres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____
Adres _____
Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam :

Laat de parochie het weten. Geboortedatum :

Huwelijk op komst? Huidige adres :

Geef het tijdig door. Postcode : Woonplaats :

Verandering in het gezin? Verhuisdatum :

Laat het even weten. Nieuw adres :

Verhuizen? Postcode / Woonplaats :

Help onze Gezinsleden : Geb. datum :

administratie. M/V

..... M/V

..... M/V

