

December 2018 – Januari 2019  
7<sup>e</sup> Jaargang nr. 7

Parochieblad



# De Verbinding

Benningbroek  
Hauwert  
Midwoud  
Nibbixwoud  
Oostwoud  
Wognum  
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

## ***Van de pastoor***

### ***Op weg naar het kerstfeest***

2 december, de start van de Advent periode. Als ons parochieblad is verschenen hebben we al weer twee advent zondagen achter de rug.

Advent staat voor een tijd van bezinning. Ondanks de drukte, die we ervaren als mensen, om ons geestelijk voor te bereiden op dat geweldig, blij en mooie feest van de geboorte van Christus, onze Redder van de wereld.

Er is een verhaal waar we vaak niet over nadenken, valt misschien ook niet zo erg op vanwege de lengte. Het is het verhaal van de Herbergier. Door de gesloten deur bracht deze Maria en Jozef naar de stal.

Stel je voor dat de herbergier wel ruimte had weten te maken voor het jonge stel, dat naarstig op zoek was naar een plek, om hun kindje te verwelkomen in onze wereld. Dan zou deze stal over de hele wereld bekend zijn geworden. Misschien zou er zelfs een basiliek op de plek van de herberg gebouwd worden met toestroom van heel veel pelgrims en andere belangstellenden. De herbergier miste een enorme kans, omdat hij geen ruimte maakte voor Jezus. We leven nu zo'n 2000 jaar verder en zijn op de hoogte wie Jezus van Nazareth is. Nu we dit weten, worden wij uitgedaagd om ruimte te maken voor Jezus. Kerstmis betekent ook veel moeite, werk, maar ook het mooie vooruitzicht om iedereen bij elkaar te zien. Dat maakt die inspanning dan ook allemaal waard. Laten we aan de slag te gaan, met dezelfde positieve houding, ten opzichte van Jezus. Doet u best, bereid uzelf met blijdschap voor. Omarm de kans, naast uw fysieke inspanningen, wat meer te bidden en te reflecteren op uw leven en om meer liefde te tonen aan de mensen om u heen. Laten we de tijd op weg naar het kerstfeest zo leven, dat het kerstkind een welkom thuis bij ons mag aantreffen. Ik wens u hierin alle goeds.

### ***1<sup>e</sup> Communie voorbereiding 2019***

Op 16 november jl. mochten we 52 kinderen van de RK Hiëronymusschool verwelkomen die kennis mochten maken en uitleg kregen over het kerkgebouw, de sacristie en de dagkapel. De kinderen werden verdeeld in een aantal groepen, zodat er voldoende tijd voor de kleine groep en de individuele kinderen gemaakt kon worden.

Veel dank aan de koster, de leerkrachten en alle andere mensen die behulpzaam waren op deze vrijdagmorgen. In de sacristie waren allerlei voorwerpen, priesterkleding en inhoud van de kluis tentoongesteld en kregen de kinderen daar uitleg over. Er is zeker belangstelling bij de kinderen aanwezig welke betekenis e.e.a. heeft en waar het voor gebruikt wordt. Een favoriete handeling was uiteraard de bel luiden, of de microfoon inspreken. En de biechtstoelen, dat vonden sommigen een geheimzinnige ruimte. En wat dacht u van het orgel? Zoveel pijpjes groot, maar soms ook heel klein. En ook de kapel een plaats waar mensen biddend bij elkaar komen en waar Maria vereerd wordt.

Lieve ouders van deze kinderen. Ik nodig u van harte uit om uw kind tot de 1<sup>e</sup> communie toe te laten.

Een volgende stap om Jezus nog meer in het leven van je kind toe te laten. Steun uw kind in zijn of haar enthousiasme. Er is een heel betrokken werkgroep, samen met mij, die de kinderen op een hele mooie manier begeleiden. Hartelijk welkom.

### ***Doopsel***

Zondag 11 november jl. hebben we gevierd dat Charlotte Jonker het sacrament van het doopsel heeft ontvangen. Tegen ouders vertel ik dat zij het mooiste cadeau aan hun kind geven. Als je gedoopt wordt maak je de start met het christelijk leven. Je mag er op vertrouwen dat Christus met jou mee trekt in je leven. Je mag zeer vereerd zijn, dat je zo'n Helper in jouw nabijheid mag hebben. Beste Pauline en Nico, nogmaals van harte gefeliciteerd. Namens de parochiegemeenschap wensen wij jullie alle goeds toe voor Charlotte en jullie gezin.

Ook een van hartelijk welkom en uitnodiging voor andere ouders om hun kind te laten dopen.

### ***Aanmelden vormsel 201***

#### ***Beste ouders en kinderen***

De tijd dringt voor het aanmelden voor **het sacrament van het vormsel**. Een sacrament is een teken van Gods aanwezigheid. God staat voor liefde en bemint ieder mens. En het is goed als je als beginnend tiener dit sacrament mag ontvangen. Bij de meeste ontbreekt de kennis van dit sacrament. Wijs iets niet af, waar je weinig of niets van af weet. Doe gewoon lekker mee!

### ***Een terugblik***

Zondag 11 november was het ook St. Maartenfeest in Nibbixwoud. Er was een koor aanwezig met dirigent. We mochten het verhaal van St. Maarten beluisteren. Ik noem het zelf het feest van ontvangen en geven. Een dank je wel voor de inzet van de zangertjes en de muzikale begeleiding. En ook de volwassenen die deze ontmoeting en feest weer mogelijk hebben gemaakt. En uiteraard lekker samen zingen ook op het einde lekker snoep ontvangen. Blijfe kindergezichten die de kerk uitliepen met hun ouders of begeleiders. Een mooie en gezellige traditie waar de locatie Nibbixwoud in 2018 weer goed op terug kan kijken.

Mocht u mij willen spreken, dan belt u het nummer 0226-351637. Geen contact? Spreek uw telefoonnummer in en vraag of ik u terug kan bellen.

Tenslotte voor een ieder van u, mooie en gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling.

Vriendelijke groet,

*Regioadministrator/moderator pastoor Fred Deen*

**Mededeling: 20 en 21 december is pastoor Deen afwezig.**

## **Brief aan de parochianen van de Emmaus parochie**

### **Voorheen:**

St. Cunera parochie te Nibbixwoud  
H. Jacobus de Meerdere parochie te Zwaagdijk West  
H. Hieronymus parochie te Wognum

Nibbixwoud, 9 december 2018

Onderwerp: Uitnodiging parochiebijeenkomst

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief nodigen wij u uit voor een parochiebijeenkomst in de St. Cunerakerk te Nibbixwoud op woensdag 9 januari 2019 om 19:30 uur, de kerk is vanaf 19:00 uur geopend.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u als parochiaan geïnformeerd over de ontwikkelingen bij onze parochie:

1. De pastorale en bestuurlijke organisatie
2. De onderhoud en verbeteringswerkzaamheden:
  - a. Plannen voor de St. Cunerakerk te Nibbixwoud
  - b. Plannen voor de Hiëronymuskerk te Wognum
3. Verkoopplannen
4. De begraafplaatsen in Zwaagdijk-West en Wognum
5. De begraafplaats in Nibbixwoud
6. Emmaus Samen Verder

Met vriendelijke groet,

Het pastorale team

Pastoor Fred Deen  
Pastoor Paul Vlaar  
Pastoor Marcelo Salão Rocha

*Alle informatie staat ook in de volgende Verbinding en op de internetpagina*

### ***In Memoriam***

**Corrie Loos \* 25 mei 1919 - † 15 oktober 2018**  
**(Locatie H. Hiëronymus)**

Corrie werd op 25 mei 1919 als derde in het gezin Loos geboren. Ze kwam uit een gezin van zes. Geboren in een middenstandsgeslacht (Schildersbedrijf Simon Loos) heeft zij nooit armoede gekend. Daar is ze haar leven lang dankbaar voor geweest. Na zeven jaar onderwijs ging ze op 12-jarige leeftijd werken bij de Bond van Grote Gezinnen. Als er hulp nodig was door ziekte, werd Corrie gevraagd om in het gezin bij te springen. Later vond ze werk in het manufacturenwinkeltje van de familie P. Schuyt op de Oosteinderweg. In de loop van 1944 ging ze aan de slag in de slagerij van haar neef in Alkmaar. Corrie woonde vanaf toen doordeweeks in Alkmaar en in de weekenden in Wognum in haar ouderlijk huis, samen met zus Nel en broer Arie. Na haar pensioen in 1982 bleef ze daar permanent wonen tot ze in 2011 met Arie naar Sweelinckhof verhuisde. De laatste vier jaar van haar leven woonde ze alleen. En hoewel alleen, was ze gelukkig nooit eenzaam, dankzij een groot netwerk van neven en nichten om haar heen.

Corrie had veel hobby's; behalve van reizen (vroeger) hield ze van borduren, tekenen, scrabbelen en Zweedse puzzels oplossen. Zo hield ze haar geest actief, zoals ze zelf zei. Ook was ze regelmatig te vinden in de grote zaal van Sweelinckhof om een kaartje te leggen en Bingo te spelen. "Ik verveel me nooit!" zei ze altijd als je bij haar op visite kwam.

*"Tot het laatst toe helder van geest, actief, belangstellend en betrokken bij iedereen en de wereld om haar heen."* Dat stond – nog met Corries instemming - op haar overlijdenskaart. Wij laten onze lieve, eigenzinnige, recht-door-zee tante in liefde los.

**Tiny Boots – Romein \* 2 januari 1931 - † 8 november 2018**

**(Locatie H. Hiëronymus)**

Onze Moeder was een nuchtere West-Friese vrouw die niet van onzin en poepelegein hield. Zij was een moeder, oma en omi van een groot gezin. Een gezin waar zij heel trots en begaan mee was. Zij wist van al haar kinderen en kleinkinderen wat voor werk of opleiding zij deden en waar de achterkleinkinderen gek op waren. Wij kwamen allemaal, van groot tot klein, heel graag bij haar en zij had dan ook voor ieder wat wils en lekkers in huis. Moeder werkte ook mee in het bollenbedrijf van haar man en later met René en Ruud. Zij stond voor iedereen klaar en hielp waar nodig.

Haar verjaardag werd in het derde weekend van september gevierd bij de ijsbaankantine van Nibbixwoud, vaste prik een groot feest. Hier konden alle joôs lekker buiten op het veld spelen; wat genoot zij hiervan. Zij hield van gezelligheid, klaverjassen en spelletjes en PSV was haar voetbalclub waar zij bijna geen wedstrijd van heeft gemist.

27 jaar heeft moeder de uitvaarten begeleid van heel veel parochianen, waarvan 23 jaar samen met haar man Wim en na zijn overlijden heeft zij dit nog 4 jaar zelf gedaan voor de begrafenisvereniging de Laatste Eer.

Sterk als zij was ging helaas haar gezondheid de laatste periode achteruit en moest zij steeds meer inleveren. Zij had meer zorg nodig en het zelfstandig wonen in haar huisje bij Sweelinckhof bleek niet meer mogelijk.

Na 2 nachten in haar nieuwe kamer is onze lieve moeder donderdag 8 november op 87-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Afsluitend met de tekst op haar kaart....

**Bezige handen, nu gevouwen en stil**

**Een leven lang gegeven, dat was moeders wil**

**Uw strijd is gestreden, vol moed**

**Het is op, zo is het goed.**



### ***Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof***

Za. 15 dec.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor P. Vlaar
Za. 15 dec.	19.00 uur	<b>3<sup>e</sup> weekend Advent.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar
Wo. 19 dec.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 22 dec.	10.30 uur	Oecumenische viering in Sweelinckhof m.m.v. het Sweelinckkoor. Voorgangers: Dominee P. van Ankeren en Pastoor F. Deen.
Za. 22 dec.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen
Ma. 24 dec.	<b>19.00 uur</b>	<b>Kerstavond.</b> Eucharistieviering m.m.v. Het Parochieel Gemengd Koor Voorganger: Em. Pastoor G. Koning
	<b>21.30 uur</b>	Woord en communieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Siem Bijman
Di. 25 dec.	10.00 uur	<b>Kerstmis.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen
	<b>13.30 uur</b>	Kindje wiegen.
Wo. 26 dec.	10.00 uur	<b>2<sup>e</sup> Kerstdag. Viering in Nibbixwoud.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor Voorganger: Pastoor F. Deen
		<b>Viering in de kapel vervalt.</b>
Za. 29 dec.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen
Za. 29 dec.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen
Ma. 31 dec.	19.00 uur	<b>Oudejaarsavond. Gezamenlijke viering in Nibbixwoud</b> m.m.v. de Fanfare Woord en communieviering. Voorganger: Mariska Vriend
Di. 1 jan.	10.00 uur	<b>Nieuwjaarsdag.</b> Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen
Wo. 2 jan.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 5 jan.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Cor Hoogland.
Za. 5 jan.		<b>Viering vervalt</b>



Zo. 6 jan.	10.00 uur	<b>Driekoningen.</b> Woord en communiegeving m.m.v. het NEVA ensemble Voorganger: Cor Hoogland. <b>Na afloop nieuwjaarswensen</b>
Za. 12 jan.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen
Zo. 13 jan.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen
Za. 19 jan.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor P. Vlaar
Zo. 20 jan.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: pastoor P. Vlaar.

### **Kerkvieringen Wognum volgen op computer**

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

### **Misintenties Wognum**

**Zaterdag 15 december: Sweelinckhof:**  
Freek Mol en overleden familie

**Zaterdag 15 december:**

Qrijn en Gre Kroon-Ruiter; Wil Ootes-Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Arie Wiering; Jaap en Lies Tool- Ootes; Theo Kok; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Martien en Willy Pronk-Vriend; Wim en Tiny Huibers-Komen; Piet Romein;

**Woensdag 19 december: Dagkapel**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

**Zaterdag 22 december: Oecumenische Kerstviering in Sweelinckhof:**

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Adrie Smit; Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Overleden familie Ruiter-Ruyter en zegen over hun gezin; Jaap Ursem en Marco Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Overleden familie Ruiter-Ruijter en zegen over hun gezin;

**Zaterdag 22 december:**

Annie Rood -Bakker en zegen over haar gezin; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Overleden ouders Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Arie Wiering en uit dankbaarheid voor een 90-jarige;

**Maandag 24 december: Kerstavond**

Qrijn en Gre Kroon-Ruiter; Overleden ouders Bakker-Twisk; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over hun gezinnen; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Lizet Groot-Zuiker; Jan en Ina de Haan-Koopman, Martien en Marieke; Nic Kaldenbach; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Overleden ouders van Reijssen-Vlaar, zus Elly en zwager Piet; Ben Rohof en Bets Rohof-Homan; Andries Romein; Annie Rood-Bakker en zegen over haar gezin; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Joke Stam-Koelman; Corné Stam; Overleden ouders Groen-

Jong; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Marian Bijman-Jonker; Frans Frantzen; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Jacques Hetsen; Theo Kok; Kees, Siem en Renee Besseling; Johan Schaapherder; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem Boots; Hans van Oosten; Levende en overleden familie Karsten-Schagen; Martien en Willy Pronk-Vriend; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; Annet en haar vader Jan van Diepen; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan Wit en Afra Wit-Broers en zegen over hun gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Jaap en Tiny Overboom-Schouten en zegen over hun gezin; Jan Koeman en de kleine Joy; Piet en Reina Stam-Commandeur; Joop en Francien Fasting-van der Zeeuw; Piet Romein; Jaap en Agatha Ootes-Twisk en zussen Gre en Afra en zwager Sjaak; Koos Zuurbier; Overleden ouders Conijn-Verlaat;

**Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag**

Cees en Bets Wester-van Baar; Overleden ouders Besseling-Huiberts; Nicolaas Blauw en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Lizet Groot-Zuiker; Marie Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Piet Kroon; Arie Wiering; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Jaap en Lies Tool -Ootes; Overleden familie Bleeker-Ootes; Martien en Willy Pronk -Vriend; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Piet Stam en zegen over zijn gezin; Klaas Weel; Jan en Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; Piet Romein; Johannes en Margaretha Koeleman-Huisman en Afra;

**Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag vervalt in Wognum wel viering in Nibbixwoud met het Mannenkoor**

**Zaterdag 29 december Sweelinckhof:**

Overleden familie Ruiter-Ruyter en zegen over hun gezin;

**Zaterdag 29 december:**

Riet Blauw-Zandvliet; Martien en Willy Pronk- Vriend;

**Maandag 31 december: Oudejaarsviering in Nibbixwoud met fanfare**

Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lex en Nel Dijkstra; Ben Rohof en Bets Rohof -Homan; Annie Rood- Bakker en zegen over haar gezin; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Marian Bijman-Jonker; Frida Bleeker-Neefjes; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees;

**Dinsdag 1 januari:**

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees;

**Woensdag 2 januari Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van onze parochie;

**Zaterdag 5 januari Sweelinckhof:**

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

**Zondag 6 januari: NEVA ENSEMBLE**

Siem Blauw en zijn dierbaren; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Ben Rohof en Bets Rohof-Homan; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Klaas Weel; Overleden ouders Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick en Marian;

**Vieringen Zwaagdijk-West, fam. Jong Chai nr. 352**

- Zon. 20 jan. 10.00 uur Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352  
voorganger: past. F. Deen
- Zon. 3 feb. 10.00 uur Eucharistieviering bij de fam. Jong- Chai Zwaagdijk 352  
voorganger: past. F. Deen



**Vieringen in de St. Cunerakerk**

- Zo. 16 dec. 10.00 uur **3<sup>de</sup> weekend van de Advent.** Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
- Ma. 17 dec. 19.30 uur **Boeteviering.** Viering vervalt
- Zo. 23 dec. 10.00 uur **4<sup>de</sup> weekend van de Advent.** Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor F. Deen.

**KERSTMIS 2018:**

- Ma. 24 dec. **19.00** uur **1<sup>e</sup> nachtviering.** Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor F. Deen.  
Zang door Thea Ooms-Commandeur
- 21.30** uur **2<sup>de</sup> nachtviering.** Woord- en communieviering m.m.v. het Jubilatekoor.  
Voorganger: Tony Slaman.
- Di. 25 dec. 10.00 uur Viering vervalt in Nibbixwoud.
- 10.00 uur **1<sup>e</sup> Kerstdag. Gezamenlijke viering in Wognum.** Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
- 13.30 uur Kindje wiegen
- Wo. 26 dec. 10.00 uur **2<sup>e</sup> Kerstdag. Gezamenlijke viering in Nibbixwoud.** Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.

Zo. 30 dec.	10.00 uur	Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Ma. 31 dec.	19.00 uur	<b>Oudejaarsavond. Gezamenlijke viering in Nibbixwoud.</b> Woord- en communieviering m.m.v. fanfare St. Gregorius. Voorganger: Mariska Vriend.
Di. 1 jan.	10.00 uur	<b>Nieuwjaarsdag.</b> Viering vervalt
Za. 5 jan.	19.00 uur	<b>Nieuwjaarswensen en Driekoningen.</b> Woord- en communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Cor Hoogland. <b>Na afloop van de viering kunt u in de pastorie onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar gelukkig nieuwjaar wensen.</b>
Za. 12 jan.	19.00 uur	Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 19 jan.	19.00 uur	<b>Aktie Kerkbalans.</b> Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor P. Vlaar.
Za. 26 jan.	19.00 uur	Viering vervalt
Zo. 27 jan.	10.00 uur	<b>Week van de eenheid, Oecumenische viering.</b> Woord- en communieviering m.m.v. Cantorij. Voorganger: Cor Hoogland.

### **Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:**

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

### **Misintenties Nibbixwoud:**

#### **Zondag 16 december:**

Bert Schouten en zegen over zijn gezin; Lou Hes; Cor en Mart Koppes-Kuip; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Willem Vriend; Roelof en Truus op den Kelder-Glas; Uit dankbaarheid bij het 50- jarig huwelijk van Kees en Ria Vriend-Kroon en zegen over de gezinnen;

#### **Maandag 24 december 2018 (Kerstnacht):**

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Karin Loos; Gerard en Corrie de Vries-Spigt en Leo; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Toos, Jan en Wiro Haring; Rob Hulst; Bert Schouten; Cees Karels; Dennis Kroon; Familie op den Kelder-Koeleman; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef Karsten; Vader en moeder Verlaat, Ko, Jaap, Riet en John; George van der Laan; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Ans Berkhout-Grippeling; Niek Vlaar en overleden ouders; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Overleden ouders Verbeek-Smit; Gerda Berkhout-Bennis; Piet Karsten; Nico Kok; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Ria Overbeek-Smit; Pierre en Ria Vriend-Braas; Martijn en Pé Vlaar; Piet en Ina Machtel-Hollander en dochter Karin; Thea Hoogland-Karsten; Nic. Weel en kleinzoon Rob; Simon en Regina van Diepen-Ettes, Tiny en Wim en tante Nanda; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen; Simon en Johanna Haring-de Haan; Niek en Lies Commandeur-Machtel; Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Nicoline Buis en opa en oma Buis-Redeker; Theo Doodeman en zegen over zijn gezin; Nico Jonker

en overleden familie; Jan en Nel Conijn-Twisk; Piet Schoenmaker;

#### **Dinsdag 25 december (Eerste kerstdag, gezamenlijke viering in Wognum):**

Joop Vriend en Aag Vriend-van Zelm; Joop en Dirk van Zelm; Jan Kolenberg en Dennis; Piet Velzeboer; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Petrus en Cornelia Huisman-Pelt en Lou, Theo en Adrie; Jan en Hermina Schouten-Laan; Albertus Haring en Catharina Haring-Karsten; Jaap Huisman en overleden ouders; Thaam op den Kelder; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Pierre en Ria Vriend-Braas;

#### **Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)**

Anneke Vleerlaag-Jonk; Pierre en Ria Vriend-Braas; Bep Kollmer; Piet en Tiny Appelman-Doodeman; Kees Koeleman en overleden familie Koeleman-Hulst;

#### **Zondag 30 december:**

Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Herman op den Kelder en Jos; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen;

#### **Maandag 31 december:**

Alie Conijn; Arie Smit; Rob Hulst; Niek Vlaar en overleden ouders; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Nico Kok; Cor Ligthart; Martijn en Pé Vlaar; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Jan en Nel Conijn-Twisk; Dennis Kroon; Kees Koeleman en overleden familie Koeleman-Hulst;

### Zaterdag 5 januari:

George van der Laan; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Piet en Ina Machtel-Hollander en dochter Karin; Jan en Agnes Knol-Ettes; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Theo Vlaar, die a.s. dinsdag 100 jaar zou zijn geworden en Bets Vlaar-van Diepen en zegen over de gezinnen; Familie van Schagen-Vlaar;

### Zaterdag 12 januari:

Nico Kok en Freek Kok; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar;

### Zaterdag 19 januari:

Pierre en Ria Vriend-Braas; Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Overleden familie Schoenmaker; Uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwelijk van Nico en Nel Appelman-Bijpost; Kees Koeleman en overleden familie Koeleman-Hulst;

### Zondag 27 januari:

Alie Conijn; Gré de Beer-Weel; Herman op den Kelder en Jos; Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Pé Goedhart; Niek Vlaar;

### **Onze gebeden worden gevraagd voor:**

**Onze overledenen:** In het bijzonder bidden wij voor Emmie Rood-Pronk, Tini Boots-Romein en Nel Roemer-Appelman (locatie: H. Hiëronymus). Truus Aker-Jong (locatie: St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

**Onze zieken:** voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

**Onze dopeling:** Charlotte Jonker die op 11 november door het heilig doopsel in onze geloofsgemeenschap is opgenomen. Wij bidden dat het haar goed mag gaan.

### **Doopvoorbereiding Wognum**

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

### **Nibbixwoud**

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736 De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.



### **Geboortekaartje**

We mochten een kaartje ontvangen van de geboorte van Job Rood, zoon van Wouter Rood en Sacha Stam. Wij wensen jullie veel geluk met jullie zoon!

### **Kerkwerksters Wognum**

Groep 5	18 December	19.00 uur
Groep 6	?	
Groep 1	3 Januari	9.00 uur
Groep 2	9 Januari	13.00 uur
Groep 3	15 Januari	9.00 uur

Allemaal gezellige feestdagen toegewenst.



### **Agenda Nibbixwoud**

Dinsdag 18 december	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 19 december	09:00 uur	koperpoetsers
Donderdag 20 december	09:00 uur	kerkwerksters, groep 1
Zaterdag 22 december		kerstconcert 'Ons Genoegen'
Dinsdag 8 januari	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 9 januari 2019	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
Dinsdag 22 januari	09:30 uur	communie, thuis



De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

## ***Mededelingen voor alle locaties***

---

### ***Werkgroep opvolging Pastoor***

Het bestuur wil tijdig aan de slag met de opvolging van onze pastoor Deen, zoals u weet heeft pastoor Deen eerder aangegeven dat hij halverwege 2020 met emeritaat wil gaan. Wij gunnen hem die periode maar voor onze parochie is er nog veel te doen om de opvolging op een goede manier te organiseren.

#### **Wij hebben onze aanpak met het Bisdom besproken:**

1. Het vormen van een werkgroep<sup>1</sup> opvolging pastoor;
2. De werkgroep maakt een profielschets en presenteert dit aan het bestuur;
3. Het bestuur stelt de profielschets vast;
4. Het bestuur gaat met de profielschets naar de Bisschop en wij vragen een meervoudige voordracht;
5. Stelt het Bisdom een of meer kandidaten voor dan zal de werkgroep een advies over deze voordracht aan het bestuur geven;
6. Het bestuur neemt het voorstel over;
7. Het bestuur informeert de Bisschop over het genomen besluit;

Uitgangspunt van deze aanpak is om halverwege 2019 een opvolger te verkrijgen die voldoende tijd krijgt om ingewerkt te worden.

#### **En hoe nu verder?**

Door de vele taken van pastoor Deen naast die hij voor onze parochie uitvoert is het met deze aanpak mogelijk deze opvolging gestructureerd en geleidelijk uit te voeren.

Wij roepen kandidaten op voor deze werkgroep, dat kan met een briefje naar het bestuur van de R.K. Emmausparochie, Dorpstraat 55, 1688 CB te Nibbixwoud.

Het bestuur zal in januari de aanmelding bekijken en een selectie maken zodat de verschillende onderdelen van onze gemeenschap aan het woord komen. Dus alle drie de locaties, de pastorale taken en de niet pastorale taken.

Vragen over dit onderwerp?

Kees Nederhoff, secretaris/penningmeester

---

<sup>1</sup> Een werkgroep is een samenwerking tussen parochianen in de regio, dus Nibbixwoud, Zwaagdijk-West en Wognum.

## **Dankbaar voor de oogst**

Zondag 28 okt. was in de Cunerakerk de gezamenlijke oogstdankviering van de Emmausparochie.

Het thema van de viering was: **Zicht op morgen.**

De voorzitter Arie Schouten van LTO West-Friesland sprak een openingswoord, Siem Bijman ging voor en samen met de tekstgroep van het Sylvidakoor hebben we kritisch gekeken naar: danken voor de oogst - God en de mens - de aarde en de toekomst.

We hebben geprobeerd het thema van de viering zichtbaar te maken in de eerste lezing.

Naast de wereldbol brachten we veelkleurige bloemen en een kruik met water naar voren. Plus een groot oerbrood, dat speciaal door bakkerij Kool voor ons was gebakken.

Zoals vroeger onze moeders (oma's) het brood zegenden met het broodmes voor het werd aangesneden, werd ook deze morgen het brood gezegend. Brood, teken van leven, ons door God gegeven. Brood om dankbaar voor te zijn. Brood van de aarde, waar wij zuinig op moeten zijn om voor dagelijks voedsel te kunnen blijven zorgen.

Na de viering bleven veel mensen voor een 'koppie'. Voor de gezelligheid en na te praten over de woorden en teksten die tijdens de dienst waren uitgesproken. En natuurlijk over het weer. De droge zomer, die voor de boeren en tuinders zorgen met zich mee bracht.

We hadden u van te voren gevraagd iets mee te nemen voor de Voedselbank.

En dat heeft u gedaan! Het was geweldig, zo veel. Plus een bedrag van € 169,20. Maandagmorgen hebben we alles weggebracht naar Hoorn en we moesten u van harte bedanken.

Het was een mooie viering met een enthousiast koor en een hele goede opkomst.

Tot ziens volgend jaar in de Hiëronymuskerk.

*De tekstgroep*

## **Kerstconcert 23 december**

Samen met het Cunerakoor verzorgen Wil Luiken en Gerda Govers een kerstconcert op zondag 23 december in de Protestantse kerk aan de Raadhuisstraat van Wognum

Aanvang : 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur)

Entree € 10,00 (inclusief consumptie)



## **Cunerakoor 1<sup>e</sup> Kerstdag in de Hiëronymuskerk**

Op de 1<sup>e</sup> Kerstdag zal het Cunerakoor de viering verzorgen om 10.00 uur in Wognum.

Er is een mooie viering samengesteld met als thema "Wonderbaarlijke Boodschap"

Natuurlijk zullen er diverse liederen meegezongen kunnen worden welke eenieder in de kerststemming zal brengen. Ook daar zal Gerda Govers het koor ondersteunen met enkele liederen.

Wij hopen U te zien!!

## **Het Gevoel van Kerstmis**

Het is weer de mooiste tijd van het jaar.

Kerstmis staat voor de deur, de lichtjes en kaarsjes gaan aan en we genieten van vrienden en familie om ons heen. Dat gevoel van kerst wil popkooi Tight Formation samen met vocalgroup Men@Work graag overbrengen tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 16 december.

Wat is er mooier dan een muzikale middag met Twee totaal verschillende koren.....

Tight Formation een interkerkelijk popkooi, dat bestaat uit 30 leden uit Nibbixwoud/De Weere en omgeving. Ze worden begeleid door pianiste/dirigente Laura Tesselaar.

Men@Work is een vocalgroup uit Spierdijk en omstreken, bestaande uit 12 mannen en staat onder leiding van Frank Hoebe.

Kom in de ultieme kerststemming tijdens "Het Gevoel van Kerstmis" met een uitgebreid kerstrepertoire vol met bekende en minder bekende decemberliedjes.

Het concert begint om 14.30 uur in de Hervormde Kerk (Radboudstraat 1) in Hoogwoud. De toegang bedraagt 10 euro, inclusief koffie of thee. Voor kinderen tot en met 15 jaar is de entree 5 euro.

Reserveren via [www.vocalgroupmenatwork.nl](http://www.vocalgroupmenatwork.nl) of Ron en Marieke Bleeker 0229 574103

## Locatie H. Hiëronymus

### **R.K. Begraffenis - en Crematievereniging " Laatste Eer " Wognum**

Beste parochianen.

Zoals wij u middels een mededeling in De Verbinding van september /oktober hebben laten weten is Marijke Wittenberg-Ursem per 1 november gestopt als uitvaartverzorgster voor de vereniging.

Marijke is 18 jaar voor de vereniging in touw geweest en heeft in die periode velen in een verdrietige periode bijgestaan.

Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en zullen hier na de viering van 15 december a.s. in de Hiëronymuskerk bij stil staan. (vanaf ongeveer 20.00 u.) U kunt Marijke dan onder het genot van een kop koffie de hand schudden.

We hopen velen van u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

*Bestuur "Laatste Eer"*

### **Afscheid**

In het jaar 2000 solliciteerde ik, Marijke Wittenberg, bij Laatste Eer Wognum. Tinie Boots-Romein nam na vele jaren afscheid, en ik mocht haar opvolgen. Na een half jaartje te hebben mee gelopen met Joke Lakeman (ook uitvaartbegeleidster Laatste Eer) kon ik zelfstandig het uitvaartwerk oppakken. Best wel spannend hoor! Het was immers wel heel bijzonder om dit werk te mogen doen.

Ik werd geroepen bij families waar verdriet was om het heengaan van een dierbare. Dan moest ik handelen om zo mogelijk, en naar hun wensen, de uitvaart goed te verzorgen. Ook vertrouwde de familie mij in de dagen van afscheid dierbare herinneringen toe en was ik hun steun en toeverlaat. Moeilijke momenten als het ging om veel te vroeg overlijden van dorpsgenoten viel mij zwaar. Maar juist dan moest ik sterk zijn want de naaste familie steunt op je. Hoewel iedere uitvaart op zich staat heb ik geprobeerd vanuit mijn gevoel iedere overledene de waardering te geven die hij of zij verdiend.

Dankbaar dat ik dit werk 18 jaar heb mogen doen. De laatste 5 jaar samen met collega Monica Appel. Een hele fijne samenwerking want wij hadden om beurten de meld telefoon en konden elkaar oproepen bij vakantie, ziekte of andere onverwachte gebeurtenissen. Met het bestuur, verzorgsters en dragers van de Laatste Eer heb ik altijd in goede harmonie samengewerkt. Bedankt hoor!! Evenals de dames en heren van de avondwakegroep, koster, kerkhofbeheerder en de pastoors van de parochie.

Dank aan de dames en heren van het parochiekoor die altijd weer op de meest onverwachte momenten de zang hebben verzorgd bij een uitvaart. En ook dank aan het Sylvidakoor die de zang verzorgt bij een avondwake als de familie dit wenst.

Nu dan mijn afscheid a.s. zaterdag. Ik ga een nieuwe tijd tegemoet. We zijn de trotste oma en opa van 3 kleindochters waar wij onze vrije tijd aan kunnen

besteden. Hoewel ik stop met het werk als uitvaartbegeleidster wil ik mij wel beschikbaar stellen als voorganger. Ik denk dan aan een woord en gebedsdienst, herdenkingsdienst of crematieplechtigheid bij uitvaarten. De parochiekerk die altijd openstaat bij lief en leed is dan een belangrijke plaats om samen te komen bij afscheid.

Lieve mensen, dank voor het vertrouwen welke ik in deze 18 jaar van u heb gekregen. Het ga u allen goed! Tevens wens ik/wij u allen Prettige Kerstdagen en een mooi en gezond 2019 toe.

*Marijke Wittenberg – Ursem.*

### **Lourdesfonds Wognum**

Oktober was onze donatiemaand voor het Lourdesfonds.

Dankzij de 14 vrijwilligsters zijn bijna alle donateurs benaderd en hebben wij het mooie bedrag van € 757,80 opgehaald.

Dank aan alle vrijwilligsters en aan onze donateurs van het Lourdesfonds. Hierdoor kunnen wij volgend jaar weer iemand vragen om als pelgrim de reis naar Lourdes te mogen meemaken.

Het is mooi om te lezen wat het met mensen doet die de reis naar Lourdes hebben meegemaakt afgelopen september. Zie de Verbinding van vorige maand!

Als u zich aan wilt melden als donateur dan kan dat bij: Marijke Wittenberg en Truda Stam.

***Wij wensen u fijne feestdagen en aller goeds voor 2017.***

### **Van de locatieraad Wognum**

De afgelopen periode hebben we weer vele prachtige vieringen gehad. Een heel mooie viering was ter gelegenheid van Oogstdankdag gezamenlijk in Nibbixwoud. Ook in de Cunerakerk klinkt het Sylvidakoor geweldig!

Op 2 november was de kerk zeer goed gevuld vanwege de Allerzielenviering, voorbereid door de Avondwake groep. Veel dank aan deze groep, het is toch elke keer weer een hele klus 500 kaarsjes op het kerkhof te laten branden. Veel waardering was er voor al die vrijwilligers die het kerkhof zo mooi bijhouden. 11 november hadden we een oecumenische viering in de Hervormde kerk. De scholen hadden voor veel gevulde schoenendozen gezorgd voor kinderen van vluchtelingen. Het kinderkoor de Victorzangertjes ondersteunden de dienst. Nu zijn we al weer in de Advent, een mooie ingetogen tijd om ons voor te bereiden op Kerst. Eerst nog op 15 december afscheid nemen van Marijke Wittenberg die 18 jaar lang als uitvaart begeleidster heeft gewerkt en nu met een welverdiend pensioen gaat. Na de viering met Paul Vlaar en het Sylvidakoor is er gelegenheid voor parochianen Marijke te bedanken bij een kopje koffie. Daarna is er in de ontmoetingsruimte voor genodigden gelegenheid haar te bedanken. En dan staat Kerst en Oud en Nieuw weer voor de deur. Vele vrijwilligers zijn al bezig om alles voor te bereiden. Wij hebben veel waardering voor hun werk. De locatieraad heeft het

ook weer bestuurlijk druk gehad. Zoals we de vorige keer reeds meldten hebben we een aangepaste organisatiestructuur en plannen voor aanpassing van de kerk ingediend bij het bestuur. Ook hebben wij Juul Kampstra en Theo Ursem voorgedragen voor het Parochiebestuur, samen met twee mensen uit Nibbixwoud moeten zij het parochiebestuur namens de beide gemeenschappen gaan dragen, ten slotte wij allen zijn de kerk! Alle overleg met diverse werkgroepen en commissies zijn deze maand afgezegd vanwege de ziekenhuisopname van Kees Nederhoff. Wij wensen hem beterschap. Ook de parochiebijeenkomst en de bijeenkomst met de locatieraden zijn verschoven. In januari zal het Parochiebestuur een informatieavond houden voor alle parochianen, zo is ons toegezegd. Verder willen wij Pastoor Deen feliciteren met zijn verjaardag. Rest ons nog u een gezegende Kerst toe te wensen en een goed en elan vol nieuw jaar!

*De locatieraad Wognum: Tiny Hetsen, Angeliqve van Straalen en Hans van Engen*

### **Teleurgestelde parochiaan**

Beste lezer,

We kunnen wel stellen dat onze parochie in zwaar weer verkeerd. Het afgelopen half jaar verschenen er diverse keren vervelende berichten over het wel en wee van onze parochie in de krant. Afgelopen zomer stopten het Jeugdkoor Zingsalabim en Jongerenkoor Upbeat.

Dat moet je als parochie toch wel aan het denken zetten. De jeugd (gezinnen) en de jongeren zijn de toekomst voor de parochie. Als zij niet meer naar de kerk komen, komt er een tijd dat we ophouden te bestaan.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Vanuit de slotviering van Jongerenkoor Upbeat, waar veel oud leden van het Jongerenkoor aan mee deden, ontstaat er een initiatief om een doorstart te maken. Meer dan 40 oud leden melden zich aan om zo 1x in de 3 maanden een paar weken te repeteren en dan een viering/uitvoering/concert ten gehore te brengen. Het enthousiasme is groot. Ook wordt er in Wognum een nieuw kinderkoor opgericht. Onder de naam Happy start Annemarie Wever een jeugdkoor. Heerlijk dat de jeugd van Wognum blijft zingen. Als dorp met een rijke

historie van koren word je daar toch vrolijk van. Toch ben ik zoals ik in het onderwerp hierboven vermeldde een teleurgestelde parochiaan. Ik ben één van de enthousiastelingen die zich heeft aangemeld voor de doorstart van het Jongerenkoor. Graag zouden we 1 of 2 keer per jaar een viering in de kerk willen verzorgen. Vanuit het parochiebestuur is echter besloten dat aangezien wij geen parochieel koor (willen) zijn, we ook geen vieringen in de kerk mogen verzorgen. En dat is waar de schoen wel een beetje knelt. Als ik namelijk door De Verbinding van oktober-november 2018 blader, dan zie ik op pagina 12 dat jeugdkoor Happy op 25 november zingt bij de Sint-Nicolaas viering in de Sint Cunerakerk. Laat ik voorop stellen dat ik dat geweldig vind, maar ook het jeugdkoor Happy is ook geen parochieel koor. Wordt er nou gemeten met twee maten? Als zwaar teleurgestelde parochiaan zou ik graag van jullie willen horen hoe jullie dit zien? Hoe kunnen jullie aan 40 enthousiaste (oud) parochianen verkopen dat zij niet welkom zijn om in de kerk een viering te verzorgen en de leden van het jeugdkoor Happy (waarvan waarschijnlijk niet eens alle leden een parochiaan zijn) wel.

Met vriendelijke groet,

*Silvia Besseling*

### **Neva-ensemble uit Sint-Petersburg**

Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble zal op **zondag 6 januari 2019** komen zingen in de Hiëronymuskerk, Kerkweg 1 te Wognum om 10.00 uur. Het Russische klein koor bestaat uit twee zangeressen, drie zangers en een pianiste. Naast de concerten werken zij ook mee op de zondagmorgen aan kerkvieringen en -diensten met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit gezelschap keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24<sup>e</sup> keer, terug naar ons land. Zij krijgen zeer veel waardering voor hun op geheel eigen wijze gezongen Russische liederen.

Na afloop van de viering staan de zangers zelf aan de deur om de mondelinge en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen. Tevens is er de mogelijkheid om een CD te kopen. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie.

Komen jullie ook op eerste kerstdag  
"Kindje Wiegen"? We spelen dit jaar het verhaal  
van 'Het kindje in de stal' om 13.30 uur in de  
Hiëronymuskerk.



## Locatie H. Jacobus de Meerdere

---

### Allerzielenviering Zwaagdijk- West

Dames ik heb nog een kleine vraag!  
Zouden jullie 2 november nog een keer willen zingen?  
Het gaat dan om de Allerzielenviering.  
Geen bedenktijd, geen aarzelen, gewoon direct: ja, natuurlijk.  
Het is een bijna blij uitstel van ons koor.  
Toch nog een keer optreden. Dit is niet ons laatste samenzijn.  
Het voorgaande gebeurde tijdens het slot etentje van het dameskoor.  
Moeilijk is het, het is over, geen verplichting meer van repeteren en zingen.  
Dan komt een viering op een latere datum als een welkom uitstel.  
Twee november in het sportzaaltje van de basisschool.  
Ieder doet mee, de beide Jannen, het complete gemengde koor.  
Bestaande uit de heren, Gerard, Kees en Cor.  
En natuurlijk alle dames, Connie, Vroni, Margreet, Vera, Rina, Joke en Lucella.  
Monie had van dat zaaltje een heus kerkje gemaakt.  
Spullen uit de kerk met daarbij zelfs de Paaskaars.  
Zelf ging zij voor met Lucella als hulp en toeverlaat.  
Het koortje zong mooie liederen waaronder het tafelgebed, Groter dan ons Hart.  
Eigenlijk moest je de hele tekst daarvan hier afdrukken, prachtig.  
Mooi gevuld met 55 mensen die allen met hetzelfde gevoel bijeen waren.  
Herinneringen aan hun geliefden die nu op het kerkhof liggen.  
De keus voor de school is gekozen omdat het kerkhof aan de overkant van de weg ligt.  
Het is mooi verlicht, ook daar zijn weer mensen mee bezig geweest.  
Allerzielen is een gevoel dat aanspreekt voor veel Zwaagdijker zielen.  
Aan het eind van de viering wordt meegedeeld dat het kerkhof onder  
beheer komt van een groep Zwaagdijkers.  
Mag dat van kerkbestuur en bisschop? Ja dat mag!! Applaus  
Met allen naar het kerkhof. Het was weer mooi, heel mooi.



*Zwaagdijk-West 3 december, Cor Karels*

## Locatie St. Cunera

---

### **Vera Knol na 70 jaar terug bij sint Cunera.**

Vera begon 70 jaar terug haar carrière als pastoors meid in haar dorp Nibbixwoud en heeft haar carrière afgesloten in Hilversum waar ze nu in een appartement in het voormalig parochiehuis woont. Vera die haar 90ste verjaardag zaterdag 27 oktober vierde met haar familie in de Dres in Nibbixwoud kreeg een grote verrassing van haar oom en tante zeggens. Onder leiding van Vera Wals-Knol werd er een heerlijke brunch geregeld in het parochiehuis van de sint Cunera waar zij was begonnen. Vera die bij haar zus Nel in Medemblik logeerde werd door Nel meegenomen naar Nibbixwoud. Voor Vera was alles nog een grote verrassing totdat ze bij de Cunera kerk aankwam en daar al wat familieleden zag. De emoties werden haar op dat moment iets teveel. Haar woorden gaven aan dat dit een bijzonder moment voor haar zal zijn. De kerk, parochiehuis waar het allemaal begon en daar met familie van een brunch mogen genieten. Ze genoot met volle teugen. Ook de parochie vond dit een hele bijzondere gebeurtenis waar ook zij iets aan bij wilden dragen naast het al beschikbaar stellen van het parochiehuis. Pastoor Deen kwam namens de parochie Vera een mooie bos bloemen brengen en sprak haar toe. De bewondering voor personen zoals

Vera liet hij duidelijk horen. Daarna werd er nog een rondleiding gedaan door Pastoor Deen en dhr. Nederhoff. Elk plekje gaf weer een nieuwe herinnering aan tante Vera waar zij met weer een leuk verhaal kwam. Geen deur werd overgeslagen en voor Vera was dit het begin van een feestelijk weekend waar ze de mooie leeftijd van 90 ging vieren.

Bedankt voor de medewerking parochie sint Cunera.

(Vera hoort dit liever)

*U kunt een foto van deze gebeurtenis bekijken op de website: [www.rkemmausparochie.nl](http://www.rkemmausparochie.nl)*

### **Speciale kerstviering in de Cunerakerk**

Op kerstavond 24 december is er in de Cunerakerk om 19.00 uur een speciale kerstviering voor gezinnen. De Eucharistieviering waar Pastoor Deen in voorgaat is niet alleen gericht op kinderen, maar ook op jongeren en ouders. Alle leeftijden worden niet alleen aangesproken, maar worden ook betrokken. Dit komt tot uitdrukking in de teksten en de gebeden, maar ook in de zang en de muziek. De zang wordt verzorgd door Thea Ooms-Commandeur. Maar natuurlijk kunnen we ook samen zingen zoals dat bij kerst hoort.

Naast de kerststal in de kerk staat een speciale kerstboom, waar we nog enkele bijzondere

kerstwensen van vorig jaar tegenkomen. Deze boom willen we in die sfeer samen met de kinderen bij aanvang van de viering nog wat verder versieren. Daarom vragen we hier, maar ook via de school aan kinderen om een mooie kerstbal of andere kerstboomversiering mee te nemen naar de kerk. **Het is natuurlijk het allermooiste om deze bal of versiering zelf te maken.**

We hopen dat veel kinderen hieraan mee willen doen, en iets mee nemen naar de kerk.

Ook is er een muzikale bijdrage van wat oudere jeugd/jongeren.

Samen willen we er een onvergetelijke viering van maken. Een mooie start voor een kerstperiode die voor

ons allen "Goed nieuws" betekent. Dat is n.l. ook het thema deze avond.

De liturgie is samengesteld door de werkgroep. Pastoor Deen gaat voor in de Eucharistie. Moni Vertelman is de lektor, die ook een mooi kerstverhaal heeft. Cor Hoogland heeft de totale organisatie. We hopen zo met elkaar een gelukkige kerst te beleven, en rekenen op een goede opkomst. Maar kom vooral op tijd. Voor de aanvang worden al enkele liederen gezongen.



### **Kindje Wiegen in Cunerakerk Nibbixwoud 1<sup>e</sup> kerstdag**

Dit wordt gedaan door en voor de kinderen van Nibbixwoud en omgeving. Zodra de goedheiligman ons land weer heeft verlaten beginnen we met de voorbereidingen. Er moet een verhaal worden bedacht, kinderen uitgenodigd en enthousiast worden gemaakt, en er moet worden nagedacht over het decor en de kleding. Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar een pasgeboren baby voor in de kribbe. Er ligt namelijk elk jaar een echt Kindje Jezus in de kerk. In elk verhaal komt de geboorte van Kindje Jezus aan bod maar daar

doorheen loopt een meer eigentijds verhaal.

Ook dit jaar wordt op eerste kerstdag weer het Kindje Wiegen gedaan.

Het verhaal is nog een verrassing maar dat Maria, Jozef, kindje Jezus de ezel en os weer van de partij zijn is zeker. Dus: komt allen op Eerste Kerstdag naar de St. Cunerakerk te Nibbixwoud. Het begint om 13.30 uur.

We hopen jullie allemaal te zien!

## **Aangeleverde kopie door parochianen en anderen**

### ***Mijn ervaring***

Het is nu bijna een maand geleden dat we terugkwamen uit Lourdes. Ieder jaar gaan we heen. Van te voren denk je: hoe zal het gaan zonder pastor Co Kuin? Hoe zal het gaan met zijn vrouw Ria? En, het is wel een hele grote groep dit jaar. Pastor Jules Post ging voor het eerst met ons mee. Toch had ik er wel vertrouwen in dat het allemaal 'goed' zou gaan. We weten uit ervaring wat Lourdes met mensen doet.

En... het was weer bijzonder. Bijzonder hoe mensen in de groep met elkaar optrekken. Voor elkaar zorgen, voor elkaar open staan. Bijzonder, hoe toch altijd de kruisweg heel bijzonder iets met mensen doet, vooral door de hedendaagse teksten en ervaringen die we dan met elkaar delen. Het voelde voor mij goed toen ik op het laatste moment, vlak voor Lourdes, nog gevraagd werd om de overweging te houden in de Boeteviering. Co deed dit de laatste jaren heel vaak, en ik deed dit dan ook in zijn gedachtenis. Ik riep op om toch maar vooral te luisteren naar ons eigen hart en tot leven te brengen al wat we in ons hart met ons meedragen. Dat mag er allemaal zijn. Probeer het en blijf daar in geloven, dat geldt voor iedere dag van ons leven. Want juist in ons hart heeft God iets van zichzelf 'neergelegd'.

Leven vanuit je hart, en open oog en oor hebben voor elkaar. Daarin leven we Gods liefde.

Die liefde die we zo voelden tijdens de week in Lourdes. Ook in het pastoresteam was die liefde voelbaar. Heel bijzonder met hoeveel respect en waardering we met elkaar omgingen.

Met een hoofdaalmoezenier van 37 jaar. Heel wijs voor zijn leeftijd. Toen ik dit iemand vertelde, zei die: "Was Jezus ook niet pas 33 jaar..."

Van de mensen die ik naderhand over Lourdes gesproken heb, hoorde ik heel veel bijzondere belevingen terug. Mooi om dit zo te mogen horen. Ik wil eindigen met een liedtekst passende bij deze week: 'Waar vriendschap is en liefde, daar is God met ons. Het heeft me goed gedaan.

*Pastor Mariet Vet*

### ***Westfriesse Lourdes Vliegreis 2019***

In 2019 -donderdag 26 september t/m dinsdag 1 oktober- gaat VNB Westfriesland voor het achttiende achtereenvolgende jaar naar Lourdes. De groepsreis, met *Westfriesse pastorale begeleiding*, staat open voor jong, oud, gezond, ziek, gelovig, niet gelovig, buitenkerkelijk, andersdenkend. Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn brengt de touringcar u gratis

naar Maastricht Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen, landt het *chartertoestel* op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in ca. vijftien minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee *informatie- en kennismakingsavonden* in juni en september dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de *reünie* in november krijgt u het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! *Wilt u in 2019 met ons mee? Meldt u nu al aan, er zijn reeds 29 plaatsen gereserveerd.* Opgave bij Harry Vet [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl) / 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen. Eind december ligt de folder bij hen en in de plaatselijke/regionale kerk.

*De folder is ook digitaal beschikbaar.*

De pelgrims verblijven in *groepshotel Croix des Bretons*. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik (willen) maken -welke kosteloos kan worden geleend- moeten zelf een rolstoelbegeleider meenemen; *de rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te duwen!* Beschikt men niet over (rolstoel)begeleiding, dan is *zorghotel Padoue* de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen. *Alle vrijwilligers worden door VNB aangesteld!*

VNB, opgericht in 1883, is een *non-profit organisatie* die Lourdesreizen op vele data en met verschillende vervoermiddelen organiseert: per vliegtuig, TGV, bus en VNB Lance (bus geschikt voor zorgpelgrims). Daarnaast zijn er in 2019 *sponsorfietstochten* gepland naar Banneux, Camino, Kevelaer, Lourdes, Rome en Santiago en *zorgreizen* naar Barcelona, Israël, Kevelaer, Polen en Rome. VNB organiseert pelgrimsreizen naar bestemmingen met een rijke christelijke traditie zoals Assisi, Fatima, Griekenland, Israël, Jordanië, Polen, Rome, Santiago de Compostella en Turkije. Zie: [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

## Onder ons geboren

Om een vuur te zijn op aarde  
Dat verwarmt maar niet verslindt  
Is Hij onder ons geboren  
Als een weerloos Mensenkind.

Om een licht te zijn op aarde  
Dat de duisternis verjaagt  
Is Hij onder ons geboren  
Als een stem die waarheid vraagt



## 'Martin Buber; de verhouding van de mens tot God'

Alex van Ligten preekt in de Westfrieze Ekklesia.

De eerstvolgende viering van de Westfrieze Ekklesia is op **zondag 6 januari 2019** om **11.00 uur** in de Protestantse kerk te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfrieze Ekklesia luidt: **"INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis"**.

In de viering van 6 januari a.s. zal Alex van Ligten nader ingaan op 'Martin Buber, De verhouding van de mens tot God'. Buber behandelt in zijn hoofdwerk, dat de titel draagt 'Ich und Du' (Ik en Gij) de verhouding van de mens tot god en de medemens. In zijn werken komt vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking.

Alex van Ligten (1947) is predikant in Sneek. Hij is een kenner van Franz Rosenzweig, wiens hoofdwerk *Der Stern der Erlösung* hij vertaalde, en hij werkte mee aan de jongste vertaling van de evangeliën in het Fries. Hij is ook regelmatig gastspreker in de Amsterdamse Ekklesia.

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfrieze Ekklesia staat (eenmalig) onder leiding van Kees Kok en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 6 januari te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Wij wensen u prettige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

Inlichtingen: [www.westfriezeekklesia.nl](http://www.westfriezeekklesia.nl)

Om een zwaard te zijn op aarde  
Dat verdeelt maar niet vermoordt  
Is Hij ons geboren  
Vredestichtend door zijn woord.

Om een kracht te zijn op aarde  
Die de machten zal verslaan  
Is Hij onder ons geboren  
Slechts vertrouwend  
Op Gods Naam.

Om de vreugde van de aarde  
Broederschap in overvloed  
Is Hij onder ons geboren:  
Godgeschenk dat leven doet.

*Henk Jongerius*

## Overige mededelingen

### PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben  
die hulp of advies kunnen gebruiken  
die een hulpproject opzetten  
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

[pci.wognum@gmail.com](mailto:pci.wognum@gmail.com).

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

[pci.wognum@gmail.com](mailto:pci.wognum@gmail.com).

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

[pcicunera@hotmail.com](mailto:pcicunera@hotmail.com)

**Crisis?** Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



#### **Van de Redactie:**

Midden in de Adventstijd ontvangt u deze nieuwe Verbinding. De feestmaand bij uitstek: versieringen overal te zien en vele Kerstoptredens waar we deze tijd van kunnen genieten. En gelukkig wordt de kerk in de decembermaand ook goed bezocht.

We hebben een roerig jaar achter de rug. Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van vele vrijwilligers. Iedereen doet zijn best en we hopen dat komend jaar de communicatie zal verbeteren en we de toekomst weer een beetje optimistischer kunnen bekijken. Wij danken u voor de aangeleverde kopij om dit blad te kunnen vullen. Er wordt geregeld een foto gezonden om te plaatsen, maar deze kunnen wij helaas niet plaatsen. De printer is daar niet geschikt voor. De foto wordt niet scherp afgedrukt en het kost wel veel inkt! Gelukkig kunnen de foto's uiteraard wel op de website worden geplaatst.

Website: [rkemmausparochie.nl](http://rkemmausparochie.nl)

Rest ons nog om u allen hele fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2019!

#### **VERSCHIJNING 2019**

Donderdag 17 januari	Vrijdag 11 januari
Donderdag 28 maart	Vrijdag 22 maart
Donderdag 16 mei	Vrijdag 10 mei
Donderdag 4 juli	Vrijdag 28 juni
Donderdag 12 september	Vrijdag 6 september
Donderdag 24 oktober	Vrijdag 18 oktober
Donderdag 12 december	Vrijdag 6 december

#### **Redactie:**

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 17 januari 2019.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 11 januari**.  
([parochieblad123@gmail.com](mailto:parochieblad123@gmail.com))

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan op [parochieblad123@gmail.com](mailto:parochieblad123@gmail.com)

#### **Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding**

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.



## **Bereikbaarheid, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging en bestuur**

### **Bereikbaarheid**

Pastoor Deen heeft geen spreekuur, hij is bereikbaar op [pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl](mailto:pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl)  
0226-351637 (eventueel voicemail inspreken).

### **Secretariaten**

Nibbixwoud [secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl)

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.  
Telefonisch te bereiken op nummer: 0229-571736

Wognum [secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl)

Secretariaat Wognum is opgeheven, maar op donderdagmorgen kunnen nog steeds de misintenties worden opgegeven in de pastorie van 9.00 tot 11.00 uur  
Donderdagmorgen tijdens openstelling telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688

### **Contactpersoon locatieraad**

Nibbixwoud M. Boukens-Laan, telefoon 0612743053

Wognum A. van Straalen-Smit, telefoon 0229572563, mobiel 0614040074

### **Uitvaartverzorging**

Nibbixwoud Begraafenisvereniging "St. Cunera"  
*M. de Boer 0229573669 of 0651218307*  
*M. Kroon 0229201324*

Wognum Begraafenisvereniging "Laatste Eer"  
*Dag en nacht bereikbaar: 0631163300*  
*J. Beerepoot 0229572582*  
*Info: [www.laatsteerwognum.nl](http://www.laatsteerwognum.nl)*

Zwaagdijk-West Begraafenisvereniging "St. Barbara"  
*Dag en nacht bereikbaar: 0611444417*  
*Monique Bankras en Lian Kroon*

### **Parochie Bestuur**

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Email</b>
Fred Deen	pastoor / voorzitter	0226351637	<a href="mailto:pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl">pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl</a>
Kees Nederhoff	penningmeester	0229575102	<a href="mailto:penningmeester@rkemmausparochie.nl">penningmeester@rkemmausparochie.nl</a>
Kees Nederhoff	secretaris		<a href="mailto:bestuur@rkemmausparochie.nl">bestuur@rkemmausparochie.nl</a>
Vacant	locatie Nibbixwoud		
Vacant	locatie Wognum		

### **Overige informatie**

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

## Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina [www.rkemmausparochie.nl](http://www.rkemmausparochie.nl) ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: [secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl) of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: [secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl) of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost 10, -- euro.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmausparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, email adres: [secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl)

## Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

## Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode / Woonplaats \_\_\_\_\_

## Secretariaten

Nibbixwoud [secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl)

Wognum [secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl)

✂

## Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

### Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam : .....

Geboortedatum : .....

### Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres : .....

Postcode : ..... Woonplaats : .....

### Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum : .....

Nieuw adres : .....

### Verhuizen?

Help onze

administratie.

Postcode / Woonplaats : .....

Gezinsleden :

Geb. datum :

..... M/V

..... M/V

..... M/V

