

Oktober/november 2016
5^e Jaargang nr. 7

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Vanuit de pastorie

De Eucharistie

Wat heb ik op zondag of het weekend in de kerk te zoeken?

Veel gelovigen zijn vervreemd van de heilige eucharistie (Grieks voor het woord dankzegging). Ik verveel me in de Mis vertellen mensen wel eens. Of ik begrijp niet wat er allemaal gebeurt. Laten we er eens over nadenken.

Op de eerste dag van de week kwam Jezus.....

We kunnen de evangelische verhalen lezen dat Jezus na zijn lijden, sterven en verrijzenis aan zijn vrienden verschijnt op de "eerste dag van de week" (voor de liefhebbers lees Mt. 28.1; of Mc.16.; luc. 24,1; of Joh.20.1.) Jezus komt zijn belofte na die hij eerder had gedaan. Jezus had zijn leerlingen namelijk beloofd: "ik ben met jullie, tot aan de voleinding van de wereld. (lees Mt. 28.20)

Deze dag stond voortaan in het geheugen van de christenen gegrift. Het boek Handelingen getuigt hiervan: ".....op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood...".

Dit is eeuw na eeuw gebeurd, tot op de dag van vandaag. Vol vreugde vieren we dat Jezus leeft! Hij spreekt tot ons in zijn Woord en is aanwezig in de gedaante van brood en wijn. Voor christenen is het het hoogste goed dat bestaat, de schat die zij in hun midden mogen bewaren: in het weekend vieren we dat wij Christus mogen ontmoeten.

De heilige Mis als tweeluik

De dienst van het Woord vormt het eerste deel van elke Eucharistieviering. Na elke lezing volgt er een antwoord van de mens in een psalm of een 'alleluja'. In de overweging of preek doe je je best om Gods woord toegankelijk te maken in het dagelijks leven, "in het hier en nu". Toch schieten woorden tekort. Welk mens is in staat om alles mee te delen. Het geheim van een relatie is immers te veel omvattend om alleen in woorden uit te drukken.

Tweede gedeelte

Hier volgt het sacramenteel teken. Eerst heeft God tot ons gesproken, nu zal Hij zich op het altaar geven in zijn Zoon. In de dienst van de eucharistie deelt Jezus Christus zichzelf uit in het teken van Brood en Wijn. Hier wordt het offer van Jezus Christus aan het kruis aanwezig gesteld, via de persoon van de priester, met de instellings woorden. De priester toont het Brood en de Wijn aan de gelovigen. De eucharistieviering wordt 'de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd'.

Een christen is niet alleen

'Ik heb het niet nodig om naar de kerk te gaan om gelovig te zijn'. Deze opvatting zal velen bekend in de oren klinken. We leven in een maatschappij die bestaat uit een optelsom van individuen. Je identiteit is een eenzaam bezit dat je hebt ontdekt door terugtrekking uit het web van relaties. Deze wijdverbreide houding staat haaks op het leven van een gelovige. Een gelovige leeft namelijk in een kerk die bestaat uit broeders en zusters. Hier is niet alleen de vraag: 'Wat heb ik nodig?' 'Maar ook: 'Hebben anderen misschien mij nodig?'

Jezus is meer aanwezig als we samen bidden dan alleen (Mt. 18.20) en zeker anders als we eucharistie vieren.

Een vraag voor jonge ouders

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kinderen meenemen naar de mis? Wat mij betreft vanaf jonge leeftijd. Het is belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met de atmosfeer, de muziek, de geur van kaarsen, de kleding... Groeien in geloof is altijd een langzame weg die met geduld bewandeld dient te worden. Waarom wordt een kind wel geleerd tanden te poetsen, met mes en vork te eten, maar vaak is het geloof een "stiefkindje".

Een andere vraag

Ik zou graag naar de mis gaan op zondagmorgen, maar mijn gezin heeft echt geen zin om mee te gaan. Wat moet ik doen? Iedereen heeft zo zijn bezigheden. Heel formeel: de zondagsplicht is niet afgeschaft. Zit het er niet in bekijk dan eens of een ander moment wel een mogelijkheid biedt. Ook in de week worden op diversen plaatsen een eucharistieviering aangeboden. Alles wat u belangrijk en kostbaar vindt maakt u tijd voor.

Een steunpilaar voor ons geloof is het gebed. Maak elke dag tijd om even "een kwartiertje" voor God te reserveren. Praat met God, wordt stil in jezelf en laat de heilige Geest op u inwerken. Dan wordt u een ander mens en dat heeft een positieve uitwerking op uzelf en de wereld om u heen.

Als u het een tijdje "hebt laten versloffen", pak de draad weer op en ga aan de slag. Het is nooit te laat! Succes.

Eucharistie op de donderdagmorgen in Nibbixwoud

Al jaar en dag wordt er op de locatie Wognum door de week een eucharistieviering gehouden. Ook in Nibbixwoud wordt met ingang van donderdag 6 oktober s 'morgens om 9.30 een eucharistieviering aangeboden in een van de parochiezalen.

Het is een start, er zullen misschien wat aanloopprobleemjes zijn. Vanuit de praktijkervaring kunnen deze worden bijgesteld. Als u in de gelegenheid bent om te komen, bent u van harte welkom.

Oktober Mariamaand

Traditiegetrouw wordt in de oktobermaand extra eer, aandacht en gebeden tot de heilige Maagd Maria. Op de locatie Wognum wordt op de woensdagavond voor de aanvang van de h. Mis de rozenkrans gebeden. Voor de locatie Nibbixwoud is dat voor aanvang van de heilige mis op donderdagmorgen.

Dat de heilige Maagd u mag helpen bij al u vragen, u mag troosten en met dingen die u bezighouden.

Terugblik startdiensten

Zowel op de locatie Wognum en Zwaagdijk-West hebben we de startdiensten gehouden. Een groot compliment voor de voorbereiding, jullie inzet en de vieringen zelf. We zeggen wel eens: "daar wordt je blij van". Nou als je het God zou kunnen vragen, dan verschijnt er een glimlach op zijn gezicht.

En lieve kinderen, ik ben ook blij dat jullie zo je best hebben gedaan en vooral het koor van Zingsalabim, nogmaals dank voor jullie muzikale bijdrage. Laten we zo door gaan.

Reminder

En lieve mensen jullie weten het. Mocht je mij willen spreken, dan is dat altijd mogelijk. Na de heilige Mis. Of bel mij op voor een afspraak. (0226-351637). Als u geen contact heeft, spreek dan het antwoordapparaat in.

Nog een belangrijke mededeling: **ik ben afwezig: week 42** (van 17 oktober tot en met 23 oktober)

Pastor Deen

In Memoriam:

Piet (Pieter Wilhelmus Gerardus Hendrik) Rikkelman * 1 december 1924 † 23 augustus 2016

(Locatie St. Cunera)

Onze lieve Opa Rikkelman is geboren in Eindhoven. Aan de goede kant van de rivier, zoals hij dat zelf altijd zei. Na de HBS heeft Opa tijdens de tweede wereldoorlog zich als inlichtingen tolk aangemeld bij het Schotse Bataljon 7th battalion Seaforth Highlanders. Na de tweede wereldoorlog is Opa aan het werk gegaan bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Door zijn inzet bij de KLM heeft hij nagenoeg de hele wereld mogen zien. En wij als vrienden en familie hebben door zijn verhalen ook de hele wereld mogen verkennen. Het bekende verhaal van Opa en zijn avonturen in China, waarbij hij en de bemanning in de watten werden gelegd met bontjassen en bontmutsen en luxe etentjes bij de Chinese Muur. De zelfgemaakte flessenbar en de vliegcramp op Biak, Nieuw-Guinea. Zijn wilde hond uit Irak die hij meenam naar Thailand. Het vliegen met een Thais gevechtsvliegtuig over de rijstvelden rondom Bangkok. Het opzetten van de Koninklijke Paardenvereniging in Thailand. De ontmoetingen met de Shah van Iran en natuurlijk zijn minder enthousiaste verhalen over Prins Bernhard. Na het vele rondreizen, verhuizen en uiteraard alle mooie avonturen was het tijd om het rustiger aan te doen. Opa ging op Schiphol werken en is toen met zijn echtgenote Jenny naar Hauwert verhuisd. In Hauwert heeft Opa nog een doos vol met avonturen en mooie herinneringen opgebouwd. Opa was een goede bekende en een graag gezien gezicht voor iedereen: van alle medewerkers bij het Van der Valk hotel in Vught tot de kaasboer, slager, poelier en visboer. Ze waren allen dol op hem. Opa was ook nummer 1 supporter van het dames handbalteam en heeft geen enkele wedstrijd gemist. Daarnaast ging hij jarenlang trouw elke dag om 16.00 uur naar zijn paard Troost. Opa en Troost hebben veel wedstrijden gereden, prachtige buitenritten gemaakt en samen met mij veel prijzen gewonnen met ringsteken. Toen Opa 75 jaar oud werd was Troost 25 jaar oud en hebben zijn vrienden op het paardenkamp in Ermelo een groot feest gegeven voor het duo dat samen 100 jaar was geworden. Zijn meest recente avontuur was het bezoeken van de Veteranendag in Den Haag. Opa werd begin dit jaar welkom geheten bij het Veteraneninstituut om zijn langverwachte Gewondeninsigne in ontvangst te nemen uit de handen van Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut. Na meerdere leuke gesprekken werd hij samen met mij persoonlijk uitgenodigd voor het Nationale Veteranendag. Het plezier dat hij die dag heeft beleefd, was nog weken daarna het gesprek van de dag. Tijdens deze mooie dag is er een polaroidfoto gemaakt die naar de troepen in Mali zou worden gestuurd als steuntje in de rug. Onder deze foto schreef Opa de tekst: 'vergeten doen we jullie zeker niet'. Nou, lieve Opa, vader, man, vriend en buurman, wij zullen u ook nooit vergeten!

Uw kleindochter Hope Rikkelman

Jaap Ridder * 22.01.1919 † 18.09.2016

(Locatie St.Cunera)

Hij bereikte wat wel genoemd wordt een gezegende leeftijd: ruim 97 jaar.

Destijds woonde het jonge gezin Ridder aan de Oosterwijzend waar Jaap een tuinbouwbedrijfje had. Weldra zocht hij zijn inkomen in een tabakszaak, aanvankelijk in Hoorn en later gedurende een reeks van jaren in Delft. Handel en contact met mensen, dat was zijn lust en zijn leven.

Jaap was een gemoedelijke man, die graag onder de mensen was.

Hij genoot o.a. van voetbalwedstrijden, destijds was zij zelf ook een goede voetballer.

In het zicht van de pensioengerechtigde leeftijd vestigde Jaap zich weer met zijn vrouw Rie Bijl hier in West-Friesland, aanvankelijk in Wognum en later weer in Nibbixwoud.

Daar woonde zij op verschillende adressen, tot zijn vrouw Rie overleed en hij ook zelf meer verzorging nodig had. Dat betekende wederom een verhuizing naar Wognum, naar Sweelinckhof.

Weldra viel steeds meer de schemer in zijn geest en werd echt contact met hem steeds moeilijker.

Hij behield een opgewekte uitstraling en wist zich geborgen in de goede zorgen van het Nicolaashuis in Lutjebroek, waar hij zijn laatste levensjaren verbleef.

Na zijn overlijden op zondag 18 september werd hij weer teruggebracht naar Nibbixwoud.

In de Cunerakerk werd hij met gebed en zang uitgeleide gedaan.

Het was voor hem een thuiskomst in Nibbixwoud, maar tegelijk een thuiskomst voorgoed bij onze God, bij wie hij nu weer verenigd is met zijn vrouw Rie en de schoonzons Jaap en Wil die hem al waren voorgedaan.



Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Za. 8 okt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 8 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Jongerenkoor Upbeat. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 12 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 15 okt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 15 okt.	19.00 uur	Woord en communieviering met samenzang. Voorganger: Cor Hoogland.
Wo. 19 okt.		Viering verval.
Za. 22 okt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor A. Dekker.
Za. 22 okt.	19.00 uur	Wereldmissiedag. Woord en communieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastor A. Dekker
Wo. 26 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 29 okt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 29 okt.	19.00 uur	Allerheiligen. Eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 2 nov.	19.00 uur	Allerzielen. Woord en communieviering m.m.v. het Avondwakekoor. Avondwakegroep verzorgt de viering.
Za. 5 nov.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 6 nov.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 9 nov.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 12 nov.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 13 nov.	10.00 uur	Oecumenische dienst in de Hervormde kerk. Actie schoenendoos. Woord en gebedsdienst m.m.v. Jeugdkoor Zingsalabim.



Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

Misintenties

Zaterdag 8 oktober:

Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Piet Schoenmaker en overleden familie; Annet Langedijk; Wallardus van der Gracht en overleden familie; Simon Bleeker en Rika Bleeker-Boos; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Kees, Siem en Renee Besseling; Johan Schaapherder;

Woensdag 12 oktober Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 15 oktober Sweelinckhof:

Arie Loos en overleden familie;

Zaterdag 15 oktober:

Johanna Steltenpool-Putter; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Barbara Schipper-Tiggers; Roelof Kamp en Nelie Kamp-Overboom; Jan

en Ina de Haan-Koopman en Marieke; Jaap en Vera Blank-Huisman en overleden familie; Sev Blank ; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Jacques Hetsen;

Zaterdag 22 oktober Sweelinckhof:

Overleden familie Ruiters-Ruijter en zegen over de gezinnen;

Zaterdag 22 oktober:

Lizet Groot-Zuiker; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitte; Jan en Susanna Stam; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees en Ko; Gerardus en Johanna Stam-Ruiters; José de Wildt-Laan en zegen over haar gezin; Simon Kok en Alida Kok-Stam en zegen over hun gezin; Overleden ouders Groen-Jong; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Ria Vlaar-Bakker; Jan Haakman en voor familie Meilink;

Woensdag 26 oktober Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 29 oktober Sweelinckhof:

Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen;

Zaterdag 29 oktober:

Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Overleden familie Klaver-Koopman; Jan en Ina de Haan-Koopman en Marieke; Kees en Peter van Diepen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Ton en Vera Steltelpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Willem en Marth Keesom-van Diepen; Truus Mol-Hulst en overleden familie;

Woensdag 2 november Allerzielen:

Lizet Groot-Zuiker; Annie Rood-Bakker en zegen over haar gezin; Andries Romein; Overleden ouders van Reijssen-Vlaar, zus Elly en zwager Piet; Qrijn Kroon; Overleden familie van der Gracht; Sev Blank en voor zijn gezin; Jan Bleeker en Agatha Bleeker-Ootes; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees en Ko, Rikus en Tiny Rinkel-Onneweer; Frans Frantzen; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Vader en moeder Karsten-van Schagen; Ouders

Groot-Jongkind en Piet Schipper; Jan Wit en Afra Wit-Broers en zegen over hun gezin; Kees, Siem en Renee Besseling; Overleden ouders Groen-Jong; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; Jan en Koos Koeman en de kleine Joy;

Zaterdag 5 november Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie Loos en overleden familie; Jaap en Vera Blank-Huisman en overleden familie; Hannie Jonker-Dudink;

Zondag 6 november:

Joke Stam-Koeleman; Familie Klaver-Koopman; Leonie Appelman; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak Bijman en Dick Tool; Willem Groen en Jan Bleeker; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin;

Woensdag 9 november Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 12 november Sweelinckhof:

Frans Boots en zegen over de gezinnen; Hannie Jonker-Dudink;

Zondag 13 november: Oecumenische viering Hervormde Kerk actie Schoenendoos

Johanna Steltenpool-Putter; Barbara Schippers-Tiggers; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Kees, Siem en Renee Besseling;

Vieringen in de H. Jacobus de Meerderekerk

Za. 8 okt.	19.00 uur	Woord- en communieviering, voorganger: Past. A. Dekker, Samenzang.
Za. 22 okt.	19.00 uur	DOP- viering, dameskoor.
Wo. 2 nov	19.30 uur	Allerzielenviering, voorganger: avondwakegroep, beide koren.
Zo. 13 nov.	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger: Pastor F. Deen, samenzang.

**Misintenties****Zaterdag 8 oktober:**

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Gert Vriend en Ali Vriend- Buis;

Zaterdag 22 oktober:

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend- Buis; Jan Karsten en zegen over zijn gezin; John van der Meer;

Woensdag 2 november

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Gert Vriend en Ali Vriend- Buis; Jan Karsten en zegen over zijn gezin; Fons Bruins; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Klaas Rood en Geer Rood- Laan; Loes Poland- Roodt; John van der Meer; Jacob Snip en overleden familie;

Vieringen in de St. Cunerakerk

Zo. 9 okt.	10.00 uur	Startviering. Eucharistieviering mmv. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 13 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 16 okt.	10.00 uur	Ziekenzondag. Eucharistieviering mmv. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 20 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 23 okt.	10.00 uur	Woord- en Communieviering. Voorganger: Hans van Engen.
Do. 27 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 29 okt.	19.00 uur	Allerheiligen. Woord- en Communieviering m.m.v. het Ticht Formation. Voorganger: Pastor A. Dekker.
Zo. 30 okt.	19.00 uur	Marialof. Gebedsviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 2 nov.	19.30 uur	Allerzielen. Gebedsviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Avondwakegroep.
Do. 3 nov.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 5 nov.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 10 nov.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Vr.11 nov.	16.30 uur	Sint Maarten. Onder leiding van Pastor A. Dekker. Muzikale ondersteuning door Ingmar Berkhout.
Za. 12 nov.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.



Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de pastoraal werker.

Misintenties

Als we in het weekend de naam noemen van een parochiaan, van wie we een jaar geleden afscheid hebben moeten nemen, zullen we voortaan het herdenkingskruisje in een standaardje met kaarsje op het altaar zetten.

Wij blijven wel de nabestaanden bezoeken om het herdenkingskruisje te overhandigen.

Zondag 9 oktober:

Hans Schoenmaker; Dirk en Joop van Zelm; Jaap Huisman en onze overleden ouders; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Willem Vriend; Rika Appelman-Knol; Pé en Martijn Vlaar;

Zondag 16 oktober:

Herman Goedhart; Dennis Kroon; Jacobus en Elisabeth Vriend-Ursem en Pierre en Ria Vriend-Braas; Cees en Jo Kok-Zut; Cees Smit en Tiny Smit-Groen; Gré Pronk-Groot; Roelof en Truus op den Kelder-Glas; Levende en overleden familie Dudink-Plijter; Ans Berkhout-Grippeling; Overleden ouders; Anneke Vleerlaag-Jonk; Overleden familie Bijl-de Boer; Gerda Berkhout-Bennis; Truus Huisman-Kunis; Overleden familie Schoenmaker; Thea Hoogland-Karsten;

Zondag 23 oktober:

Jan Kolenberg en Dennis; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef Karsten; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan

en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Bert Schouten; Thijs en Annie Spruit-Koeman, Piet, Fred en Ria; Piet Karsten; Jaap Huisman en onze overleden ouders; Pierre en Ria Vriend-Braas;

Zaterdag 29 oktober:

Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Joop en Aag Vriend-van Zelm; Familie op den Kelder-Koeleman en zegen over de gezinnen; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Niek Commandeur en zegen over zijn gezin; Niek Vlaar en overleden ouders; Jan en Lia Hoffer van 't Hek; Johan Schaapherder; Kees en Ria Koeleman-Nieuwenhuis; Leo de Vries en Carla Spigt-Laan;

Woensdag 2 november (Allerzielen):

Jan en Alie Mol-Dekker; Karin Loos; Jac en Nel Zuurbier-Knol; Cor en Bets Dudink-Tuinman; Piet, Jenny en Philip Rikkelman; Rob Hulst; Dennis Kroon; Cor Ooijevaar en overleden familie Ooijevaar-Molenaar; Bert Schouten; Thijs en Annie Spruit-

Koeman, Piet, Fred, Ria, en Sjaak; Overleden ouders Verbeek-Smit; Jan en Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; Piet en Riet de Vries-van Diepen en zegen over de gezinnen; Jan en Vera Ligthart-Vreeker en Elles; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Gré Pronk-Groot; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Gert en Riet Kroon-Verlaet; Jaap Dudink en overleden familie Dudink-Bruijns en Jan Lijnes en overleden familie Dudink-Plijter; Theo Doodeman en overleden familie Doodeman-Vlaar; Overleden familie Bijl-de Boer; Lou Hes; Pé en Martijn Vlaar;

Zaterdag 5 november:

Jaap en Grada Wenker-Pronk; Jac en Nel Zuurbier-Knol; Bert Schouten en Cornelis en Margaretha de Haan-Brandhoff; Cees Smit en Tiny Smit-Groen; Niek Commandeur en zegen over zijn gezin; Theo Jonker; Truus Huisman-Kunis; Nic Weel, kleinzoon Rob en zegen over de gezinnen; Pé en Martijn Vlaar;

Zaterdag 12 november:

Hans Schoenmaker; Jan, Toos en Wiro Haring; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Willem Vriend; Arie Smit; Tiny Appelman-Doodeman; Pierre en Ria Vriend-Braas;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden voor Alie Ruijter-de Wit, Piet Rikkelman, Joke Kaptijn-Memelink, Jaap Ridder, Piet Velzeboer, Cor Pronk en Nic. Dudink (locatie St. Cunera) en voor Mevr. Ria Karsten- Warnaar (locatie H. Jacobus de Meerdere) die van ons zijn heengegaan. Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: In het bijzonder noemen we de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich er door gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Zwaagdijk-West: Contact opnemen met de pastor

Nibbixwoud

DOOPZONDAG: in overleg. DOOPVOORBEREIDINGSGESPREK: nog niet bekend
Er worden per doopzondag maximaal 4 kinderen gedoopt.

Ook stellen wij het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.

Geboortekaartje

Nibbixwoud

We hebben een geboortekaartje ontvangen van:

Fien Johanna, geboren 15 september 2016

dochter van Bert en Sonja Ooijevaar, zusje van Stijn en Saar

Van harte gefeliciteerd met de geboorte en heel veel geluk en plezier met elkaar gewenst.

Kerkwerksters

Wognum

Groep 5	11 Oktober	18.30 uur
Groep 6	18 Oktober	09.00 uur
Groep 7	25 Oktober	19.00 uur
Groep 1	3 November	09.00 uur
Groep 2	9 November	13.00 uur

Agenda Nibbixwoud

Woensdag 19 oktober	09.00 uur	koperpoetsers
	19.00 uur	vergadering pastorale werkgroep
Dinsdag 25 oktober	19.45 uur	vergadering locatieraad
Donderdag 27 oktober	09.00 uur	kerkwerksters groep 4
Maandag 7 november	20.00 uur	vergadering personele unie
Donderdag 10 november	20.00 uur	liturgisch overleg



Van het Parochie Bestuur



Als alles verlopen zoals verwacht zal de **pastorie van Wognum** bij uitkomen van dit bulletin zijn **verkocht**. Dit heeft al de nodige activiteit met zich meegebracht, waarvan eenieder ook al iets in het vorige bulletin heeft kunnen vernemen. De pastorie moest leeggeruimd en een deel van de inboedel moest van de hand worden gedaan. Een deel is verkocht, maar een groot deel moesten we bij gebrek aan belangstelling uiteindelijk laten afvoeren. Uiteindelijk hebben we er ca. € 800 aan overgehouden.

Een andere bijkomstigheid is dat het telefoonnummer van de pastorie zal vervallen. Nu was dat toch al minder in gebruik, aangezien pastoor Fred Deen niet op de pastorie zelf woont. In plaats van op het oude nummer is hij te bereiken op **0226-351637**.

Voor contact met het secretariaat is een prepaid toestel aangeschaft. Dat verhoogt ook de bereikbaarheid op momenten dat het secretariaat zelf niet bezet is.

Het secretariaat in Wognum is vanaf heden bereikbaar op: **06 82666688**.

Een andere verandering is dat we in verband met de herkenbaarheid van vertegenwoordigers en aanspreekpunten in onze parochie een aantal standaard **mailadressen** hebben laten aanmaken, waarop deze bereikbaar zijn. Dat helpt ook voor de continuïteit op langere termijn. Waar persoonlijke mailadressen na verloop van tijd moeten worden gewijzigd in die van andere personen, kunnen we hier dezelfde mailadressen blijven gebruiken. De algemene mailadressen die beschikbaar komen voor de parochie zijn de volgende. Deze zijn ten dele al opgenomen in de gemeentegids en zullen voortaan ook opgenomen worden bij de algemene informatie achterin het bulletin:

- pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
- pastor-Dekker@rkemmausparochie.nl
- bestuur@rkemmausparochie.nl
- penningmeester@rkemmausparochie.nl
- secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
- secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
- wognum@rkemmausparochie.nl
- nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
- zwaagdijkwest@rkemmausparochie.nl

De laatste 3 zijn de mailadressen voor de Locatie Raden van de verschillende locaties.

Voor algemeen gebruik is er ook nog

- info@rkemmausparochie.nl

Iets anders waar de laatste tijd druk aan gewerkt wordt is aan activiteiten die in m.n. de kerk in Wognum plaats gaan vinden naast de reguliere activiteiten. Waar het aantal vieringen in vergelijking met vroeger afneemt, willen we de daarvoor geschikte ruimtes ook breder inzetbaar maken en daarmee inkomsten genereren, om deze mede daardoor beter in stand te kunnen houden. De komende maanden zullen daarom alleen al in Wognum diverse **andere activiteiten** plaats vinden (23 oktober jubileumconcert Stuurloos, 30 oktober jubileumconcert Jambokoor, 18 december Serious Request, al is deze laatste vooral gericht op het daarmee te ondersteunen goede doel). Voor komend jaar staan er ook alweer een aantal activiteiten op het programma. Het is mede in het verlengde hiervan dat de al eerder genoemde werkgroep voor Wognum nagaat wat nodig en mogelijk is om dit op zo optimaal mogelijke wijze te faciliteren.

In vorige bulletins is aangegeven dat het aantal vieringen in Zwaagdijk West verminderd is naar ééns in de twee weken en dat er van uit wordt gegaan dat na medio 2018 de reguliere vieringen daar stoppen. Ook is aangekondigd dat we samen met de plaatselijke gemeenschap gaan bekijken hoe we hier verder mee omgaan. Op **22 november** zal er daartoe een **parochieavond** in **Zwaagdijk West** zijn, om dit met belangstellende nader te bespreken, waarvoor eenieder van harte is uitgenodigd.

De laatste tijd is er veel aandacht uitgegaan naar ontwikkelingen in Wognum. De komende tijd zal dit ook gaan gelden voor Zwaagdijk West, maar ook in Nibbixwoud willen we nader gaan bekijken hoe we met bepaalde zaken omgaan tegen de achtergrond van de ontwikkelingen. We voorzien dat we komend voorjaar met de parochianen daar in gesprek zullen gaan.

Namens het Parochie Bestuur,

Peter van Diepen

Vacature Penningmeester

Wegens gezondheidsredenen moet ik op korte termijn, op doktersadvies, de werkzaamheden van penningmeester van onze Parochie beëindigen. Sinds geruime tijd zijn wij op zoek naar een mogelijke kandidaat voor deze vacature. Helaas ben ik zeer teleurgesteld. Tot heden is niemand bereid gevonden om deze vacature in te vullen. Het vraagt maar enkele uren per week en je kunt het meeste werk gewoon thuis doen. Als u een bijdrage wil doen voor de gemeenschap, dan is deze functie een fantastische invulling. Het raakt vele onderdelen van het financiële aspect, met begrotingen, beleggingen, onderhoud gebouwen en exploitatie. Het klinkt wel erg technisch, doch de praktijk valt reuze mee. Ik heb het zelf als zeer onderhoudend ervaren en met veel plezier gedaan de afgelopen 14 jaar.

Enige kennis van zaken is wel gewenst. Schroom niet en laat je informeren over de aard van de werkzaamheden. Ik ben bereid alle informatie te verschaffen en ook nog ondersteuning te verlenen om het e.e.a. aan te leren.

Voor meer informatie, telefoon 0229 572834



Jaap van Diepen, Nibbixwoud

Mededelingen voor alle locaties

Hiëronymusspeld voor Margareth van Tol en Siem Bijman

Zaterdag 1 oktober was in de Hiëronymuskerk een speciale viering waarin Maria centraal stond. Deze viering was ook bedoeld om het Lourdesfonds onder de aandacht te brengen. Met donaties aan het Lourdesfonds wordt het mogelijk gemaakt om parochianen, die door een moeilijke periode in hun leven gaan, uit te nodigen om naar Lourdes te gaan.

Het Sylvidakoor verzorgde de zang en bracht o.a. enkele mooie Marialiederen ten gehore.

Er waren veel mensen naar de kerk gekomen, maar dit bleek niet alleen voor de Mariaviering te zijn! Aan het einde van de viering werden Siem Bijman en Margareth van Tol in het zonnetje gezet. Peter van Diepen sprak lovende woorden over deze twee supervrijwilligers en spelde hen de Hiëronymusspeld op vanwege hun grote inzet voor onze kerk en parochie.

Margareth zet zich al jaren met veel toewijding in voor onze parochie, o.a. als lid van het Sylvidakoor, daarnaast ook als kerkwerkster. Ze is betrokken bij veel zaken rond het parochiële wel en wee en was ook actief bij activiteiten rond diaconie en het 40 jarig jubileum van onze kerk. Sinds 2007 tot het in 2015 opgaan van de Hiëronymusparochie in de Emmausparochie was ze lid van het Parochiebestuur en sindsdien tot voor kort de Locatieraad.

Siem zet zich al jaren in voor de parochie. Hij draagt alles wat onze gemeenschap aangaat een bijzonder warm hart toe en doet alles wat in zijn vermogen ligt om die zo levend mogelijk te houden, ook door het ontplooiën van allerlei initiatieven. Hij gaat voor in DOP vieringen en is actief in de Cantorij. Sinds zijn terugkeer in Wognum was hij snel bereid om in 2010 als vicevoorzitter in het parochiebestuur te treden. Met de fusie werd hij voorzitter van de Locatieraad, wat hij nu door omstandigheden uit handen moest geven. We weten dat hij alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om een bijdrage te blijven leveren om onze kerk levend te houden.

Onder het genot van een kop koffie kon na de viering nog even nagepraat



worden en werden uiteraard Siem en Margareth door menigeen gefeliciteerd met hun welverdiende onderscheiding!

Trudy Breeuwsma

MOV oktober

Oktober is traditioneel de maand waarbij de kerk zich concentreert op het missiewerk.

Hoewel we allemaal weten dat het verweven is met ontwikkelingswerk, zijn er toch nog wel gerichte katholieke projecten. Daar waar kloosterlingen betrokken zijn.

Er zijn op deze planeet plekken waar het nauwelijks menswaardig te leven valt.

En daar is deze oktober actie op gericht. Dan komen we op de Filippijnen waar men de laatste jaren soms twintig maal per jaar last heeft van uitzonderlijke stormen, oplaaiend tot tyfoons.

Men is nauwelijks op adem gekomen of moeder natuur brult weer vernietigend rond en blaast de wrakke krotten tot schroot. Zusters Benedictinesse hebben de devote opdracht op zich genomen de door de natuur getroffen bevolking te helpen en de aarde kan er inwendig behoorlijk trillen. Moedeloos trekken vooral de jongeren, weg en worden als arbeidskrachten elders misbruikt. De hulp in de Filippijnen is gericht op de basisbehoefte, onderwijs en gezondheidszorg. De levensbeschouwelijke afkomst speelt er geen rol. Honger, pijn en gehandicapt zijn, is voor ieder mens hetzelfde !!!

In het derde weekend van oktober zullen we aan de deur staan en iets van uw gaven vragen opdat zuster Celina met haar staf weten, dat er ver weg mensen zijn die haar werk willen steunen.

MOV Jan Ebbing – Ben Hoogzaad

Sfeervolle oogstdankviering

Vrijdag 23 september werd een oecumenische oogstdankviering gehouden in de Hervormde kerk. Een viering die vroeger heel gebruikelijk was, maar al een aantal jaren niet meer werd gehouden. Het was een zeer goed verzorgde viering met als thema: de tuin van heden. Heel toepasselijk kreeg ook Arie Schouten een rol in de viering en deed o.a. het openingswoord waarin hij ook het belang van de landbouwsector uitsprak. Het Jubilatekoor zong prachtig en er werden heel toepasselijke teksten gezongen.

Siem Bijman en Ina Broekhuizen gingen voor in de viering. Ina las een mooi eigen gedicht in het West-Fries voor waarin de dorpse omgeving romantisch werd omschreven.

Als lezing werd voor het scheppingsverhaal gekozen en Siem had hier een mooie overweging bij gemaakt. Daarin had hij zelfs het verhaal van Adam en Eva verwerkt, waarin uiteindelijk de peer gepromoot werd!

Er werd brood met druiven uitgedeeld. De druiven uiteraard een beetje als symbool voor wijn.

De collecte was bestemd voor de voedselbank. Ook aan de oproep iets van het land mee te nemen voor de voedselbank was gehoor gegeven. Er stond dan ook een tafel, waar alle meegebrachte producten op uitgesteld waren, in de kerk. Arie Schouten gaf aan het eind van de viering aan dat landbouwers die met overproductie zitten, dit altijd kunnen schenken aan de voedselbank. Voor inlichtingen hierover kun je bij hem terecht.

Na afloop was er gelegenheid koffie te drinken, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Jammer dat er niet zoveel mensen naar deze oogstdankviering geweest zijn. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar!

Trudy Breeuwsma

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Locatie H. Hiëronymus

In verband met de verkoop van de pastorie wordt de telefoon opgezegd. Er is nu voor de bereikbaarheid van de pastorie locatie H. Hiëronymus en het secretariaat een mobiele telefoon aangeschaft.

Het nummer is: 06-82666688. Pastor Deen is bereikbaar onder telefoonnummer: 0226-351637

Pastor Deen is in week 42 (van 17 oktober tot en met 23 oktober) afwezig.

Eerste Heilige Communie Wognum 2017

Op 2 april 2017 zal de Eerste Heilige Communie plaats vinden. Ouders wiens zoon/dochter in groep 4 zit kunnen hun kind hiervoor opgeven. 1e week Januari zal de eerste ouderavond worden georganiseerd, exacte data en tijd volgen nog. Omdat wij al volop in voorbereiding zijn is het fijn op tijd te weten hoeveel kinderen op 2 april 2017 hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen.

U kunt zich aanmelden **voor** 4 november via e-mailadres: ehc2017@outlook.com

Graag vermelden: Naam en achternaam kind, namen van de ouders en telefoonnummer.

Namens de basisgroep Eerste Heilige Communie Wognum,

Jack en Mariska Stam 0229-578363

Locatie St. Cunera

Eucharistieviering in de week op de donderdagmorgen 9.30 uur te Nibbixwoud

Met ingang van **donderdagmorgen 6 oktober a.s. om 9.30 uur** bent u ook in de gelegenheid om de Heilige mis bij te wonen op de kerklocatie Nibbixwoud. De vierplek zal een van de parochiezalen zijn. Mocht u in de gelegenheid zijn dan bent u van harte welkom. Zoals gebruikelijk in de Mariamaand oktober zal ik voor de aanvang van de viering de rozenkrans met de aanwezigen bidden. U bepaalt zelf, welk deel u van de rozenkrans kan of wilt mee bidden.

Hartelijke groet,

Pastoor Fred Deen

Bloemen voor Maria. Het zal mooi zijn als Maria in deze oktobermaand weer in de bloemetjes wordt gezet. U wordt van harte uitgenodigd om een bosje bloemen (geen lelies a.u.b. in verband met stuifmeelvlekken) voor Maria mee te nemen. Wij hopen dat Maria ruim in de bloemetjes wordt gezet, want dat verdient ze zeker.

Overige mededelingen

Gebed van de kaars

Nee, het is niet zo dat ik een gebed ben.
Ik ben alleen maar vuur, was en licht...
En vooral ben ik er het bewijs van dat jij hier voorbij gekomen bent,
het bewijs dat je een klein beetje tijd van je leven gegeven hebt,
het bewijs ook van je gebed en van je goede gave.

Misschien heb je wel gehuild: van de zenuwen en van narigheid....
Ik heb met je mee gehuild:
uit mijn 'oog-van-licht' druppelen pareltjes van was....
Misschien knaagt er verdriet aan je hart:
net als jij verteer ook ik langzaam, samen met jou.
Als je dringend om een gunst gevraagd hebt,
zal mijn stille vlam jouw geduldig wachten vertegenwoordigen.
Als je gekomen bent uit dankbaarheid of met verwondering,
Zal mijn lichtje een klein sterretje ontsteken in de ogen van iedereen die
naar mij kijkt.
Als je bent gekomen om je liefde te betuigen,
zal mijn vuur je aanzetten tot nog meer broederlijke warmte.
Nog eventjes, dan zal mijn vlammetje doven,
ik word een 'glimlach van God' maar jouw glimlach blijft.
Je hebt weliswaar maar een ogenblik kunnen blijven,
maar mijn bestaan bewijst dat er een gelovig mens naar de kerk is gekomen
die op zijn eigen manier heeft gebeden en die ook jullie daartoe uitnodigt,
jullie die na hem kwamen...



*Was getekend;
De kaars*

Leren van de spiritualiteit van Paus Franciscus

Het kompas van de vreugde: God vinden in alle dingen.

Een bezielingsdag voor caritasmensen onder leiding van Nikolaas Sintobin sj.

Paus Franciscus is, evenals Nicolaas Sintobin, als jezuïet gevormd door de ignatiaanse spiritualiteit. Wat kan die inspiratie voor de caritas betekenen? Inspelen op de noden van Kerk en samenleving is van oudsher het oogmerk van de jezuïeten. Wat is het specifieke aan de inspiratie van de jezuïeten dat zij zich zo bezig houden met armoede?

Centraal in de ignatiaanse spiritualiteit staat de ervaring dat je God kan vinden en dienen in alle dingen. Hoe kunnen we deze ervaring zelf leren herkennen in de zorg voor mensen die een steun in de rug nodig hebben? Hoe helpt deze spiritualiteit ons bij het samenwerken in nieuw gevormde besturen en werkgroepen?



Op zaterdag 22 oktober 2016 in Heiloo openen wij om 09.30 de deur voor ontvangst met koffie en thee

- 10.00 Start programma, een toegankelijke inleiding in de ignatiaanse spiritualiteit aan de hand van het dagelijks leven van de stichter
- 11.00 In gesprek met de zaal
- 11.30 Koffiepauze
- 12.00 Bezinning op het caritaswerk op moderne en verrassende wijze
- 12.45 Lunchpauze
- 13.45 Inleiding in het voeren van een gesprek als het moeilijk wordt
- 14.45 Groepsgesprek aan de hand van vragen en volgens een beproefde methode
- 15.45 Gezamenlijke afsluiting tot uiterlijk 16.30

Aanmelding

Noodzakelijk in verband met het programma.
O.v.v. uw naam, PCI of caritas/diaconale werkgroep,
mailadres en telefoonnummer. Bij Anita Witte
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of per post
Meldt u zich a.u.b. tijdig, voor 5 oktober, aan.

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

Pastor A. Dekker 571736

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com



Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen? Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken.
Tel.: 0229-271684

Van de Redactie:

Het nieuw kerkelijk seizoen is deze maand weer van start gegaan. Een seizoen waarbij er weer een groot beroep op al die vrijwilligers wordt gedaan. De vele vrijwilligers waarmee wij als parochie ons gelukkig mogen prijzen. Een seizoen waarbij de toekomstige parochie steeds meer body krijgt. U wordt daarover in dit blad geïnformeerd.

Redactie:

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 10 november 2016.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 4 november**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken

Let op de inleverdatum.

Het daarop volgende nummer, de kersteditie, zal rond donderdag 15 december 2016 verschijnen. Kopij inleveren vóór vrijdag 9 december.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen?
Meldt u aan op parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Info Secretariaat, Parochie Bestuur en Uitvaartverzorging.

Voor meer info: zie Informatiebrochure en flyer van de Emmausparochie (ligt achterin de kerken).

Parochie Bestuur

Pastoor F. Deen (pastoor, voorzitter)	0226-35 16 37	bestuur@rkemmausparochie.nl
Peter van Diepen (vicevoorzitter)	57 27 47	pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
Mariska Vriend(secretaris)	24 44 29	
Jaap van Diepen (penningmeester)	57 28 34	penningmeester@rkemmausparochie.nl
Thijs Spruit (bestuurslid, aanspreekpunt Nibbixwoud)	57 32 43	
Joke Ruijter (bestuurslid, aanspreekpunt Zwaagdijk West)	57 33 96	
Karin Rood (bestuurslid, aanspreekpunt Wognum)	57 33 08	

Wognum

(E-mail: wognum@rkemmausparochie.nl)

Spreekuur pastoor F. Deen, telefonisch te allen tijde bereikbaar op tel. 0226-35 16 37

(bij afwezigheid en noodzaak kan het antwoordapparaat worden ingesproken)

Administratie, c.q. secretariaat is geopend op donderdag van 9.30 – 11.00 uur, telnr.: 06-82 666 688, email:
secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Bankrelatie: NL34 RABO 0371600332 of NL13 INGB 0000577906

Contactpersoon Locatie Raad: J. Kampstra Tel. 57 28 59

Uitvaartverzorging:

Begraafenisvereniging "Laatste Eer"

Dag en nacht bereikbaar: 06-31 163 300

info: www.laatsteeerwognum.nl en J. Beerepoot tel. 57 25 82

Zwaagdijk-West

(E-mail: zwaagdijkwest@rkemmausparochie.nl)

Secretariaat: M. Vertelman Tel: 0229 - 57 34 71

Eerst aanspreekbare bij overlijden: pastor A. Dekker Tel: 0229 - 57 17 36

Bankrelatie: NL75 RABO 0376802383 of NL42 INGB 0000522482

Contactpersoon Locatie Raad: J. Ruijter Tel. 57 33 96

Uitvaartverzorging:

Begraafenisvereniging "St. Barbara"

Centraal meldnummer 06-11 444 417

M. Bankras en M. Wittenberg

Nibbixwoud

(E-mail: nibbixwoud@rkemmausparochie.nl)

Adres Pastorie: Dorpsstraat 55, 1688 CB Nibbixwoud. Tel: 0229 – 57 17 36

Secretariaat is geopend op dinsdag en woensdag van **9.30 – 11.30 uur.**

Op dinsdagmorgen is mevr. N. Appelmann-Bijpost en op woensdagmorgen mevr. A. Schouten-Weel aanwezig.

E-mail: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Pastor A. Dekker is bereikbaar onder telefoonnummer 0229 - 57 17 36 en middels e-mail:

pastor-Dekker@rkemmausparochie.nl

Bankrelatie: NL63 RABO 0344201384 of NL44 INGB 0000286251

Contactpersoon Locatie Raad: N.T. Kok-Groot Tel. 57 41 69

Uitvaartverzorging:

Begraafenisvereniging "St. Cunera"

info: M. de Boer 57 36 69 of 06-51 218 307

M. Kroon 20 13 24

Als **Nieuwe parochianen** zich melden aan de pastorie, wordt dit bijzonder gewaardeerd.

Als u er prijs op stelt, dat een **zieke** bezoek krijgt vanuit de parochie, wilt u dit dan ook doorgeven aan het secretariaat. Op een andere wijze worden wij niet meer geïnformeerd.

Er is ook een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan de pastorie.

Opgave voor Doop, Huwelijks- en Jubileavieringen tijdens de secretariaatsuren, de laatste twee graag een half jaar van tevoren melden. De kosten hiervan hoort men bij opgave.

De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Wanneer u in Uw testament een legaat wilt schenken aan uw parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten, aan: (*tenaamstelling van de parochie*)".

Achterin de kerk ligt het bisdomblad '**Samen Kerk**' en de '**Informatiebrochure**' en '**flyer**' van de Emmaus Parochie. Beide kunt u gratis meenemen.



Opgave Misintenties

Telefonisch of persoonlijk **op de pastorie** (administratie, c.q. secretariaat) van de betreffende parochie.

Voor de locatie: H. Hiëronymus : donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur.
St. Cunera : dinsdag- en woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.
H. Jacobus de Meerdere : formulier invullen, ligt achter in de kerk.

De kosten van een misintentie zijn **€ 10,-**.

U voor de opgave van misintenties ook gebruik maken van onderstaande strook:

Misintentie(s) voor :

Data :

opgegeven door: Naam :

Straat :

Postcode : Woonplaats :

Aankruisen wat Het bedrag ad € wordt contant betaald aan het secretariaat.

van toepassing is. Het bedrag ad € wordt overgemaakt.

Voor de locatie: H. Hiëronymus : NL34 RABO 0371600332 of NL13 INGB 0000577906
St. Cunera : NL63 RABO 0344201384 of NL44 INGB 0000286251
H. Jacobus de Meerdere : Formulier invullen, ligt achter in de kerk.



Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer U geen prijs stelt om het Parochieblad 'De Verbinding' te ontvangen, wilt U dan onderstaande bon inleveren **op de pastorie** (administratie, c.q. secretariaat) van de parochie.

Naam / voornaam :

Straat :

Postcode : Woonplaats :

Ik stel geen prijs op om de volgende nummers te ontvangen.



Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam :
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum :

Huwelijk op komst? Huidige adres :
Geef het tijdig door.

Postcode : Woonplaats :

Verandering in het gezin? Verhuisdatum :
Laat het even weten.

Nieuw adres :

Verhuizen? Postcode / Woonplaats :

Help onze Gezinsleden : Geb. datum :

administratie. M/V



..... M/V

.....