

Maart/April/Mei 2018
7^e Jaargang nr. 3

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Vanuit de pastorie

Op weg naar Pasen

Ik neem u even terug in de tijd...

Parijs, 17 juli 1794

Onder invloed van antiklerikale krachten van de Franse Revolutie werd alle kloosters opgedragen deze levenswijze op te geven, omdat ze niet in overeenstemming waren met de Rede, die met de revolutie (door moord en doodslag!) de overwinning had behaald.

De zusters van de Karmel in Compiègne lieten echter weten dat ze deze vorm van samenleven uit vrije wil op zich hadden genomen en niet wensten weg te gaan. In 1793 werden de zusters op straat gezet. Intussen hielden ze onderling contact en probeerden hun kloosterlijke levenswijze voort te zetten. Eind juni 1794 werden de 16 karmelietessen gearresteerd en op 13 juli zette men hen op transport naar Parijs. Hier werden ze opgesloten in de hoofdgevangenis Conciergerie en enkele dagen later ter dood veroordeeld. Op een open kar werden ze naar Vincennes overgebracht en overal klonken beschimpingen en scheldwoorden, totdat een der zusters het Salve Regina inzette. Zo werd hun schandetocht een demonstratie van toegewijd kloosterleven, want zo hadden ze altijd hun koorgebed gezongen.

Een van de zusters heeft op het laatste moment nog een briefje kunnen schrijven. Ze schrijft dat ze trots is *"Misschien vind je dat gek, want we worden straks vermoord en toch is het zo wij zijn trots dat we net als Jezus mogen lijden en sterven en zo laten zien dat God het allerbelangrijkste is in ons leven"*. Ze werden begraven op het kerkhof Picus en zaligverklaard in 1906.

Ik wilde dit heldhaftig verhaal met u delen. Het is eigenlijk een verhaal van alle tijden. Ook tegenwoordig

worden vele christenen bedreigd, bestolen, misbruikt en vele sterven na veel geleden te hebben. Veel aandacht heeft de media hier niet voor en zelfs voor ons voelt het soms "als de ver van mijn bed show" ook al gebeuren die dingen in onze tijd, tijdens ons leven.

Jezus moest in zijn tijd ook dood, *"we moeten van hem af"*, dachten de joodse overheden. Zoals ik al aanhaalde overkwam niet alleen Jezus dit, tot op de dag van vandaag lijden mensen, worden ze achtergesteld, verjaagd of vermoord.

De Blijde Boodschap mag blijkbaar niet onder de mensen worden gebracht. Jezus heeft ons echter het allermooiste gegeven. Zijn kruisiging maakt deel uit van Gods plan om zichzelf op te offeren voor de vergeving van onze zonde. Zijn lijden en offergave waren een bewuste handeling, niet een toevallige menselijke misdaad op een sociaal bewogen activist.

Jezus heeft een wereld die door zonde gebroken was herschapen en hersteld en zo herschept. Hij vraagt ieder van ons en wij met onze mogelijkheden mogen onze bijdrage leveren naar Gods wil en bedoelingen. Pasen het hoogfeest van de verrijzenis waar wij ook eens deel aan mogen hebben. Op weg naar het hoogfeest van Pasen wens ik u een verdere goede voorbereiding op het feest van de verrijzenis van Jezus Christus.

Pastoor Fred Deen

(Biecht-)gesprek

Als u een gesprek met mij wilt mag u mij bellen op nummer 0226-351637. Dit geldt ook voor een biechtgesprek. Na de (weekend) vieringen is het ook mogelijk een gesprek te hebben.

Pastoor Fred Deen

In Memoriam

Helena Theodora Oud-Cornel (Lenie)* 20 november 1929-†20 januari 2018

(Locatie H. Hiëronymus)

Lenie werd geboren in het Friese plaatsje Workum en bracht haar latere jeugd door in Harlingen. Ze was van jongs af aan erg muzikaal en leerde mandoline en banjo spelen. Tijdens een logeerpunt bij haar nicht in Noord-Scharwoude, ontmoette zij op de kermis Cees Oud. Op 9 juni 1955 trouwden zij en gingen wonen aan de Grote Zomerdijk in Wognum. Zij begonnen een bouwersbedrijfje en hielden koeien. Lenie en Cees werden verblijd met de komst van een zoon en een dochter. Ondanks dat Lenie nu aan de andere kant van de Afsluitdijk woonde, droeg zij Friesland nog altijd een warm hart toe; ze ging naar de 'Fryske Krite' en leerde haar kinderen en kleinkinderen de Friese taal. Ook was zij erg creatief; de tuin stond vol met rood-wit-blauw geschilderde klompen en zij versierde kaarten, kaarsen en schilderijtjes met gedicht met zelf gedroogde bloemen. Lenie was een gelovig mens en bezocht trouw de kerk. Nadat Cees in 1998 overleed verhuisde zij naar een seniorenwoning op de Kropaar en kwam hun voormalige huis en de stallen in handen van stichting 'De Cromme Leeck', nu bekend als museum 'Huis van Oud'. Na verschillende valpartijen werd zij slecht ter been en kwam zij 3½ jaar geleden in Sweelinckhof te wonen. Ondanks dat Lenie steeds minder mobiel werd, was zij tevreden en genoot van de bezoeken van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Half januari kreeg zij een longontsteking en deze kwam zij helaas niet meer te boven. Gesterkt door het sacrament der zieken is zij op 88-jarige leeftijd thuis overleden. Bij haar afscheid zongen en speelden haar kinderen en kleinkinderen het lied 'Halleluja' en werd zij op het kerkhof geëerd met het Friese volkslied.

Lieve moeder en oma, bedankt voor alle mooie herinneringen en oant sjen..!

VerinaBlüm-Smiers* 26 december1952 -†26 januari 2018
(Locatie H. Hiëronymus)

“Huil niet omdat het voorbij is, maar glimlach omdat je het hebt mogen meemaken!”

Na een ziekteperiode van 5 jaar is op 26 januari, voorzien van het sacrament van de zieken, Verina op 65-jarige leeftijd overleden. Pastor Knol heeft haar het laatste sacrament toegediend. Dit was een bijzonder en intens moment, voor Verina en haar gezin. Verina krabbelde toch weer een beetje op en heeft de laatste week nog genoten van de aanloop van vele mensen die nog even langskwamen om gedag te zeggen.

Tijdens de herinneringsdienst vertelden de kinderen wat Verina voor hun heeft betekend. Zoals zoon Dick heeft ervaren hoe bijzonder ze eigenlijk was. Verina zei nog tegen hem: ik ben toch gewoon een Smierse. Maar zo gewoon was ze niet. Ze heeft voor zoveel mensen klaargestaan. En haar dochter Marijke vertelde ons hoe trots ze op haar mama is. En het woordje mama kreeg voor haar nu een andere betekenis.

Verina heeft zich 20 jaar ingezet voor de Zonnebloem; als penningmeester. Dat heeft ze met hart en ziel gedaan.

Bij het afscheid stond de Zonnebloem centraal en iedereen ging naar huis met een zakje zonnebloempitjes. Als deze in bloei komen, denken we met een glimlach terug aan Verina. Ook was ze 12 jaar lang voorzitter van het KVG. En ze hielp bij het Ziekentriduüm, hier in deze kerk. Ze heeft als oppas oma ook veel voor de kleinkinderen betekend.

In september is Verina samen met Dré naar Lourdes geweest. Die reis heeft haar goed gedaan; ze genoot van de vieringen, met als hoogtepunt een viering in de Groene Kathedraal. Een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Wij wensen Verina in de hemel net zo'n mooie plek toe. Op 1 februari is na een warm en liefdevol afscheid, Verina gecremeerd. Dré eindigde de plechtigheid met dit gedicht:

Jouw ogen straalden
Jouw handen gaven rust
Jouw woorden waren eerlijk
Jouw hart vol levenslust
Maar onze allerliefste moeder
Jou moeten we laten gaan
Je gaat uit ons leven

Door naar een nieuw
bestaan
Dank je voor alles wat je
voor ons hebt betekend
en alles wat je voor ons
heb gedaan.
Wij zullen je nooit vergeten!



Vaarwel Lieve Verina, een goede reis, rust in vrede...

Ina (Sien) Machtel-Hollander * 20 augustus 1937 - † 9 februari 2018
(Locatie St. Cunera)

Ina Machtel-Hollander is geboren op 20 augustus 1937 in Kampen, en heeft daar tot haar trouwen gewoond. In 1960 trouwde ze met Piet Machtel uit Zwaag, die ze had leren kennen tijdens zijn militaire diensttijd in Kampen. In Zwaag werden 2 kinderen geboren en in 1965 verhuisde het gezin naar “de Vinkenbuurt” in Nibbixwoud, Daar werden nog twee dochters geboren. Ina heeft veel verdriet moeten verwerken; in 1981 verongelukte het jongste kind, Karin (12). Dit is een zeer zware tijd geweest. In 1986 sloeg het noodlot weer toe: vader Piet kreeg een hartaanval en overleed binnen 5 minuten. Weer had het gezin een heleboel verdriet te verwerken.

De kinderen werden volwassen en Ina kreeg vier kleinkinderen, en later ook een achterkleinzoon. Wat was ze trots! Familie, burens, vrienden en kennissen kwamen graag bij haar op visite, ze stond voor iedereen klaar en had ook diverse knutselclubjes. In 2000 verhuisde ze naar de Klaverweide.

Op een gegeven moment werd ze wat warrig, maar vanaf juni 2015 ging het ineens heel erg hard. Tot die tijd kon ze zich prima redden, zorgde ze goed voor zichzelf. Maar ineens was dat over en steeds meer “gewone” dingen lukten niet meer. Ze vond het erg moeilijk om haar huisje uit te gaan en te verhuizen naar Sweelinckhof, naar Villa C, maar ze snapte wel dat het zo niet langer kon. Zo is ze altijd geweest: heel realistisch....De laatste maand ging het ineens heel snel: griep, luchtweginfectie etc. en ze ging ook geestelijk snel achteruit. Totdat het echt niet meer ging, en ze op 9 februari 's avonds rustig overleed. Op 13 februari is zij begraven bij haar man en dochter. Zij is 80 jaar geworden. Wij zullen haar missen.

Annie Bos-Pronk * 6 November 1928 - † 22 Februari 2018
(Locatie Hiëronymus)

Op 22 Februari is onze lieve Moeder, Oma en Overgrootmoeder overleden op de mooie leeftijd van 89 jaar. Moeder werd geboren in de Goorn als nummer 13 in een gezin van 16 kinderen. Uit de verhalen die moeder vertelde over haar kindertijd begrijpen wij dat ze een mooie jeugd heeft gehad. Zoals dat vroeger ging, ging moeder al op jonge leeftijd te werk. In 1956 trouwde ze met Jan Bos. Samen kregen ze 4 kinderen, haar gezin was haar alles!!

Pa is kort na hun 40-jarig Huwelijksfeest overleden op 7 maart 1997. De jaren hierna probeerde moeder zich hierin te berusten en probeerde de draad van het leven weer op te pakken. Moeder ging graag te kaarten en naar de zang (parochieel Dameskoor) en was trots op haar tuin.

De Avondwake en de Uitvaartdienst hebben we geprobeerd in te vullen zoals zij dit ook zou hebben gewild. Er werden dan ook allemaal mooie herinneringen opgehaald aan een zorgzame lieve moeder, oma en overgrootmoeder. Moeder heeft ons geleerd om stevig op eigen benen te staan en ook in de vorm van breien, haken en kleding maken, heeft ze ons gevormd: De handen uit de mouwen steken, was voor ons niet onbekend. De laatste jaren werd haar wereld steeds kleiner. Moeder verhuisde naar een aanleunwoning bij Zorgcentrum Sweelinckhof en nog later naar De Villa Sweelinckhof. We moeten nu verder zonder moeder, al zal dat niet meevallen.

Wij kijken terug op een leven vol prachtige herinneringen.

Dag Mam en blijf ons volgen!

Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Za. 24 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Tony Slaman.
Zo. 25 mrt.	10.00 uur	Palmzondag. Eucharistieviering m.m.v. Mannenkoor Nibbixwoud. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 28 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Do. 29 mrt.	19.30 uur	Witte Donderdag. Eucharistieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Vrij. 30 mrt.	15.00 uur	Goede Vrijdag. Kruisweg in Nibbixwoud. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Vrij. 30 mrt.		Viering vervalt.
Za. 31 mrt.	10.30 uur	Oecumenische viering in Sweelinckhof m.m.v. het Sweelinckkoor. Voorgangers: Pastoor F. Deen en Dominee P. van Ankeren.
Za. 31 mrt.	19.00 uur	Paaswake. Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 1 apr.	10.00 uur	1^e Paasdag. Gezamenlijke viering in Nibbixwoud. Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Ma. 2 apr.	10.00 uur	2^e Paasdag. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 4 apr.		Viering in de kapel vervalt i.v.m. het triduüm.
Za. 7 apr.		Viering in Sweelinckhof vervalt i.v.m. het triduüm.
Za. 7 apr.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. TightFormation. Voorgangers: Mariska Vriend en Monie Vertelman.
Wo. 11 apr.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 14 apr.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Siem Bijman.
Za. 14 apr.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Siem Bijman.
Zo. 15 apr.	10.00 uur	Gezamenlijke 1^e Communieviering. Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor Zingsalabim. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 18 apr.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 21 apr.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Za. 21 apr.	19.00 uur	Viering van medeleven. Woord en communieviering m.m.v. het Sylvidakoor en de Avondwakegroep. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Wo. 25 apr.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 28 apr.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Za. 28 apr.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Hans van Engen.
Wo. 2 mei	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Vrij. 4 mei	19.00 uur	Dodenherdenking. Oecumenische viering in het gemeentehuis. Voorgangers: Hans van Engen en Dominee Peter van Ankeren.
Za. 5 mei	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Zo. 6 mei	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Wo. 9 mei	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Do. 10 mei	10.00 uur	Hemelvaartsdag. Gezamenlijke viering in Nibbixwoud. Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 12 mei	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 13 mei	10.00 uur	Moederdag. Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Hans van Engen.

Wo. 16 mei	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 19 mei	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 19 mei	19.00 uur	Pinksteren. Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.

Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

Misintenties Wognum

Zaterdag 24 maart Sweelinckhof:

Annet en haar vader Jan van Diepen;

gezin; Arie Wiering; Albert Wiering, Aly, Dirk, Gerard en Maarten Broers en zegen over de gezinnen;

Zondag 25 maart: Palmzondag

Riet Blauw-Zandvliet; Hans van Oosten Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Levende en overleden leden van tuinploeg "Bladgroen"; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin;

Zaterdag 8 april:

Overleden familie Huijberts-Kok; Familie Klaver-Koopman; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Lies Tool-Ootes; Kees, Siem en ReneeBesseling; Johan Schaapherder; Cor en Truus Pronk-Molenaar;

Woensdag 28 maart Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Woensdag 11 april Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie; Uit dankbaarheid; Adrie Smit;

Zaterdag 31 maart Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Antoon en Annie Ligthart-Veecken, hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Arie Loos en overleden familie; Cees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Jaap Ursem; Guus Kreuk-Dekker; Adrie Smit;

Zaterdag 14 april Sweelinckhof:

Overleden familie Huijberts-Kok; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden; familie Wim Groot en zegen over zijn gezin; Johanna Steltenpool-Putter; Adrie Smit; Overleden familie Ruiter-Ruyter en zegen over het gezin;

Zaterdag 31 maart: Pasen

Joop en Tini Bleeker; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over hun gezinnen; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick en Marian; Lizet Groot-Zuiker, Jan en Ina de Haan-Koopman, Martin en Marieke; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Antoon en Annie Ligthart-Veecken, hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Jo Neuvel; Annie Rood-Bakker en zegen over haar gezin; Piet Schoenmaker en overleden familie; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Corné Stam; Kees, Siem en ReneeBesseling; Jaap Ursem; Johan Schaapherder; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Adrie Smit; Overleden ouders Groen-Jong; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Theo Kok en overleden familie; Frans Frantzen; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Overleden familie Bleeker-Ootes;

Zaterdag 14 april en zondag 15 april: 1ste H; Communie

Cees Wester; Qrijn en Gre Kroon-Ruiter; Hans van Oosten; Nic Kaldenbach; Chef de Buijzer; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Antoon en Riet Schipper-Wever; JaquesHetsen;

Woensdag 18 april Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 21 april Sweelinckhof:

Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Adrie Smit; Annet en haar vader Jan van Diepen;

Zaterdag 21 april: Viering van Medeleven

Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Andries Romein; Barbara Schipper-Tiggers; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie Wiering; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Corné Stam; Kees, Siem en ReneeBesseling; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Marian Bijman-Jonker; Theo Kok en overleden familie; Frida Bleeker-Neeffjes;

Maandag 2 april 2° Paasdag:

Piet Rinkel;

Woensdag 25 april Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie; Adrie Smit;

Vrijdag 6 april en zaterdag 7 april: Triduüm

Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Arie Loos en overleden familie; Johanna Steltenpool-Putter; Wim Groot en zegen over zijn

Zaterdag 28 april Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Cees en Leny Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Jaap Ursem;

Zaterdag 28 april:

Annet Langedijk; Piet Schoenmaker en overleden familie; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom, zonen Willem en Herman; Jaap Ursem; Gerard Broeres en zegen over zijn gezin; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Koos Smit en zegen over zijn gezin; Adrie Smit;

Woensdag 2 mei Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 5 mei Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zondag 6 mei:

Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick en Marian; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin;

Vieringen in de H. Jacobus de Meerderekerk

Zo. 25 mrt.	10.00 uur	Palmzondag, gezinsviering, kinderkoor Zingsalabim.
Vr. 30 mrt.	19.30 uur	DOP-viering, beide koren.
Za. 31 mrt.	21.00 uur	Paaswake, voorganger: Past. G. Koning, beide koren.
Zo. 8 apr.	10.00 uur	Gezamenlijke DOP-viering van de DOP-groep Zwaagdijk en Nibbixwoud.

De viering wordt gehouden in Nibbixwoud. De viering wordt samen gehouden om u

als parochiaan a.h.w. mee te nemen naar te verwelkomen in Nibbixwoud als onze kerk na 1 juli sluit.

Za. 21 apr.	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger: Past. F. Deen, dameskoor
Zo. 6 mei	10.00 uur	DOP- viering, samenzang
Zo. 13 mei	10.00 uur	Moederdag, DOP- viering, samenzang

Misintenties Zwaagdijk-West:**Zondag 25 maart**

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; Jan Jong en zegen over zijn gezin; Lyda Smit Besseling; Jean- Paul Diekmann;

Vrijdag 30 maart

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; Jean- Paul Diekmann; John van der Meer;

Zaterdag 31 maart

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-

Lies Tool-Ootes; Tinus en
GreBeerepoot-Schouten en
Brigitje; JaquesHetsen;

**Woensdag 9 mei Dagkapel:**

Adrie Smit;

Zaterdag 12 mei Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Johanna Steltenpool-Putter;

Zondag 13 mei Moederdag:

Riet Blauw-Zandvliet; Joop en Tiny Blekker; Andries Romein; Annie Rood-Bakker en zegen over haar gezin; Arie Wiering; Lies Tool-Ootes; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Antoon en Riet Schipper-Wever; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Annet en haar vader Jan van Diepen; Adrie Smit;

Woensdag 16 mei Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie.

Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; Jan Jong en zegen over zijn gezin; Jean- Paul Diekmann; John van der Meer; Lucia Poland- Roodt; Klaas Rood en Geer Rood-Laan;

Zondag 8 april

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;
Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; Jan Jong en zegen over zijn gezin; Jean- Paul Diekmann; John van der Meer;

Zaterdag 21 april

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-

Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins;

Zondag 6 mei

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend- Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins;

Zondag 13 mei

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend- Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; John van der Meer; Lucia Poland- Roodt; Klaas Rood en Geer Rood- Laan;



Vieringen in de St. Cunerakerk

Za. 24 mrt.	19.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Tony Slaman.
Do. 29 mrt.	09.30 uur	Viering vervalt.
Vr. 30 mrt.	15.00 uur	Goede Vrijdag. Kruisweg m.m.v. Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 31 mrt	20.30 uur	Paaszaterdag. Woord- en communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorgangers: Cor Hoogland en Tony Slaman.
Zo. 1 apr.	10.00 uur	Eerste Paasdag. Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Ma. 2 apr.	10.00 uur	Viering vervalt.
Do. 5 apr.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 8 apr.	10.00 uur	Gezamenlijke viering met Zwaagdijk-West. Woord- en Communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorgangers: Mariska Vriend en Monie Vertelman.
Do. 12 apr.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 15 apr.	10.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. de cantorij. Voorganger: Siem Bijman.
Do. 19 apr.	09.30 uur	Viering vervalt.
Zo. 22 apr.	10.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. TightFormation. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Do. 26 apr.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 29 apr.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Wo. 2 mei	19.00 uur	Rozenkransbidden. In de parochiezaal.
Do. 3 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Vr. 4 mei	19.00 uur	Dodenherdenking m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Cor Hoogland.
Za. 5 mei	19.00 uur	Mariaviering. Woord- en Communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Wo. 9 mei	19.00 uur	Rozenkransbidden. In de parochiezaal.
Do. 10 mei	09.30 uur	Viering vervalt.
	10.00 uur	Hemelvaartsdag. Gezamenlijke viering. Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 12 mei	19.00 uur	Woord- en Communieviering. Voorganger: Hans van Engen.
Wo. 16 mei	19.00 uur	Rozenkransbidden vervalt.
	19.30 uur	KVG-Mariaviering. Voorganger: Tiny Immen m.m.v. een koor uit Wervershoof. Uiteraard is iedereen van harte welkom.
Do. 17 mei	09.30 uur	Viering vervalt.
Za. 19 mei	19.00 uur	Viering vervalt.

Zo. 20 mei	10.00 uur	Pinksteren. Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Ma. 21 mei	10.00 uur	Tweede Pinksterdag. Openluchtviering. Woord- en Communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Cor Hoogland.
Wo 23 mei	19.00 uur	Rozenkransbidden. In de parochiezaal.
Do. 24 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de pastoraal werker.

Misintenties Nibbixwoud

Zaterdag 24 maart:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Bert Schouten; Martijn en Pé Vlaar; Piet Velzeboer;

Zaterdag 31 maart en zondag 1 april (Pasen):

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Karin Loos; Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Pé Goedhart; Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Cor Bakkum; Johan Schaapherder; Dennis Kroon; Toos, Jan en Wiro Haring; Martijn en Pé Vlaar; Cees Karels; Jan Kolenberg en Dennis; Piet Karsten; Niek Vlaar en overleden ouders; Lida de Boer; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Familie op den Kelder-Koeleman; Gre Pronk-Groot; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef-Karsten; George van der Laan; Jan en Agnes Knol-Ettes; Piet laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Ans Berkhout-Grippeling;

Zondag 8 april:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Arie Smit; Bert Schouten; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Vader en moeder Bosch en Wil en Sandra;
In het bijzonder bidden wij voor Nic Ursem. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 15 april:

Overleden familie Schoenmaker; Martijn en Pé Vlaar; Opa Vok Mol en opa Jan Groot; George van der Laan; Quirinus Schouten en Sofia Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen; Nicoline Buis, die 11 april 20 jaar geleden is overleden; Opa en oma Buis-Redeker; Cor Ligthart; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar;

Zondag 22 april:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Cor en Truus Pronk-Molenaar; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Roelof en Truus op den Kelder-Glas;

In het bijzonder bidden wij voor Dien Vringer-de Veer. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 29 april:

Rinus en Loes van Agten-Korpel; Pé Goedhart; Jaap van Zelm; Bert Schouten en zegen over zijn gezin; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Piet laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Niek Vlaar en overleden ouders;

Zaterdag 5 mei:

Jan en Vera Ligthart-Vreeker en Elles Ligthart; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Jan en Agnes Knol-Ettes; Cor Ligthart; Jan en Hermina Schouten-Laan;

Donderdag 10 mei: (Hemelvaartsdag):

Bert Schouten; George van der Laan; Marie Schouten; Piet en Tiny Appelman-Doodeman;

Zaterdag 12 mei (Moederdag):

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Aad Karsten; Cor en Truus Pronk-Molenaar; Rob Hulst; Roelof en Truus op den Kelder-Glas; Martijn en Pé Vlaar; Dennis Kroon; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar;

Zaterdag 19 mei, zondag 20 mei en maandag 21 mei (Pinksteren):

Pé Goedhart en Herman Goedhart; Karin Loos; Jaap Huisman en overleden ouders; Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Overleden familie Schoenmaker; Cor Bakkum; Joop Vriend en Aag Vriend-van Zelm; Jaap van Zelm; Martijn en Pé Vlaar; Dennis Kroon; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef Karsten; Vader en moeder Verlaat, Ko, Jaap, Riet en John en zegen over de gezinnen; George van der Laan; Jan en Agnes Knol-Ettes; Cor en Mart Koppes-Kuip; Ans Berkhout-Grippeling;
In het bijzonder bidden wij voor Nic Kunis en Pé Goedhart. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Lenie Oud-Cornel, VerinaBlüm-Smiers, Annie Bos-Pronk (locatie H. Hieronymus), Ina Machtel-Hollander, Gré de Beer-Weel (locatie St. Cunera) en Martin Pronk (locatie H. Jacobus de Meerdere). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736
De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.
In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum



Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Zwaagdijk-West: Contact opnemen met de pastor

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736
De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.
In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

Kerkwerksters Wognum

Groep 4	28 maart	13.00 uur
Groep 5	10 april	18.30 uur
Groep 6	17 april	09.00 uur
Groep 7	24 april	19.30 uur
Groep 1	3 mei	09.00 uur
Groep 2	9 mei	13.00 uur
Groep 3	15 mei	09.00 uur



Agenda Wognum

Zondag 25 maart	10.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie eerst in viering daarna ontmoetingsruimte
Maandag 26 maart	16.00-17.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie oefenen met Kinderkoor
Dinsdag 27 maart	20.00 uur	2 ^e Ouderavond 1 ^e Communie met rondleiding
Donderdag 29 maart	11.00 uur	Kinderen Hieronymusschool Witte Donderdag-viering in kerk
Dinsdag 3 april	18.00 uur	Heren – stoelen / kerk klaarmaken voor Triduüm
Dinsdag 3 april	19.00 uur	Dames – kerk en spullen klaarmaken voor Triduüm
Vrijdag 6 april	10.00–15.30 uur	Triduüm - geestelijk leider Pater Peter Peelen sj.
Zaterdag 7 april	10.00–14.30 uur	Triduüm - geestelijk leider Pater Peter Peelen sj.
Maandag 9 april	15.25-16.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie 1 ^e keer oefenen in de kerk
Maandag 9 april	16.00-17.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie oefenen met Kinderkoor
Vrijdag 13 april	15.15-16.00 uur	Kinderen 1e Communie Generale repetitie in de kerk
Zaterdag 14 april	13.30 uur	Kerk versieren door 1e Communie groep
Maandag 16 april	20.00 uur	Overleg zorggroepen met PCI en locatieraad
Maandag 23 april	20.00 uur	Vergadering Locatieraad - vergaderruimte
Dinsdag 24 april	20.00 uur	Jaarvergadering Begravenisver. DE LAATSTE EER

Agenda Zwaagdijk

Zaterdag 21 april

Wereldwinkel

De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

Agenda Nibbixwoud

Vrijdag 23 maart	09:30 uur	bezoekgroep
Dinsdag 27 maart	09:30 uur	communie, thuis
	19:30 uur	evaluatie vormproject
Woensdag 28 maart	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
	09:00 uur	koperpoetsers
Dinsdag 10 april	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 11 april	09:00 uur	kerkwerksters groep 3
Woensdag 18 april	19.30 uur	geloofsgesprek
Dinsdag 24 april	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 25 april	09:00 uur	koperpoetsers
Donderdag 26 april	09:00 uur	kerkwerksters, groep 4
Dinsdag 1 mei	20.00 uur	vergadering locatieraad
Dinsdag 8 mei	09:30 uur	communie, thuis
Donderdag 10 mei	13:00 uur	kerkwerksters, groep 5
Woensdag 16 mei	09:00 uur	koperpoetsers
Dinsdag 22 mei	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 23 mei	09:00 uur	kerkwerksters groep 6

Vanuit de parochie

In het lopend eerste kwartaal van 2018 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden.

Meningsverschillen hebben ervoor gezorgd dat bestuursleden andere keuzes maakten en hun functie ter beschikking hebben gesteld. Ik wil de oud-bestuursleden hartelijk bedanken voor hun grote en persoonlijke inzet voor de parochie. Sommige van hen blijven als vrijwilliger op een andere plek werkzaam in de parochie. Dank jullie wel voor die grote betrokkenheid.

Er zijn nog enkele plaatsen in het bestuur vacant. Heeft u zelf zin in een nieuwe uitdaging, of zou u zelf een parochiaan kennen, die mogelijk belangstelling heeft, dan wordt u van harte uitgenodigd om met ons het gesprek aan te gaan en de informatie te ontvangen om een goede afweging te maken.

Pastoor Fred Deen

Van de vicevoorzitter/penningmeester

Nog maar net een jaar in functie in het parochiebestuur en ik maak promotie?

Ik ben een jaar geleden begonnen als penningmeester van de R.K. Emmaus-parochie. Pastoor Deen heeft mij gevraagd als vicevoorzitter en ik ben zeer vereerd. Na goedkeuring door het Bisdom heb ik de uitdaging aangenomen. Eerste klus een penningmeester of administrateur zoeken (zie de advertentie in deze Verbinding). Ik zal de komende maanden de functie van vicevoorzitter en penningmeester combineren totdat in de vacature is voorzien. Deze dubbelfunctie is binnen de voorschriften van een parochie toegestaan. Ik maak eerst de werkzaamheden van de penningmeester af, die werkzaamheden waren vooral gericht op de financiën op orde brengen, beter gezegd uniform te maken.

Die klus is zo goed als klaar.

Gebouwbeheer wordt op dit moment uitgewerkt.

Nu komt de volgende taak, een verbond zijn, een samenwerking met één gezamenlijk doel. Dat wordt een enorme klus en die doen wij niet alleen.

Samen met alle parochianen gaan wij op weg naar een RK-parochie 2.0 een parochie bestand tegen de komende tijd.

Een paar voorbeelden:

1. Intensere samenwerking tussen de locaties onderling en het bestuur;
2. Een dialoog met de RK-basisscholen voor een betere samenwerking;
3. Samenwerking met de andere RK-kerken in de gemeente Medemblik;
4. Kindernevendiensten op alle locaties;
5. Samenwerking tussen de koren;
6. Werving en opleiding nieuwe voorgangers;
7. Een volledig nieuw automatiseringssysteem ondersteund door Exact online en DocBase.

Hoe ziet onze parochie er over 10 jaar uit, wat doen we anders wat doen we nog hetzelfde? Samen is het sleutelwoord.

U kunt op mij rekenen, kunnen wij op u rekenen?

Kees Nederhoff

Penningmeester gezocht!!

De R.K. Emmaus-parochie zoekt een penningmeester (bestuursfunctie) of een administrateur (een vrijwilligersfunctie). Een V/M die de administratie van onze gefuseerde parochie kan voeren. De financiële administratie wordt gevoerd in Exact Online de ledenadministratie in DocBase. Wij zoeken iemand met ervaring die de financiële administratie zelf kan voeren en verantwoordelijk is voor de rest van administratieve processen die worden uitgevoerd door andere vrijwilligers.

Meer informatie bij de huidige penningmeester,

Kees Nederhoff, telefoon 0229-575102



47^e TRIDUÛM WOGNUM 2018 **Vrijdag 6 april zaterdag 7 april**

Zoals we in de vorige Verbinding al hebben aangekondigd wordt het jaarlijkse Triduüm in de St. Hiëronymuskerk gehouden op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2018. Dit jaar zal Pater Peter Peelen sj, werkzaam als pastor in de regio West-Friesland-Zuidoost deze dagen verzorgen.

De 1^e dag is er een Eucharistieviering met het Parochieel Koor van Wognum met handoplegging door alles pastores uit de omgeving en een heel gezellig ontspanningsprogramma.

De 2^e dag een Eucharistieviering met het Sylvidakoor met daarna een klein concert. De dag wordt afgesloten met Het Lof en de Maria- bloemenhulde met medewerking van de Vrienden van het Gregoriaans.

Het Triduüm is voor iedereen. Eventjes ontsnappen aan het dagelijks gebeuren. In een gezellige en ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten en te luisteren naar bemoedigende woorden van de voorganger. Men hoeft niet ziek te zijn om deze dagen mee te vieren. Er zijn eventueel wel bedden aanwezig. Iedereen wordt met liefde door vrijwilligers en verpleegkundigen verzorgd.

Wanneer u denkt dit is ook iets voor mij of kinderen denken dit is iets voor onze ouders, neem voor informatie contact op met:

Wognum: Ineke Overboom-Haakman Tel.0229-573954.

Nibbixwoud: Ria Schouten-Sjerps Tel.0229-571998

Zwaagdijk: Mariejan Spil Tel.0229-572974

Opgave tot 27 maart a.s.

Zoals elk jaar gaan we de kerk en de spullen in de ontmoetingsruimte klaarmaken op de dinsdagavond na Pasen. Wij verzoeken de heren die daarvoor worden gevraagd om 18.00 uur in de kerk aanwezig te zijn en de dames om 19.00 uur te komen.

*Comité TriduümWognum,
Tiny Hetsen, Corry Bakker,
Anneke Kamp en Margreth van Tol*

Eerste Heilige Communie 2018..... het is bijna!

Op het moment van schrijven, 15 maart, duurt het nog precies een maand voordat 20 kinderen zijn of haar Eerste Heilige Communie gaan doen. Op zaterdag 10 maart gingen de kinderen zich voorstellen. Het was een leuke viering met het kinderkoor van Wognum, Zingsalabim. Elk kind had een groot vel met daarop een foto en plaatjes van hobby's. De kinderen vertelden wie ze waren en de vellen werden opgehangen in de kerk.

Na afloop gingen vele papa's en mama's en opa's en oma's even kijken wat er gemaakt was. Tijdens de Communieviering in Wognum, kunt u ze ook nog bewonderen. De komende maand staat in het teken van veel oefenen.

De kinderen hebben nog 1 kinderwoorddienst om te werken met de map. Ze vinden het erg leuk om te doen en zijn enthousiast als ze komen. Ook gaan we samen liedjes oefenen met het kinderkoor, omdat we met de viering alle liedjes mee gaan zingen. En we oefenen hoe de echte viering zal gaan. Dit is voor de kinderen best spannend, maar zo weten ze een beetje wat de bedoeling is.

Op zondag 15 april bent u van harte welkom in de kerk van Wognum om 10.00 uur.

Hier doen kinderen uit Wognum, Midwoud, Benningbroek en Nibbixwoud zijn of haar Eerste Heilige Communie.

KOMT ALLEN

*Groetjes van de Communiewerkgroep Wognum /
Nibbixwoud;*

*Mariska Stam, Lian Kroon, Patricia Huisman, Marieke
Groot, Barbara Bakkum*

Geloven in deze tijd

Enkele jaren is er de gespreksgroep "Geloven Nu" actief geweest. Onder leiding van Pastor André Dekker kwam een beperkt groepje mensen bij elkaar om met behulp van bepaalde teksten zich te verdiepen in de geloofsbeleving van deze tijd. Korte avondbijeenkomsten die zeer inspirerend waren, waarbij iedereen met een goed gevoel weer naar huis ging.

Het laatste jaar voor het vertrek van André is het er niet meer van gekomen en onder zijn leiding zal dat ook niet meer gebeuren. Toch leefde bij een aantal mensen het gemis, zodoende zijn we met een klein groepje opnieuw opgestart. Ondergetekende mag daar leiding aangeven. Op dit moment zijn we met z'n vijven; Tiny Kok, Lida Mol, Tony Slaman, Thijs Spruit en Cor Hoogland. Hoewel zo'n gespreksgroep met een groot aantal mensen niet werkt, kunnen hier nog wel wat mensen aansluiten. Wie geïnteresseerd is kan e.v. inlichtingen inwinnen bij ondergetekende.

Voor dit moment is er een cyclus gepland van vier bijeenkomsten. We hebben de eerste inmiddels achter de rug, die als vanouds heel inspirerend is verlopen. De volgende avond staat gepland op woensdag 18 april. Daarna zal het vervolg afgesproken worden voor na de vakantieperiode.

Om een beeld te geven waar we mee bezig zijn de thema's van de bijeenkomsten:

1) "God in de ogen van Mensen". Hoe kijken wij tegenwoordig tegen God aan?

Met behulp van teksten van Seef Konijn.

2) "Fundamenten van ons Christendom". Wat is christen zijn meer dan een humane instelling?

Aan de hand van het boek Ruth.

3) "Zijn voorbeeld volgen". Hoe moeilijk is voor ons geloven, staande in een oude traditie?

Aan de hand van het 6e hfst. uit het Johannes Evangelie.

4) "Geloofsbeleving in de 20e en 21e eeuw". Wat hebben groten der aarde ons te vertellen?

Ook in onze eeuw zijn er grote en kleine mensen ons tot voorbeeld.

Als de interesse gewekt is, meld je dan aan bij één van de deelnemers, van harte welkom van half acht tot half tien.

Cor Hoogland

Locatie H. Hiëronymus

Nieuws van de avondwakegroep

Op 26 febr. jl. kwamen wij als avondwakegroep bij elkaar in vergadering. Dit doen wij zo'n paar keer per jaar. We namen die avond afscheid van Coby Laan, zij had al eerder te kennen gegeven na 18 jaar te willen stoppen met voorgaan bij avondwakes. Ruim 40 avondwake 's heeft zij verzorgd. Namens de parochiegemeenschap kreeg Coby dan een cadeaubon en de hartelijke dank voor haar inzet. Margreth van Tol is haar opvolgster en inmiddels al vertrouwd binnen de avondwakegroep.

We blikten terug op de Allerzielenbijeenkomst en Viering van 2017 (2 november).

In 2017 hebben wij van vele parochianen afscheid genomen vanuit onze kerk. Het was dan ook te verwachten dat vele familieleden op de uitnodiging voor de koffieochtend zouden ingaan. Een bijeenkomst waar de naam van hun dierbare overledene werd genoemd, een kaarsje werd opgestoken en het herinneringskaartje is uitgedeeld. Mooie gedichten zijn voorgedragen en onder het genot van een kop koffie kon iedereen elkaar ontmoeten. Ieder jaar weer toch een bijzondere en gewaardeerde bijeenkomst.

's Avonds om 18.00 uur brandden de 500 waxinelichtjes en was het kerkhof weer sfeervol verlicht. De Allerzielenviering m.m.v. het gemengd parochieel koor en voorganger Siem is door de kerkgangers goed ontvangen.

Door de vele (korte) In Memoriam's duurde het misschien wel iets langer maar zo werd iedere overledene in herinnering gebracht.

Nu zijn we in voorbereiding voor de **Viering van Medeleven** op zaterdag 21 april a.s. Net als voorgaande jaren willen wij in deze viering stilstaan bij degene die iemand heeft verloren door de dood, ernstig ziek is, door geestelijke zorg of door andere omstandigheden even de weg kwijt is. Bij het binnenkomen in de kerk liggen blaadjes klaar waarop u, uw intentie kan opschrijven. Het thema is: **Herder zijn voor elkaar**. Trudy Breeuwsma gaat hierin voor en het Sylvidakoor verzorgt de zang. We willen u hiervoor van harte uitnodigen.

*Met vriendelijk groet,
de avondwakegroep*

Van 26 maart tot en met 31 maart is de ZOA-collecteweek



Sinds 1973 helpt ZOA mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. Deze Christelijke organisatie biedt zowel noodhulp als hulp bij de wederopbouw en werkt daarin samen met de lokale bevolking. ZOA biedt hulp aan slachtoffers in vijftien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

ZOA is gespecialiseerd in:

- voedselzekerheid en het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud
- basisonderwijs
- schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne

Informatie:

ZOA wil trouw blijven aan de vluchteling, van noodhulp tot en met wederopbouw. Uiteraard heeft ZOA het ANBI en het CBF-keurmerk, wat inhoudt dat gecontroleerd is dat het geld op een verantwoorde manier besteed wordt. Uitgebreide en actuele informatie over het werk van ZOA staat op de website www.zoa.nl.

Uw hulp blijft nodig:

ZOA kan haar goede werk alleen blijven verrichten als er voldoende financiële steun is. Deze landelijke collecte is heel belangrijk om zo de diverse projecten te kunnen financieren. *Als we niet willen dat vluchtelingen wereldwijd moeten vluchten, is het nodig om ze in eigen omgeving te steunen! Dat doet ZOA! 91 procent van de opbrengst gaat naar de projecten!* Van harte aanbevolen dus!

Mensen die door omstandigheden onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven hebben ook recht op een enigszins menswaardig bestaan! ZOA zet zich daarvoor in en wij allen mogen dat steunen met een gift, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Dit jaar valt de collecte in de Goede Week. Voor u een mooie gelegenheid om een goede daad te stellen...

Mocht u willen helpen met collecteren, dan kunt u contact opnemen met: Trudy Breeuwsma, tel.nr. 572678

Annette Otten en Trudy Breeuwsma



De vereniging stelt zich ten doel om op basis van vrijwilligheid,

onderlinge solidariteit en nabuurschap en geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen bij het verzorgen van een begrafenis of crematie. Dit alles zonder winstoogmerk. De vereniging heeft een lokaal karakter.

Begrafenis- en Crematievereniging 'De Laatste Eer' Wognum

Begin november zal Marijke Wittenberg-Ursem haar werkzaamheden als uitvaartverzorgster, die zij gedurende een reeks van jaren voor de vereniging heeft verricht, beëindigen. Derhalve zoekt de vereniging een **Uitvaarverzorgster m/v**

Voor deze functionaris wordt verwacht dat hij/zij

- Na een inwerkperiode, in goede samenwerking met de overige medewerkers van de vereniging, zelfstandig uitvaarten kan verzorgen.
- Deze werkzaamheden bij toerbeurt met zijn/haar collega, Monica Appel, verricht.

Informatie over de vereniging kunt u vinden op www.laatsteerwognum.nl. Ook kunt u zich in verbinding stellen met de voorzitter, Karin Twisk, tel: 0229-573251 of met de secretaris, Jos Overboom, tel: 0229-573954.

Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u dit laten weten door uw sollicitatie voor 20 april a.s. per mail te sturen naar laatsteer@outlook.com.

Locatie St. Cunera

Opvolging gezocht voor Vormselwerkgroep:



Nogmaals een oproep!! Wie wil volgend jaar in de Vormselwerkgroep plaatsnemen?!? Naast 2 betrokken ouders uit Wognum zou het heel fijn zijn als de werkgroep ook uit ouders uit de locatie St. Cunera zal bestaan. Ik heb mijn bijdrage, na 11 jaar inzet, wel voldaan. Laat de werkgroep bestaan en meld je aan!!

Voor contact en meer informatie: [Annemiek Schouten-Weel \(pcm.schouten@quicknet\)](mailto:Annemiek.Schouten-Weel@quicknet.nl).

Kerkbalans

Bij de stukken van Kerkbalans is een drukfoutje gekomen, een niet bestaand bankrekeningnummer (alleen locatie Nibbixwoud) was opgenomen uit de stukken. Wij zijn door veel betrokken parochianen gebeld, gemaïld en hebben zo veel mensen kunnen bereiken. Voor diegene die nog geen contact had opgenomen:

Bankrekeningnummer van de locatie Cunera: NL63 RABO 0344 2013 84

Kees Nederhoff, penningmeester

Opbrengst adventskist

Er is € 200,45 gestort in de adventskist die achter in de kerk stond. Een mooi bedrag. Hierbij komen nog de bedragen die rechtstreeks gestort zijn op de rekening van de adventsactie. Dit horen wij eind april.

Dank voor al uw gaven

Een nacht vol hoop, toekomst en leven.

Dit is het thema van de Paaswake in de Cunerakerk. Een viering die vanouds vol is van symboliek. De elementen vuur, licht en water komen hier aan bod en bekrachtigen hierbij het nieuwe leven wat ons door de opstanding van Jezus gebracht is. Juist deze symboliek draagt eraan bij ons geloof toch een klein beetje handen en voeten te geven. Mede daarom willen we deze symbolen ook nu gebruiken, ondanks dat er in deze viering voorgegaan wordt door parochiële voorgangers, en niet door een pastor. De gedachte hierachter is dat we ons geloof samen willen delen, maar ook samen willen dragen. Concreet betekent dat; dat we met elkaar het nieuwe licht verwelkomen en gezamenlijk Gods zegen afsmecken op het nieuwe water. Zo mogen we met elkaar hoop

hebben op een nieuwe toekomst in veranderende tijden.

Het Cunerakoor zal de muzikale begeleiding verzorgen. U bent van harte uitgenodigd namens de parochiële voorgangers;

Tony Slaman en Cor Hoogland

Wie wordt Nibbiker Sjoelkampioen?

Tijdens de gemeenschapsveiling is dit koopje door diverse mensen aangekocht. Dit kampioenschap zal gaan plaatsvinden op 14 april in de pastorie van de locatie St. Cunera. De mensen die op dit koopje hebben aangekocht hebben persoonlijk hier al bericht van gehad. We hopen dan ook in onze volgende editie een verslagje te ontvangen hoe dit is ervarende en wie zich nu de kampioen hiervan mag noemen.

Penningmeester gezocht!!

De R.K. Emmaus-parochie zoekt een penningmeester (bestuursfunctie) of een administrateur (een vrijwilligersfunctie). Een V/M die de administratie van onze gefuseerde parochie kan voeren. De financiële administratie wordt gevoerd in Exact Online de ledenadministratie in DocBase. Wij zoeken iemand met ervaring die de financiële administratie zelf kan voeren en verantwoordelijk is voor de rest van administratieve processen die worden uitgevoerd door andere vrijwilligers.

Meer informatie bij de huidige penningmeester,

Kees Nederhoff, telefoon 0229-575102



Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

“Zevenmaal opnieuw geboren” Colet van der Ven preekt in de Westfriese Ekklesia

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op **zondag 8 april 2018 om 11.00 uur** in de Protestantse kerk te Wognum. Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: **“Het ware, het goede en het schone”**. In de viering van 8 april a.s. zal Colet van der Ven in haar preek nader ingaan op **“Zevenmaal opnieuw geboren; opwekking uit de doden; opnieuw beginnen.”**

Colet van der Ven (1957) is freelance-journaliste. Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de Universiteit Utrecht werkte zij een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Zij werkte voor radio en televisie bij de IKON, de VPRO, de VARA, de NCRV en de KRO en maakte interviews en reportages voor onder andere Opzij, Trouw, HP/De Tijd, NRC-Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Daarnaast is zij gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente, en voorzitter van *On File*, organisatie voor gevluchte schrijvers en journalisten

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. NB Deze maand is eenmalig voor de tweede zondag gekozen i.v.m. de paasviering van het Vierkant op 1 april.) Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 8 april te ontmoeten. U bent van harte welkom. (En op dinsdag 10 april is er weer een leerhuisavond o.l.v. Alex van Heusden)

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl



Met diaken Rob Mascini naar Rome! 11 t/m 16 juni 2018

In de maand juni ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis.

We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco's.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige

Overige mededelingen

onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ken Rome goed omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de oudheid. U kunt zich nog bij ons aansluiten. Op zaterdag 7 april is er om 11.00u een info bijeenkomst. Deze wordt gehouden in het parochiehuis van de RK.Kerk in Hoofddorp (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp). In verband met de koffie is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via robmascini@gmail.com of tel. 023-5291484). Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we reizen en waar we logeren (meestal in een kloosterhotel). De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep. Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one

Pastor Rob Mascini



Westfriese Lourdes Vliegreis 2018

“Ik ben blij en dankbaar dat ik aan deze bedevaartstocht heb kunnen meedoen.”

(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. **Bedevoarten zijn van alle tijden!** Ook vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen? **Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol!** Ook onder hen zijn er velen ‘op zoek’.

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? **Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader.** In



ongeveer anderhalf uur brengt het

chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En, **wilt u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? VNB West-Friesland** organiseert voor het zeventiende achtereenvolgende jaar een groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. **Data: 26 september t/m 1 oktober 2018.** De bus (gratis!) brengt u via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan naar Maastricht Airport. Ook op de terugreis naar West-Friesland staat de bus voor u gereed. **Opgave/inschrijven:** Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij het plaatselijke inschrijfadres.

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Her en der zien we al weer tekenen van de lente: lammetjes die overdag buiten zijn, de bloembollen die alweer een klein stukje uit de grond komen, een zonnige dag. Mooi vooruitzicht. En dan te bedenken dat we veertien dagen terug nog op de schaatsen stonden en dat het af en toe buiten nog guur kan zijn. Kortom maart roert zijn staart.

Ook in onze parochie zijn er vele ontwikkelingen: zo is het Bestuur van de Emmausparochie op zoek naar enthousiaste bestuursleden die de groep weer compleet willen maken, de 1^e Communie voor 20 communicantjes is aanstaande, vorige week vrijdag zijn 33 jonge mensen gevormd. Het is bijna Pasen: feest van nieuw leven! We wensen u allen alvast een zalig Pasen toe!



VERSCHIJNING 2018 AANLEVEREN t/m

Donderdag 17 mei

Donderdag 12 juli

Donderdag 13 september

Donderdag 25 oktober

Donderdag 13 december

Vrijdag 11 mei

Vrijdag 6 juli

Vrijdag 7 september

Vrijdag 19 oktober

Vrijdag 7 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma Het Bon 22 572678

Jolanda Velt Postgalei 18 573357

Joke Ruijter Zwaagdijk 356 573396

Coby Schouten Woudhoek 8 573081

Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 17 mei 2018.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 11 mei**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken

Let op de inleverdatum.

Het daaropvolgende nummer, zal rond donderdag 12 juli verschijnen. Kopij inleveren vóór vrijdag 6 juli 2018.

De laatste voor de zomervakantie.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan op parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bereikbaarheid, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging en bestuur

Bereikbaarheid

Pastoor Deen heeft geen spreekuur, hij is bereikbaar op pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
0226-351637 (eventueel voicemail inspreken).

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.
Telefonisch te bereiken op nummer: 0229-571736

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Wognum is geopend op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur
Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688

Zwaagdijk-West secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl

Contactpersoon locatieraad

Nibbixwoud M. Boukens-Laan, telefoon 0612743053
Wognum A. van Straalen-Smit, telefoon 0229572563, mobiel 0614040074
Zwaagdijk-West J. Ruijter, telefoon 0229573396

Uitvaartverzorging

Nibbixwoud Begraafenisvereniging "St. Cunera"
M. de Boer 0229573669 of 0651218307
M. Kroon 0229201324

Wognum Begraafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 0631163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begraafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 0611444417
M. Bankras en M. Wittenberg

Parochie Bestuur

Naam	Functie	Telefoon	Email
Fred Deen	pastoor / voorzitter	0226351637	pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
Kees Nederhoff	vicevoorz.-penningm.	06-13344550	penningmeester@rkemmausparochie.nl
Vacant	secretaris		bestuur@rkemmausparochie.nl
Vacant	locatie Nibbixwoud		
Vacant	locatie Wognum		
Vacant	locatie Zwaagdijk-West		

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op twee manieren doorgeven digitaal via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ("binnenkort beschikbaar") of door een formulier achter in de kerk in te vullen en in de brievenbus te doen.

Een misintentie kost € 10.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384
Wognum NL34RABO0371600332
Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____
Adres _____
Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
Zwaagdijk-West secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen!

Geef uw verhuizing door met onderstaande bon, of per mail naar een van onze secretariaten.

Geboorte?

Laat het de parochie weten

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door

Verandering in het gezin?

Laat het even weten

Verhuizen?

Geef het even door

Naam / voornaam	:	_____
Geboortedatum	:	_____
Huidig adres	:	_____
Postcode / woonplaats	:	_____
Verhuisdatum	:	_____
Nieuw adres	:	_____
Postcode / woonplaats	:	_____
Gezinsleden:		Geboortedatum:
_____		_____ M/V
_____		_____ M/V
_____		_____ M/V