

Januari/Februari 2018
7^e Jaargang nr. 2

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Vanuit de pastorie

Beste parochianen,

De feestdagen liggen al weer een paar weken achter ons. Wat is er van blijven hangen? De kerststal weer opgeborgen, "de toeters en de bellen" (kerstboom, lichtjes en andere sfeermakers) weer opgeruimd. Na de Eucharistieviering van 7 januari jl. elkaar het beste toegewenst.

God, die zich in dat kwetsbaar kind, zijn Zoon, aan ons bekend wilt maken en midden tussen ons wilt verblijven. Aan ons wordt gevraagd om het estafettestokje weer door te geven van die Blijde Boodschap. Een ieder mag dat doen met zijn of haar persoonlijke talenten.

De werkgroepen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn ook weer van start gegaan. Ik heb de ouders van deze kinderen een groot compliment gegeven. Vaak beiden werkend en in de huidige tijd ook vaak veel persoonlijke verplichtingen. Bijvoorbeeld: de kinderen sporten en zitten op muziekles. Daarnaast heb je vaak als ouders allerlei sociale verplichtingen. Je eigen ouders (opa of oma) kunnen het ook zeer waarderen als je hen waardeert, helpt en aandacht schenkt.

Er hebben zich 211^e Heilige Communicantjes en 32 vormelingen aangemeld. Ook zijn er werkgroepen die zich van hun beste kant laten zien. Dank jullie wel voor jullie inzet. Zeker ook dank voor de mensen "achter de

schermen", die geweldig bijdrage leveren voor geslaagde feestdagen.

Ook de koren met hun muzikale bijdrage leverden een goede bijdrage voor de feestdagen. Een mooie gezinsviering op de kerstavond. Zeker blij met het Wognums kinderkoor. Als je jong bent en je vindt zingen leuk, dan ben je van harte uitgenodigd om bij dat kinderkoor te komen zingen. Als je twijfelt, probeer het gewoon uit. De tijd vliegt. In het zuiden, en misschien ook wel in onze omgeving zijn enthousiaste vrijwilligers al weer bezig om iets moois voor het carnaval te maken. Voor de meeste mensen is de decembermaand een periode waar meer geld wordt uitgegeven.

Voor de kerkbalans zou ik willen zeggen: als u veel heeft, geef dan veel; als u weinig heeft geeft dan weinig, maar geef van ganser harte en met vreugde.

En dan een citaat uit de bijbel:

Geef, als je kunt, ieder wat hem toekomt. Zeg niet tegen je naaste: "kom morgen maar terug", als je hem het gevraagde ook direct kunt geven. (Spreuken 3:27-28).

Door een brede inzet van betrokken vrijwilligers kunnen wij 2018 met optimisme tegemoet zien. Bemoedig elkaar.

Vriendelijke groet,
Pastoor Deen

In Memoriam

Marianne Maria Bijman-Jonker *23 april 1955 † 28 november 2017
(Locatie H. Hieronymus)

Marian was een dankbaar, warm en fijngevoelig mens die erg kon genieten van de kleine dingen in het leven. Zo genoot ze van haar tuin, fietstochten maken en fanatiek spelletjes doen, maar bovenal genoot ze van het zorgen voor anderen. Haar hele leven stond in het teken van haar gezin en de mensen die dicht bij haar stonden. Ze leefde intens mee wanneer mensen in haar directe omgeving verdriet en/of hulp nodig hadden. Iedere dag begon ze met het branden van een kaarsje voor de mensen in haar gedachten, die volgens haar extra kracht en licht konden gebruiken. Wanneer ze zorgde voor anderen, was ze op haar best. Marian kwam uit een echt West- Fries gezin van twaalf kinderen en was samen met haar tweelingbroer de één na jongste van het gezin. Toen haar oudere zussen de laatste jaren steeds meer gebreken begonnen te vertonen, was het voor haar vanzelfsprekend om zich te ontfermen over de dingen die volgens haar écht nodig waren. Ze wilde alles "knappies voor haar skatten", van de woning tot aan het kapsel, niets ontglipte aan haar aandacht. Haar mouwen waren altijd opgestroopt. Zelfs in de laatste fase van haar leven, toen duidelijk werd dat ze niet meer beter zou worden, hield ze zich vooral bezig met de mensen om haar heen. Ze was ontzettend dankbaar voor alles en iedereen in haar leven. Marian zei tijdens haar ziekbed steeds geruststellend: "ik heb engeltjes boven en beneden". Ze maakte zich niet druk over haar eigen lot, maar over diegenen die ze achter moest laten. Ze kon haar gezin niet loslaten en heeft tot het einde alles gegeven om zolang mogelijk samen te kunnen zijn, want dat zou ze het allermeeste gaan missen, daar genoot ze het meeste van. Typisch Marian. ...



Guus Kreuk- Dekker * 10 juni 1925 † 30 november 2017
(Locatie H. Hiëronymus)

Op 30 november is rustig van ons heengegaan onze lieve moeder en oma, Guus Kreuk- Dekker, echtgenote van Gerard Kreuk (overleden juli 2000).

Ma is op 10 juni 1925 geboren in Wervershoof en groeide daar op. Haar moeder overleed op jonge leeftijd en ma nam haar taken over. Het huishouden en de zorg voor haar vader en broers. Vader zei dan avonds, 'moidje blijf maar thuis', maar ma ging toch een avondje te dansen, heerlijk vond ze dat.

Ze kwam pa tegen en ze zei; ik denk dat hij me wel leuk vind'. Pa verhuisde later van Lutjebroek naar Hoogwoud. Maar hij ging op de fiets van Hoogwoud naar ma in Wervershoof, nou dat was nu echte liefde!

In 1954 trouwde ze en gingen in de Lindenlaan te Wognum wonen. Daar waren ze gelukkig en kregen twee dochters. Ze zorgde goed en met alle liefde voor haar gezin. Ma hield van netjes en schoon. Hield van mooie kleding. Ging graag te klaverjassen en kwam vaak met een prijs thuis. Ze had dan zelf vaak de grootste lol. Ma was een trotse oma en genoot van de kleinkinderen.

Na het overlijden van pa ging ze moedig door. Kracht naar kruis....

Ook de tuin hield ze bij, geen blaadje op het gras de planten mooi in bloei. Nog op 89-jarige leeftijd fietste ze door de Lindenlaan en deed haar boodschapjes bij Deen.

Regelmaat gaf haar houvast in het leven. Dezelfde dingen, maandag wasdag, een gevuld eitje, rolletje ham met haar verjaardag en altijd een koekje bij de koffie. Maar ze verloor steeds meer de grip op het leven en nam het gelaten, 'ik weet het ook allemaal niet meer'.

Het bleef een lieve vrouw die nooit had gedacht dat ze 92 zou worre.

Theo Kok * 10 maart 1931 † 3 december 2017
(Locatie H. Hiëronymus)

Ome Theo, wat was het af en toe een rare, maar toch konden we het van hem hebben, hij bedoelde het allemaal niet zo. Ondanks dat hij veel visite kreeg, voelde hij zich vaak eenzaam en kon hij z'n eigen niet uiten. De laatste jaren hebben wij hem nog beter leren kennen en wij zijn blij dat wat wij nog wat voor hem konden doen. We hebben gelachen met elkaar, maar de laatste maanden werd het lachen steeds minder, totdat zondag 3 december het lachen overging in verdriet, want ondanks dat we hem de rust gunden en dat hij verlost was van de pijn, had hij van ons nog wel een tijdje moge blijven.

Ome Theo, we zullen je nooit meer vergeten. Rust zacht.

Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Za. 27 jan.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 28 jan.	10.00 uur	Oecumenische viering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorgangers: Siem Bijman en dominee Peter van Ankeren.
Wo. 31 jan.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 3 feb.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Za. 3 feb.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Wo. 7 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 10 feb.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 10 feb.	19.00 uur	Carnaval. Woord en communieviering m.m.v. kinderkoor Zingsalabim. Voorganger: Hans van Engen.
Wo. 14 feb.		Viering in de kapel vervalt .
	19.00 uur	Aswoensdag. Gezamenlijke Eucharistieviering in Nibbixwoud m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 17 feb.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Za. 17 feb.	19.00 uur	Presentatieviering Vormelingen Wognum en Nibbixwoud. Eucharistieviering m.m.v. Jongerenkoor Upbeat. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 21 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 24 feb.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 24 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 28 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 3 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Zo. 4 mrt.	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Hans van Engen.



Vervolg vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Wo. 7 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 10 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Cor Hoogland.
Za. 10 mrt.	19.00 uur	Voorstellen eerste Communicantjes. Gezamenlijke viering in Nibbixwoud. Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor Zingsalabim. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 11 mrt.		Viering vervalt.
Wo. 14 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Vrij. 16 mrt.	19.00 uur	Heilig Vormselviering Wognum en Nibbixwoud in de Cunerakerk in Nibbixwoud. m.m.v. Jongerenkoor Upbeat. Voorgangers: deken E. Molzer en pastoor F. Deen.
Za. 17 mrt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Zo. 18 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 21 mrt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 24 mrt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Tony Slaman.
Zo. 25 mrt.	10.00 uur	Palmzondag. Eucharistieviering m.m.v. Mannenkoor Nibbixwoud. Voorganger: Pastoor F. Deen.

Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

Misintenties Wognum

Zaterdag 27 januari Sweelinckhof:

Cees Oud en om zegen over de gezinnen van de kinderen; Adrie Smit;

Zondag 28 januari: Oecumenische viering

Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Overleden familie Bakker-Twisk; Roelof Kamp en Nelie Kamp-Overboom; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Arie Wiering; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Kees, Siem en Renee Besseling; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem; Koos en Jan Koeman;

Woensdag 31 januari Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie; Adrie Smit;

Zaterdag 3 februari Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Antoon en Annie Ligthart-Veecken, hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zaterdag 3 februari:

Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick en Marian; Antoon en Annie Ligthart-Veecken, hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Ligthart en zegen over hun gezin; Lies Tool-Ootes; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Annet Langedijk;

Zaterdag 24 februari Sweelinckhof:

Overleden familie Huiberts-Kok; Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen;

Woensdag 7 februari Dagkapel:

Rikus en Tiny Rinkel-Onneweer;

Zaterdag 10 februari Sweelinckhof:

Jo Neuvel; Johanna Steltenpool-Putter; Adrie Smit;

Zaterdag 10 februari Carnavalsviering:

Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Overleden ouders Besseling-Huiberts; Familie Klaver-Koopman; Kees, Siem en Renee Besseling; Jaap en Cristina Smit-Kors en de kleine Roy; Chef de Buyzer;

Woensdag 14 februari Dagkapel: Aswoensdag vervalt, gezamenlijke viering in Nibbixwoud

Zaterdag 17 februari Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Arie Loos en overleden familie; Annet en haar vader Jan van Diepen;

Zaterdag 17 februari:

Cees Wester; Hans van Oosten; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Jan en Ina de Haan-Koopman, Martin en Marieke; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Barbara Schipper-Tiggers; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Joke Stam-Koelman; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Jan en Marie Huiberts-Snoek;

Woensdag 21 februari Dagkapel:

Adrie Smit;

Zaterdag 24 februari:

Riet Blauw-Zandvliet; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Overleden familie Huiberts-Kok; Piet

Kroon; Andries Romein; Joke Stam-Koelman; Piet en Ko Rinkel; Adrie Smit;

Woensdag 28 februari Dagkapel:

Voor de gezinnen, alleenstaanden van onze parochie;

Zaterdag 3 maart Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zondag 4 maart:

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Overleden ouders Besseling-Huijberts; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick en Marian; Lizet Groot-Zuiker; Annet Langedijk; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Ton en Vera Steltenpool-Overboom, zonen Willem en Herman; Lies Tool-Ootes; Kees, Siem en Renee Besseling; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Jaap Ursem; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin;

Woensdag 7 maart Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 10 maart Sweelinckhof:

Johanna Steltenpool-Putter; Jaap Ursem; Adrie Smit;

Zondag 11 maart verval; Voorstellingdienst in Nibbixwoud 1^e H Communie;

Intenties schuiven door naar volgende week;

Woensdag 14 maart Dagkapel:

Vieringen in de H. Jacobus de Meerderekerk

Zon. 28 jan.	10.00 uur	Eucharistieviering. Voorganger: Past. F. Deen, beide koren.
Zat. 10 feb.	19.00 uur	DOP- viering, samenzang.
Zat. 24 feb.	19.00 uur	DOP- viering, samenzang.
Zon. 11 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger: Past. F. Deen, beide koren.
Zon. 25 mrt.	10.00 uur	DOP- viering, dameskoor Palmzondag.

Misintenties Zwaagdijk-West

Zondag 28 januari:

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cees Rood en Afra Rood- van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; Jan Jong en zegen over zijn gezin; John van der Meer; Klaas Rood en Geer Rood-Laan; Lyda Smit- Besseling;

Zaterdag 10 februari:

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; John van der Meer;

Zaterdag 24 februari:

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie; Adrie Smit;

Zaterdag 17 maart Sweelinckhof:

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Arie Loos en overleden familie;

Zondag 18 maart:

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Marie Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Familie Klaver-Koopman; Arie Wiering; Piet Rinkel; Cees Wester; Overleden familie Bakker-Twisk; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Ben Rohof en Bets Rohof-Homan; Barbara Schipper-Tiggers; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Adrie Smit; Kees en Peter van Diepen;

Woensdag 21 maart: Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 24 maart Sweelinckhof:

Annet en haar vader Jan van Diepen;

Zondag 25 maart: Palmzondag

Riet Blauw-Zandvliet; Hans van Oosten Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Levende en overleden leden van tuinploeg "Bladgroen" Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin;



Buis; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins;

Zondag 11 maart:

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; John van der Meer; Jo Appelman;

Zondag 25 maart:

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Fons Bruins; Jan Jong en zegen over zijn gezin; Lyda Smit Besseling.

Vieringen in de St. Cunerakerk

Do. 25 jan.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 27 jan.	19.00 uur	Aktie Kerkbalans. Woord- en Communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Siem Bijman.
Do. 1 feb.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 4 feb.	10.00 uur	Woord- en communieviering. Voorganger. Joop Ooijevaar.
Do. 8 feb.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger. Pastor F. Deen.
Za. 10 feb.	19.00 uur	Carnaval. Eucharistieviering m.m.v. Tight Formation. Voorganger. Pastor Deen.
Zo. 11 feb.	10.00 uur	Viering vervalt.
Wo. 14 feb.	19.00 uur	Aswoensdag. Gezamenlijke eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger. Pastor F. Deen.
Do. 15 feb.	09.30 uur	Viering vervalt.
Zo. 18 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger. Pastor F. Deen.
Do. 22 feb.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger. Pastor F. Deen.
Zo. 25 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger. Pastor F. Deen.
Do. 1 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger. Pastor F. Deen.
Za. 3 mrt.	19.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger. Hans van Engen.
Do. 8 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger. Pastor F. Deen.
Za. 10 mrt.	19.30 uur	Gezamenlijke viering met Wognum in St. Cunerakerk. Voorstellen 1^e Communicantjes. Eucharistieviering m.m.v. Zingsalabim. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 15 mrt.	09.30 uur	Viering vervalt.
Za. 16 mrt.	19.00 uur	Vormen. Gezamenlijke viering met Wognum. Gebedsviering m.m.v. Upbeat. Voorgangers: Deken E. Moltzer en pastor F. Deen.
Za. 17 mrt.	10.45 uur	Stille omgang.
	19.00 uur	Eucharistieviering. Voorganger: Pastor F. Deen
Do. 22 mrt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 24 mrt.	19.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Tony Slaman.
Do. 29 mrt.	09.30 uur	Viering vervalt.



Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de pastoraal werker.

Misintenties Nibbixwoud

Zaterdag 27 januari 2018:

Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Herman op den Kelder en Jos; Pé Goedhart; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol Ligthart; Niek Vlaar en overleden ouders; Martijn en Pé Vlaar; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin;

Zondag 4 februari 2018:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart;

Zaterdag 10 februari 2018, Carnavalsviering:

Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Arie Smit; Overleden familie Schoenmaker; Jan en Molenaar; Johan Schaapherder; Toos, Jan en Wiro Haring; Rob Hulst; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Jan Kolenberg en Dennis; Dennis Kroon;

Zondag 18 februari 2018:

Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; In het bijzonder bidden wij voor Annie Commandeur-Knol. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 25 februari 2018:

Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Jaap Huisman en overleden ouders; Pé Goedhart; Arie Smit; Niek Vlaar en overleden ouders; Bert Schouten; Martijn en Pé Vlaar;

Zaterdag 3 maart 2018:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Martijn en Pé Vlaar;

Zaterdag 10 maart 2018:

Jaap Huisman en overleden ouders; Jan en Hermina Schouten-Laan; Nico Kunis en overleden familie Kunis-

Beerepoot; Aad Karsten; Uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwelijk van Jan en Coby Schouten-Spaansen en om zegen over de gezinnen; Anneke Vleerlaag-Jonk;

Zaterdag 17 maart 2018:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Overleden familie Schoenmaker; Cor en Truus Pronk-Molenaar; Jaap van Zelm;

Zaterdag 24 maart 2018:

Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker; Bert Schouten; Martijn en Pé Vlaar.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Elly Koeman-Boos (locatie H. Hieronymus). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen?

Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939



Zwaagdijk-West: Contact opnemen met de pastor

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.

Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

Kerkwerksters Wognum

Groep 3	30 januari	09.00 uur.
Groep 4	7 februari	13.00 uur
Groep 5	13 februari	18.30 uur
Groep 6	20 februari	09.00 uur
Groep 7	27 februari	19.30 uur
Groep 1	8 maart	09.00 uur
Groep 2	14 maart	13.00 uur
Groep 3	20 maart	09.00 uur
Groep 4	28 maart	13.00 uur

**Agenda Wognum**

Vrijdag 26 januari	20.00 uur	Keez-avond aangeboden en verzorgd door de Parochie i.v.m. de Gemeenschapsveiling. Aangekocht door 20 personen.
Zaterdag 10 februari	18.30 uur	Aankomst Prins Carnaval, daarna viering
Maandag 19 februari	20.00 uur	Vergadering locatieraad
Dinsdag 20 februari	20.00 uur	Bijeenkomst Tuinploeg
Maandag 19 maart	16-17.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie oefenen met Kinderkoor
Maandag 19 maart	20.00 uur	Vergadering locatieraad
Zondag 25 maart	10.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie eerst in viering daarna ontmoetingsruimte
Maandag 26 maart	16-17.00 uur	Kinderen 1 ^e Communie oefenen met Kinderkoor
Dinsdag 27 maart	20.00 uur	2 ^e Ouderavond 1 ^e Communie

Agenda Nibbixwoud

Dinsdag 30 januari	09:30 uur	communie, thuis
Donderdag 1 februari	09:00 uur	kerkwerksters, groep 4
Dinsdag 13 februari	09:30 uur	communie, thuis
Donderdag 15 februari	13:00 uur	kerkwerksters, groep 5
	19:00 uur	2 ^e bijeenkomst vormelingen in pastorie Wognum
Vrijdag 23 februari		feestmiddag kerkwerksters
Dinsdag 27 februari	09:30 uur	communie, thuis
	19.00 uur	jaarvergadering Cunerakoor
Woensdag 28 februari	09:00 uur	kerkwerksters groep 6
	09.00 uur	koperpoetsers
Vrijdag 2 maart	19:45 uur	oefenen vormelingen met koor
Maandag 5 maart	19.00 uur	3 ^e bijeenkomst vormelingen in pastorie Nibbixwoud
Vrijdag 9 maart	19:45 uur	oefenen vormelingen met koor
Dinsdag 13 maart	09:30 uur	communie, thuis
Woensdag 14 maart	20:00 uur	vergadering locatieraad
Donderdag 15 maart	09:00 uur	kerkwerksters, groep 1
Vrijdag 23 maart	09:30 uur	bezoekgroep
Dinsdag 27 maart	09:30 uur	communie, thuis
	19:30 uur	evaluatie vormproject
Woensdag 28 maart	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
	09:00 uur	koperpoetsers



Agenda Zwaagdijk

Wereldwinkel: Zaterdag 10 februari

De website van onze parochie is online:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

Mededelingen voor alle locaties

Vrouwendag in Wognum

Kracht van Bijbelse vrouwen

'De kracht van vrouwen in de Bijbel' is het thema van de avond die de Oecumenische Werkgroep Wognum ter gelegenheid van Wereldvrouwendag (8 maart) organiseert op woensdag 7 maart. De bijeenkomst met verhalen, liederen en gesprek vindt plaats in de zaal van de Protestantse kerk in Wognum, aanvang 20 uur. Iedereen is welkom.

Na een inspirerende inleiding en zang is het woord aan theologe Gonnie Lohman. Zij was pastoraal werker in de Kersenboogerd, in het VU-ziekenhuis en in het MCA in Alkmaar. Gonnie vertelt over enkele krachtige vrouwen uit de Bijbel. Wat kunnen betekenen voor vrouwen van nu? Vervolgens is er gelegenheid tot gesprek. En aan het eind klinken er weer liederen.

De kracht van vrouwen in de Bijbel

Organisatie: Oecumenische Werkgroep Wognum

Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15, Wognum

Woensdag 7 maart, aanvang 20 uur.



Eerste Heilige Communie 2018.....voortgang

Dit jaar hebben we weer gekozen voor een samenwerking van de parochies. Dit resulteert in een leuke groep kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Dit keer in de kerk van Wognum op zondagochtend 15 april om 10 uur. De kinderen komen uit Wognum, Nibbixwoud, Midwoud en Benningbroek.

Hieraan vooraf gaan vele voorbereidingen en daarover zal ik wat schrijven. Het thema van de Communieviering dit jaar is: "Kijk eens om je heen". De eerste gezamenlijke bijeenkomst met de ouders is geweest. Ook was pastor Deen hierbij aanwezig. Hij vertelde wat over de Communie en had een aantal discussie punten waar de ouders onderling over konden praten. Ook zijn er deze avond werkgroepen gevormd, want ook achter de schermen zijn alle ouders al druk aan de gang voor het grote feest.

Zo hebben de kinderen 3 kinderwoorddiensten de komende tijd. Hier wordt in de pastorie van Wognum of van Nibbixwoud in een werkboek gewerkt.

Ook zullen de kinderen thuis hier al in bezig zijn. Dus ziet u de komende tijd meer kinderen in de kerk met ouders, dan weet u waarom!

Op zaterdag 10 maart is er een leuke presentatieviering in de kerk van Nibbixwoud. Hier stellen alle communicantjes zich aan jullie voor. De kinderen gaan hiervoor een werkstukje maken met betrekking tot het thema van dit jaar.

Het thema is "kijk eens om je heen".

Bent u benieuwd wat de kinderen gemaakt hebben? Kom dan op zaterdag 10 maart naar de kerk in Nibbixwoud om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

*Groetjes van de Communiewerkgroep Wognum /
Nibbixwoud;*

*Mariska Stam, Lian Kroon, Patricia Huisman,
Marieke Groot, Barbara Bakkum*



DE VERERING VAN HET
H. MIRAKEL VAN AMSTERDAM

West-Friesland

De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt dit jaar plaats in het weekend van 17 op 18 maart.

Intentie:

Dit jaar is de intentie: **Eucharistie = Liefde.**

Organisatie:

De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats richting Amsterdam.

De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen van de bus.

De Heilige Mis in de om 21.30 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr. J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam,
Twee koren, Voces Cyriaci en de Schola Cantorum Hoorn verzorgen de gezangen.

Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.

Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui.

Opgave kan gedaan worden bij verschillende personen in West-Friesland tot **14 maart**.

De bus vertrekt om: 20.20 uur bij de Cunerakerk in Nibbixwoud

Voor inlichtingen kan U zich melden bij: Truus Ooijevaar 0229-571583

Laatste nieuws Vormsel

Begin januari zijn we gestart met het vormsel project van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk samen. Dit jaar gaan 32 jongeren hun vormsel doen. Het project dat zij volgen is gedeeltelijk op de pastorie en bij gastouders thuis. Zij lezen en maken opdrachten uit een werkboek om te leren over het vormsel en de kerk. Ook gaan ze nadenken over de wereld en wat hun invloed op de wereld is. Bij de gastouders maken ze ook een collage om zich straks in de presentatieviering te kunnen voorstellen. Straks komt er nog een avond in de kerk van Nibbixwoud om het gebouw en gebruik van de kerk te leren kennen.

Zo zullen de vormelingen goed voorbereid zijn voor hun vormsel op **16 maart**. Het jongerenkoor Upbeat uit Wognum komt zingen. Natuurlijk bent u van harte welkom om de viering bij te wonen.

Voor volgend jaar hebben wij versterking nodig in de werkgroep Vormsel. Die bestaat straks uit 2 mensen uit Wognum. Het liefst zouden we versterking krijgen uit Nibbixwoud, Hauwert, Midwoud of Zwaagdijk. Dan blijft de binding met de toekomstige vormelingen uit alle kernen goed verdeeld. Als u meer wilt weten of interesse heeft, kunt u contact opnemen met ons via het secretariaat van de kerk in Nibbixwoud.

secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Namens de werkgroep vormsel.

Persbericht Stille Omgang

AANKONDIGING

TRIDUÛM WOGNUM RK KERK VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 APRIL 2018

Het jaarlijkse Triduüm in de St. Hiëronymuskerk wordt gehouden op **vrijdag 6 en zaterdag 7 april**. Dit jaar zal pater Peelen uit de parochie Enkhuizen deze dagen verzorgen. De 1^e dag is er een Eucharistieviering met ons Parochieel Koor met handoplegging door alle pastores uit de omgeving en 's middags een heel gezellig zang/ontspanningsprogramma tot 15.30 uur.

De 2^e dag is er een Eucharistieviering met het Sylvidakoor met daarna een klein concert door dit enthousiaste koor. De dag wordt afgesloten met Het Lof en de Maria hulde.

Om 14.30 uur kan iedereen weer opgehaald worden door de vele vrijwilligers.

Het Triduüm is voor iedereen die kracht en ontspanning zoekt, eventjes iets anders dan het dagelijks gebeuren. In een gezellige sfeer elkaar te ontmoeten en te luisteren naar bemoedigende woorden van de voorganger en te genieten van de zang van de koren. Men hoeft niet ziek te zijn om deze dagen mee te vieren. Voor velen is het een soort jaarlijkse bijeenkomst om elkaar weer te zien en te spreken. Wie wel ziek is, wordt met liefde door de vele vrijwilligers en de verpleegkundigen verzorgd. Ook is er mogelijkheid tussendoor even te rusten, wanneer u dat wenst.

Degenen die voorgaande jaren zijn geweest worden wel benaderd, maar wanneer u denkt dit is ook iets voor mij of kinderen denken dit is iets voor onze ouders, neem voor informatie vrijblijvend contact op met:

Voor Wognum : Ineke Overboom-Haakman Tel.0229-573954
Voor Nibbixwoud : Ria Schouten-Sjerps Tel.0229-571998
Voor Zwaagdijk : Mariejan Spil Tel.0229-572954

Wij hopen weer vele gasten te mogen ontmoeten voor deze mooie 2 dagen.

*Comité Triduüm Wognum,
Tiny Hetsen, Corry Bakker,
Anneke Kamp en Margreth van Tol*

Locatie H. Hiëronymus

Kindje Wiegen 2017

Zoals elk jaar was er weer kindje wiegen in Wognum. Met de werkgroep zoeken we elk jaar een ander verhaal uit over de geboorte van kindje Jezus.

Na een aantal keer geoefend te hebben was het Eerste kerstdag zover. We hadden een aantal nieuwe kinderen erbij, super leuk dat die ook mee wilden doen.

Rosa Wijngaarden was kindje Jezus dit jaar, ze was erg zoet en zat mooi om haar heen te kijken.

We hebben naast het verhaal ook een aantal gedichtjes voorgelezen en liedjes gezongen.

Aan het eind kreeg iedereen wat lekkers.

Het was weer geslaagd en we waren erg blij met de grote opkomst van ouders en kinderen.

Onze vraag of er nog ouders zijn die ons zouden kunnen helpen met kindje wiegen. Als je interesse hebt laat het ons weten.

*Namens de werkgroep Kindje wiegen,
Marieke Groot*

Oudejaarsviering fanfare ons genoeg R.K. kerk Wognum

We zitten ondertussen al weer twee weken in 2018, maar ik wil hierbij toch nog even terugblikken op de laatste avond van het vorige jaar. Zoals in ieder oneven jaar, heeft de fanfare namelijk ook in 2017 de muziek tijdens de oudejaarsviering op 31 december in de Hieronymuskerk weer verzorgd. Voorafgaand aan de viering werden de mensen dit keer muzikaal

verwelkomd door het brugorkest. Vervolgens klonk om 19.00 uur het openingslied Joy to the World, waarna ook het nummer Wij komen tezamen gespeeld en gezongen werd. Gedurende de viering werd door de fanfare onder andere een aantal kerstnummers ten gehore gebracht, maar klonk daarnaast tijdens de collecte het prachtige nummer Stallhimmel en tijdens de communie werd Concerto d'Amore mooi gespeeld. Met het swingende Oh happy day als toegift heeft de fanfare het jaar ten slotte mooi afgesloten.

Namens Ons Genoegen, Marleen van den Hoven.

Afscheid Ella Huisman

Na achttien (!) jaar heeft Ella Huisman afscheid genomen als secretaris van de locatieraad van de Hieronymus locatie. Nu zij een nieuwe baan heeft aangenomen die meer van haar tijd gaat vragen is zij gedwongen een aantal van haar vrijwilligers taken neer te leggen.

Zelden hebben wij iemand gehad die met zoveel passie en drive dit vrijwilligerswerk heeft gedaan. Naast het voorbereiden van de agenda en het maken van de notulen gaf zij ook opvolging aan veel van de acties die bij de locatieraad lagen.

Daarbij is Ella een heel gezellige vrouw. Hierdoor waren de vergaderingen van de locatieraad niet alleen een serieuze aangelegenheid, maar was er ook tijd voor een lach en plezier.



Er ligt dan ook een grote uitdaging om voor haar een goede vervanger te vinden.

Voor Ella veel succes in je nieuwe baan en zeker tot ziens!

Vacature locatieraad

Met het vertrek van Ella Huisman bestaat de

locatieraad nog uit vier personen. Dit zijn Angelique van Straalen, Aad Mak, Tiny Hetsen en Gerard Beerepoot. Bij de vergaderingen van de locatieraad schuift ook altijd Karin Rood vanuit de parochieraad aan.

Als locatieraad zijn wij ondersteunend aan het parochiebestuur op de locatie. Voor ons dus de

Hieronymus kerk in Wognum. Als locatieraad zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het dagelijks beheer van gebouwen, inboedel en materieel. De locatieraad is daarnaast het aanspreekpunt voor de pastorale zaken in de geloofsgemeenschap. Samen met de vele coördinatoren en leden van de diverse vrijwilligersteams zorgen we ervoor dat onze locatie levend blijft.

Graag zouden wij er nog een vrijwilliger bij willen hebben. Dat kan, als vervanger van Ella Huisman, secretaris zijn. Maar als iets anders je beter ligt kunnen we de taken zoals we die nu verdeeld hebben binnen de locatieraad anders verdelen. We vergaderen één keer per maand. Daarnaast ben je nog twee tot vier uurtjes in de maand kwijt aan het uitvoeren van acties. Al met al een niet al te zware belasting. Als je belangstelling hebt mag je contact opnemen met Gerard Beerepoot. Hij is bereikbaar op 0610961680.

Locatie St. Cunera

Zaterdagavond 13 januari jl. was tijdens de Midwinterviering in de Cunerakerk ook Koning Winter aanwezig. Zijn verschijning paste prima bij de in winterse sferen welke aangebracht waren.

Na afloop van de viering werd er warme chocomel getapt. Hieronder Koning Winter zijn verhaal:

Verhaal Midwinterviering

Het winterde al een hele tijd. De bomen en de mensen rilden van de kou. De vogels en het wild konden bijna geen eten meer vinden. De meren waren bevroren en de ouderen konden geen kant meer op. Hun ledematen deden pijn door de reuma. Zij durfden bijna de gladde straten niet meer op uit angst om hun ledematen te breken. Hun wintervoorraad was flink geslonken. Als het nog lang doorging met zo hard te vriezen dan vreesden zij het ergste! Koning Winter hoorde al hun klachten. Hij zat met een laptop op schoot in een van de vele zetels van zijn IJspaleis te zuchten. Lege zetels, want niemand kwam ooit op visite bij hem. Blijkbaar haatte men hem! Er welden plots dikke tranen uit zijn ogen. Wat te doen? "Ik word oud! Niemand houdt nog van mij! Vroeger waren tenminste de kinderen nog blij met mijn komst!", jammerde hij. "Nu klaagt iedereen steen en been! Ik ben alleen maar goed om met Kerst de mensen hun feest extra luister bij te zetten. Dan mag het sneeuwen, want dan vinden de mensen dat het zo hoort. Op alle kaartjes, apps-jes en e-mails die zij elkaar dan sturen wensen zij elkaar: 'Vrolijk Kerstfeest!' en raad eens wat er daarop te zien is? Juist! Massa 's sneeuw! Bérgen sneeuw zelfs en ook schaatsende mensen! Jonge en oude mensen met blijde gezichten. In Friesland zelfs met hele blijde gezichten! Zo was het vroeger toch, want toen reden zij daar als ik me niet vergis een Elfstedentocht! Wat doe ik nu toch fout? Niemand is nog blij met mij!" Terwijl Koning Winter maar door bleef wenen begon het buiten steeds harder te sneeuwen. De wind joelde rond zijn IJspaleis en de wolven hielden om 't er hardst mee. Koning Winter besloot om maar eens op bezoek te gaan bij een oude monnik, die hoog in de bergen van Tibet woonde. Hij spande zijn rendierslee in en ging op pad.

In geen tijd kwam hij aan bij het klooster in de Himalaya. De oude monnik liet hem rustig binnenkomen. "Welkom, oude vriend!", zei hij, "U bent laat dit jaar. Ik had u al veel eerder verwacht!" Koning Winter keek verbaasd toen hij deze aardige woorden hoorde. "Heeft u dan geen hekel aan vrieskou en sneeuw?", vroeg hij. "Ik niet", antwoordde de monnik, "want ik weet hoeveel goed u doet!" Koning Winter schoot weer vol. "In Europa denken ze daar wel heel anders over. Daar ziet men mij liever gaan dan komen!", snotterde hij. De monnik glimlachte fijntjes. Hij wist dat mensen vaak niet doordenken. Hij wist ook dat mensen vaak alleen maar leven voor hun plezier. Dat het egoïsme en geweld over heel de wereld steeds meer toenam. Om al die redenen had hij vele jaren geleden verkozen om in een afgelegen klooster te gaan wonen. Daar kon hij rustig mediteren en nadenken over zaken die er wel toe doen. Over oplossingen voor allerlei problemen. Over feiten



achter het masker der illusie. Zo had hij ontdekt dat vrieskou vele schadelijke bacteriën doodt. Dat sneeuw een beschermend laagje legt op de knoppen der bomen, zodat deze niet stuk vriezen. Dat bepaalde geneeskrachtige kruiden alleen kunnen leven op ijskoude plaatsen zoals in de Himalaya. Dat niet alleen mens en dier, maar ook de hele natuur, nut kunnen hebben van vrieskou dus! "Hartelijk welkom, oude

vriend, Koning Winter!", zei hij nogmaals. "U mag zo lang bij mij blijven wonen als u wenst!" Koning Winter besloot om dat laatste dan maar te doen tot de mensen hem weer eens nodig zouden hebben. Voorlopig had hij de wereld nog een keer bedekt met zijn Mantel der Liefde en zo was het goed!

Schrijver: Laurine Vandepitte, 26-01-2013

Opvolging gezocht voor Vormselwerkgroep:



Nogmaals een oproep!! Wie wil volgend jaar in de Vormselwerkgroep plaatsnemen?!? Naast 2 betrokken ouders uit Wognum zou het heel fijn zijn als de werkgroep ook uit ouders uit de locatie St. Cunera zal bestaan. Ik heb mijn bijdrage, na 11 jaar inzet, wel voldaan. Laat de werkgroep bestaan en meld je aan!!

Voor contact en meer informatie: Annemiek Schouten-Weel (pcm.schouten@quicknet.nl)

Gezocht:

Wie m/v wil de locatieraad van de St. Cunera parochie komen versterken? We zijn op zoek naar iemand voor het taakveld organisatie.

Je bent het aanspreekpunt voor 11 werkgroepen o.a. (kerkwerksters, tuingroep, video, altaarkleden) die verder volledig zelfstandig werken. Het coördineren van de vrijwilligers die met kerst de kerk versieren behoort ook tot je taak. We vergaderen iedere 2^e dinsdag van de oneven maand.

Mocht je nog vragen of interesse hebben bel dan even, onze voorzitter, Maryléne Boukens tel. 06-12743053

of John Bijl tel. 06-20485892

De Stille Omgang

Het is natuurlijk nog vroeg om nu al over de Stille Omgang te beginnen, die is pas op 17 maart, maar natuurlijk moet er wel wat geoefend worden om zonder problemen naar Amsterdam te lopen. Daarom het volgende: 17 maart willen wij weer naar Amsterdam lopen om daar de Stille omgang te lopen, te beleven en ieder die dat wil mag met ons mee lopen. Natuurlijk wel voor eigen rekening en verantwoording. Wij zorgen dan wel dat er onderweg voldoende ruimte is om wat te gebruiken en bij te komen en we zorgen ook voor vervoer terug naar Nibbixwoud. De kosten zijn ongeveer 15 euro, daarvoor krijgt u koffie met appeltaart bij La Mère Anne, onze eerste halteplaats en de reis met de bus terug is ook bij die kosten inbegrepen (graag te voldoen in La Mère Anne) de verdere reis moet u zelf ter plaatse betalen. We beginnen de tocht zaterdag 17 maart om kwart voor elf in de kerk van Nibbixwoud, waar we een kleine bijeenkomst houden voor we aan de loop gaan. Voor meer inlichtingen en vragen kunt u terecht bij Joop Ooijevaar, Oosterwijzend 23 Nibbixwoud, tel. nr. 0229-571583 of E-mail joopentruus@quicknet.nl graag op tijd bericht dat je mee wilt lopen vanwege de reservering en de bus.

Vr. Gr. Joop Ooijevaar

Even een super vrijwilliger: JOOP OOIJEVAAR in het zonnetje!

Als koor Ticht Formation zijn wij erg blij met onze tekstgroep. Zij zoeken voor onze vieringen de passende liedjes en teksten uit, behorende bij het thema.

Waarom Joop in het zonnetje?

Hij is er na meer dan 25 jaar.....hij zat al bij de tekstgroep toen zijn kinderen klein waren, mee gestopt! In de begin jaren van het koor Renovation, deed Joop dit samen o.a. met pastoor Paul en dirigent Herman Ligteringen. Omdat de pastoor het best druk had en Joop ook veel van de bijbel/verhalen wist, nam Joop deze taak op zich.

Van de tekstgroep heb ik vernomen dat Joop vooraf al hele ideeën had over het thema. Teksten en gebeden had Joop vaal al verzameld. Duidelijk werd het thema uit het evangelie gehaald en met de anderen besproken. Zodat men wist waar ze naar moesten zoeken.

Naast het begrijpelijk maken van de teksten had Joop ook creatieve ideeën om iets bijzonders van een viering te maken.

Tijdens de bijeenkomsten van de tekstgroep, om beurt bij iemand thuis ging het er gezellig aan toe. Dat blijkt ook wel, anders houd je het niet zo lang vol.

Koffie met wat lekkers en als de viering in elkaar zat... een borreltje toe. (Soms 2 want op ien bien...)

De tekstgroep heeft inmiddels de eerste viering zonder hulp van Joop in elkaar gezet. Een mooie viering. Joop zag, hoorde en was tevreden en trots!

Wij hebben als koor Joop bedankt voor al die jaren met een mooi kerstpakket. Ook voor Truus zat daar iets in want zij heeft Joop toch menig uurtje moeten missen.

Daarom namens Ticht Formation **Joop in het zonnetje.**

Gezinsviering was voor velen een weldaad.

De gezinsviering op kerstavond werd niet alleen goed bezocht, maar werd ook als plezierig en betrokken ervaren. Misschien kwam dit ook een beetje door de sfeer. Al bij aanvang werden de aanwezige kinderen uitgenodigd daadwerkelijk mee op weg te gaan naar de stal. De misdienaars, gevolgd door een schare kinderen, brachten het beeld van het kindje Jezus in de stal. Zo kon de herdenking van dit kerstgebeuren aanvangen. Verderop in de viering, bij de overweging, hebben diverse kinderen hun kerstwens als ster in de boom kunnen hangen. Via de medewerking van de school, maar ook thuis hebben zij hun wens op een mooie ster kunnen maken. De Woord- en Communieviering kreeg hierdoor toch een apart karakter, want daar ging het ook over in de viering; De voor ons christenen, diepere betekenis van het kerstgebeuren. Je staat er niet altijd zo bij stil, maar het navolgen van die Jezus Christus mag een verrijking van ons leven zijn. Dat willen wij ook aan onze kinderen meegeven. Daartoe mocht deze viering bijdragen. Bij de afsluiting van de viering en het verlaten van de kerk,

maar ook nadien, heb ik dat van verschillende kanten mogen horen. Het was een weldaad. Dat doet een mens goed.

En zo gaan we alweer in een rap tempo het leven van deze Mens van God herdenken. De dag van de Heilige Familie, de doop van Jezus, de roeping van de apostelen zijn inmiddels alweer gepasseerd. Met het leven van deze Jezus Christus gaan we alweer snel op weg richting Goede Week en de Paastijd. De voltooiing van Zijn leven en Zijn opdracht. Het is nu eenmaal zo dat geboorte een feestelijkheid in zich heeft. Maar het leven, en vooral het sterven van Jezus voor ons mensen mag dan een triest gegeven zijn, feitelijk is het belangrijker in die totale opdracht van Zijn Vader. Wij mogen daar jaarlijks naar toe groeien. Er is nog alle tijd om je daarop te bezinnen en je leven daarmee te verrijken. En als het goed voelt, is het ook goed om dit levend te houden, toepasbaar te maken op de tegenwoordige tijd. Op zo'n manier geef je het ook door. Ik wens een ieder veel inspiratie daartoe.

Cor Hoogland.

Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

Een zalig Kerstfeest 2017 & Nieuwjaar 2018

Dierbare mensen in de liefde van de Heer,

Moge een groet van dierbaren U vergezellen met deze mooie dagen mogelijk vreugde U verwarmen.

Mogelijk kan een ieder zelf invullen wat voor mooie momenten er zijn geweest. Wat de mooiste film dit jaar op de toplijst staat, het mooiste lied, uitzonderlijke kunst. Bijzondere sportevenementen van de Nederlanders enz. vul het zelf maar aan. Mogelijk zullen de kranten er wel aandacht aan besteden rond de jaarwisseling. Ook TV de kluchten van het jaar altijd aardig naar te kijken. Ook de onderzoekers krijgen zeker aandacht. Een voorbeeld "de 3 wijze koningen gingen ook op onderzoek, want ze hadden iets ontdekt tot navolging. Uit eindelijk vonden ze de authentieke kerststal dat werd een verwondering tot ze. Maar ook het licht om verder te gaan in hun leven lag voor de hand. Mogelijk ging het leven voort met veel vreugde na hun ervaring tot het Goddelijke kind.

Terug naar huis, langs een nieuwe weg wat ook een nieuwe weg werd in hun leven. Ook de mooie ervaringen opgedaan de afgelopen tijd de prachtige saamhorigheid voedt voor verdere tijd voor allen. Kijk ook hierop terug nu we weer hier zijn en weer lekker me draai heb. Kan straks Kerstmis assistentie vieren in het binnenland bij de Ekage-stam aan de Wisselmeren. Hoop in het Nieuwe jaar 2018 weer terug te zijn in Sentani. Dus even een frisse neus halen in de koele bergen, mogelijk gaat dat allemaal goed lukken.



*Een nieuwe schepping is geboren
hemel en aarde zijn nu één.*

*Met prachtig zingende engelenkoren
verenigd om Gods kinderen heen.*

*Hier vloeien nooit meer bittere tranen
maar klinkt altijd vrolijk een lach.*

*Men mag in 't Paradijs zich wanen
met nimmer nacht maar altijd dag.*

*Eens vindt de mens aan d' eeuw'ge kusten
de door God hem beloofde rust.*

*Om na zijn aards bestaan te rusten
zich van die zaligheid bewust.*

Hier mag hij wandelen langs de stranden

*of langs de paden door het land.
Waarboven 't eeuwig licht blijft branden
of zitten aan de waterkant.*

*Hier komen zoveel stromen samen
hier klinkt het ruisen van de vloed.
Om hier in stilte te beamen
wat is God voor Zijn kinderen goed.
Hoe fijn is 't om hier feest te vieren
altijd in een ontspannen sfeer.
Die wordt geuit op veel manieren*

met dank en lof aan God de Heer.

*Nog bestaat 't onstuitbaar verlangen
van velen naar die nieuwe tijd.
Niet meer door zorg en moeit gevangen
maar levend in Gods heerlijkheid.
't Is zeker dat die dag zal komen
die door God nu wordt voorbereid.
En zullen rusten aan de stromen
genietend van de eeuwigheid.*

Jan Sjerps ofm

Musical Jonah



Laat je verrassen !

We kennen allemaal het verhaal van Jonah die 3 dagen in de walvis zat!

Maar wat heeft dit oude alom bekende Bijbelverhaal ons vandaag de dag nog te vertellen? Vluchten we net als Jonah weg als God iets van ons vraagt? Of geven we gehoor aan Hem?

Het bijzondere verhaal van "**Jonah**" wordt in deze musical door de verteller *Willem Poortvliet* naar de huidige tijd gebracht. *Gospelkoo The Young Spirit Singers uit Dirkshorn o.l.v. Chris de Kroon* omljsten Jonah's reis met eigentijdse liedjes van o.a. Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato en Bob Dylan.

Deze voorstelling is geschikt voor jong en oud. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om geraakt te worden door dit inspirerende verhaal.

- 9 en 10 maart : **Theater Vrij Zijn**, Madame Curiestraat 2a in Alkmaar
□□17 maart : **Gereformeerde Kerk**, Middenweg te Andijk

Kaarten: digitale kaartverkoop via: www.tyss.nl
of bij verkooppunt: Primera, Middenweg 61B in Andijk.

Voorverkoop: volwassenen 13 euro, kinderen t/m 12 jaar: 10 euro.
Aan de kassa: volwassenen 15 euro, kinderen t/m 12 jaar: 10 euro.
Info: www.tyss.nl

Voor vragen:

jonahalkmaar@gmail.com of jonahandijk@gmail.com, tel. 072-5612857 of 0228-593012

“Wie vergeeft?”

Kees Kok preekt in de Westfriese Ekklesia.

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 4 februari 2018 om 11.00 uur in de Protestantse kerk te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: **“Het ware, het goede en het schone”**. In de viering van 4 februari a.s. zal Kees Kok in zijn preek nader ingaan op de vraag: **“Wie vergeeft? Vergeving als straf en rehabilitatie”**

Kees Kok is sinds 1980 lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Tijdens zijn studie theologie kwam zijn muzikale kennis al vroeg tot uiting: hij was 2 jaar dirigent van een jongenskoor en 10 jaar van het koor van de Lucaskerk in Osdorp. Hij studeerde af op: *Liturgie tussen wal en schip*. Daarna kwam hij in dienst bij de stichting Leerhuis & Liturgie. Hij heeft in de loop der jaren talloze lieddagen georganiseerd.

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 4 februari te ontmoeten. U bent van harte welkom. (En op dinsdag 13 maart is er weer een leerhuis o.l.v. Alex van Heusden)

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Westfriese Lourdes Vliegreis 2018

“Wat een perfecte organisatie, wat een leuke groep, gezellig, hulpvaardig als het moest, enz.”

(Deelnemer **Westfriese Lourdes Vliegreis 2017**).



Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2018–26-september t/m 1 oktober– kent een goed gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van **Groep Westfriesland**. Een excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Op woensdag 13 juni is er in Hoogkarspel een **informatie- en kennismakingsavond**; de deelnemers ontvangen twee weken van tevoren de uitnodiging met agenda.

Het **tarief** van de 6-daagse vliegreis– 3-sterrengroepshotel, vol pension – is € 899,00 exclusief reis- en annuleringsverzekering, voor het 4-sterrenzorghotel (voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen en/of staan en geen begeleider hebben) € 999,00. Toeslag eenpersoonskamer € 150,00 resp. € 200,00. Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau VNB) roosmarie.manders@vnb.nl / 073-6818125.

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis heeft inschrijfadressen in 22 parochies: Andijk, (Wester)Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Enkhuizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoorn, Lutjebroek, Medemblik, Nibbixwoud, Onderdijk, Oosterblokker, Spierdijk, Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wognum, Zuidermeer, Zwaag, Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk-West. Ook van buiten de regio zijn mensen welkom!

De inschrijfadressen begeleiden uw inschrijving. Tip: Voorkom teleurstelling, meld u nu (al) aan!

Nibbixwoud	Ans Spruit	Oosterstraat 30, Benningbroek	tel.nr. 0229-591719
Wognum	Marijke Wittenberg	Jan Schagenlaan 24	0229-573149
Zwaagdijk-West	Carla Beerepoot	Zwaagdijk-West 364	0229-574936

Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis 2018:

Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie Braas 0229-217139, Maria Braas 06-53741031, Ans Spruit 0229-591719, Harry Vet 0228-514040 (coördinator).

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Alle feestdagen weer achter ons latend maken wij ons weer op voor het nieuwe jaar 2018!

Op naar Pasen! De paaseitjes liggen alweer in de winkel. Pasen valt ook vroeg dit jaar, nl. 1 april.

Veel kopij is weer aangeleverd met terugblik nog naar Kerst maar ook alweer naar nieuwe mooie dingen zoals Eerst Communieviering, Vormsel, Stille Omgang en Lourdes.

Veel leesplezier!

VERSCHIJNING 2018 AANLEVEREN t/m

Donderdag 22 maart	Vrijdag 16 maart
Donderdag 17 mei	Vrijdag 11 mei
Donderdag 12 juli	Vrijdag 6 juli
Donderdag 13 september	Vrijdag 7 september
Donderdag 25 oktober	Vrijdag 19 oktober
Donderdag 13 december	Vrijdag 7 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 22maart 2018.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 16maart**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken

Let op de inleverdatum.

Het daaropvolgende nummer, zal rond donderdag 17 mei verschijnen. Kopij inleveren vóór vrijdag 11 mei 2018.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan op parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bereikbaarheid, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging en bestuur

Bereikbaarheid

Pastoor Deen heeft geen spreekuur, hij is bereikbaar op pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
0226-351637 (eventueel voicemail inspreken).

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.
Telefonisch te bereiken op nummer: 0229-571736

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Wognum is geopend op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur
Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688

Zwaagdijk-West secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl

Contactpersoon locatieraad

Nibbixwoud M. Boukens-Laan, telefoon 0612743053
Wognum A. van Straalen-Smit, telefoon 0229572563, mobiel 0614040074
Zwaagdijk-West J. Ruijter, telefoon 0229573396

Uitvaartverzorging

Nibbixwoud Begraafenisvereniging "St. Cunera"
M. de Boer 0229573669 of 0651218307
M. Kroon 0229201324

Wognum Begraafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 0631163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begraafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 0611444417
M. Bankras en M. Wittenberg

Parochie Bestuur

Naam	Functie	Telefoon	Email
Fred Deen	pastoor / voorzitter	0226351637	pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
Peter van Diepen	vicevoorzitter	0229572747	
Mariska Vriend	secretaris	0229244429	bestuur@rkemmausparochie.nl
Kees Nederhoff	penningmeester	0229575102	penningmeester@rkemmausparochie.nl
Thijs Spruit	locatie Nibbixwoud	0229573243	
Karin Rood	locatie Wognum	0229573308	
Joke Ruijter	locatie Zwaagdijk-West	0229573396	

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op twee manieren doorgeven digitaal via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ("binnenkort beschikbaar") of door een formulier achter in de kerk in te vullen en in de brievenbus te doen.

Een misintentie kost € 10.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Zwaagdijk-West secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen!

Geef uw verhuizing door met onderstaande bon, of per mail naar een van onze secretariaten.

Geboorte?

Laat het de parochie weten

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door

Verandering in het gezin?

Laat het even weten

Verhuizen?

Geef het even door

Naam / voornaam : _____

Geboortedatum : _____

Huidig adres : _____

Postcode / woonplaats : _____

Verhuisdatum : _____

Nieuw adres : _____

Postcode / woonplaats : _____

Gezinsleden: _____ Geboortedatum:

_____ M/V

_____ M/V

_____ M/V