

September/Oktober 2017
6^e Jaargang nr. 6

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

Vanuit de pastorie

Dag lieve mensen,

De meesten van ons hebben de start weer gemaakt na de zomerperiode. Ik hoop dat u en uw gezinsleden wat tijd voor zichzelf hebben kunnen maken. Een boek gelezen, wat u altijd al had willen lezen. De tuin of het balkon eens onderhanden genomen. Aandacht aan een ander geschonken, waar u anders weinig aan toe komt. Je oriënteren op je werk of je studie na de vakantie. En welke mooie vakantiefoto's hebt u kunnen opstellen in een fotoboek? Een vakantieliefde ontmoet? Er kan zoveel gebeuren in een paar maanden.

Wens u allemaal het beste en uiteraard een goede start.

Nieuwsflitsen

Het dames en heren hebben op 4 sept. jl. ook weer de start gemaakt op de maandagmorgen. Eén van onze zangkoren waar we ook altijd op mogen rekenen.

Waar ik héél blij van wordt is het nieuws dat **het kinder** heerlijk door kan gaan. Er is heel veel moeite en inspanning verricht om het koor weer door te kunnen laten gaan. Veel dank aan de mensen die daar hun best voor doen.

Een ander punt betreft mijzelf. Met ingang van 1 oktober word ik ook administrator van de regio Wervershoof. Wat betekent dat eigenlijk? Dat ik ook eerstverantwoordelijke voor die regio zal worden. Op juridisch gebied bijvoorbeeld. Er komt na een periode van 38 jaar een andere priester in de regio Wervershoof. Deze toekomstige collega mag ook op mijn steun en advies rekenen. Dat geldt ook voor de desbetreffende besturen en het pastoraal team, als deze met vragen zitten.

Afscheid pastor Andre Dekker

André Dekker is vertrokken naar de regio Wervershoof. André, nogmaals heel hartelijk bedankt voor je inzet en bijdrage op pastoraal en liturgisch gebied. Door het vertrek van André zullen er sommige dingen veranderen, minder worden, of vervallen. Deze zullen in de komende tijd met de desbetreffende mensen worden afgestemd.

De scholen zijn weer begonnen.

Ga met God, dan heb je een goede leidsman, is mijn advies. 13 september heeft de basisschool St. Lidwina uit Zwaagdijk-West een startviering, in week 37 (vanaf 18 sept.) komt de st. Nicolaasschool uit Nibbixwoud langs, zij krijgen een rondleiding in de kerk. En vele vrijwilligers zijn weer bereid om de handen uit de mouwen te steken. Je kunt het niet alleen. Op voorhand, dank jullie wel! Ik doe ook gezellig mee.

Reminder

17 september West-Friese bedevaart te Heiloo. 10:30 uur Heilige mis. Vanaf 12:45 uur tijd voor persoonlijk stil gebed en om 13:15 uur wordt de bedevaart afgesloten met plechtig lof met samenzang. Zie verder vorige editie bladzijde 17 van De Verbinding.

Contact met de pastoor

Als u mij wilt spreken is dat uiteraard mogelijk. Na de Heilige mis of u belt mij op, of u mailt mij. Telefoon 0226-351637 en fh.deen@kpnmail.nl.

Exegese.

Trouwen of samenwonen?

In onze samenleving zijn gewoontes ontstaan die botsen met de eeuwenoude traditie van de kerk. Het samenwonen voor een kerkelijk huwelijk is zo'n gewoonte.

Wat is samenwonen?

Het "klikt" tussen de man en vrouw, delen emoties, en hebben het gevoel dat ze bij elkaar horen.

Samenwonen is de start van een bepaald verwachtingspatroon tussen twee mensen.

We leven in een roerige wereld. Het is eigenlijk een uitzondering dat een aanstaand huwelijkspaar "vanuit de woning van hun ouders" huwen. Samenwonen is een variant op het kerkelijk huwelijk geworden. Anderen zien het samenwonen met elkaar als iets tijdelijks en als voorbereiding op een wettelijk en of kerkelijk huwelijk.

Waarom is de kerk geen voorstander van samenwonen? De kerk heeft een lange geschiedenis en is niet onderhevig aan de bepaalde ontwikkelingen in een bepaalde tijd.

Ik zeg het ook met mijn eigen woorden: als de man alles betekent voor de vrouw en omgekeerd betekent de vrouw alles voor haar man, waarom trouw je dan niet? Ook vanuit het burgerlijk wetboek word je als partner beschermd. Als je gaat samenwonen heb je vaak notariële regelingen nodig om "de zaken" te regelen. En vaak zijn die overeenkomsten niet volledig. Ook leert de katholieke traditie ons dat de volledige en wederzijdse zelfgave die plaatsvindt bij de seksuele gemeenschap, zijn ware uitdrukking vindt in de verbintenis van het huwelijk.

Ook is de kerkelijke leer een eeuwenlange ervaring met mensen die voor dezelfde vragen en twijfel stonden.

Je hoort mensen zeggen: "samenwonen is louter een privéaangelegenheid en instellingen zoals de kerk zouden daar niets over te zeggen moeten hebben".

We leren kinderen al dat niemand van ons alleen leeft op de wereld. Als twee mensen alles voor elkaar over hebben en dat a publiek willen uitspreken gaat er ook een positief voorbeeldwerking van uit. Een ander aspect is ook dat bij een kerkelijk huwelijk God een plaats krijgt bij die relatie. Met z'n drieën sta je sterker in voor en tegenspoed. Als het niet goed gaat in de relationele verhouding, of bij ziek en zeer, kan God er voor jou zijn. Het kan soms betekenen dat je je minder alleen of eenzaam hoeft te voelen. Maar ook bij grote dankbaarheid mag je je tot Hem richten. God die van mensen houdt wil dicht bij mensen staan.

Een andere keer hoop ik er wat meer over te vertellen.

Vriendelijke groet,

Pastoor Deen

Vanuit de pastorie

Beste parochianen,

Onlangs kwam ik ze weer tegen zo langs de kant van de weg. Op sommige plaatsen hingen ze zelfs boven de weg. Die grote spandoeken van 'Veilig Verkeer Nederland' met daarop de tekst 'de scholen zijn weer begonnen'. Het is de jaarlijks terugkerende informatie voor de automobilist. Daarmee wordt bijzondere alertheid gevraagd. Dat voor de grote groep teruggekeerde jonge verkeersdeelnemers. Zes weken en soms zelfs nog langer dan dat kwamen we ze bijna niet tegen. Waren ze even uit beeld. Al die leerlingen, scholieren. En dat vanwege hun zomervakantie. Maar die vakantie is alweer enkele weken teneinde. En daarmee ook weer meer drukte op de weg. Dat wordt uiteraard niet alleen veroorzaakt door hen. Ook o.a. 'Bouwend Nederland' draagt daaraan bij. Ook voor haar is de vakantie, de bouwvak, inmiddels voorbij. Campers, caravans en vouwwagens hebben dan ook weer ruimte gemaakt voor al haar bedrijfswagens. Dagelijks komen we ze weer volop tegen. Daardoor is het van oudsher weer 'gezellig' druk op de weg met de nodige files tot gevolg.

Zo heeft menigeen in die file wel weer even de tijd om ondertussen terug te blikken naar zijn/haar vakantie waar dan ook. Hoopvol was dat een mooie vakantie. Aan het weer zal het in ieder geval niet gelegen hebben. Want over het algemeen gesproken was dat acceptabel. Dat ondanks enkele tropische dagen en af en toe een bui. Soms waren die hevig. Maar gelukkig niet zo extreem als wat men daar in de Amerikaanse staat Texas onlangs moest meemaken. Met name in de stad Houston. Daar werd men naast de orkaan Harvey ook nog een flink geplaagd door een ware zondvloed van ongekende proporties. Of neem nu de nog recentere orkaan Irma die de nodige schade heeft achtergelaten op o.a. het eiland Sint Maarten. En terwijl ze dat gedaan heeft, ligt de volgende orkaan, genaamd Jose, alweer op de loer om daar eveneens toe te slaan. De kans dat wij daarmee, met dat extreme weer, geconfronteerd worden is gelukkig niet zo groot gezien de ligging van Nederland. Bij ons zijn het die tropische dagen en hevige buien. Soms stortbuien. Afgelopen weken kwamen we ze nog tegen, zo ook af en toe in die bewuste zomervakantie 2017.

Die vakantie die nu dus achter ons ligt en we daarmee de 'draad' van alledag weer hebben opgepakt. Dat zien we ook gebeuren binnen onze parochiegemeenschap. Hoewel er toch ook altijd parochianen/vrijwilligers zijn die, tijdens die desbetreffende vakantie, gewoon zijn doorgedaan. Zo werd bij voorbeeld het bezoekwerk voortgezet en vieringen vormgegeven en beleefd. Liet de Cantorij in Wognum en Nibbixwoud en de koren in Zwaagdijk-West veelvuldig van zich horen en was het secretariaat open. Werd de pastorie en kerk schoongehouden en de kerktuin bleef men prachtig verzorgen. De tuinmannen van Nibbixwoud kregen daar onlangs zelfs nog de derde prijs voor. Wat mij betreft hadden ze dik de eerste prijs verdiend.

Ondanks die desbetreffende vakantie gingen dus heel veel 'werkzaamheden' gewoon door. En terwijl dat

gebeurde zond de EO, de Evangelische Omroep, een vijfdelige serie uit onder de programmnaam 'Toen was geloof heel gewoon'. Daarin zagen we dat de presentator Andries Knevel de kijker meenam naar de jaren 60 'toen geloof nog heel gewoon was', naar de vrijgevochten jaren 70 en naar de roerige jaren 80/90. Het waren met name die jaren, die van 70/80/90, waarin we een forse terugloop zien in de kerk. Zo bezocht in de jaren 60 nog twee van de drie Nederlanders een kerk. Dat is nu een op de vier. Een forse terugloop dus. Daardoor kwam Andries Knevel in zijn programma met de vraag ... 'van wat is er misgegaan?' en van 'waarom staan er zoveel kerken leeg?'.

Volgens de cultuurhistoricus Herman Pleij, die men ook tegenkwam in dat programma van de EO, liggen daar verschillende oorzaken aan ten grondslag. Zo is volgens hem na de oorlog de kennis enorm verbreid door toegenomen geletterdheid en scholing. Dat heeft een nieuw soort algemeen zelfvertrouwen gegeven, dat ook werd gesterkt door een gegroeide welvaart. Het concrete geloof in die hemelse beloning, dat paradijs, is daarmee vervaagd. Aldus Herman Pleij in het interview met hem. Dit is overigens kenmerkend aan Nederland. Zo vertelde onlangs een Pater mij dat nog. Buiten Nederland, waar zijn orde van de Jezuiteten zich ook sterk maakt, zijn er namelijk hele andere ontwikkelingen gaande. Ziet men juist een toename aan gelovigen. Als uitzondering in Nederland ziet men dat bij de 'Evangelisatie Kerken'. In zijn programma nam Andries Knevel de kijker mee naar zo'n kerk. Onder andere te vinden in Amsterdam. Ook veel jonge mensen, jonge gezinnen trof hij daar aan. Daar was hij zeer van onder de indruk. Voelde zich er helemaal thuis.

Dus ondanks de negatieve en verontrustende geluiden over kerkelijk Nederland, zijn er dus toch ook weer mooie, nieuwe ontwikkelingen gaande. Daarin mogen we ons bevestigd weten, dat God ons mensen niet loslaat. Dat Hij als die Barmhartige Vader, als die Zorgzame Moeder met ons blijft meertrekken opdat zijn Kerk, opdat zijn Geloofsgemeenschap niet verloren raakt. Mogen we daarop blijven vertrouwen. Mogen we daarin blijven geloven opdat we ons zo staande weten te houden. Dat alle dagen van ons leven. Dus zowel die dagen van onze vakantie als die daar omheen. En mag onderstaand gedicht daarbij een klein bemoedigend steuntje in de rug betekenen. Dat gedicht met de titel en de woorden ...

Blijf geloven

**Blijf geloven in een toekomst
ook al lijkt de kans maar klein.
Blijf geloven in een wereld
die jouw wereld ook kan zijn.
Blijf geloven in het leven
in je denken en je doen.
Blijf geloven in oprechtheid
en in normen van fatsoen.**

**Blijf geloven in de vrede
in een simpel kort gebed.
Blijf geloven in de mens
die zich voor jou heeft ingezet.
Blijf geloven in het wonder
die jouw angsten overwint.
Blijf geloven in het wonder
en de glimlach van een kind.**

**Blijf geloven dat een ander
ook voor jou wat over heeft.
Blijf geloven in de liefde
alle dagen dat je leeft.
Blijf geloven in de waarde
en het doel van je bestaan.
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan.**

En zo is dit mijn laatste bijdrage aan het parochieblad 'De Verbinding'. Want zoals u inmiddels weet ga ik de parochiegemeenschap verlaten. Dat na 14 jaar. Officieel is dat per 1 oktober aanstaande. Dit op grond van bezuinigingen. Hiertoe achtte het Parochiebestuur van hier, van Wognum, Zwaagdijk-West en Nibbixwoud, zich genoodzaakt. Daar werd ik tweeënhalfjaar geleden al mee geconfronteerd. Toen was dat nog voor de helft van mijn tijd. Daardoor bleef ik hier parttime achter in plaats van fulltime. Dat was per 1 maart 2015. Tegelijkertijd bood het Regiobestuur van Wervershoof mij de mogelijkheid om bij haar eveneens parttime te komen werken. Daarmee werd wel mijn pastorale aandachtsveld uitgebreid van drie naar acht parochies. Dat is eigenlijk gewoon geen doen. Ben je als het ware 'overal en nergens'. Zo merkte het hoofd personeelszaken van het Bisdom dat toentertijd nog op. En dat heb ik zo ook moeten ervaren. Maar het was niet anders.

En nu, inmiddels dus tweeënhalfjaar verder in de tijd, werd ik wederom geconfronteerd met bezuiniging door het Parochiebestuur van hier. Nu echter voor de andere helft van mijn tijd. Gelukkig bood wederom het Regiobestuur van Wervershoof mij de mogelijkheid. Nu volledig, fulltime, bij haar in dienst te treden. Want door het aankomende vertrek van twee pastores, vanwege hun emeritaat (pensioen), waren ze naarstig op zoek om hun pastorale bezetting weer op peil te krijgen. Door daar een nieuwe priester te benoemen en mij

In Memoriam

**Bets Buis-Smal * 26 februari 1931 - † 9 juli 2017
(locatie H. Hieronymus)**

Moeder is 86 jaar geleden geboren op 26 februari 1931 als dochter van Piet Smal en Lucia Dekker op de boerderij aan de Kaag te Spanbroek. Moeder was de 9^e in een gezin van 15 kinderen. Toen de jongste 3 weken oud was, overleed vader Smal op 51-jarige leeftijd, moeder was toen 7 jaar, een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis en moeder Smal stond er alleen voor. Toen moeder 18 jaar was kreeg het gezin weer een klap te verwerken, moeder Smal overleed aan een hartstilstand en werd 54 jaar. Dit verlies was een enorme schok en is heel bepalend geweest voor het gezin Smal en moeder haar leven.

Moeder leerde vader kennen in de grote danstent van de Opmeerse tentoonstelling. Na 4 jaar verkering trouwden ze op 23 mei 1957 en namen ze de boerderij over van opa en oma Buis in de Baarsdorpermeer. Helaas is hun eerstgeboren meisje overleden bij de geboorte in oktober 1958. Dit moet heel zwaar zijn geweest. Naar buiten toe werd er niet over gesproken, want ja, 'zo ging dat in die tijd' en 'het is nu eenmaal zo'. Je had het er niet meer over, het leven ging door en je moest verder. Zo stonden vader en moeder ook in het leven 'het nemen zoals het was, en er

volledig aan te nemen is haar dat ook gelukt. Hierdoor is er een zogenoemde win-win situatie ontstaan. Daar in Wervershoof was men namelijk op zoek en hier in Nibbixwoud en omgeving wilde men kwijt. Win-win dus.

En zo gaf ik in 'vogelvlucht' de reden van mijn vertrek. Weliswaar met 'pijn in het hart, maar wederom ... het is niet anders. En met dat gevoel heb ik ook afscheid genomen buiten en tijdens mijn laatste vieringen. Door onverwachte omstandigheden heb ik helaas daar geen vorm aan kunnen geven in Sweelinckhof en in de H. Hiëronymus kerk. Maar wel in de H. Jacobus de Meerdere kerk en in de St. Cunera kerk. En dat op mijn eigen wijze door o.a. een ieder vooraf aan die laatste viering persoonlijk een kaartje aan te reiken. In de binnenkant een tekst ter inspiratie, ter bemoediging. Daarvan waren er veertien varianten in omloop. Gelijk het aantal jaren dat ik onderweg mocht zijn. Dat dus aan de binnenkant. Aan de buitenkant, op de voorzijde trof men het logo aan van de Emmaüsgangers, de menselijke variant, en op de achterzijde mijn woorden van dank. Voor toen en voor nu klinken die woorden als volgt ...

**Veertien jaar
mocht ik onderweg zijn
binnen de parochiegemeenschap van
Benningbroek, Hauwert, Midwoud,
Nibbixwoud, Oostwoud, Wognum
en Zwaagdijk-West.**

**Daarbij mocht ik u ontmoeten
als 'reisgenoot'
op de weg van ons geloof.**

**Hartelijk dank daarvoor.
Zo ook voor uw betrokkenheid
bij de parochiegemeenschap
in welke vorm of hoedanigheid dan ook.**

**Verder wens ik u alle goeds
en Gods' Zegen.**

Met vriendelijk groet,

**André Dekker
pastor als reisgenoot**



het beste van maken'. En wat waren ze daarna blij met de geboorte van de kinderen, van Alice, Conny, Astrid en John. Moeder was een zorgzame moeder. Vader zorgde voor 'achter' en moeder was altijd 'voor'. En dat deed ze vol verve. Moeder toonde haar genegenheid en liefde door altijd voor ons klaar te staan en interesse en belangstelling te tonen in waar we mee bezig waren. En ze stimuleerde ons om het beste uit onszelf te halen. Moeder was een hele handige vrouw met twee rechterhanden. Naaien en handwerken was haar lust en leven. Maar ook als er iets kapot was in huis, maakte moeder het wel 'als je het zelf kan doen waarom zou je er een ander er voor vragen of er geld aan uitgeven'.

27 Jaar geleden kwamen vader en moeder in Wognum wonen. Ze genoten van het vrije leven en fietsten heel wat af met z'n tweeën. Ze had het goed met vader en had het dan ook moeilijk toen hij 4 jaar geleden overleed. Maar moeder redde zich daarna goed, vermaakte zich, ging meer klaverjassen en ging graag naar de KBO-activiteiten. Ze werd ook steeds vergeetachtiger, zo gleed ze langzamerhand weg. Het was niet altijd makkelijk om meer en meer het contact en moeder zoals wij haar kenden, te verliezen. Anderzijds was het ook mooi hoe ze zachter en milder werd. Ze genoot van de kleine dingen. Het flink zijn en aanpakken hoefde niet meer. Toen er vorige week bij Sweelinckhof een opmerking werd gemaakt over meehelpen en aardappels schillen, zei ze met een brede lach, 'nee hoor, dat heb ik al genoeg gedaan'. Ze had de ziekte van Alzheimer en verhuisde 3 juli van de Nieuwe Weg naar De Villa in Sweelinckhof. Waar ze het naar haar zin leek te hebben maar nog geen week later overleed aan hartfalen. Mam, we houden van je. Dank je wel voor alles, en voor altijd in ons hart.

Co (Jacobus Wilhelmus) Nieuwboer * 28 september 1956 - † 18 augustus 2017
(locatie St. Cunera)

Het was elke zaterdag dat Co op bezoek ging bij zijn moeder. Echter zaterdag 19 augustus hoorde zij niets van hem. Ook telefonisch kon zij geen contact met hem krijgen. Dat maakte haar ongerust. Vooral omdat Co zich de laatste tijd niet helemaal goed voelde. Er zou toch niet iets gebeurd zijn? Vandaar dat zijn broer André in de avond voor alle zekerheid toch maar even ging kijken bij Co thuis in Wognum. Daar trof men hem levenloos aan. Daar schrik je van. Want hij mocht zich weliswaar niet goed voelen, daarmee verwacht je toch nog niet het allerergste. Dat was dus wel het geval. En dat op de leeftijd van bijna 61 jaar. Naar menselijke maatstaf nog veel te jong. Maar daar wordt niet naar 'gevraagd'. Het was dan ook blijkbaar zijn tijd om te gaan. Zoals alles zo z'n tijd kent. Tijdens de crematieplechtigheid lazen we dat nog in het Bijbelboek Prediker. Voor Co was dat vrijdag 18 augustus het geval. Dat zijn tijd was gekomen en wel op zijn vertrouwde stek aan de Kropaar. Daar was hij sinds 2004 komen wonen. De sleutels daarvan had hij echter al vijf jaar in handen. Desondanks bleef hij die periode nog wonen bij zijn ouders. Hij had dus bepaald geen haast en gaf al doende zijn leven op eigen wijze punctueel en nauwgezet vorm. Met op de eerste plaats goede zorg voor thuis. Daarnaast was hij vol van zijn werk. Als ingenieur was hij nauw betrokken bij menig project, waaronder de West-Frisiaweg. Verder had Co een grote passie voor het turnen. Voor zijn jarenlange inzet, betrokkenheid voor die sport bij de vereniging in Hoorn, werd door een bestuurslid in dankbaarheid nog zeer lovend over hem gesproken tijdens de crematieplechtigheid. Met dit en zoveel meer gaf Co dus op zijn eigen wijze vorm, inhoud aan zijn leven. Een leven dat zo plotseling, zo onverwacht eindigde. Ook voor hem. Dat hij, Co Jacobus Wilhelmus Nieuwboer, nu mag rusten in vrede bij de Heer. Dat het voor hem daar mag zijn als een 'turnparadijs'.

Aad (Adrianus Simon Petrus) Karsten *12 mei 1939 - † 28 augustus 2017
(locatie St. Cunera)

Het was maandag 28 augustus. Die dag ging Aad nog even naar zijn vertrouwde tuin voor wat slabonen en snijbonen. Dat was niet anders dan al die andere keren. Echter nu voor het laatst, want zijn leven kwam onverwacht ten einde. Dat prachtig mooi leven van hem. Zoals dat werd verwoord in de rouwcirculaire. Maar we mochten dat ook verstaan in de woorden van Veronique en Ard tijdens de avondwake en uitvaart. Dat hun vader een prachtig mooi leven heeft gehad. Een leven dat hij meer dan 50 jaar, door verkering en huwelijk, liefdevol heeft gedeeld met zijn Vroni. Jarenlang vormden ze het kostersteam in de kapel van de Hoge Weide. Dat tot het moment van sluiten en wel op vrijdag 26 juni 2015. Als dank voor hun inzet daar, werd hen toentertijd de paaskaars uit de kapel aangeboden. Deze kaars brandde tijdens de avondwake en uitvaart en stond opgesteld bij het stilleven. Het monumentje voor Aad in de kerk. Daar troffen we ook zijn vertrouwde fiets aan, zo ook de nodige tuingereedschap waaronder de schoffel. Want van vuil moest Aad niets weten. Daardoor zag zijn tuin er dan ook picobello uit. Eerste prijs waardig werd nog opgemerkt, indien er een prijs zou worden uitgelooft. Dat is een groot compliment voor Aad. Voor deze buitenman met zijn passie voor de tuin. Voor wat groeit en bloeit. Dat bracht de familie, voor de avondwake en uitvaart, op het evangelie van de zaaier. Een voor Aad geen onbekend evangelie. Als trouw parochiaan kwam hij het namelijk regelmatig tegen. Hij handelde er ook naar. Zowel letterlijk als naar de diepere betekenis van dat evangelie. Dat maakte dat de producten in zijn tuin groeide in overvloed en hij van Ard het predicaat kreeg van ...een man met een gouden hart. Deze man, deze Aad is dus plotseling, onverwacht heen gegaan naar het 'Hierna', naar het Eeuwig Licht bij God. Dat hij, Aad Adrianus Simon Petrus Karsten, daar in een oase van groen mag rusten in vrede.



Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof

Za. 16 sept.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Zo. 17 sept.	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Wo. 20 sept.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 23 sept.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Siem Bijman.
Zo. 24 sept.	10.00 uur	Oogstdankdag. Woord en communieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Siem Bijman. <i>Zie verderop voor meer informatie!</i>
Wo. 27 sept.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 30 sept.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen.
Za. 30 sept.	19.00 uur	Startviering. Eucharistieviering met Jongerenkoor Upbeat en Tight Formation uit Nibbixwoud. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 4 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 7 okt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Cor Hoogland.
Za. 7 okt.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor. Voorganger: Cor Hoogland.
Wo. 11 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 14 okt.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Za. 14 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen.
Wo. 18 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel.
Za. 21 okt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Za. 21 okt.	19.00 uur	Wereldmissiedag. Woord en communieviering m.m.v. Jeugdkoor Zingsalabim. Voorganger: Joop Ooijevaar.
Wo. 25 okt.		Viering in de kapel vervalt.
Za. 28 okt.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Trudy Breeuwsma.
Za. 28 okt.	19.00 uur	Allerheiligen. Woord en communieviering m.m.v. Jongerenkoor Upbeat. Voorganger: Trudy Breeuwsma.



Kerkvieringen Wognum volgen op computer

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

Misintenties Wognum

Zaterdag 16 september Sweelinckhof:

Arie Loos en overleden familie; Adrie Smit; Johanna Steltenpool-Dekker;

Zondag 17 september:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Andries Romein; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Piet en Lenie de Lange-Segers; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Jacques Hetsen; Levende en overleden familie Karsten-Schagen;

Woensdag 20 september Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 23 september Sweelinckhof:

Jo Neuvel; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

Zondag 24 september Oogstdankdag:

Maria Kamp en levende en overleden familieleden Kamp-op den Kelder; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Overleden ouders Besseling-Huijberts; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreeth Ursem-Boots; Corné Stam; Jan Wit en Afra Wit-Broers; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Annet en haar vader Jan van Diepen;

Woensdag 27 september Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 30 september Sweelinckhof:

Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen; Adrie Smit;

Zaterdag 30 september Startdienst:

Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak Bijman en Dick Tool; Frida Bleeker-Neefjes; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Kees, Siem en Renee Besseling; Riet Blauw-Zandvliet;

Woensdag 4 oktober Dagkapel:

Frans Frantzen;

Zaterdag 7 oktober Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Johanna Steltenpool-Putter; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 7 oktober:

Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Piet en Lenie de Lange-Segers; Annet Langedijk; Walhardus van der Gracht en overleden familie; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Wim en Tiny Huibers-Komen ; Voor onze overleden ouders Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Koos Smit en zegen over zijn gezin;

Woensdag 11 oktober Dagkapel:

Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem;

Zaterdag 14 oktober Sweelinckhof:

Cees Wester;

Zaterdag 14 oktober:

Piet Schoenmaker en overleden familie; Barbara Schipper-Tiggers; Roelof Kamp en Nelie Kamp-Overboom; Jan en Ina de Haan-Koopman, Martin en Marieke; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin;

Vieringen in de H. Jacobus de Meerderekerk

Zo. 24 sept.	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger: Past. F. Deen, dameskoor.
Zat. 7 okt.	19.00 uur	DOP- viering, samenzang.
Zat. 21 okt.	19.00 uur	DOP- viering, dameskoor.
Do. 2 nov.	19.30 uur	Allerzielenviering, Avondwakegroep, beide koren.

Misintenties Zwaagdijk-West**Zondag 24 september:**

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Fons Bruins; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin;

Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Adrie Smit; Overleden ouders Groen-Jong; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Kees, Siem en Renee Besseling; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreeth Ursem-Boots; Corné Stam; Jan Wit en Afra Wit-Broers en zegen over hun gezin; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos;

Woensdag 18 oktober Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 21 oktober Sweelinckhof:

Arie Loos en overleden familie; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 21 oktober: Wereldmissiedag

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Lizet Groot-Zuiker; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigetje; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem; Jo Neuvel; Jos en Jeanne van der Wee-Vreijssen; Jacques Hetsen;

Woensdag 25 oktober Dagkapel:

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

Zaterdag 28 oktober Sweelinckhof:

Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen; Antoon en Annie Lighthart-Veecken en hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen;

Zaterdag 28 oktober:

Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Overleden familie Klaver-Koopman; Jan en Ina de Haan-Koopman, Martin en Marieke; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Kees en Peter van Diepen; Antoon en Annie Lighthart-Veecken en hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Kees, Siem en Renee Besseling; Annet en haar vader Jan van Diepen;

Zaterdag 7 oktober:

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;

Zaterdag 21 oktober:

Willy Pronk-Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis; Cor en Marie de Boer-Tesselaar;

Vieringen in de St. Cunerakerk

Za. 16 sep.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 21 sep.	09.30 uur	Viering vervalt.
Za. 23 sep.	19.00 uur	Oecumenische vredesviering. Eucharistieviering m.m.v. samengesteld koor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 28 sep.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 30 sep.	19.00 uur	Viering in Nibbixwoud vervalt. Gezamenlijke startviering in Wognum. Eucharistieviering m.m.v. Upbeat en Tight Formation. Voorganger: Pastor Deen.
Wo. 4 okt.	19.00 uur	Rozenkransbidden, in de pastoriezaal.
Do. 5 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 8 okt.	10.00 uur	Woord- en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Cor Hoogland.
Wo. 11 okt.	19.00 uur	Rozenkransbidden, in de pastoriezaal.
Do. 12 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 15 okt.	10.00 uur	Mariaviering. Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
	19.00 uur	Marialof. Gebedsviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Wo. 18 okt.	19.00 uur	Rozenkransbidden, in de pastoriezaal
Do. 19 okt.	09.30 uur	Viering vervalt.
Zo. 22 okt.	10.00 uur	Wereldmissiedag. Woord- en communieviering m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Mariska Vriend.
Wo. 25 okt.	19.00 uur	Rozenkransbidden, in de pastoriezaal.
Do. 26 okt.	09.30 uur	Viering vervalt.
Zo. 29 okt.	10.00 uur	Allerheiligen. Eucharistieviering m.m.v. het Cunerakoer. Voorganger: Pastor F. Deen.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de pastoraal werker.

Misintenties Nibbixwoud

Zaterdag 16 september:

Jan en Alie Mol-Dekker; Lou Hes; Overleden familie Schoenmaker; Dennis Kroon; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Cor en Mart Koppes-Kuip; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Levende en overleden familie Vleerlaag-Jonk; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker en Coen;

In het bijzonder bidden wij voor Jaap Ridder. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 23 september:

Karin Loos; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef Karsten; Theo op den Kelder en familie Op den Kelder-Koeleman; Piet en Riet de Vries-van Diepen en zegen over de gezinnen; Thijs en Annie Spruit-Koeman, Piet, Fred, Ria, Sjaak; Roelof en Truus op den Kelder-Glas; Jaap en Afra Bosch-Kraakman en Wil en Sandra;

In het bijzonder bidden wij voor Piet Velzeboer. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 30 september:

Willem en Annie Goedhart-Pronk; Niek Vlaar en overleden ouders; Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Cor en Truus Pronk-Molenaar; Jan en Agnes Knol-Ettes; Bert Schouten en overleden familie Schouten-Blokland; Tom Broersen; Joop van Zelm; Piet Velzeboer; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Pé Goedhart;

In het bijzonder bidden wij voor Cor Pronk en Nic Dudink. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 8 oktober:

Piet en Tiny Appelman-Doodeman en overleden familie; Piet en Riet de Vries-van Diepen en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon; Overleden ouders Verbeek-Smit; Jaap Huisman en overleden ouders; Nico Kunis en overleden familie Kunis-Beerepoot;

In het bijzonder bidden wij voor Piet Appelman en Rinus Klijn. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 15 oktober:

Hans Schoenmaker; Herman Goedhart; Lou Hes; Joop en Dirk van Zelm; Ans Berkhout-Grippeling; Kees en Jo Kok-Zut; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Gré Pronk-Groot; Anneke Vleerlaag-Jonk;

Zondag 22 oktober:

Jan Kolenberg en Dennis; Overleden familie Schoenmaker; Bert Schouten; Piet Laan, Antonia

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Co Nieuwboer, Evie Goedhart-Appelman, Aad Karsten, Corry de Vries-Spigt (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Onze dopelingen: Op zaterdag 23 september worden Daan Schouten en Dae Reuser (locatie St. Cunera) gedoopt. Wij bidden dat het hen goed mogen gaan in hun leven en in onze kerk.

Geboortekaartje

Nibbixwoud

Renske Christina Maria, geboren 30 juni 2017
dochter van Arjen en Maartje Huisman
zusje van Floris en Jort

Van harte gefeliciteerd met de geboorte en heel veel geluk en plezier met elkaar gewenst.



Doopvoorbereiding

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen?

Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum



Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Zwaagdijk-West: Contact opnemen met de pastor

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.

Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

Kerkwerksters Wognum

Groep 4	13 september	13.00 uur.
Groep 5	19 september	18.30 uur.
Groep 6	26 september	09.00 uur
Groep 7	3 oktober	19.00 uur
Groep 1	12 oktober	09.00 uur
Groep 2	18 oktober	13.00 uur
Groep 3	24 oktober	09.00 uur



Agenda Wognum

Voortaan elke maandagmiddag om 16.00 uur	repetitie van het Jeugdkoor Zingsalabim o.l.v. Maaïke Karsten	
m.m.v. Anna van Vliet en Karin v.d. Meer	om beurten	- Ontmoetingsruimte
Repetitie van de koren volgens hun eigen schema		- Ontmoetingsruimte
Zondag 24 september	10.00 uur Viering Oogstdankdag	- Kerk
Maandag 25 september	20.00 uur Vergadering locatieraad	- Vergaderruimte
Zaterdag 30 september	19.00 uur Startdienst	- Kerk
Donderdag 2 november	19.30 uur Viering Allerzielen	- Kerk
Zondag 5 november	10.00 uur Oecumenische Viering Aktie Schoenendoos met ook de nieuwe Dominee P. van Ankeren	- Kerk

Zaterdag 21 oktober 20.00 uur Gemeenschapsveiling - Zaal Stam
De opbrengst hiervan is ook voor een deel bestemd voor onze kerk.

Agenda Zwaagdijk-West

Zaterdag 26 augustus wereldwinkel

Agenda Nibbixwoud

Woensdag 20 september	09.00 uur	koperpoetsers
Woensdag 27 september	09.00 uur	kerkwerksters groep 2
Maandag 2 oktober	20.00 uur	vergadering parochiebestuur
Woensdag 11 oktober	09.00 uur	kerkwerksters groep 3
Donderdag 26 oktober	09.00 uur	kerkwerksters groep 4



De website van onze parochie is online:

<http://www.rkemmausparochie.nl>

Van het parochiebestuur

Van de penningmeester

Een halfjaar geleden ben ik begonnen als penningmeester van de gefuseerde RK Emmaus parochie. De fusie was bijna twee jaar geleden gerealiseerd maar veel zaken gingen nog als vanouds per oude "parochie".

Wij hadden tenminste 2 kassen en 11 bankrekeningen, daarnaast werd er voor allerlei gelegenheden (apart) contant geld ontvangen en bijgehouden.

Voor de vrijwilligers hadden wij veel verschillende regelingen, ik kreeg op allerlei manier de "rekening" gepresenteerd. Van kassabonnen met daarop handgeschreven het bankrekeningnummer en de naam van degene die de kassabon had voorgeschoten. Facturen die per mail en per post aankwamen (dezelfde).

Facturen die thuis bij mensen aan kwamen. Daarnaast waren de bankzaken nog apart voor de drie "parochies" geregeld en ook de verzekeringen waren apart afgesloten, met verschillende voorwaarden. Ook de inkoop van energie, het onderhoud en gebruiksartikelen waren per locatie aangeschaft en geregeld.

Ik heb toen een paar zaken aan het parochiebestuur voorgesteld:

1. Centrale inkoop voor alle (gebruiks-)artikelen w.o. drukwerk. Locaties kunnen (gebruiks-)artikelen alleen bestellen bij het secretariaat van Nibbixwoud; secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
2. Centrale facturering, alle verkoopfacturen worden door het secretariaat opgesteld en verzonden. Uniforme tarieven voor alle locaties (vanaf 1 januari 2018);
3. Declaratieformulier, alleen met dit formulier kan iemand voorgeschoten bedragen terugvragen; (Verkrijgbaar bij een van de secretariaten, niet voor aankoop)
4. Stoppen met de kassen, er is geen kasverkeer op de locaties, alle betalingen gaan uitsluitend per bank;
5. Onderhoud wordt uitgevoerd door één bedrijf (per discipline) met een meerjarencontract (vanaf 1 jan. 2018);
6. Eén contract met een bank en voor de verzekering ook een overeenkomst;
7. Facturen altijd juist geadresseerd;
 - a. RK Emmaus parochie, Dorpsstraat 55, 1688 CB Nibbixwoud;
 - b. Met eventueel vermelding van de locatie;
 - c. Onjuist geadresseerde facturen worden teruggezonden.
8. Nieuwe vrijwilligersregeling voor alle locaties een regeling. Uitgaande van de fiscaal toegestane onbelaste vrijwilligersvergoeding. (Vanaf 1 januari 2018)



Veel van die veranderingen zijn al op 1 augustus 2017 ingegaan (sommige veranderingen gaan op 1 januari 2018 in). De afgelopen maanden ben ik vooral druk geweest met alle bovenstaande zaken in beeld en georganiseerd te krijgen.

Voor de komende maanden staan er heel andere klussen te wachten:

1. Het huishoudelijk reglement invoeren;
2. De ledenadministratie van Zwaagdijk-West opzetten conform voorschriften;
3. De gravenadministratie uniform opzetten en een voorziening treffen;
4. De verkoop van de kerk en pastorie in Zwaagdijk-West;
5. Zorgen dat het beheer van de begraafplaats in Zwaagdijk-West uitvoerbaar blijft.
6. Het energieverbruik fors te reduceren, wij doen een onderzoek waarbij het streven is "nul op de meter".
7. Tenslotte doen wij nog een onderzoek naar het mogelijk weer heropenen van de begraafplaats in Nibbixwoud.

Er is nog veel te doen, u kunt op mij rekenen.

Groet,

*Kees Nederhoff
Penningmeester*

Mededelingen voor alle locaties

Dorst naar vrede

Hoe kun je blijven geloven in vrede wanneer er maar geen einde zichtbaar wordt?

Steeds meer mensen gaan op de vlucht en wij zuchten. Wat moeten we er mee?

Ook wetend dat er mensen hun land verlaten omdat men hoopt dat hun leven iets meer kwaliteit krijgt.

Tijdens de vredesweek van 16 t/m 24 september, spoort Pax Christie ons aan erover na te denken. Als dat zou helpen voor de vele ontheemden, is er veel optimistische verbeelding nodig. Noord-Korea besteedt zijn nationale inkomen voor een groot deel om de bedreigende wereld omdat ze de wereld om hen heen niet vertrouwen. Of is het naïef dat wel te doen? Ook hier is men van mening dat de defensie uitgave nodig moet worden uitgebreid. De angst om de levensstandaard niet te kunnen handhaven, is alom aanwezig. Soms weet je niet eens in hoeverre je de vrede op aarde negatief beïnvloed.

De vraag blijft overeind of het kopen van schoenen of kleding niet is gemaakt door mensen die lange dagen werken en waar kinderhanden mee bezig geweest zijn. Is vrede het overbruggen van tegenstellingen. Houd het maar kleinschalig zegt men van Pax Christie, en zorg ervoor dat we ongewapend over de Oosteinderweg naar elkaar dorpen kunnen gaan. Heb vertrouwen in elkaar, dat kan want: er is gelukkig veel buurt preventie!!!

MOV Jan Ebbing – Ben Hoogzaad

Oogstdankdag

Zondag 24 september wordt er om 10.00 uur in de H. Hiëronymuskerk in Wognum een oogstdankviering gehouden met als toepasselijk thema: dankbaar voor de oogst. Deze viering is zowel voor agrariërs als consumenten: danken voor de oogst en dankbaar zijn voor de vele prachtige producten die dagelijks te koop zijn in de supermarkt.

We proberen een oude traditie nieuw leven in te blazen. Het is goed om stil te staan bij de arbeid die verricht is en dankbaar te zijn voor wat de aarde ons zo schenkt.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Sylvidakoor. Siem Bijman is de voorganger en de voorzitter van de LTO, Arie Schouten, zal de mensen verwelkomen.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat er alle dagen vers voedsel gegeten kan worden. Heel wat mensen zijn aangewezen op de voedselbank. Daarom zal er deze viering een inzameling gehouden worden voor de voedselbank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om een product voor dit doel mee te nemen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie even gezellig na te praten. Laten we er met z'n allen een goede viering van maken!

Trudy Breeuwsma

Startviering

Het is bijna zover....

Op zaterdag 30 september 2017 is om 19:00 uur de startviering van de Emmausparochie in de Hiëronymuskerk in Wognum. De koren Upbeat uit Wognum en Tight Formation uit Nibbixwoud zullen de viering verzorgen.

De koren zijn hard aan het repeteren, want zij zullen diverse liedjes samen zingen, elk koor zal ook apart van zich laten horen. Het thema van de viering is "De wereld draait door".

U hoort in de viering verschillende teksten over dit thema en soms zult u misschien denken: draaien ze nu niet een beetje te veel door? Of misschien denkt u wel: ja, draaien jullie maar door, ik blijf nu even staan, zoek het maar uit. Wij willen u raken met onze woorden door de woorden van Jezus op een wat andere manier te zeggen. Wij zien u graag op zaterdag 30 september om 19.00 in de Hieronymuskerk in Wognum. Tot dan!

Groetjes de werkgroep van de startviering



Zondag 15 oktober Lourdesviering:

Thema Geloof, Hoop en Liefde

10:00 uur R.K. Cunerakerk te Nibbixwoud

m.m.v het Cunerakoor, voorganger Pastoor

Deen i.s.m. Lourdescomité Nibbixwoud en Wognum

Mei en oktober zijn vanouds de maanden om extra aandacht te besteden aan Maria, de Moeder van ons geloven. Mede door actieve bedevaartgroepen "leeft" Maria op bijzondere wijze in onze geloofsgemeenschappen.

Vanuit onze parochie Wognum en Nibbixwoud hebben 8 personen zich aangemeld om als pelgrim van 27 september t/m 2 oktober mee te gaan naar Lourdes waarvan 3 pelgrims op uitnodiging van het Lourdes comité.

Maria en Lourdes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom willen wij als Lourdes comité Wognum en Lourdes comité Nibbixwoud hierbij stilstaan in de Lourdesviering op 15 okt. a.s. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Marijke Wittenberg, Truda Stam, Ans Spruit en Tiny Immen

In oktober komen wij in Wognum bij u aan om de € 2.00 donatiegeld op te halen. Van dit geld kunnen wij mede-parochianen uitnodigen om naar Lourdes op bedevaart te gaan. Wilt u ook een steentje bijdragen en bent u nog geen donateur dan kunt u € 2.00 overmaken op IBAN NL 05RBRB0939522446 t.n.v. Lourdesfonds Wognum of even een mailtje naar marijkewittenberg@hotmail.com dan komen wij bij u het donatiegeld ophalen.

Locatie H. Hiëronymus

Van de locatieraad:

Het verenigingsleven komt weer langzaam op gang na de vakanties en ook de locatieraad is weer vol in bedrijf. In de afgelopen periode is er met name veel werk verricht om het voortbestaan van jeugdkoor Zingsalabim te waarborgen. Onze aandacht richt zich o.a. ook op de gemeenschapsveiling die binnenkort wordt gehouden:

Gemeenschapsveiling Wognum:

In oktober wordt de gemeenschapsveiling in Wognum georganiseerd. De Hieronymuskerk is uitgekozen om mee te delen in de opbrengst die ten goede gaat komen aan de "toekomst van het kerkgebouw". Zoals u wellicht weet heeft een werkgroep zich gebogen over de toekomst van het gebouw om uit te vinden hoe we deze zo goed mogelijk op een wellicht bredere manier kunnen exploiteren. Hiervoor is veel geld nodig en de opbrengst van de gemeenschapsveiling kan een mooie aanzet geven.

Vanuit de locatieraad hebben we al kavels aangeboden in de vorm van een verzorgde "Keezavond".

Heeft u ook nog een leuke kavel om aan te bieden?

Wij horen het graag, zodat we het veilingcomité hiervan op de hoogte kunnen brengen.

Graag uw reactie naar Ella Huisman tel. 573723 of Angelique van Straalen tel. 572563

Of mail naar: wognum@rkemmausparochie.nl

Tentoonstelling:

Ook vragen wij uw aandacht voor de schilderijtentoonstelling van Ton Dekker die in de gang te bewonderen is. De werken zijn beschikbaar gesteld door zijn dochters. Het is een postuum eerbetoon aan Ton die vele jaren actief is geweest binnen onze kerkgemeenschap.

In Nibbixwoud zijn de donatiegelden al door de vrijwilligers opgehaald. Mocht u hen toen gemist hebben en wilt u alsnog een bijdrage aan het Lourdesfonds Nibbixwoud doen, dan is dat altijd mogelijk op rekening NL91RABO0132412535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend inzake Lourdesfonds.

Jubileum Wil Luiken 60 jaar organist

Op zondag 29 oktober zal om 10.00 uur een viering in de Cunerakerk gehouden worden. Deze viering zal opgeluisterd worden door het gemend koor uit Hoogwoud tezamen met het Cunerakoor uit Nibbixwoud. Van beide koren (alsmede vele andere koren) is Wil Luiken organist/dirigent. Zijn 60-jarig muzikaal jubileum als organist is natuurlijk langs vele paden gegaan.

Menigeen weet vast een gelegenheid te benoemen waarbij Wil zijn muzikale bijdrage heeft geleverd. Wij zijn verheugd dat de Cunerakerk de plaats is waar dit feestelijk jubileum gaat plaatsvinden en daarbij nodigen wij u van harte uit.

Uiteraard zien we u graag bij onze vieringen en vestigen nog even uw aandacht op de startdienst die zaterdag 30 september wordt gehouden.

Groeten,

Ella Huisman, locatieraad Wognum

Avondwakekoor

Op 4 september 2012 starten we enthousiast met het avondwakekoor in onze parochie. Er was behoefte aan een nieuwe stijl van liederenkeuze daar de CD al meer gebruikt werd tijdens een avondwake. Met veel toewijding hebben we dan ook in de afgelopen 5 jaar invulling kunnen geven bij een avondwake. Helaas heeft dirigente Annemarie Wever aangegeven te willen stoppen. Voor Marja Borst is het te veel om dit alleen op te pakken. Daarom is besloten om het koor op te heffen. Aan dirigente, combo en leden van het Sylvidakoor is gevraagd of zij het willen voortzetten.

Hier is ja op gezegd en vanaf september zal dan bij aanvraag van een avondwake het Sylvidakoor zingen. Er zal waarschijnlijk dan met een kleiner aantal leden gezongen worden. Marja Borst wil als het nodig is helpen als vervangster van dirigente of pianist.

Vanaf deze plaats willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het avondwakekoor in de afgelopen 5 jaar. Het Sylvidakoor willen wij bedanken dat zij dit voort willen zetten.

Namens de avondwakegroep,

Marijke Wittenberg

Locatie St. Cunera

Nieuwe Voorzitter Locatieraad

Hiermee wil ik mij even voorstellen als de nieuwe voorzitter van de Locatieraad.

Mijn naam is Marylène Boukens-Laan. Ik ben ruim 20 jaar getrouwd met Hans Boukens en wij hebben 4 kinderen. Wij wonen tegenover de kerk, en sinds onze komst in het dorp, 17 jaar geleden, ben ik actief geworden voor de kerk.



Eerst begonnen in de doopwerkgroep, en ongeveer 4 jaar geleden geswitched naar de catechesegroep met Ina Hoogland. Hierdoor

kam ik in de Locatieraad terecht, waar Tinie Kok jarenlang een uitstekende voorzitter van was. En nu ben ik gevraagd om als voorzitter de Locatieraad verder te begeleiden.

De kerk maakt een moeilijke tijd door. Een tijd van verandering. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier samen weer doorheen komen. Ik ben trots op de Cunerakerk, het bakken van Nibbixwoud. Een kerk waar mensen samenkomen voor bijzondere gebeurtenissen. Dat mag niet verloren gaan. Laten we daar met elkaar voor strijden!

Hartelijke groet,

Marylène Boukens-Laan

Een reisgenoot die zonder ons verder reist

Deze beleving lijkt Pastor André ons mee te willen geven bij zijn vertrek naar de buurtparochies. Alsof dat normaal gebeurt bij tochtgenoten. Toch doet dit niet in z'n volledigheid recht aan de veertien jaar dat hij in onze gemeenschap actief geweest is. We hebben in die tijd André leren kennen als een zeer betrokken en verantwoordelijk persoon, die toch een hele periode de spil van de parochie geweest is. Elke parochiaan zal dat op zijn of haar eigen manier hebben ervaren. Zelf kijk ik met plezier en dankbaarheid terug op een periode van samen optrekken. Bij de geloofsbeleving in de samenkomsten van "Geloven nu". Bij het samenstellen van vieringen in de werkgroep liturgie, bij het voorgaan in de vieringen. Bij het omgaan met de oecumene, en niet te vergeten de manier van omgaan met vreugde en verdriet.

Het hoort nou eenmaal bij het leven, aan alles komt een eind. We mogen in dankbaarheid terugkijken en zijn nieuwe reisgenoten feliciteren met een inspirerende pastor.

Ik denk namens velen te spreken door André veel heil en zegen toe te wensen. Mogelijk zien we hem nog een keer, want hij is niet ver weg.

Cor Hoogland

Oecumenische viering

Zaterdag 23 september, de laatste dag van de vredesweek is er in de Cunerakerk in Nibbixwoud een oecumenische viering, samen met de protestante Thomas-gemeente uit Hauwert, Oostwoud, Twist en Midwoud. Met al die onrust, oorlogen en geweld in onze wereld moeten we als Christenen ons bewust worden dat we het niet alleen aan kunnen en iedere hulp, ook van "boven" welkom is. Pax Christie heeft ons als thema aangereikt; De kracht van verbeelding. De Oecumenische werkgroep heeft rond dat thema een mooie vredesdienst samengesteld en we nodigen iedereen uit om samen met ons, zich te bezinnen en bewust te worden van de noodzaak de vrede in de wereld meer kansen te geven en daadwerkelijk er iets aan te doen, al zou het enkel maar zijn, de hemel te bestormen met onze gebeden om vrede.

Dus heel erg welkom allemaal, zaterdag 23 september om 19.00 uur.

Vriendelijke groeten,

Namens de Oecumenische werkgroep Joop Ooijevaar

Kerktaxi

In de maanden september, november, januari en maart rijdt de kerktaxi. Het zou fijn zijn als onze lijst met chauffeurs zou worden uitgebreid.

Dan hoeft een ieder maar één keer in het jaar te rijden. Bent u in het bezit van een auto? Dan hoop ik dat u ons team komt versterken. Bij voorbaat mijn dank.

Vriendelijke groeten,

Marga Schouten

E-mail: ap.schouten@quicknet.nl





Tight Formation zoekt nieuwe leden!

Tight Formation is een interkerkelijk popkoor. We zingen de ene maand een viering in de kerk van De Weere en de andere maand zingen we in Nibbixwoud in de kerk. Vanaf januari 2014 zijn we begonnen met het instuderen van "pop" repertoire. We willen naast onze vieringen in de kerk ook af en toe optreden op een korenfestival.

Het koor staat onder professionele begeleiding van Laura Tesselaar. Laura is 'n zeer gedreven jonge enthousiaste dirigent.

Wil jij ook bij ons gezellige koor komen zingen, dat kan! We hebben ruimte voor sopranen, alten, tenoren

en bassen, dus vrouwen en mannen! Wij repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 afwisselend in De Weere en in Nibbixwoud. Tussendoor hebben we natuurlijk wel even tijd voor koffie en een praatje. Heb je altijd al eens in een gezellig koor willen zingen? Misschien één van je voornemens voor het nieuwe seizoen? Neem de stap en probeer....

Kom dan vrijblijvend **maandagavond 2 oktober om 20.00 u** naar onze "**open repetitie**" in de **Lambertus kerk in De Weere**.

Wij.... zorgen voor een warm welkom!

Kun je op deze avond niet komen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom op een andere repetitieavond.

Voor meer informatie kun je mailen naar: tightformation@gmail.com en je kunt natuurlijk altijd een kijkje nemen op onze facebook pagina.

Locatie H. Jacobus de Meerdere

André Dekker, bedankt voor 14 jaar pastorale ondersteuning

Graag had de locatieraad van Zwaagdijk-West persoonlijk haar waardering en dank uitgesproken voor de inzet van pastor André Dekker voor alle parochianen in ons dorp. Soms lopen dingen niet zoals je zou willen.

Wij hebben gemeend gehoor te moeten geven aan André's uitdrukkelijke verzoek om niet tijdens zijn afscheidsdienst aanwezig te zijn en ook niets voor hem te regelen.

Maar André is 14 jaar als pastor voorgegaan tijdens de vieringen in onze parochie en hij heeft de parochianen bijgestaan in goede en slechte tijden en lief en leed met hen gedeeld. Dat kun je niet ongemerkt laten passeren.

Daarom willen wij hem langs deze weg alsnog hartelijk bedanken voor alles wat hij voor onze parochianen heeft gedaan. Wij wensen hem in zijn nieuwe parochie alle goeds toe.

Locatieraad Zwaagdijk-West

Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

Bietendag Zaterdag 16 september 2017

Chili en Bietendag. Al jaren met elkaar verbonden dankzij Padre Dirk de Wit. Er zou geen Bietendag geweest zijn zonder deze man met zijn mooie werk in Chili en de enthousiaste en betrokken eerste ideeën van Koos Groot en Piet de Wit, samen met de hele familie de Wit, de oprichters van Bietendag. Padre Dirk, Koos en Piet zijn niet meer onder ons, maar al 36 jaar lang vieren we Bietendag en brengen we geld bijeen voor projecten in Chili. Minstens zo belangrijk is dat we elkaar ieder jaar ontmoeten.

De laatste keer Bietendag

Dit jaar is een hele speciale Bietendag omdat we Bietendag voor de laatste keer op de huidige wijze organiseren: een combinatie van werken, wandelen en een gezellige nazit in het Bietendagcafé. De laatste jaren hebben we gemerkt dat de verwachtingen en mogelijkheden van de werkzaamheden en de deelnemers steeds minder eenvoudig is samen te brengen. De stichting Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit blijft bestaan en zal de projecten in Chili blijven steunen. Wie weet ontstaat er weer een mooi idee om op een andere wijze voortgang te geven aan Bietendag.

Thema 2017: Het Beste van Bietendag!!

Dat Bietendag vele bijzondere momenten, herinneringen en vriendschappen heeft opgeleverd, weten wij heel zeker. Om het geheugen op te frissen

gaan wij dit jaar met de wandeltocht: Terug naar het Bietenland! We hopen met zoveel mogelijk mensen bij elkaar te komen om deze bijzondere dag te vieren.

Praktische informatie: Iedereen is welkom om mee te werken (7:30–15:00 uur) bij een fruitbedrijf in West-Friesland of mee te lopen met de sponsorloop (7 km) met als thema "**Het beste van de Bietendag**" in Berkhout (start vanaf 13.15 uur op oosteinde 133) op **zaterdag 16 september!** Voor opgave voor het werk (voor 4 september) of meer informatie kunt u bellen met Nop van Warmerdam 0228-544177, via een mail naar bietendag@gmail.com of via onze Facebookpagina.

Geld overmaken voor Bietendagprojecten kan op rekening NL09ABNA0526353147 t.n.v. Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit, te Grootebroek. www.bietendag.nl - info 0228-544177. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37 13 64 23 en ANBI registratie (giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting)

Voorankondiging Impulsdag Vrouw en Geloof.

Op 27 oktober (Oudorp) en 3 november (Hoorn) van dit jaar organiseert de werkgroep Vrouw en Geloof weer impulsdagen.

Het thema van deze dagen is: Wat bezielt ons?

Dat vragen we ons dagelijks af als we zien wat er in de media allemaal aan narigheid voorbij komt. We denken dan aan oorlogen, aanslagen, vluchtelingenkampen, hongersnood en dichterbij huis de problemen in de zorg en het onderwijs, de hoge werkloosheid onder ouderen. Het is om moedeloos van te worden.

Toch zien we ook genoeg voorbeelden van hoe het anders kan: mensen die vluchtelingen gaan helpen, dichtbij en verder weg. Om een bekend gezegde omgekeerd te gebruiken: bekend maakt bemind.

Als wij mensen persoonlijk leren kennen, kan dat ons weer inspireren of bezielen. Er zijn mensen die bewoners in zorginstellingen een waardig bestaan bieden. Je hebt de kleine gebaren die in onze buurt elke dag gemaakt worden naar hen die ziek, oud of eenzaam zijn.

Tijdens deze impulsdag willen wij ons ook afvragen wat ons bezielt, maar vooral in positieve zin. Aan de inspirerende hand van Maria Magdalena zullen we gaan ontdekken wat dat voor ons betekent in ons dagelijks leven. Maria Magdalena was een van de eerste apostelen en ook de eerste mens die Jezus na de opstanding zag. In de loop van de geschiedenis is haar verhaal weggeschreven en haar waarde als apostel van het eerste uur ontkend. Toch is zij heel belangrijk geweest voor de jonge christenkerk.

In verschillende workshops gaan we nader op dit onderwerp in en hopen we alle deelnemende vrouwen weer een inspirerende dag te bieden met een mooie viering als afsluiting.

Anmelden voor deze dagen kan voor 15 oktober 2017. Wilt u meer informatie mail dan naar: cwolde@ziggo.nl.

Vieringen Westfriese Ekklesia 2017 - 2018

Thematiek: Het ware, het goede en het schone

- 3/9 Alex van Heusden, Inleiding: het ware, het goede en het schone
- 1/10 Kees Kok, Wat is Waarheid?
- 5/11 Peter Vermaat, Wat goed is. Wat is ethiek en moraal?
- 3/12 Bettine Siertsema, Ware schoonheid Augustinus
- 7/1 Alex van Ligten, Recht doen
- 4/2 Colet van der Ven, Wie vergeeft? Vergeving als straf en rehabilitatie
- 4/3 Gerard Swüste, Sober leven?
- 8/4 Kees Kok, Opwekking uit de doden (Onder voorbehoud)
- 6/5 Kees Swan, Het grote kwaad
- 3/6 Juut Meijer, Wat mogen we hopen?

Leerhuizen o.l.v. Alex van Heusden

- Dinsdag 10 oktober 2017
- Dinsdag 7 november 2017
- Dinsdag 13 maart 2018
- Dinsdag 10 april 2018

Startviering

Op zaterdag 30 september 2017 is om 19:00 uur de startviering van de Emmausparochie in de Hiëronymuskerk in Wognum. De koren Upbeat uit Wognum en Ticht Formation uit Nibbixwoud zullen de viering verzorgen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.



Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

Pastoor F. Deen (0226) 351637

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

Pastor A. Dekker 571736

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Achter ons ligt de vakantieperiode waar u hopelijk erg van genoten heeft. Misschien bent u thuisgebleven of heeft u uw vakantie in Nederland gehouden, of bent u over de landsgrenzen gegaan. In ieder geval hoop ik dat de vakantie u bracht, wat u ervan verwachtte. Het weer liet zich van zijn beste kant zien, al realiseer ik me dat mooi weer voor een ieder verschillend is.

September: het nieuwe jaar staat voor de boeg. De scholen zijn begonnen, het sportseizoen is afgetrapt en ook bij ons, in onze parochie is het nieuw kerkelijk jaar aanstaande. Op zaterdag 30 september is de gezamenlijke startviering in Wognum. Met de koren Upbeat en Tight Formation. Het thema is: De Wereld draait door.

Waar ik nog wel eventjes bij wil stilstaan, is bij het vertrek van Pastor Dekker. André verlaat onze parochie na een dienstverband van 14 jaar. Een vertrouwd gezicht is verdwenen. André start per 1 oktober in de regio Wervershoof. Ik wens hem alle goeds toe.

VERSCHEIJNING 2017

Donderdag 26 oktober

Donderdag 14 december

AANLEVEREN

Vrijdag 20 oktober

Vrijdag 8 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma Het Bon 22 572678

Jolanda Velt Postgalei 18 573357

Joke Ruijter Zwaagdijk 356 573396

Coby Schouten Woudhoek 8 573081

Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 26 oktober 2017.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 20 oktober**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken

Let op de inleverdatum.

Het daaropvolgende nummer, zal rond donderdag 14 december verschijnen. Kopij inleveren vóór vrijdag 8 december 2017.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan op parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bereikbaarheid, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging en bestuur

Bereikbaarheid

Pastoor Deen heeft geen spreekuur, hij is bereikbaar op pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
0226-351637 (eventueel voicemail inspreken).

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.
Telefonisch te bereiken op nummer: 0229-571736

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
Secretariaat Wognum is geopend op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur
Telefonisch te bereiken op nummer: 06-8266688

Zwaagdijk-West secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl

Contactpersoon locatieraad

Nibbixwoud M. Boukens-Laan, telefoon 0612743053
Wognum A. van Straalen-Smit, telefoon 0229572563, mobiel 0614040074
Zwaagdijk-West J. Ruijter, telefoon 0229573396

Uitvaartverzorging

Nibbixwoud Begraafenisvereniging "St. Cunera"
M. de Boer 0229573669 of 0651218307
M. Kroon 0229201324

Wognum Begraafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 0631163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begraafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 0611444417
M. Bankras en M. Wittenberg

Parochie Bestuur

Naam	Functie	Telefoon	Email
Fred Deen	pastoor / voorzitter	0226351637	pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl
Peter van Diepen	vicevoorzitter	0229572747	
Mariska Vriend	secretaris	0229244429	bestuur@rkemmausparochie.nl
Kees Nederhoff	penningmeester	0229575102	penningmeester@rkemmausparochie.nl
Thijs Spruit	locatie Nibbixwoud	0229573243	
Karin Rood	locatie Wognum	0229573308	
Joke Ruijter	locatie Zwaagdijk-West	0229573396	

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op twee manieren doorgeven digitaal via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ("binnenkort beschikbaar") of door een formulier achter in de kerk in te vullen en in de brievenbus te doen. Een misintentie kost € 10.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384
Wognum NL34RABO0371600332
Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____
Adres _____
Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
Zwaagdijk-West secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen!

Geef uw verhuizing door met onderstaande bon, of per mail naar een van onze secretariaten.

Geboorte?

Laat het de parochie weten

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door

Verandering in het gezin?

Laat het even weten

Verhuizen?

Geef het even door

Naam / voornaam	:	_____
Geboortedatum	:	_____
Huidig adres	:	_____
Postcode / woonplaats	:	_____
Verhuisdatum	:	_____
Nieuw adres	:	_____
Postcode / woonplaats	:	_____
Gezinsleden:	Geboortedatum:	
_____	_____	M/V
_____	_____	M/V
_____	_____	M/V