

Juli/ Augustus 2017  
6<sup>e</sup> Jaargang nr. 5

Parochieblad

# De Verbinding

Benningbroek  
Hauwert  
Midwoud  
Nibbixwoud  
Oostwoud  
Wognum  
Zwaagdijk-West



van de Emmausparochie

## **Vanuit de pastorie**

Het is in samenspraak met de Protestantse Gemeente THOMAS, de Protestantse Gemeente Het Vierkant en de St. Cunera Parochie, dat er jaarlijks een oecumenische Velddienst wordt georganiseerd. Dit jaar was dat in Twisk bij de familie Donker en wel op zondag 25 juni. En hoewel we bijna elk jaar, gezien de weersomstandigheden, in een schuur belanden, kon het nu zonder enige twijfel buiten. Niet dat het warm was, maar wel droog. Alhoewel ... ergens rond de voorbeden kwam er een bescheiden spat naar beneden. Dat zette gelukkig niet door, want anders hadden we alsnog in de schuur beland. Dat heeft overigens ook wel wat. Op die zondag zou dat tussen het jong vee zijn. Maar we bleven dus buiten bij deze Velddienst, die als thema had meegekregen ... 'Kruisende sporen'. Dat werd op de voorzijde van het boekje nog sterk symbolisch afgebeeld met een foto waarop een groot aantal kruisende sporen zichtbaar waren. Zoals we dat zien bij de grote stations van o.a. Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Maar dat 'kruisen van sporen' gebeurt niet alleen bij treinen, maar des te meer bij ons mensen. Dat zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. En zo is dat ook met God en God met ons. En daar ging het ook over tijdens die bewuste Velddienst. Dat kruisen van die sporen, van die wegen, van die levenswegen en wat dat vervolgens voor ons mag betekenen. En voor dat onderweg zijn daarop, werden ons tijdens de dienst 'sterren' aangereikt met daarop een wens, een zegenbede in de trant van ...

**... dat je vriendschap en liefde mag ontmoeten,  
... dat het spoor van God jouw weg mag kruisen,  
... dat Gods vuur je mag verwarmen,  
... dat je hart door God geopend mag worden,  
... dat je hart mag verzachten.**

En zo was er nog een hele reeks van wensen, van zegenbeden, die de mensen in ontvangst mochten nemen tijdens die Velddienst daar in Twisk. Men kon ze meenemen naar huis, misschien wel als bemoediging, als inspiratie, maar men kon ze ook weer 'toewensen' aan de ander door het af te geven aan die ander. Deze activiteit en de verdere beleving van deze dienst in z'n geheel, maakte het tot een bijzondere, inspirerende viering. En dat zo vlak aan het begin van de zomer. Het seizoen waar we dus thans in onderweg zijn en ook kerkelijk merkbaar is. Want vele werkgroepen, overlegorganen en zo direct ook de koren zijn er even tussenuit om bij te tanken, om even te parkeren in de zon. En dat parkeren doen we in letterlijke zin, maar we mogen het hoopvol ook in figuurlijke zin beleven. En daar schrijft de inmiddels welbekende Phil Bosmans nog het volgende over ...

**Je loopt echt niet zo lang rond op deze wereld.  
Je krijgt tussen de eeuwigheid voor je geboorte  
en de eeuwigheid na je dood heel even de tijd  
om te parkeren op onze kleine planeet!  
Let dus op je parkeermeter. De wijzer kun je niet terugzetten  
of verder doen lopen door er wat geld in te steken!  
Je verblijf hier is op onverbiddelijke wijze beperkt.  
Er is geen enkele instantie die hier iets voor je kan doen.  
Je leven is als je handtekening in zeezand.  
Een kleine wind en alles is verdwenen.  
Wat te doen? Ik zou zeggen: zeker niet treuren.  
Maar proberen je leven te parkeren in de zon,  
en niet in een wespennest van allerhande ruzies,  
zenuwslopende zorgen en problemen!**

**Mooie dagen maken! Enthousiast zijn over het licht,  
over de liefde, over de goede mensen en de goede dingen.  
Vriendelijk en hartelijk zijn voor de oude man  
die weet dat zijn parkeertijd om is, voor de zieke,  
de gehandicapte, de misdeelde, de ontgoochelde,  
de bedrogene en de vele ongelukkigen  
die geen plaats meer vonden in de zon.**

**Maar mooie dagen voor hen en voor alle mensen om je heen.  
Meer hoeft je eigenlijk niet te doen om zelf gelukkig te zijn.  
Vul je hoofd met blijde gedachten,  
je hart met tederheid en liefde en je mond met een lach!  
Parkeer in de zon en laat de parkeermeter maar lopen!**

Die zon wens ik ons allen ook van harte toe. Zowel letterlijk als figuurlijk en dat voor op onze levensweg. Dat we daarop oog weten te houden van de ander en de Ander, die onze levensweg kruist. Verder wens ik ons allen een mooie zomer toe met hoopvol voor een ieder aangename temperaturen en af en toe wat regen voor de natuur.

*Hartelijke groet,  
pastor André Dekker*

## **In Memoriam**

**Riet Blauw-Zandvliet \* 27 september 1937 - † 12 mei 2017**

**(Locatie H. Hieronymus)**

Riet is geboren in Kudelstaart, als dochter van een bloemenkweker. Na de lagere school bezocht zij de naaischool. Dat lag haar niet en zij besloot te solliciteren voor een kantoorfunctie. Na het volgen van diverse cursussen, werd zij een zeer gewaardeerde directiesecretaresse van drukkerijen en reclamebureaus.

Riet werd het alleen zijn moe en ging op zoek naar een partner. Ze kwam mij tegen, het klikte en we stapten in de huwelijksboot in 1976. We bouwden een nieuw huis en gingen wonen in het "Westend". Toen Riet in Wognum kwam wonen, voelde ze zich er niet direct thuis, en ze besloot lid te worden van een damesgymclub.

Toen pastoor Vriezkoop medewerkers voor de parochieraad vroeg, meldde zij zich daarvoor aan. Dat resulteerde in een dertigjarig dienstverband. Het kerkbestuur vond dat zo waardevol dat zij hiervoor een pauselijke onderscheiding heeft gekregen.

In 1988 stopte Riet met werken in Amsterdam en toen in 1990 het bedrijf werd verkocht, konden we ons leven anders gaan inrichten: wandelen, fietsen en grote reizen maken. We genoten van onze vrije tijd!

In 2001 werd bij Riet borstkanker geconstateerd. In de loop der jaren werden haar activiteiten minder, en in 2014 besloten we te verhuizen naar de Sportlaan. Na in augustus 2016 nog ons veertigjarig huwelijk te hebben gevierd, ging haar gezondheid hard achteruit en op 12 mei 2017 was haar leven geëindigd.

In een sfeervolle afscheidsdienst werd afscheid van Riet genomen.

Ze is er niet meer, maar de herinnering blijft.



*Jan Blauw*

**Annet (Anna Antonia Maria) van Diepen \* 27 september 1962 - † 12 mei 2017**

**(Locatie H. Hieronymus)**

Annet is geboren op 27 september 1962 in Zwaag. Ze was het tweede kind van Jan en Truus van Diepen.

Annet nam bij ons thuis een speciaal plekje in binnen het gezin. Ondanks dat ze altijd sterk gehinderd werd door haar spasticiteit, was ze meestal blij. Ze keek naar wat ze wél kon.

Toen Annet 2,5 jaar was, ging ze naar Beetsterzwaag, naar een revalidatiecentrum. Daar heeft ze het heel moeilijk mee gehad, dat ze zo jong al niet meer bij haar ouders kon wonen. Maar helaas hadden die geen andere keus in die tijd. Door haar doorzettingsvermogen heeft Annet daar veel geleerd, waar ze de rest van haar leven veel aan had.

Na een korte periode in Hoorn, ging Annet wonen op Noorderhaven in Julianadorp. Daar heeft ze 28 jaar gewoond. Daar was ze helemaal op haar plek. Een groot terrein waar ze zelf rond kon rijden met haar elektrische rolstoel, veel activiteiten en een gezellige woongroep. Bijna iedereen op Noorderhaven kende Annet en Annet kende iedereen.

Toen Noorderhaven veranderde, moest ze weer verhuizen. Na een paar jaar in Hoorn te hebben gewoond is ze naar het Karenhuis in Alkmaar verhuisd. Daar heeft ze nog 6 jaar gewoond. Dit was een fijne plek voor haar: dicht bij het centrum, een mooie kamer en gezelligheid.

Annet ging helaas steeds verder achteruit: meer pijn en vermoeidheid, slechtere motoriek en steeds moeilijker praten. Hoewel de zorg in het Karenhuis geweldig was werd het leven steeds lastiger voor haar en aan het einde was het een lijdensweg. Annet zei steeds vaker dat ze niet meer wakker wilde worden. Op 12 mei jl. is haar wens in vervulling gegaan. We zijn blij dat het lijden voor haar nu afgelopen is.

**Niek (Nicolaas Petrus) Kunis \*20 februari 1935 - † 16 mei 2017**

**(Locatie St. Cunera)**

Tijdens de uitvaartviering voor Niek werd er gelezen uit het boek Prediker. Daarin hoorden we dat alles z'n tijd kent. Zo ook een tijd van loslaten, van afscheid nemen, van sterven. En dat was voor Niek op 16 mei daar in het ziekenhuis te Amsterdam. Dat was voor hem geen gemakkelijk moment. Dat bleek ook wel uit de woorden uit de rouwcirculaire ... 'met pijn in zijn hart nam hij afscheid van alles en iedereen'. En dat dus daar in Amsterdam waar zijn 'kaarsje' bleek opgebrand te zijn en daarmee zijn tijd was aangebroken om te gaan naar de overzijde, naar de Hemel. Niek twijfelde of hij daar toegang tot zou krijgen. Waar echter die twijfel vandaan komt blijft de vraag. Hij was tenslotte een eerlijke boekhouder, die menig mens en bedrijf, zo ook onze parochiegemeenschap, vakkundig heeft geholpen met de cijfers op de juiste plaats. Als fietser hield hij zich keurig aan de regels van het verkeer en tijdens het klaverjassen speelde hij niet vals. Bovendien hield hij zich in tijdens menig spannende voetbalwedstrijd. Verder heeft hij vanuit zijn politieke interesse geen mens geschaad. Dus hoezo die twijfel van hem aan die toegang tot de hemel. En dan hebben we het hier nog niet eens gehad over zijn bescheiden manier van leven en tevreden was met weinig tot niets. Zonder enige twijfel heeft Niek toegang gekregen tot die Hemel, tot dat Nieuwe Thuis bij God in het Eeuwig Licht aan die overzijde. Waar hij wel verdiend mag rusten in vrede. Dat mag Niek Nicolaas Petrus Kunis zo ook ervaren.



**Pé (Wim) Goedhart... \*4 oktober 1933 - † 19 mei 2017**

**(Locatie St. Cunera)**

Vader werd geboren op 04-oktober -1933, als 6e kind van Piet Goedhart en Riemke Zeinstra, in een klein huisje aan de Dorpsstraat te Nibbixwoud, de zogenaamde 'Vinkenbuurt'.

Later verhuisden ze naar een grotere woning. In dat huis werd het gezin getroffen door de ziekte T.B.C. en moesten de 4 jongste kinderen, een paar jaar verblijven, in een kuuroord, in het zuiden van het land. Van het voortgezet onderwijs is daardoor voor vader niets terecht gekomen. Weer gezond ging vader werken als boerenknecht in de Wieringermeer, in de havens te Amsterdam en bij Philips in Hoorn. Uiteindelijk lag zijn hart toch bij de tuinbouw.

Hij kocht een tuinders bedrijf te Zwaagdijk-Oost en verhuisde met zijn vrouw en 2 zoons naar dat bedrijf. De 2 dochters die hier werden geboren maakte het gezin compleet. Na een moeizame start ging het langzamerhand steeds beter met het bedrijf. Vader bouwde er, samen met zijn zoons, een mooi bedrijf op. Na 33 jaar in Zwaagdijk-Oost te hebben gewoond, keerden onze ouders, na hun pensioen, terug naar Nibbixwoud. Hier voelden ze zich helemaal thuis en hebben er samen ruim 20 jaar fijn gewoond. Toch klonk de zin "Ik ga effe naar Zwaagdoik Ina" nog menigmaal in de oren. Na vele jaren in goede gezondheid te hebben geleefd, voelde vader zich minder fit. Er werd longkanker geconstateerd. De longarts gaf aan dat het ongeneeslijk was en dat er geen behandelpunten mogelijk was. Hij gaf vader nog 10 maanden tot een jaar. Vader heeft het gelaten aanvaard. Met de woorden "Niet iedereen wordt honderd", "Het is niet aars" heeft hij uiteindelijk nog 14 maanden, een leefbaar leven gehad met moeder, de kinderen en kleinkinderen en veel bezoek.

Na Pasen heeft hij de ziekenzalving ontvangen. Vader was er klaar voor. Vrijdagmiddag, 19- mei-2017, heeft vader het leven losgelaten, in het bijzijn van zijn vrouw, dochter en schoonzoon. Na een waardige dienst in de Cunerakerk te Nibbixwoud hebben we vader onder veel belangstelling begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Rust in vrede lieve Pé, vader, schoonvader en opa.

*Fam. Goedhart-Vriend*

**Riet (Maria Margaretha) Berkhout-Appelman \* 18 juni 1926 - † 24 mei 2017**

**(Locatie St. Cunera)**

*Wat er ook gebeurt, blijf het leven vieren.*



Op woensdag 24 mei overleed onze lieve moeder op de leeftijd van 90 jaar. Geboren in Sijbekarspel op 18 juni 1926. Ze groeide op in een fantastisch gezin met hele lieve broers en zussen. Iedereen kende haar natuurlijk als de vrouw van Simon Berkhout. Jarenlang woonden ze op de Wijzend en kregen zeven kinderen: Dick, Antoon, Gerard, Gertrud, Wim, Vronie en Marga. Vader Simon actief bij de voetbal van SEW en moeder Riet bij zwemvereniging Atlantis. Moeder wilde graag verhuizen naar het centrum van Nibbixwoud en toen ze die kans kregen grepen ze die aan. Maar liefst 28 jaar woonden ze op Weidelaan 25. Onze moeder was een zeer sportieve vrouw, zowel passief als actief. Dagelijks zwom ze 's morgens baantjes in het Molenbad met een vaste ploeg dames. Ook wandelde ze veel. Thuis werd er heel vaak naar allerlei sport op de tv gekeken en in het weekend altijd naar de wedstrijden van SEW. Moeder hield van gezelligheid en van mensen om haar heen. Carnaval en alle andere feesten werden altijd bezocht. Tijdens de kermis was het altijd extra feest. Haar verjaardag viel namelijk altijd in het kermisweekend. In 1996 verhuisde ze van Weidelaan 25 naar Weidelaan 10. Toch weer een grote stap, maar een kleine afstand. Zeventien jaar lang heeft ze daar met veel plezier gewoond. Het viel onze moeder zwaar dat vader Simon in 2011 naar een verzorgingstehuis ging, maar dagelijks bracht ze met één van haar kinderen een bezoek aan hem. De laatste jaren bracht ze door in Sweelinckhof. Dagelijks keek ze dan uit naar de klok van half 10, want dan kwam er altijd bezoek van één of meer kinderen of kleinkinderen. Het werd het dagelijkse 'koffietijd' moment. Ze bleef daardoor haar leven tot het eind aan toe vieren. Het laatste jaar werd steeds moeilijker. De zorg werd steeds groter. Tot het eind aan toe hebben we haar verzorgd. Toen moeder zelf zei: "Het is goed zo" ging het snel. Bedankt mam voor al jouw liefde aan ons, aan de klein- en achterkleinkinderen. Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving heeft ze haar reis voortgezet naar haar zoon Dick, haar man Simon en naar vele dierbaren. Jouw levensspreuk "Wat er ook gebeurt, blijf het leven vieren" zullen wij voortzetten. Mooie herinneringen blijven bestaan. We hadden geen betere moeder kunnen treffen.

*De kinderen*

**Cor (Cornelis Antonius) Wijnker \* 22 juli 1924 - † 5 juni 2017**

**(Locatie H. Hieronymus)**

"Vroeg oud en lang jong", met deze kernachtige woorden vatte Pa zijn leven samen. Geboren op de Zomerdijk op 22-7-1924 groeide Pa op in een tuindersgezin. Nadat het ouderlijk huis en bedrijf waren afgebrand kreeg Pa uiteindelijk de verantwoording over het bedrijf aan de Oosteinderweg 10, dat door zijn vader was aangekocht. In de tweede wereldoorlog heeft Pa veel meegemaakt en dit heeft diepe indruk op hem gemaakt. Vader trouwde in 1949 met Margaretha Anna Veeken en samen kregen ze 6 dochters en 4 zonen. Vader heeft altijd heel hard gewerkt om zijn gezin van 10 kinderen te onderhouden. Hij stond altijd klaar voor zijn gezin en was een oprechte en betrouwbare man waarop je kon bouwen. Pa was een man die met zijn tijd mee ging en die tijd soms vooruit was. Zo liet hij in 1967 een nieuwe woning bouwen met daar aan vast een kangoeroewoning voor zijn moeder, onze oma, die daar liefdevol door Pa en Moe werd verzorgd. Hij was enorm geïnteresseerd in de wereld om hem heen. Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen hielden hem jong van geest. We zijn blij dat we Pa, thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving, zo lang in ons midden mochten hebben.

*De kinderen*

**Ron (Hieronymus Jacobus Maria) Vriend \*4 juli 1961 - † 28 juni 2017**

**(Locatie St.Cunera)**

Ron werd geboren op 4 juli 1961 in Hoorn. Hij was het 9<sup>e</sup> kind en de 6<sup>e</sup> zoon van Jacob Vriend en Afra Vriend-Dekker. Ron groeide op in een gezin van uiteindelijk 10 kinderen, op de boerderij aan de Oosterstraat 73 te Benningbroek. Hij bracht zijn jeugd door tussen de dieren, in de tuin en op het land. Na school is Ron als agrarisch medewerker gaan werken in de witlof, o.a. bij de fa. Boots in Spanbroek en bij de familie Huisman in Benningbroek. Omdat Ron steeds meer last van zijn rug kreeg, is hij uiteindelijk afgekeurd. In zijn jongere jaren voetbalde Ron met buurkinderen, later bij DESS en in de zaal met een team van café De Vergulde Vos. Hij was groot fan van FC Volendam en ging dan ook regelmatig naar hun thuiswedstrijden. Ron is bij Piet in de boerderij blijven wonen. Ron zorgde voor de dieren en hield het erf en de tuin netjes. Ook verzorgde hij het graf van pa. Na het overlijden van Piet is Ron in 2010 verhuisd naar Hoogkarspel, waar hij (onder begeleiding) een eigen appartement had. Door zijn fysieke klachten moest Ron steeds meer inleveren. Uiteindelijk kreeg hij de diagnose ongeneeslijk ziek te zijn. Na de Paasdagen ging de gezondheid van Ron hard achteruit, en al vrij snel werd hij opgenomen op de zorg unit van Reigersdaal in Heerhugowaard. Ron voelde zich daar thuis en kreeg de zorg die hij nodig had. Ron is daar op woensdag 28 juni overleden.

### ***Vieringen in de H. Hiëronymuskerk en Sweelinckhof***

Za. 15 juli	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Siem Bijman
Zo. 16 juli	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. het Sylvidakoor. Voorganger: Siem Bijman
Wo. 19 juli	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 22 juli	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen
Zo. 23 juli	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Trudy Breeuwsma
Wo. 26 juli		Eucharistieviering in de kapel
Za. 29 juli	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen
Zo. 30 juli	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Hans van Engen
Wo. 2 aug.		Eucharistieviering in de kapel
Za. 5 aug.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Cor Hoogland
Za. 5 aug.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Cor Hoogland
Wo. 9 aug.		Eucharistieviering in de kapel
Za. 12 aug.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Joop Ooijevaar
Za. 12 aug.	19.00 uur	<b>Maria ten Hemelopneming.</b> Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Joop Ooijevaar
Wo. 16 aug.		<b>Viering in de kapel vervalt</b>
Za. 19 aug.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Hans van Engen
Za. 19 aug.	19.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Hans van Engen
Wo. 23 aug.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 26 aug.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen
Za. 26 aug.	19.00 uur	<b>MIVA- collecte</b> Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen
Wo. 30 aug.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 2 sept.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastor A. Dekker
Zo. 3 sept.	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Tony Slaman
Wo. 6 sept.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 9 sept.	10.30 uur	Eucharistieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Pastoor F. Deen
Zo. 10 sept.	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastoor F. Deen
Wo. 13 sept.	19.00 uur	Eucharistieviering in de kapel
Za. 16 sept.	10.30 uur	Woord en communieviering in Sweelinckhof. Voorganger: Trudy Breeuwsma
Zo. 17 sept.	10.00 uur	Woord en communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Trudy Breeuwsma



## **Kerkvieringen Wognum volgen op computer**

De normale weekendvieringen in Wognum zijn op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: <http://kerkradio.listen2myradio.com/>

## **Misintenties Wognum**

### **Zaterdag 15 juli Sweelinckhof:**

Arie Loos en overleden familie; Johanna Steltenpool-Putter; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Freek Mol en zegen over zijn gezin en voor eenjarige moeder;

### **Zondag 16 juli:**

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Barbara Schipper-Tiggers; Piet en Lenie de Lange-Segers; Lex en Nel Dijkstra; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Corné Stam; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot en zegen over hun gezin; Margreeth Ursem-Boots; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Jan Wit en Afra Wit-Broers en zegen over hun gezin; Jacques Hetsen; Truus Mol-Hulst en overleden familie; Voor de 80<sup>ste</sup> verjaardag van een moeder en oma;

### **Woensdag 19 juli Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

### **Zaterdag 22 juli Sweelinckhof:**

Jo Neuvel; Annet en haar vader Jan van Diepen;

### **Zondag 23 juli:**

Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Joop en Tini Bleeker; Agatha van der Gracht-Bakker en overleden familie; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Ton en Bets Dekker-Tiebie;

### **Woensdag 26 juli Dagkapel:**

Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem;

### **Zaterdag 29 juli Sweelinckhof:**

Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

### **Zondag 30 juli:**

Frida Bleeker-Neeffjes; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Riet Blauw-Zandvliet;

### **Woensdag 2 augustus Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

### **Zaterdag 5 augustus Sweelinckhof:**

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Antoon en Annie Ligthart-Veecken en hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Overleden familie Huiberts-Kok;

### **Zaterdag 5 augustus:**

Overleden familie Bakker-Twisk; Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak Bijman en Dick Tool; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Antoon en Annie Ligthart-Veecken en

hun zoon Wil en zegen over hun gezinnen; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Overleden familie Huiberts-Kok;

### **Woensdag 9 augustus Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

### **Zaterdag 12 augustus Sweelinckhof:**

Arie Loos en overleden familie; Cees Wester; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

### **Zaterdag 12 augustus:**

Piet en Lenie de Lange-Segers; Piet Kroon; Maria Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Koos van Mourik;

### **Woensdag 16 augustus Dagkapel:**

Frans Frantzen;

### **Zaterdag 19 augustus Sweelinckhof:**

Johanna Steltenpool-Putter;

### **Zaterdag 19 augustus:**

Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Barbara Schipper-Tiggers; Familie Klaver-Koopman; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Piet Rinkel; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Jo Neuvel; Jacques Hetsen;

### **Woensdag 23 augustus Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

### **Zaterdag 26 augustus Sweelinckhof:**

Cees Oud en zegen over de gezinnen van de kinderen; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

### **Zaterdag 26 augustus:**

Ben Rohof en Bets Rohof-Homan; Wil Ootes-Romein; Piet Kroon; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Jan en Ina de Haan-Koopman, Martin en Marieke; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Cornelis Salman en zegen over zijn gezin; Riet Blauw-Zandvliet;

### **Woensdag 30 augustus Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

### **Zaterdag 2 september Sweelinckhof:**

Qrjijn Kroon; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

### **Zondag 3 september:**

Qrjijn Kroon; Familie Klaver-Koopman; Taam en Marie Wit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak Bijman en Dick Tool; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Piet Tool en overleden familie; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Joop en Riet Overboom-van Diepen;

Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman;

**Woensdag 6 september Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

**Zaterdag 9 september Sweelinckhof:**

Wim Groot en zegen over zijn gezin;

**Zondag 10 september:**

Barbara Schipper – Tiggers; Cees Wester; Ko Rinkel; Frans Frantzen; Ton en Bets Dekker – Tiebie; Arie en Truus Laan – van Westen en Kees;

**Woensdag 13 september Dagkapel:**

Voor de gezinnen en alleenstaanden van de parochie;

**Zaterdag 16 september Sweelinckhof:**

Arie Loos en overleden familie; Johanna Steltenpool-Putter;

**Zondag 17 september:**

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Andries Romein; Cees en Marie Heddes-Kaandorp; Piet en Lenie de Lange-Segers; Gerardus en Johanna Stam-Ruiter; Joke Kok-Nanne en zegen over haar gezin; Ton en Bets Dekker-Tiebie; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Jacques Hetsen; Levende en overleden familie Karsten-Schagen;

**Vieringen in de H. Jacobus de Meerderekerk**

Zo. 23 juli 10.00 uur eucharistieviering, voorganger: past. F. Deen, samenzang

Zat. 12 aug. 19.00 uur DOP- viering, samenzang

Zat. 26 aug. 19.00 uur Woord- en communieviering, voorganger: past. A Dekker, beide koren.

Zo. 10 sept. 10.00 uur DOP- viering, samenzang

Zo. 24 sept. 10.00 uur eucharistieviering, voorganger: Past. F. Deen

NB: zaterdag 26 augustus zal het de laatste keer zijn dat Pastor Dekker bij ons voorgaat.

Per 1 oktober zal hij werkzaam zijn in de regio Wervershoof.



**Misintenties Zwaagdijk-West**

**Zondag 23 juli**

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;

**Zaterdag 12 augustus**

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;

**Zaterdag 26 augustus**

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;

**Zondag 10 september**

Willy Pronk- Vriend; Trudy Vriend; Sjaak en Marth Verlaat; Johan Beerepoot; Gert Vriend en Ali Vriend-Buis;

**Vieringen in de St. Cunerakerk**

Do. 13 juli 09.30 uur Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.

Za. 15 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger: Siem Bijman.

Do. 20 juli 09.30 uur Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.

Za. 22 juli 19.00 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastor F. Deen.

Do. 27 juli 09.30 uur Viering vervalt.

Za. 29 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastor A. Dekker

Do. 3 aug. 09.30 uur Viering vervalt.

Zo. 6 aug. 10.00 uur Eucharistie m.m.v. de Cantorij. Voorganger: Pastor G. Koning

Do. 10 aug. 09.30 uur Viering vervalt.

Zo. 13 aug. 10.00 uur **Maria ten Hemelopneming.** Woord- en Communieviering m.m.v Jubilatekoor. Voorganger: Joop Ooijevaar.

Do. 17 aug. 09.30 uur Viering vervalt.

Zo. 20 aug. 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v Cantorij. Voorganger: Hans van Engen.



Do. 24 aug.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Zo. 27 aug.	10.00 uur	<b>MIVA-collecte.</b> Eucharistie m.m.v. het Mannenkoor. Voorganger: Pastor F. Deen.
Do. 31 aug.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 2 sep.	19.00 uur	Woord- en communieviering m.m.v. Cantorij. Voorganger: Pastor A. Dekker.
Do. 7 sep.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 9 sep.	19.00 uur	Viering vervalt
Zo. 10 sep.	10.00 uur	<b>Ziekenzondag.</b> Woord- en communieviering m.m.v. het Cunerakoor. Voorganger: Tiny Immen.
Do. 14 sep.	09.30 uur	Eucharistieviering in de pastoriezaal. Voorganger: Pastor F. Deen.
Za. 16 sep.	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het Jubilatekoor. Voorganger: Pastor F. Deen.

### **Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:**

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de pastoraal werker.

### **Misintenties Nibbixwoud**

#### **Zaterdag 15 juli:**

Jan Kolenberg en Dennis; Overleden familie Schoenmaker; Tom Broersen; Theo Doodeman en overleden familie Doodeman-Vlaar; Dennis Kroon; Thijs en Annie Spruit-Koeman, Piet, Fred, Ria, Sjaak; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Anneke Vleerlaag-Jonk;

#### **Zaterdag 22 juli:**

Jan en Alie Mol-Dekker; Jac en Nel Zuurbier-Knol; Bert Schouten; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Ria Overbeek-Smit; Willem Vriend; Roelof en Truus op den Kelder-Glas;

#### **Zaterdag 29 juli:**

Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Theo Neefjes en overleden familie; Niek Vlaar en overleden ouders; Joop Vriend en Aag Vriend-van Zelm; Gerard en Leo de Vries; Dirk Broers; Cor en Mart Koppes-Kuip;

#### **Zondag 6 augustus:**

Joop en Geertruida van Schagen-Vlaar; Jan en Agnes Knol-Ettes; Rob Hulst; Bert Schouten; Agatha Vleerlaag en Ferry en Jozef Karsten; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker; Ria Overbeek-Smit; Dick op den Kelder;

In het bijzonder bidden wij voor Arie Huisman. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

#### **Zondag 13 augustus:**

Joop en Geertruida van Schagen-Vlaar; Cor Ooijevaar en zegen over de gezinnen; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat; Dennis Kroon; Joris en Jo Ruijter-Broers en zegen over de gezinnen; Gré Pronk-Groot; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Ter gelegenheid van een 60-jarig huwelijk en voor de overleden familie Knol-van Straalen en zegen over de gezinnen;

#### **Zondag 20 augustus:**

Overleden familie Schoenmaker; Theo Doodeman en zegen over zijn gezin; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Gerard Vlaar; Overleden ouders Verbeek-Smit; Roelof en Truus op den Kelder-Glas; In het bijzonder bidden wij voor Piet Rikkelman en Alie Ruijter-de Wit. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

#### **Zondag 27 augustus:**

Hans Schoenmaker; Alie Conijn; Rinus en Loes van Agten-Korpel; Niek Vlaar en overleden ouders; Lida de Boer; Ans Berkhout-Grippeling; Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk van Joop en Truus Ooijevaar, overleden ouders en familieleden en zegen over de gezinnen; Jan en Vera Ligthart-Vreeker en Elles Ligthart;

#### **Zaterdag 2 september:**

Tom Broersen; Cor Ligthart; Jan en Hermina Schouten-Laan; Jaap Huisman en overleden ouders; In het bijzonder bidden wij voor Joke Kaptijn-Memelink. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

#### **Zondag 10 september (Ziekenzondag):**

Toos, Jan en Wiro Haring; Piet en Riet de Vries-van Diepen en zegen over de gezinnen; Marie Huisman; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat; Thijs en Annie Spruit-Koeman, Piet, Fred, Ria, Sjaak; Piet Karsten; Uit dankbaarheid en voor Jaap Dudink en Jan Lijnes; Herman en Gré op den Kelder-de Graaf en Jos; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Jan Schilder en Ko en zegen over de gezinnen;

#### **Zaterdag 16 september:**

Jan en Alie Mol-Dekker; Lou Hes; Overleden familie Schoenmaker; Dennis Kroon; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Cor en Mart Koppes-Kuip; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Levende en overleden familie Vleerlaag-Jonk;

In het bijzonder bidden wij voor Jaap Ridder. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.



## Onze gebeden worden gevraagd voor:

### Ons bruidspaar:

Zwaagdijk: 1 juli jl. zijn Simon Blokker en Conya Doodeman in het huwelijk getreden. Wij vragen om zegen over hun liefde voor elkaar.

**Onze overledenen:** In het bijzonder bidden wij voor Riet Blauw-Zandvliet, Annet (Anna Antonia Maria) van Diepen en Cor (Cornelis Antonius) Wijnker (locatie H. Hieronymus), Niek (Nicolaas Petrus) Kunis, Pé (Wim) Goedhart, Riet Berkhout-Appelman en Ron Vriend (locatie St. Cunera).

Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

**Onze zieken:** voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

### Onze dopelingen:

Zwaagdijk: 11 juni werd Iris Dudink gedoopt. Wij bidden dat het haar goed moge gaan in haar leven en in onze kerk.

## Geboortekaartje

### Nibbixwoud

**Liv Lindy**, geboren 11 mei 2017  
dochter van Frank en Linda op den Kelder  
zusje van Dani en Tim.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte en heel veel geluk en plezier met elkaar gewenst.



## Doopvoorbereiding

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736  
De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.  
In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum



## Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

**Zwaagdijk-West:** Contact opnemen met de pastor

### Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.  
Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

## Kerkwerksters Wognum

Groep 7	11 juli	19.00 uur.
Groep 1	20 juli	9.00 uur
Groep 2	26 juli	13.00 uur
Groep 3	6 september	9.00 uur

Allemaal een goede vakantie toegewenst.

## Agenda Wognum

In de vakantie geen bijeenkomsten gepland.

Dinsdag 5 september 20.00 u.

Vergadering locatieraad -  
Vergaderruimte

Na vakantie volgens schema

Repetitie van de koren -  
Ontmoetingsruimte

Zaterdag 30 september 19.00 u.

Startdienst m.m.v. Jongerenkoor -  
Kerk

Zondag 16 juli 14.30 u. Bijeenkomst / kennismaking  
nieuwe dominee in NH Kerk.  
Afvaardiging Locatieraad is  
aanwezig.

## Agenda Zwaagdijk-West

Zaterdag 26 augustus



## Agenda Nibbixwoud

Zaterdag 15 juli	19.00 uur	communie
groep 6		
Donderdag 27 juli	09.00 uur	
		kerkwerksters groep 4
Donderdag 10 augustus	13.00 uur	
		kerkwerksters groep 5
Woensdag 30 augustus	09.00 uur	
		kerkwerksters groep 6
Maandag 4 september	20.00 uur	vergadering
PU		
Donderdag 14 september	09.00 uur	
		kerkwerksters groep 1
Woensdag 20 september	09.00 uur	
		koperpoetsers

De website van onze  
parochie is online:

<http://www.rkemmasparochie.nl>

## Mededelingen voor alle locaties

---

### Grafmarkering kerkhof

Het is u vast wel opgevallen dat al enige jaren de tijdelijke kruizen op de nieuwe graven zijn vervangen door kleine markeringsbordjes met naam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene.

Soms bijgaand met een foto en symbool welke op de rouwkaart stond.

Wie dit op zich heeft genomen om te verzorgen is nl. Kees Smit (partner van Loes Rohof). Hij stelde spontaan voor om dit voor de parochie te willen doen. Als ex-uitvaartbegeleider had hij deze bordjes nog in zijn bezit en zo komen ze prachtig van pas. Ze dienen als tijdelijke markering voordat de steen/ monumentje wordt geplaatst.

Als deze is geplaatst wil Kees Smit of Arie Mol (kerkhofbeheerder) deze weer graag terug hebben voor hergebruik.

Kees, heel hartelijk dank dat je deze taak op je hebt genomen.

### Startviering

Zaterdag 30 september 2017 om 19.00 is de startviering van de Emmaus parochie in de Hieronymuskerk in Wognum. De koren Upbeat uit Wognum en Tight Formation uit Nibbixwoud zullen de viering verzorgen. Zij zullen samen diverse liedjes zingen, maar elk koor zal ook apart van zich laten horen. Het thema van de viering is "De wereld draait door"

U kunt de datum vast in u agenda zetten om deze speciale viering bij te wonen!

*Groetjes, de werkgroep van de startviering.*

## Locatie H. Hiëronymus

---

### Vanuit de regio

#### Beste parochianen en mensen van goede wil

Nog even, en dan breekt de zomervakantie weer aan. Even geen verplichtingen met betrekking tot werk, school of sportvereniging, of het zangkoor. Je hoofd helemaal leeg maken en je geestelijk en lichamelijk weer opladen. Tijd maken voor dingen waar je anders niet aan toe komt. De schuur opruimen, waar je anders niet aan toe komt, of een stukje schilderwerk wat moet gebeuren, tijd hebben, om een familielid of een vriend of vriendin aandacht te geven. Op een stille zondagmiddag, buiten in het zonnetje, dat spannende boek uit lezen. Met je vader lekker vissen aan de waterkant.

Velen van u nemen echt afstand van thuis en gaan op weg in Nederland, of naar het buitenland in een tent, zomerhuisje of hotel. Even "alles" achter je laten.

Voor onze schoolkinderen, scholieren en studenten even geen onderwijs, proefwerken, spreekbeurten, tentamens, je even niet druk hoeven maken. Lekker naar het zwembad of strand toe. Misschien een

vakantiebaantje voor de aanschaf van..... (vul het zelf maar in).

Als je weg bent, stuur "de achterblijvers" een vakantiekaart, dat wordt meestal gewaardeerd. Je spreekt elkaar niet, maar toch denk je even aan die ander.

Een goede instelling.

Lieven mensen klein,

groot, jong tot oud, ik

wens jullie mooi

weer en een

heerlijke vakantietijd toe.

*Een hartelijke groet, Pastoor Fred Deen*



**Let op: ik ben afwezig van 23 juli tot en met 29 juli (begeleiding/retraite), daarna vakantie tot en met 20 augustus.**

**In deze tijdsperiode worden er geen mails beantwoord.**



### Terugblik

Zondag 2 juli jl. was het feest. Het parochiekoor had de Deutsche Messe van Schubert ingestudeerd, samen met andere mooie liederen.

Op het einde van de eucharistieviering kregen drie koorleden een onderscheiding als jarenlang trouw lid van het koor. In onze tijd waar vele mensen moeite hebben om zich voor langere tijd te binden vind ik dit pracht voorbeelden. Het zal niet altijd gelegen komen om bijvoorbeeld een koorrepetitie bij te wonen. Je bent mens en de ene keer heb je meer zin om te zingen dan de andere keer. Deze drie koorleden hebben duidelijk laten zien door hun betrokkenheid, belangstelling en hun trouw wat je kunt bijdragen voor de parochie, de mensen om je heen en voor ons dorp Wognum.

Je komt niet direct op de voorpagina van een krant, maar jullie bijdrage heeft een grote impact op jullie omgeving. Harde werkers die een goed voorbeeld geven voor mensen en God loven en eren door hun zingende bijdrage. Proficiat en bedankt.

En nogmaals de namen van de genomineerde koorleden:

Mw. Grippeling voor 25 jaar trouwe dienst (een zilveren hanger met muzieksleutel).

Mw. Zuiker voor 40 jaar trouwe dienst (oorkonde met onderscheiding van de Gregorius vereniging).

Mw. Jong voor 50 jaar trouwe dienst (oorkonde met onderscheiding van de Gregoriusvereniging).

Op het einde van de eucharistieviering hield de voorzitter van het koor, de heer Piet de Jong een

mooie toespraak, waarbij de genomineerde in het zonnetje werden gezet.

Ook mijn dank aan de kerkgangers, waaronder diversen familieleden, voor de belangstelling voor hun aanwezigheid. Na afloop was er nog een gezellig samen zijn met de koorleden.

En als u een stukje invulling zoekt voor uw eigen tijd, dan bent u van harte welkom om het koor te komen versterken. En niet denken "ik kan niet goed zingen". U bent nooit te oud om te leren. Van zingen wordt u blij, goed voor uw gezondheid en u betekent veel voor onze (Wognumse) parochie gemeenschap.

Hebt u zelf belangstelling of weet u iemand anders die een bijdrage kan leveren, schroom dan niet en maak eens een zangsessie mee. Gewoon doen, u bent van harte welkom.

### **Het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus**

Afgelopen 23 juni werd het feest van het heilig Hart van Jezus gevierd.

Onze kerk is een feestvierende kerk. Het ene (hoog)feest is nog maar net achter de rug of de volgende is er al weer. Afgelopen 23 juni vierde we dit feest. Het feest van de liefde van Jezus. De ouderen onder u kennen het heilig Hartbeeld dat vrijwel in alle katholieke huizen te vinden (was) is. Soms werd het ook gegeven als huwelijkscadeau. Het meest treffend heilig hartbeeld is eigenlijk het kruisbeeld. Zijn leven voor ons gegeven en zo zien wij, als wij kijken naar een kruisbeeld, "naar Hem die ze hebben doorstoken". In onze tijd wordt de liefde vaak totaal uit zijn verband gerukt door alle banaliteit in naam van de vrijheid. Er kan bijna geen film op de televisie zijn of men gaat uit de kleren en geeft toe aan zijn zinnelijke genoegens, zogenaamd uit liefde. Alles moet kunnen in onze tijd, zo lijkt het wel. Dat dit een enorme negatieve weerslag heeft op onze maatschappij, dat wil men niet erkennen. Jezus staat voor echte liefde, vandaar ook mede de verwijzing naar Zijn hart.

Jezus vraagt aan ons als zijn volgelingen dat wij elkaar liefhebben en dat wij Hem uitnodigen om in ons te wonen. Het is ook een goede gewoonte om een kruisbeeld en/of een heilig hart in uw woning te plaatsen. Je laat zien dat je een volgeling van Jezus bent en dat je op Zijn bescherming rekent.

### **Van de Locatieraad....**

#### **Wisseling van de wacht binnen de Locatieraad**

In de vorige editie konden we al melding maken van een wisseling binnen locatieraad Wognum.

Juul Kampstra heeft als interim-voorzitter ons ruim een jaar met raad en daad ter zijde gestaan en gezamenlijk hebben we veel lopende zaken afgehandeld. En dat waren er nogal wat.

De laatste jaren hebben we ons in toenemende mate gebogen over de organisatie van locatie Hieronymus. Binnen de organisatie zijn we gezegend met vele vrijwilligers. Als aanspreekpunt heeft Juul vele malen met deze en gene overlegd om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Daarnaast speelden zaken als de verkoop van de pastorie, de verbouwing

daarvan en de toekomst van de kerk. De locatieraad houdt zich in praktische zin met deze zaken bezig; de financiën die hiermee gemoeid gaan komen op het conto van het overkoepelend bestuur. Binnen de vergaderingen wist Juul o.a. deze agendapunten op een goede en positief kritische manier bespreekbaar te maken.

Vorig jaar waren we blij te melden dat Inge Ursem de Locatieraad kwam versterken. Het taakveld van Inge lag bij algemene organisatorische zaken en in het bijzonder bij lief en leed bij vrijwilligers en parochianen. Inge verzorgde namens de Locatieraad een attentie en kwam zo bij veel mensen thuis. Helaas moet ze door verdere drukke werkzaamheden afzien van een langere bestuursperiode bij ons.

Wij zijn Juul en Inge zeer dankbaar voor hun inzet en wensen beiden nog veel goeds toe voor de toekomst. Wij prijzen ons gelukkig dat we Gerard Beerepoot als voorzitter en Angelique van Straalen als contactpersoon hebben weten te binden en wensen hen veel succes bij de uitvoering van hun taken.

### **Afscheid Sylvia en Annemarie van het Jeugdkoor Zingsalabim**

Op zaterdagavond 17 juni ging Pastor Koning voor in de viering van Sacramentsdag en Vaderdag met medewerking van het Jeugdkoor Zingsalabim. Pastor Koning vond het heel mooi dat hij weer een keer in Wognum was en betrok de kinderen heel leuk bij de overweging. In verband met Sacramentsdag vroeg hij wie er een sacrament kon noemen. Heel spontaan kwam het antwoord: "Doping". Pastor Koning ging daar goed op in en vertelde dat er naast het Doopsel nog andere sacramenten waren, zoals het Vormsel. Ook Vaderdag werd leuk besproken.

Het was echter jammer dat het Jeugdkoor voor de laatste keer zong onder leiding van Sylvia en Annemarie. Aan het eind van de viering bedankte Pastor Koning Sylvia en Annemarie voor de fantastische manier waarop zij het Jeugdkoor zoveel jaren hebben begeleid. Hij zelf had ook altijd genoten van de samenwerking en de mooie vieringen. Namens de locatieraad overhandigde Juul Kampstra bloemen aan Sylvia en Annemarie en bedankte ze voor hun inzet, waarna een groot applaus volgde.

Wij willen als locatieraad Sylvia en Annemarie nogmaals bedanken voor hun enthousiasme en leuke manier waarop zij met de kinderen hebben opgetrokken. Wij en de kinderen zullen ze missen. Wij hopen wel dat we spoedig een opvolger hebben. Het is mooi dat Annemarie heeft aangegeven dat zij de nieuwe dirigent wil inwerken, zodat het Jeugdkoor weer mooie vieringen kan verzorgen. Wij hopen natuurlijk dat de kinderen op het koor blijven en er ook weer nieuwe kinderen bij komen.

### **Jubilarissen parochieel gemengd koor**



In de viering van 2 juli zijn 3 jubilarissen gehuldigd bij het parochieel gemengd koor, te weten: Sofie Grippeling-Hoebe 25 jaar, Joke Zuiker-de Boer 40 jaar en Nel Jong-Buisman 50 jaar. Een prestatie van formaat, zeker gezien het feit dat de leden van dit koor met regelmaat worden uitgenodigd te zingen bij uitvaartvieringen, hetgeen natuurlijk altijd een extra lading kent. Ook deze taak vervullen zij met verve. Wij feliciteren de jubilarissen van harte.

### **Startviering**

Mooi om te kunnen vermelden dat de startviering dit jaar op 30 september zal zijn met muzikale ondersteuning van het jongerenkoor Wognum en Tight Formation uit Nibbixwoud/De Weere. Hoewel de scholen en verenigingen dan al weer vol in bedrijf zijn is het een goede traditie het nieuwe schooljaar kerkelijk feestelijk te openen. U bent uiteraard van harte welkom de viering bij te wonen.

Rest ons u allen een mooie zomer en eventueel een heerlijke vakantie te wensen en graag zien we iedereen weer gezond en wel terug in de kerk en daarbuiten.

### **Oproep: Coördinator(en) voor het vormselproject**

Wij zijn op zoek naar mensen die volgend jaar het vormselproject willen coördineren.

De huidige coördinatoren stoppen ermee, omdat hun jongste kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Het draaiboek ligt klaar, alles staat er in. Er zijn alleen mensen nodig, die de boel aansturen.

De huidige mensen willen je daar natuurlijk nog bij op weg helpen. Wie zou dit op zich willen nemen?

Wij horen het graag via de mail.

*Met vriendelijke groet,  
namens de locatieraad van de Hieronymuskerk  
Angelique van Straalen  
[jnm.vanstraalen@quicknet.nl](mailto:jnm.vanstraalen@quicknet.nl)*

### **Bavodag**

Zaterdag 17 juni was het zo ver de Bavodag voor alle kinderen uit de regio die dit jaar hun Heilig Vormsel hebben ontvangen. Aangezien de Hieronymus Parochie van Wognum 8 vormelingen had dit jaar

konden we met 2 auto's richting Haarlem. Het was een spectaculaire opening, Bisschop Punt kwam binnen met in zijn hand een grote kruik met Chrisma gevolgd door een aantal trommelaars toen die op het altaar stonden werden er vuurpotten ontstoken en kwamen er 3 mensen via een touw vanuit de toren naar beneden abseilen.

Daarna was het tijd voor een gespreksronde we konden zelf kiezen met wie van de 16 gesprekspartners we in gesprek wilden gaan er was onder andere iemand van de brandweer, Pastoor, Dominee, Unicef, een bruidspaar.

Wij kozen voor de volgende 3:

Burgemeester Posthumus van de gemeente Koggenland, een jonge Dominee van 36 Tom de Haan en een mevrouw van de stichting stop loverboys, heel interessant om te horen wat hun werk inhoudt.

Daarna een kort theater stukje en toen de gewelventocht heel veel treden omhoog de toren in best steil en een beetje benauwd, de klokken in de toren gezien en gehoord.

Er zijn 2 torens de mannen en de vrouwentoren waarvan er 1 in de steigers stond ze zijn al heel wat jaren bezig met renovatie werk aan de Bavo kerk, er was ook nog een stiltekapel maar daar zijn we niet geweest. Om 14.30 uur was de slotceremonie met een aantal liedjes welke werden gezongen door een jonge dame (ik weet haar naam niet) en een aantal stukken tekst voorgelezen door Pastor Nico Knol uit de Goorn en Marinus Prein uit Heiloo.

Alle deelnemers kregen als aandenken een drinkbeker mee naar huis met daarop het logo van de Bavo dag, in zilver erop gedrukt omdat het de 25 keer was dat deze dag werd georganiseerd. Rond 15.00 uur gingen we met de auto weer op Wognum aan en konden we terugkijken op een geslaagde dag.

*Angelike Koenis*

### **Sylvidakoor heeft nieuwe website!**

Ons koorlid Margriet van Diepen heeft voor ons koor een mooie website gemaakt.

Neemt u gerust eens een kijkje op <http://sylvidakoor.nl>.

### **Miva**

Het is niet uitgesloten dat ik met de aankondiging van de Miva collecte iets te vroeg ben. Op zaterdag 26 augustus, in de viering waarin pastoor Deen in Wognum voor zal gaan, en de Cunera kerk op 28 augustus, zullen er schalen rond gaan die hulp vragen voor een Afrikaans land. Burkino – Faso, voorheen Opper Volta. Zes en een half keer Nederland en 19 miljoen inwoners. Hulpverleners kunnen velen niet bereiken. De rulle dorre paden zijn met een auto niet begaanbaar. Browsers zijn vervoermiddelen die men er veel ziet. De mensen die met de hulpverlening bezig zijn, weten dat er nog veel menselijk betrokken aandacht nodig is, vandaar zijn browsers vervoermiddelen die afstanden overbruggen. Om de hulp te ontvangen vanuit instellingen of de arme niet over middelen beschikkende overheid, is niet mogelijk. Het zijn de NGO's zoals kerken, Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen, Mensen met een Missie, Solidaridad, Vluchtelingen Hulp en de Miva, die steun kunnen bieden

aan de werkers aldaar. Burkino Faso is een stoffig grijs en grauw land. Waar de zon elke dag zijn hitte over het land plaatste en de temperatuur boven de lichaamstemperatuur stijgt. Dan doe je niet zo veel meer. Dan is het voorzichtig omgaan met de fysieke bagage, de enige mogelijkheid de tijd door te komen. De helft van de bevolking moet dan ook van 1.25 dollar per dag zien rond te komen. Een kleine bijdrage is gauw een geruststellend inkomen van deze mensen!!!

*MOV Jan Ebbing – Ben Hoogzaad*

### **Van het Parochieel Gemengd Koor**

Eindelijk was het zo ver op zondag 2 juli. Met de bijna advertentieachtige uitnodiging om deze dienst te bezoeken was er een redelijk aantal mensen naar de kerk gekomen. Het koor deed zijn uiterste best om de Deutsche Messe ten gehore te brengen onder de bezielende leiding van Jessica Huisman en de organist Reginald Vos. Ook Pastoor Deen deed zijn best om de mensen het belang van het koor tijdens de erediensten aan te bevelen. Kom erbij!!

Uiteindelijk kon het bestuur van het koor ook 3 leden onderscheiden. Eigenlijk had de uitreiking al in 2016 moeten plaats vinden maar het vroeg allemaal wat meer tijd. Toen werd de datum 22 april gepland maar ook dat kon helaas niet doorgaan.

Uit handen van hun trotse voorzitter, Piet Jong, mochten zij de onderscheidingen ontvangen.

Mevrouw Sofie Grippeling-Hoebe voor 25 jaar trouw lidmaatschap en altijd paraat bij de repetities, weekendiensten en trouw- en rouwdiensten. De voorzitter sprak de hoop uit dat zij nog lang bij de alten mag zingen. Zij ontving een zilveren hanger met de G-sleutel.

Mevrouw Joke Zuiker-de Boer voor 40 jaar trouw lidmaatschap. Joke heeft gedurende 19 jaar de partituren verzorgd voor repetities en diensten. Geen sinecure om dat voor elk lid steeds weer te regelen. Ook zij is een vaste waarde voor het koor in de

altengroep. Zij ontving de gouden eremedaille met oorkonde en draagspeld van de St. Gregoriusvereniging.

Mevrouw Nel Jong-Buisman voor 50 jaar lidmaatschap van het koor. Vanaf de oprichting, in 1966, is Nel lid en was zij penningmeester tot 1969, waarna zij nog 3 jaar secretaresse is geweest. Door stemproblemen moest zij enige tijd rust nemen en na een gesprek met de dirigent, de heer Hand, werd besloten dat zij het weer zou gaan proberen, maar nu bij de alten i.p.v. bij de sopranen. Tot op heden heeft zij haar plaats daar met veel plezier en trouwe medewerking bezet. Ook zij ontving de gouden eremedaille met oorkonde van de St. Gregoriusvereniging, echter met het cijfer 50 op het medaille lint. Drie zeer trouwe leden die hun onderscheidingen dubbel en dwars verdienden. Door het koor werden zij in de bloemen gezet.

Namens de Locatieraad van de St. Hiëronymuskerk werden zij toegesproken door de heer Gerard Beerepoot. Hij benadrukte het dienstbaar zijn in de parochie en paraat zijn voor de diverse diensten. De dank werd vergezeld van een couvert met waardebon.

Daarna werd de dienst besloten met de zegen van Pastoor Deen en het slotlied "Zegenbede" door het koor. Uit de kerk klonk waarderend applaus, zowel voor de jubilarissen als voor het koor.

Daarna werden de koorleden met eventuele partners en de jubilarissen met de aanwezige familie uitgenodigd voor een kop koffie en koek in de ontmoetingsruimte.

Het koor gaat met vakantie maar blijft paraat voor eventuele begrafenissen.

We gaan even genieten van de vakantieperiode en komen maandag 4 september weer terug voor de eerste repetitie.

Tot dan en aan alle lezers een hele goede vakantie en hopelijk tot ziens in de volgende dienst.

*Piet Jong*





**Gedurende de vakantieperiode van maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september is het secretariaat van de locatie St. Cunera alleen op dinsdagmorgen geopend van 09.30 tot 11.30 uur.**

**Wij wensen u een fijne vakantie toe.**

**Annemiek Schouten-Weel en Nel Appelman-Bijpost.**

### **OPEN PAROCHIEAVOND NIBBIXWOUD**

#### **Wat mag je van de toekomst verwachten?**

Woensdagavond 7 juni was een parochieavond gepland voor de locatie St. Cunera in de pastorie in Nibbixwoud. De uitnodiging in het parochieblad suggereerde enigszins dat we daar zouden kunnen horen, wat we van de toekomst mogen verwachten van de Cunerakerk binnen de nieuwgevormde Emmausparochie. Die verwachting kwam niet helemaal uit. Mijn indruk was, dat de afvaardiging van het parochiebestuur heel nieuwsgierig was, wat de aanwezigen graag voor de toekomst zouden willen zien, en de aanwezigen graag willen horen van het bestuur wat hun toekomstplannen zijn. Van beide kanten lukte dit maar ten dele.

Overigens was de opkomst maar matig te noemen. Een afvaardiging van zo'n grote parochie zou niet in de parochiezaal moeten passen. Dat deed het weliswaar wel, al was de zaal wel helemaal gevuld.

Leeft het dan toch te weinig in de gemeenschap? Blijkbaar, want een hot item van bestuurskant is dat er jaarlijks meer kosten zijn als opbrengsten. Daar kun je niet al te lang mee doorgaan. Zoals we te horen kregen is men naarstig op zoek, meer inkomsten te verwerven, maar zijn daar maar beperkte mogelijkheden voor. De andere kant is natuurlijk minder kosten maken, om zo meer financieel evenwicht te creëren. Men is daar al aardig mee op weg. Het pastores team wordt binnenkort wederom teruggebracht met de half time kracht van Pastor Dekker, waar wij sinds enige tijd nog op mochten bouwen. Het kan niet anders of de pastorale zorg zal hieronder lijden. Dit is beslist niet gemakkelijk door vrijwilligers op te vangen.

Kerkgebouwen afstoten geeft wel veel besparing, maar is niet voor de hand liggend. Zo'n kerk is meer als een gebouw, een dak boven je hoofd. Het vormt symbolisch maar ook gevoelsmatig een gemeenschapsbinding.

Een andere suggestie is het aantal vieringen terug te brengen. Of vieringen laten vervallen en/of samenvoegen, b.v. de ene week in de ene, en de volgende week in de andere kerk zou mogelijk een toekomstbeeld kunnen zijn. Er is blijkbaar ook al over nagedacht wanneer dit stadium bereikt is.

Als er gemiddeld niet meer dan 75 mensen in de viering aanwezig zijn zou dit aan de orde zijn.

Als voorganger zowel in Nibbixwoud als in Wognum hoop ik dat daar toch wat genuanceerd mee omgegaan wordt. Natuurlijk zien we dat onze kerken bij regelmaat veel te groot zijn. Dat wil niet zeggen dat bij een kleine groep mensen de dienst niet heel waardevol kan zijn. Een aantal mag hier eigenlijk geen criterium zijn. De betekenis en de waarde voor die

kleine groep kan misschien wel groter zijn als die we in de volle kerk van 50 jaar geleden zouden ervaren, waarbij mensen zich verplicht voelden te gaan, maar soms nauwelijks beleving daarbij hadden.

Verder zijn er gelukkig ook steeds weer momenten waarop de betrokkenheid zo groot is, dat de kerkruimte wel hard nodig is.

Ik denk dat het heel belangrijk is, in de viering aansprekend te zijn. Er zijn veel meer gelovige mensen als wij denken, maar de behoefte dit met elkaar te beleven is niet altijd voldoende aanwezig en de manier waarop spreekt niet altijd aan.

Laten we hopen dat mensen wel inzien dat financiële deelname wel nodig is, om zorg en beleving op peil te houden en zo mogelijk zelfs te verbeteren.

*Cor Hoogland*

#### **Op zoek naar sporen van God**

Dat is wat er gebeurde bij de velddienst op zondagmorgen 25 juni in Twisk. Een oecumenische dienst van de protestantse gemeente "Het vierkant" uit Wognum e.o., "De Thomas gemeente" uit Oostwoud e.o., en onze Emmausparochie.

De gezamenlijke voorgangers; Ds. Mataheru, Pastor Dekker, Cor Hoogland en Ina Broekhuijzen hadden een dienst voorbereid met het thema "Kruisende sporen". Peter van Troost heeft met het voor deze gelegenheid samengestelde koor de dienst muzikaal opgeluisterd.

Het werd een heel bijzondere viering in de open lucht met zicht over de weilanden richting Wieringermeerdijk. Op zoek naar momenten waarop onze sporen zich kruisen met Gods sporen. Ongeveer honderd mensen incl. koorleden hebben op een bijzondere wijze hun geloof mogen beleven. Want het was echt beleven, en wel op een minder gebruikelijke manier. In de dienst was een moment van onderling gesprek mogelijk, ja werd zelfs aangemoedigd. Er mochten sterren met goede wensen "geplukt" worden welke als je dat wilde, ook weer aan een ander meegegeven kon worden.

Er is geluisterd naar de woorden uit de H. Schrift. De woorden zijn verklaard naar onze tijd. Er is gezongen en gebeden. En na afloop tijdens de koffie/thee hoorden we veelvuldig hoe goed het mensen gedaan heeft.

Op 3 juni van het volgend jaar is de Cunerakerk gastheer/gastvrouw voor weer een bijzondere viering in de open lucht, in Nibbixwoud dus. Naar dit soort bijzondere momenten mogen we uitkijken.

*Cor Hoogland*

## Afscheid

Op dinsdagavond 11 juli is de laatste vergadering van locatieraad van St. Cunera van dit seizoen. Op deze avond neem ik afscheid als voorzitter van de locatie. Tijd voor verjonging – vernieuwing. Ik heb het werk altijd met veel aandacht en zorg gedaan en het wel en wee van de parochie zal ik blijven volgen. Ik heb altijd veel steun gehad van alle mensen die betrokken zijn bij het parochiewerk. En ik heb goed nieuws, Marylène Boukens-Laan wordt de nieuwe voorzitter. Geweldig toch? Ik wens haar alle goeds!

*Hartelijke groeten Tinie Kok-Groot*

## Berichtje van het Lourdesfonds

Waarin een klein dorp groot is blijkt weer eens uit de fantastische opbrengst voor het Lourdesfonds. Allereerst bedanken wij onze vrijwilligers voor hun inzet. Zonder jullie is dit niet mogelijk. Daarnaast bedanken wij u allemaal voor uw gulle gaven, het blijkt dat u het Lourdeswerk een warm hart toedraagt. Met elkaar heeft u het prachtige bedrag van € 1.347,43 bij elkaar gebracht. Ook van het PCI mochten wij een gulle donatie ontvangen. Mede door u is het dus mogelijk dat mensen uit onze omgeving naar Lourdes op bedevaart kunnen gaan. Namens hen en namens het Lourdes comité heel hartelijk dank.

*Lourdes comité Nibbixwoud e.o.*

*Tiny Immen en Ans Spruit*



De boekenkast achter in de kerk is aardig gevuld en er is een grote diversiteit aan boeken. Wilt u een boek in deze vakantieperiode ophalen? Dan kunt langskomen op dinsdagmorgen tussen 09.30 en 11.30 uur, de kerk is open onder vieringstijden.

## Aangeleverde kopie door parochianen en anderen

### ***Verslag van een pelgrim over een Bedevaart naar Banneux in België***

19 mei 2017 gingen we naar Banneux ter bedevaart. We werden in Hoorn bij Mc Donalds opgehaald en gingen naar Enspijk voor de koffie. Van Enspijk reden we naar Soerendonk voor de lunch. Daar kwamen de pelgrims uit Rotterdam erbij. Na de lunch reden we naar Banneux waar de koffie en de thee klaar stond.

De bedevaartplaats Banneux ligt twintig kilometer van Luik op de hoogvlakte van de Luikse Ardennen. Hier woonde Mariëtte Beco waar Maria achtmaal aan is verschenen. Zij was de oudste van een gezin met zeven kinderen. "Het Heiligdom" zoals het wordt genoemd, is omgeven door bomen. Hier staat het geboortehuis van Mariëtte Beco bij de bron. De familie leefde in moeilijke omstandigheden en woonde in een eenvoudig, afgelegen werkmanshuis aan de buitenkant van Banneux. Op zondag 15 januari 1933: het is een zwarte, ijskoude avond is eerste verschijning. Er zullen er nog zeven volgen. Maria vroeg aan Mariëtte Beco om een kapelletje te laten bouwen. Er staan nu verschillende kerken dichtbij de bron.

We verblijven in een voormalig hospitaalgebouw welke nu is verbouwd met kamers, douche en wc. Verder een eetzaal en restauratieruimte. Een uitgebreide staf van vrijwilligers staat klaar voor de zieken en ouderen die zorg nodig hebben tijdens deze dagen. Het is prachtig wat deze mensen doen en te zien dat zij zich met geloof, liefde en veel plezier inzetten! Eten, drinken, alles is bij de prijs inbegrepen. Voor de geestelijke verzorging waren vicaris Pauw van het

bisdom Utrecht, Pastoor van Tol en een priester van Banneux aanwezig.

Er is voor iedere dag een programma; een eucharistieviering, lof, ziekenzegening, handoplegging -dat gebeurde deze keer vanwege het warme weer buiten-, of een processie naar de bron met bloemenhulde aan Maria.

Er is een diavoorstelling over de bedevaartplaats. Niets is verplicht, je mag deelnemen wanneer je wilt. Zondag was de hulpbisschop van Haarlem, Mgr. Hendriks, aanwezig die voorging in de eucharistie. Na afloop bleef hij koffiedrinken bij de bedevaartgangers die dat zeer op prijs stelden.

Op de maandag avond is er een verloting en entertainment; muziek, voordracht, zang, net wat er door de pelgrims ten gehore wordt gebracht. Wij ervaren het als hele warme, inspirerende dagen.

Je ontmoet veel mensen met ieder zijn eigen verhaal. En eenieder gaat er weer gesterkt vandaan.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met Eva Onderwater tel. 0297-222208.

Volgende data zijn in 2017: 24 t/m 29 Augustus en 2018 4 t/m 8 Mei en 24 t/m 28 Augustus.





## **MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO**

### **Een oprecht hart wordt altijd beantwoord**

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

### **Het land van de oprechte mensen**

Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio's die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

### **Hulp voor meisjes en vrouwen**

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18<sup>e</sup> uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.

Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.

### **Missio helpt**

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.

### **Help onze medegelovigen in Burkina Faso.**

**Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken** in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

### **Westfriese Lourdes Vliegreis 2017**

'De pelgrims worden tot niets verplicht, maar automatisch doe je mee met de groep. Het gevoel van saamhorigheid is zeer sterk aanwezig. Een gesprek hier en daar, de gezelligheid; ik heb het als zeer prettig ervaren. De muren om de mensen gaan weg; mensen durven zichzelf te laten zien. Het is niet belangrijk wat je doet of wat je bent, maar juist **WIE je bent telt!**'  
(*Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2016*).

Per 16 mei telt **dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2017** (27-sep t/m 2 okt) 41deelnemers. Zij komen uit Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Enkhuizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoorn, Houten, Lutjebroek, Nibbixwoud, Oosterblokker, Venhuizen, Wervershoof, Wognum.

**Wilt u dit jaar ook mee?** Er zijn nog vrije plaatsen, in het groepshotel en in het zorghotel. **Meld(t) u aan**

voordat de optie  
op de  
resterende  
plaatsen  
verloopt!



Opgave: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.

Op de informatie- en kennismakingsavond van **woensdag 14 juni** en de voorbereidingsbijeenkomst op woensdag 6 september – beide in de protestantse kerk te Hoogkarspel – vindt (her)kennismaking plaats, wordt praktische informatie verstrekt en kunt u met al uw vragen terecht. Een recente DVD geeft indrukken over de organisatie en sfeer rond een Lourdesbedevaart.

**Voorlopige vertrektijden** heenreis. Bus: **07:45 Hoogkarspel** katholieke kerk, **08:25 Hoorn** tankstation Esso bij McDonald's. Vliegtuig: **14:10 Maastricht Airport**. Ca. 10 dagen voor vertrek worden de reisbescheiden, vluchtnummers en definitieve vliegtijden naar de deelnemers verstuurd. De vluchtnummers en vliegtijden zijn rond de dag van heen- en terugreis ook te vinden op NOS-Teletekst (pag. 768 1/7 t/m 2/7 Maastricht Airport) en op internet [www.maastrichtairport.nl](http://www.maastrichtairport.nl)

Bent u (ook) benieuwd naar de ervaringen van de Lourdesgangers? In de parochie-/dorpsbladen hopen we enige sfeerindrukken van de Lourdesreis te publiceren. Wilt u in 2018 met **dé Westfriese Lourdes Vliegreis** mee? **U kunt zich nu al aanmelden** bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.

### **Stugge Westfriezen?**

De Westfriezen, ze worden wel 'stug' genoemd. Dat kan negatief worden geïnterpreteerd, maar bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, wordt de zogenoemde 'stugheid' van de Westfriezen zeer positief verstaan en wel in de betekenis van karaktervast en zeer gelovig. Want mede dankzij de stugheid der Westfriezen, heeft de Westfriese Bedevaart, de stormachtige tijden die de Katholieke Kerk heeft gekend doorstaan en overleefd. De eerste Bedevaart werd al georganiseerd in 1908, kort na de herontdekking van het zogenoemde 'Putje' van Heiloo. Dat was nog voordat er zelfs maar een kapel gebouwd was! Dit jaar, 17 september, wordt deze oudste bedevaart van het Heiligdom voor de 110<sup>e</sup> keer georganiseerd. Uiteraard is iedereen van harte welkom. De bedevaart begint om 10.30 uur met de viering van de Heilige Eucharistie. Nars Beemster, geboren in het Westfriese De Weere, de voormalig rector van het Heiligdom, is voorganger. Vanaf 12.45 is er tijd voor persoonlijk stil gebed en om 13.15 wordt de bedevaart afgesloten met plechtig Lof met samenzang.

## **Fijne vakantie!**

## Overige mededelingen

### **PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud**

Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben  
die hulp of advies kunnen gebruiken  
die een hulpproject opzetten  
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
  - door zelf hulp te vragen
- De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990  
Pastoor F. Deen (0226) 351637  
[pci.wognum@gmail.com](mailto:pci.wognum@gmail.com).

Zwaagdijk-West:  
M. Spil 572974  
Pastor A. Dekker 571736  
[pci.wognum@gmail.com](mailto:pci.wognum@gmail.com).

**Nibbixwoud:**  
**Pastorie** 571736  
**M. Meijners** 853140  
[pcicunera@hotmail.com](mailto:pcicunera@hotmail.com)

**Crisis?** Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



### **Van de Redactie:**

We zijn al weer aanbeland bij de laatste uitgave voor de zomervakantie. Periode van rust voor diverse vrijwilligers. Voor een aantal blijft het echter gewoon doorgaan. Wij hopen dat een ieder mag genieten van de zomer en zich weer voldoende kan opladen voor de volgende periode.

Namens de redactie wensen wij u allen een hele mooie, zonnige vakantie toe!

<b>VERSCHEIJNING 2017</b>	<b>AANLEVEREN</b>
Donderdag 14 september	Vrijdag 8 september
Donderdag 26 oktober	Vrijdag 20 oktober
Donderdag 14 december	Vrijdag 8 december

### **Redactie:**

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396

Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 14 september 2017.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 8 september**.  
([parochieblad123@gmail.com](mailto:parochieblad123@gmail.com))

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 10** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken

Let op de inleverdatum.

Het daaropvolgende nummer, zal rond donderdag 26 oktober verschijnen. Kopij inleveren vóór vrijdag 20 oktober 2017.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan op  
[parochieblad123@gmail.com](mailto:parochieblad123@gmail.com)

### **Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding**

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen

## **Bereikbaarheid, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging en bestuur**

### **Bereikbaarheid**

Pastoor Deen heeft geen spreekuur. Hij is bereikbaar op [pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl](mailto:pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl) 0226-351637 (eventueel voicemail inspreken). Is de pastoor niet direct bereikbaar dan is er een alarmnummer 06-28449410. Dit nummer is alleen voor spoedeisende hulp.

### **Secretariaten**

Nibbixwoud [secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl)  
Wognum [secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl)  
Zwaagdijk-West [secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl](mailto:secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl)

### **Contactpersoon locatieraad**

Nibbixwoud N.T. Kok-Groot, telefoon 0229574169  
Wognum A. van Straalen-Smit, telefoon 0229572563, mobiel 0614040074  
Zwaagdijk-West J. Ruijter, telefoon 0229573396

### **Uitvaartverzorging**

Nibbixwoud Begraafenisvereniging "St. Cunera"  
*M. de Boer 0229573669 of 0651218307*  
*M. Kroon 0229201324*

Wognum Begraafenisvereniging "Laatste Eer"  
*Dag en nacht bereikbaar: 0631163300*  
*J. Beerepoot 0229572582*  
*Info: [www.laatsteerwognum.nl](http://www.laatsteerwognum.nl)*

Zwaagdijk-West Begraafenisvereniging "St. Barbara"  
*Dag en nacht bereikbaar: 0611444417*  
*M. Bankras en M. Wittenberg*

### **Parochie Bestuur**

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>	<b>Telefoon</b>	<b>Email</b>
Fred Deen	pastoor / voorzitter	0226351637	<a href="mailto:pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl">pastoor-Deen@rkemmausparochie.nl</a>
Peter van Diepen	vicevoorzitter	0229572747	
Mariska Vriend	secretaris	0229244429	<a href="mailto:bestuur@rkemmausparochie.nl">bestuur@rkemmausparochie.nl</a>
Kees Nederhoff	penningmeester	0229575102	<a href="mailto:penningmeester@rkemmausparochie.nl">penningmeester@rkemmausparochie.nl</a>
Thijs Spruit	locatie Nibbixwoud	0229573243	
Karin Rood	locatie Wognum	0229573308	
Joke Ruijter	locatie Zwaagdijk-West	0229573396	

### **Overige informatie**

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:  
"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

### Misintenties

U kunt uw misintenties op twee manieren doorgeven digitaal via de internetpagina [www.rkemmausparochie.nl](http://www.rkemmausparochie.nl) ("binnenkort beschikbaar") of door een formulier achter in de kerk in te vullen en in de brievenbus te doen.  
Een misintentie kost € 10.

### Bankrelatie

Nibbixwoud	NL63RABO0344201384
Wognum	NL34RABO0371600332
Zwaagdijk-West	NL75RABO0376802383

✂-----

### Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam	_____
Adres	_____
Postcode / Woonplaats	_____

### Secretariaten

Nibbixwoud	<a href="mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl">secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl</a>
Wognum	<a href="mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl">secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl</a>
Zwaagdijk-West	<a href="mailto:secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl">secretariaat-zwaagdijk-west@rkemmausparochie.nl</a>

✂-----

### Laat je kennen!

Geef uw verhuizing door met onderstaande bon, of per mail naar een van onze secretariaten.

#### Geboorte?

Laat het de parochie weten

#### Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door

#### Verandering in het gezin?

Laat het even weten

#### Verhuizen?

Geef het even door

Naam / voornaam	:	_____
Geboortedatum	:	_____
Huidig adres	:	_____
Postcode / woonplaats	:	_____
Verhuisdatum	:	_____
Nieuw adres	:	_____
Postcode / woonplaats	:	_____
Gezinsleden:		Geboortedatum:
_____		_____
M/V		_____
_____		_____
M/V		_____
_____		_____
M/V		_____